

TIMO GROOT

105 REDEKENEN

WAAROM GOD JOU VANDAAG
WIL GENEZEN



Mijn woorden sterken heel het
lichaam als een medicijn

Spreuken 4:22



Timo Groot

105 redenen waarom God jou vandaag wil genezen

Door Timo Groot

Voor meer boeken, onderwijsmateriaal en Bijbelstudies kan je mijn website www.LivingGospel.nl bezoeken.

Copyright: Timo Groot

Fotografie: Canva

01 juli 2024: Eerste druk

Uitgever: Timotheus media

ISBN: 9789083440811

De Bijbelteksten in deze uitgave zijn ontleend aan de Bijbel in de Herziene Statenvertaling (Copyright ©2010/2016 Stichting HSV) tenzij anders is vermeld. Onderstrepingen of teksten tussen haakjes in de Bijbelteksten zijn toegevoegd door de auteur.

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of doorgegeven door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Timotheus media, met als uitzondering korte citaten tot een maximum van 400 woorden. Voor vragen kunt u een mail sturen naar info@LivingGospel.nl.

INHOUD

VOORWOORD	8
INLEIDING	10
DEEL 1: GENEZING IN HET OUDE TESTAMENT	12
H1 HEMELSE GEZONDHEID	13
Het belang van de schepping en de hemel	14
Reden 1: Adam was volmaakt	15
Reden 2: De mens is geschapen naar Gods beeld.....	17
Reden 3: Gods levensadem.....	19
Reden 4: ziekte kwam door de zondeval	21
Reden 5: In de hemel en op aarde.....	23
Reden 6: In de toekomst is iedereen gezond.....	26
Reden 7: Het duizendjarig vrederijk.....	27
Samenvatting	30
H2 SCHADUWBEELD GENEZING	32
Reden 8: De belofte van vruchtbaarheid.....	33
Reden 9: God geneest na bekering	36
Reden 10: De Exodus: iedereen gezond weg.....	38
Reden 11: Genezing in het Pascha.....	42
Reden 12: De koperen slang	45
Reden 13: Mozes, het typebeeld van Jezus.....	50
Samenvatting	52
H3 HET GENEZINGSVERBOND	54
Reden 14: Genezing in het wetboek	56
Reden 15: Ziekte is vloek en gezondheid is zegen	59
Reden 16: De vloek van ziekte is gebroken.....	62
Reden 17: God zal alle ziekte wegdoen.....	66

Reden 18: Verlening van de dagen in de wet	67
Samenvatting	69
H4 GENEZING IN OUDE TESTAMENT	71
Reden 19: Geen woorden maar daden	71
Reden 20: Het gebed van Salomo.....	74
Reden 21: Job werd genezen	76
Samenvatting	85
H5 GOD GENAS EN MAAKTE ZIEK	87
Reden 22: God genas in het Oude Testament.....	87
Reden 23: Ziekte door een reden	98
Samenvatting	110
H6 GENEZING IN DE PSALMEN	112
Reden 24: God vergeeft en geneest	112
Reden 25: In de schuilplaats van God	114
Reden 26: God reageert op jouw roepstem.....	119
Reden 27: God zegent de helpende.....	120
Reden 28: Fris en groen.....	121
Reden 29: God zendt Zijn Woord uit.....	122
Reden 30: Ik zal leven	124
Samenvatting	125
H7 GENEZING IN SPREUKEN	127
Reden 31: Lengte van dagen vermeederen.....	127
Reden 32: Gods Woord is een medicijn	129
Reden 33: Een gezond hart.....	134
Samenvatting	138
H8 GENEZING IN DE PROFETEN.....	139
Reden 34: De striemen van Jezus	139

Reden 35: De ziekte is gedragen.....	144
Reden 36: De genezende Messias.....	146
Reden 37: De vermoeiden ontvangen kracht.....	147
Reden 38: Rechtvaardigheid en gezondheid.....	150
Reden 39: God geneest Zijn schapen.....	151
Reden 40: Genezing onder Zijn vleugels.....	156
Reden 41: De ballingschap was niet Gods wil	157
Samenvatting	162
DEEL 2: GENEZING IN HET NIEUWE TESTAMENT.....	164
H9 IEDEREEN GENAS.....	165
Waarom wij naar Jezus moeten kijken	165
Reden 42: Jezus genas iedereen.....	167
Reden 43: Jezus genas in alle omstandigheden	173
Reden 44: Jezus Zijn opdracht.....	178
Reden 45: De discipelen genazen alle zieken.....	182
Samenvatting	187
H10 GENEZING EN GELOOF	188
Overzicht individuele genezingen van Jezus	188
Reden 46: Geen aanzien des persoons.....	190
Reden 47: Geloof geneest.....	192
Reden 48: Ongeloof belemmert de genezing.....	197
Samenvatting	203
H11 VERHINDER DE MENSEN NIET.....	204
Reden 49: Jezus genas op de sabbat	205
Reden 50: De mens is belangrijk.....	208
Reden 51: Genezing is goed	210
Reden 52: Genezing is een mens behouden.....	212

Reden 53: Genezing verheerlijkt God	215
Reden 54: Genezing is Gods werk.....	216
Reden 55: Genezing: het brood van de kinderen.....	218
Samenvatting	224
H12 WIE WERDEN ER GENEZEN?.....	225
Reden 56: Jezus genas alle soorten ziekten	225
Reden 57: Jezus genas langdurige ziekten.....	228
Reden 58: Jezus wil genezen	233
Reden 59: Eén woord is voldoende	234
Reden 60: Genezing is makkelijk voor Jezus	235
Reden 61: Genezing hoort bij het koninkrijk.....	237
Reden 62: Jezus geneest ook op afstand.....	240
Samenvatting	242
H13 ONDERWIJS VAN JEZUS.....	243
Reden 63: Zowel Jezus als de Vader genezen	243
Reden 64: Het gaat om wonderen en tekenen.....	245
Reden 65: Alles is mogelijk voor wie gelooft	248
Reden 66: Jezus kwam om mensen te behouden.....	252
Reden 67: Jezus ziet om naar iedereen	254
Reden 68: Jezus riep: het is volbracht	256
Samenvatting	257
H14 GENEZINGEN IN HANDELINGEN	259
Reden 69: Wat ik heb, geef ik u.....	259
Reden 70: Genezing geeft Bijbelse reacties	263
Reden 71: Jezus Zijn naam geneest	266
Reden 72: Genezing geeft vrijmoedigheid	268
Reden 73: De kerk is de oplossing.....	270

Reden 74: Het evangelie gaat over genezing.....	271
Reden 75: Bovennatuurlijke bescherming.....	274
Samenvatting	276
H15 GENEZING IN DE BRIEVEN	278
Reden 76: De zieke zal behouden worden.....	279
Reden 77: Genezing en zalving van olie	281
Reden 78: Bij bekering vindt er genezing plaats	283
Reden 79: Lijden en ziekte horen niet bij elkaar	285
Reden 80: Ons lichaam is een tempel.....	287
Reden 81: Johannes wenst dat alles goed gaat	288
Reden 82: Een terugblik op de lijdende dienaar	290
Reden 83: Laat het lichaam bewaard worden.....	291
Reden 84: De dood is een vijand.....	292
Reden 85: God heeft genezers aangesteld	293
Reden 86: De gaven van genezingen.....	295
Samenvatting	297
H16 OORSPRONG VAN ZIEKTE.....	299
Reden 87: De duivel maakt ziek.....	299
Reden 88: Ziekte kan komen door zonde	303
Reden 89: God beloont niet met ziekte.....	307
Reden 90: verlost van de zondeval	308
Reden 91: Ziekte had een oorzaak.....	311
Samenvatting	316
DEEL 3: BEGRIPPEN EN GODS KARAKTER	317
H17 BEGRIPPEN EN NAMEN	318
Reden 92: De HEERE uw Heelmeester.....	318
Reden 93: Jezus heeft ons gered: sōzō.....	320

Reden 94: Jezus geeft ons shalom	323
Reden 95: Refaël en Refaja	325
Reden 96: God staat borg.....	326
Reden 97: Genezing in het avondmaal	327
Samenvatting	332
H18 GODS KARAKTER	334
Reden 98: Jezus en God zijn niet veranderd.....	334
Reden 99: God kan niet liegen.....	335
Reden 100: God is een goede God.....	337
Reden 101: God is onze Vader	339
Reden 102: God wil onze gebeden verhoren.....	341
Reden 103: God is een Gever	342
Reden 104: Jezus Zijn ontferming voor genezing	343
Reden 105: Is God vergeten genadig te zijn?	347
Samenvatting	348
NAWOORD.....	350
HET EEUWIGE LEVEN	352
LIVING GOSPEL.....	355
Wie ben ik?.....	355
Ontstaan en sociale media.....	356
Visie, doelen en meebouwen	357

VOORWOORD

Nadat Jezus Zijn Bergrede had afgerond, daalde Hij van de berg af. Een grote menigte volgde Hem. Plotseling verscheen er een melaatse man. In de tijd van Jezus was het verschrikkelijk om melaats te zijn. Om besmettingen te voorkomen, moesten melaatsen alleen wonen en zij moesten iedereen waarschuwen dat zij melaats waren. Kan jij je het voorstellen dat je een leven leeft buiten de stad, helemaal alleen en in armoede? Dat je continu tegen iedereen moet zeggen: Ik ben onrein! Ik ben onrein! Blijf uit mijn buurt! Pas op! Wat een verschrikkelijke toestand.

Ondanks alles had deze man nog hoop. Hij hoorde dat er een Man in Israël was die mensen genas. Hij hoorde dat iedereen die bij Hem kwam genezen werd. Langzaam ontstond er geloof in Zijn hart en hij was ervan overtuigd dat Jezus hem kon genezen. Maar wilde Jezus hem wel genezen? Wilde Jezus wel tijd aan hem besteden? Was het wel in Gods plan dat Hij gezond zou zijn? Nadat Jezus de berg afdaalde, kruiste het pad van deze melaatse man en het pad van Jezus elkaar. De man zag Jezus en knielde voor Zijn voeten neer. Hij zei:

Heere, als U wilt, kunt U mij reinigen. (Mattheüs 8:2)

Direct nadat de melaatse man dit zei, kwam Jezus in actie.

En Jezus stak Zijn hand uit, raakte hem aan en zei: Ik wil het, word gereinigd. En meteen werd hij gereinigd van zijn melaatsheid. (Mattheüs 8:3)

Ik weet dat er velen zijn die geloven dat Jezus kan genezen, maar niet zeker weten of Jezus hun vandaag wil genezen. Velen zijn net als deze melaatse man, die ook niet zeker wist of Jezus hem wilde genezen. Jezus zei tegen deze man en tegen jou: Ik wil jou genezen van die erge ziekte. Ik wil dat jij gezond bent en gereinigd bent. Misschien lees jij dit boek en heb je zelf ook last van een

ziekte, pijn of kwaal. Je wilt zo graag Gods stem uit de hemel horen die tegen jou zegt: ‘Ik wil het, wordt gezond!’ net zoals Jezus dit tegen deze melaatse man zei. Als God toch eens tot jou zou spreken en zal zeggen: Ik wil dat jij gezond bent, dan verandert dat alles.

Laat dit boek Gods stem Zijn die tegen jou spreekt: ‘Ik wil het, wordt gezond.’ Niet omdat ik zo goed kan schrijven, niet omdat ik een nieuwe openbaring heb ontvangen, maar doordat ik het Woord van God tot jou laat spreken. Ik wil jou laten zien wat God al duizenden jaren geleden heeft geschreven, beloofd en gedaan. Ik wil jou laten zien wat Gods kijk is op ziekte en gezondheid. Ik geloof dat jij door het lezen van dit boek zeker weet wat Gods plan is met jouw gezondheid, zodat jij je niet meer hoeft af te vragen: ‘God, wilt U mij genezen?’ maar in geloof kan staan dat Gods wil voor jouw leven gezondheid is.

INLEIDING

Misschien heeft de titel jou getriggerd. ‘Hoe kan je nu weten dat God mij vandaag wil genezen, en claim je dan niet dingen bij God?’ In dit boek zullen wij kijken naar de woorden die God en Jezus zelf hebben gesproken. Wanneer God iets zegt in Zijn Woord, dan is dit Zijn wil. Vooral wanneer God het niet één keer zegt, maar tientallen tot honderden keren. We claimen niets bij God, we ontvangen wat God ons graag wil geven. Alleen weet niet iedereen dat God genezing wil geven.

Stel, je bent ziek. Je ontvangt een visioen, waarin je Jezus zelf naar jou toe ziet komen. Jezus zegt tegen jou: ‘Het is mijn wil dat jij gezond bent, en Ik wil jou vandaag genezen.’ Wanneer dit gebeurt, sta je direct in volmaakt geloof voor genezing. Want Jezus heeft het toch aan mij beloofd? Hij kan toch niet meer Zijn belofte verbreken?

Dit boek laat zien wat de Bijbel zegt over genezing, en laat door middel van 105 redenen zien dat God jou vandaag wil genezen, en Hij wil dat jij gezond bent. Ik wil jou uitdagen om elke Bijbeltekst die genoemd wordt op te zoeken in je eigen Bijbel, en markeer de Bijbelteksten die jou aanspreken. Zorg ervoor dat je dit boek, en vooral de Bijbelteksten, niet één keer vluchtig doorleest. Mediteer op de redenen, en mediteer op alle Bijbelteksten die langskomen. Zoek de Bijbelteksten op, lees de context waar de teksten staan en lees deze Bijbelteksten samen met de Heilige Geest. Neem voordat je dit boek leest geen standpunt in, maar vraag aan God: ‘wil U mij leiden in Uw Woord, zodat ik Uw wil voor mijn leven leer kennen.’ Ik weet zeker dat God jouw gebed zal beantwoorden, en Hij aan jou wil openbaren wat zijn plan is met betrekking tot genezing en gezondheid in jouw leven.

Ik geloof dat Gods Woord de absolute waarheid is. Gods Woord is betrouwbaarder dan mijn eigen ervaringen en mijn eigen gedachten. Gods Woord is de waarheid.

Uw woord is de waarheid. (Johannes 17:17)

Wanneer ik naar mijn eigen ervaringen kijk, dan zie ik nog niet altijd genezingen plaatsvinden, en begrijp ik ook niet altijd alles. Nu kan ik twee dingen doen:

1. Gods Woord veranderen, zodat Gods Woord in lijn komt met mijn eigen ervaringen. Ik kan dan bijvoorbeeld zeggen: ‘De Bijbel zegt dat God iedereen wil genezen, maar broeder Piet is niet genezen. Dus God wil toch niet iedereen genezen. We moeten de Bijbel anders uitleggen.’

2. Beseffen dat mijn ervaringen kunnen veranderen, maar dat Gods Woord altijd de waarheid was, is en zal zijn. Ik kan dan bijvoorbeeld zeggen: ‘Broeder piet is helaas niet genezen. Ik weet niet hoe dit komt, maar één ding weet ik: God wil iedereen genezen, want dit staat in Gods Woord. Gods Woord is de waarheid.’

Ik wil jou ook uitdagen om al jouw ervaringen, gevoelens en teleurstellingen aan de kant te schuiven, en Gods Woord te aanvaarden zoals het is: de waarheid van God. Wij kunnen via twee belangrijke manieren Gods wil kennen, door de Heilige Geest en door het Woord van God. Het mooie aan deze twee manieren is dat de Heilige Geest nooit tegen het Woord van God ingaat, en het Woord van God gaat nooit tegen de Heilige Geest in. Het Woord en de Geest zijn het altijd met elkaars eens. Daarom bid ik dat Gods Woord, door de openbaring en kracht van de Heilige Geest, in jouw hart geplant wordt, en jij jouw bovennatuurlijke genezing ontvangt.

Voordat wij beginnen met de eerste reden, wil ik nog iets belangrijks delen. Ik raad jou aan om niet zomaar te stoppen met medicatiegebruik. Annuleer ook niet zomaar doktersbezoeken. Wanneer je gelooft dat je geen medicatie of doktersbezoeken meer nodig hebt, raadpleeg dan altijd eerst de (huis)arts, die jou kan onderzoeken of adviseren. Ik heb geen medische achtergrond, en ik geef in dit boek geen medische adviezen. Ik laat alleen het Woord van God spreken, en doe geen medische uitspraken. Ik raad je ook aan om alles te doen om genezen te worden. Bestudeer dit boek en de Bijbel en bouw geloof op, en ga tegelijkertijd naar de huisarts of het ziekenhuis. Uiteindelijk wil God dat jij gezond bent.

DEEL 1

OUDE TESTAMENT

WAAROM GOD JOU VANDAAG WIL GENEZEN



Mijn woorden sterken heel het
lichaam als een medicijn

Spreuken 4:22



H1 HEMELSE GEZONDHEID

Gods natuur is prachtig. Elke boom, plant, dier en mens is uniek gemaakt en heeft een uniek doel in Zijn schepping. Wij kunnen niet leven zonder bomen en bomen kunnen niet zonder ons. De bomen halen de koolstofdioxide uit de lucht en zetten die om in zuurstof. Deze zuurstof ademen de mensen en dieren vervolgens in en daarna ademen wij weer koolstofdioxide uit. Wij kunnen ook niet zonder de bijen. De bijen bestuiven de planten en nemen, ongemerkt, zaden mee. Hierdoor kunnen nieuwe planten ontstaan en dit zorgt ervoor dat planten en bomen vruchten kunnen voortbrengen.

Alles in Gods schepping heeft een reden en een doel. Vraag maar aan een bioloog wat er zou gebeuren als een diersoort, plantenfamilie, schimmelsoort of bepaalde bacteriën verdwijnen. Dit zal een ramp zijn! Aan het begin van de schepping heeft God een prachtige wereld gemaakt, die zelfvoorzienend kan functioneren. Dit betekent dat God niet hoeft in te grijpen in de schepping. God hoeft bijvoorbeeld niet elk uur nieuwe zuurstof in de lucht te pompen, want de bomen zullen hier automatisch voor zorgen. God heeft iets gemaakt wat af is en waarvoor Hij niet continu bij betrokken hoeft te zijn. De wereld zal voor zichzelf zorgen. God heeft er ook voor gezorgd dat het leven opnieuw leven kan voortbrengen. Denk aan een appelboom. Wanneer je de zaden van een appel opnieuw plant, komt er een nieuwe appelboom. Ook de dieren en mensen kunnen nieuw leven voortbrengen. Toen God de schepping maakte was alles perfect en waren er geen gebreken. Alles functioneerde goed. Helaas ontstonden er fouten en tekortkomingen in Gods schepping door de zondeval van Adam en Eva. Hierdoor zien wij vandaag om ons heen gebreken, zowel bij mensen, dieren en in de natuur.

Dit leidt ons naar de vraag: ‘Zal het ooit weer goed komen?’ Het antwoord is simpel: ja! Wanneer de gelovige mens sterft, zal hij volmaakt zijn in de hemel. En God zal in de toekomst een nieuwe perfecte hemel en aarde maken waar geen ziekte, dood

of gebreken zal zijn. God begon in Genesis 1 met de schepping van deze hemel en aarde en maakte dit perfect. In de loop van de Bijbel lezen wij hoe de schepping door de zonde werd verwoest en hoe God voor een oplossing zorgt om zowel de mens als de schepping nieuw te maken. Vervolgens lezen wij in de laatste 2 hoofdstukken van de Bijbel dat alles hersteld wordt door de nieuwe hemel en aarde.

In het begin schiep God de hemel en de aarde. (...) En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. (Genesis 1:1 en 1:31)

En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. (...) (Openbaring 21:1)

Het belang van de schepping en de hemel

Misschien denk je: ‘Het is erg mooi dat er in het begin van de schepping, in de hemel, en op de nieuwe aarde geen ziekte en gebreken aanwezig zijn. Maar wat heb ik daar vandaag aan?’ Heel veel! Omdat wij tijdens het leven van Adam en Eva in de hof van Eden, het leven in de hemel en het leven op de nieuwe aarde de perfecte wil van God zien. Laten wij de hemel als voorbeeld nemen. In de hemel regeert God. Daarnaast hebben de overleden gelovigen continu contact met God en zijn zij volmaakt geworden. Zowel hun lichaam, ziel als geest is perfect volmaakt. En is er iets wat zij niet zouden weten? Dan kunnen zij het direct aan God vragen en ontvangen zij direct antwoord. Zij hoeven ook niet na te denken of het wel echt God was die tot hen sprak. Of dat het niet hun eigen gedachten waren en hoe een profetie of Bijbeltekst uitgelegd moet worden met de keuze uit duizend verschillende ideeën en interpretaties. Nee, zij zien God en kunnen alles direct aan God vragen. God zal de waarheid spreken. En door te kijken hoe God in de hemel omgaat met de mensen, kunnen wij ontdekken wat Gods wil is. Straks bestuderen wij welke positie ziekte in

de hemel heeft. Is het Gods wil dat mensen in de hemel ziek zijn? En maakt God mensen ziek in de hemel? Als ziekte een zegen van God is, dan zullen wij dit tegenkomen tijdens de perioden waarin Gods wil volmaakt werd en wordt uitgeleefd. Dit is tijdens de hof van Eden voor de zondeval, tijdens de hemel en tijdens de nieuwe aarde.

Reden 1: Adam was volmaakt

Laten wij het verhaal van Adam bestuderen. Wij lezen dat God eerst de aarde schiep en alles mooi maakte. God schiep niet op de eerste dag Adam. Waarom niet? Omdat de wereld nog niet perfect was voor Adam. Als God Adam als eerst zou schapen, dat kon Adam de eerste dagen niets zien, want de zon, maan en sterren waren er nog niet. Of Adam kon nog niets eten, want er was nog geen boom met vruchten. Nee, God wilde een perfecte leefomgeving voor Adam en daarom besloot God om Adam op de laatste dag te maken. En wat zei God nadat Hij Adam had geschapen?

En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed.
(Genesis 1:31)

God vond de schepping, en vooral Adam, zeer goed. God was trots op Zijn werk! Wij lezen dat God in zes dagen alles had geschapen en gezegend. Alles hoort dus goed te functioneren, want God zei dat het goed was. Maar er is iets wat ontbreekt in deze lijst. Iets wat wij vandaag vaak tegenkomen. Dit zijn ziekte, ellende, lijden en tekortkomingen. God heeft alles perfect geschapen en God is dus niet de maker van ziekte, ellende, lijden en tekortkomingen. Deze onderdelen vinden wij niet terug in het scheppingsverhaal. Ook in het verhaal van Adam en Eva in de hof van Eden missen wij ziekte en ellende. Straks zien wij hoe ziekte is ontstaan. Weet je trouwens wat wel aanwezig was in de hof van Eden? De boom des Levens.

*En de HEERE God liet allerlei bomen uit de aardbodem opkomen, begerenswaardig om te zien en goed om van te eten; ook **de boom des levens**, in het midden van de hof. (...) (Genesis 2:9)*

Het is belangrijk om te weten dat een eigenschap van de boom des levens gezondheid is. Dit staat bijvoorbeeld in het boek Openbaring.

*In het midden van haar straat en aan de ene en de andere zijde van de rivier bevond zich **de Boom des levens**, die twaalf vruchten voortbrengt – van maand tot maand geeft Hij Zijn vrucht. En **de bladeren van de boom zijn tot genezing** van de heidenvolken. (Openbaring 22:2)*

Daarnaast ontving Adam een mooie, maar tegelijkertijd inspannende taak. Hij mocht leiding geven aan de tuin, deze bewerken en heerschappij voeren over de dieren en vogels. Als Adam ziek was, kon hij dit niet doen. Als Adam bijvoorbeeld blind was geweest, kon hij niet zien wat hij moest onderhouden. Als Adam verlamd was, kon hij niet de bomen onderhouden. Als hij niet kon spreken, kon hij niet heerschappij voeren over de dieren. Adam moest gezond en sterk zijn om deze belangrijke taak van God uit te voeren.

En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen! (...) De HEERE God nam de mens, en zette hem in de hof van Eden om die te bewerken en te onderhouden. (Genesis 1:28 en 2:15)

Adam was dus gezond. Dit zien wij door de volgende redenen:

1. God zag dat alles goed was. Er was dus geen gebrek of ziekte.
2. Wij lezen niet in Genesis 1 of 2 dat God de ziekte en ellende schiep in de wereld.

3. Adam kon gebruikmaken van de Boom des levens. Dit is onder andere een beeld van genezing en gezondheid.
4. Adam kon zijn roeping van God niet vervullen als hij ziek zou zijn geweest. Hij had een gezond en sterk lichaam nodig.
5. Adam werd geschapen naar Gods beeld.

Reden 2: De mens is geschapen naar Gods beeld

Ik wil deze reden beginnen met een vraag. Is God ziek? Of kent God een gebrek? Iedereen zal zeggen: ‘natuurlijk niet, God is perfect, volmaakt en gezond.’ Dit klopt. God is vol van gezondheid, leven en kracht.

De eeuwige God, de HEERE, de Schepper van de einden der aarde, wordt niet moe en niet afgemat. (Jesaja 40:28)

God is gezond, zelfs zo gezond dat de dood (de ultieme uiting van ziekte) geen grip op Hem kan hebben. God kent geen einde, oftewel, God is onvergankelijk en eeuwig.

De Koning nu der eeuwen, de onvergankelijke (BGT vertaalt dit als ‘eeuwig’), de onzichtbare, de alleen wijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. (1 Timotheüs 1:17)

*Vóór alle tijden hebt U de aarde gegrondvest, de hemel is het werk van uw handen. Zij zullen vergaan, maar **U houdt stand**, zij zullen als kleren verslijten, U verwisselt ze als een gewaad en zij verdwijnen, maar **U blijft dezelfde, uw jaren nemen geen einde.** (Psalm 102:26-28, NBV21)*

God blijft voor eeuwig dezelfde. Aan het begin van de tijd was God gezond, vandaag is God gezond en over 100 biljoen jaar is God nog steeds gezond. Tot in eeuwigheid heeft ziekte en dood geen grip op God.

Dit is erg belangrijk om te weten, want als wij naar de schepping van de mens kijken, dan komen wij iets ergs moois tegen.

En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; (...) En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. (Genesis 1:26-27)

Wij zijn geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God. Dit betekent ten eerste dat wij net als God mogen heersen. Wij hebben de heerschappij ontvangen over de aarde. Ten tweede betekent dit dat wij eigenschappen bezitten die God ook bezit. Zoals God kan spreken, kunnen wij spreken. Zoals God beslissingen neemt, kunnen wij beslissingen nemen. Ten derde betekent dit ook dat wij tijdens de schepping volmaakt en heilig waren geschapen. Zoals God nooit ziek is, was het Gods bedoeling dat ook de mens nooit ziek zou zijn. Ziekte is niet door God geschapen en God is nooit ziek. Als God ons naar Zijn beeld en gelijkenis heeft geschapen, dan hoort ziekte hier niet in thuis. Dit laat zien dat Adam en Eva voor de zondeval niet ziek waren, maar in de perfecte wil van God leefden. Wat was de perfecte wil van God? Dit was dat Adam en Eva voor eeuwig gezond zouden blijven. Let erop dat niet alleen over Adam en Eva werd gesproken dat zij naar het beeld van God werden geschapen. Dit gold ook voor de mensen na de zondeval.

*Vergiet iemand het bloed van de mens, door de mens zal diens bloed vergoten worden; want naar **het beeld van God heeft Hij de mens gemaakt.** (Genesis 9:6)*

Voor God was (en is) het verschrikkelijk dat een mens een ander mens dood. God heeft alle mensen lief, en als een mens vermoord wordt is dit een erg trieste zaak. Tegelijkertijd is ieder mens geschapen naar het beeld van God. In ieder mens kunnen wij de schoonheid en schepping van God zien. Natuurlijk is het beeld van de mens vertroebeld door de zondeval en de zonde, maar nog

steeds kunnen wij Gods oorspronkelijke schepping ontdekken in de mens. In het Nieuwe Testament zien wij dat het Gods plan is om de mens te herstellen naar het beeld van Jezus (Dit is God).

*En u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig **het beeld van God geschapen** is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid.* (Efeze 4:24)

Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. (Romeinen 8:29)

Hoe gezond je vandaag ook bent, niemand kan zijn lichaam vergelijken met het verheerlijkte lichaam van Jezus Christus. De Bijbel belooft dat wij bij Jezus Zijn komst verheerlijkte lichamen ontvangen. Wij zullen compleet hersteld worden naar het beeld van Jezus Zijn verheerlijkte lichaam.

Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn verheerlijkt lichaam, overeenkomstig de werking waarvoor Hij ook alle dingen aan Zichzelf kan onderwerpen. (Filippenzen 3:20-21)

Het is belangrijk om te beseffen dat het Gods wil was dat wij naar Zijn beeld geschapen werden, en dat het Gods wil is dat wij hersteld worden naar Zijn beeld.

Reden 3: Gods levensadem

Laten wij verder lezen in het boek Genesis. Wij zien dat God niet alleen de mens heeft geschapen naar Zijn beeld, wij hebben ook iets van God ontvangen.

*Toen vormde de HEERE God de mens uit het stof van de aardbo-dem en **blies de levensadem** in zijn neusgaten; zo werd de mens tot een **levend** wezen. (Genesis 2:7)*

Wat deed God? God blies iets wat van Hemzelf afkomstig was in de mens. Doordat God Zijn levensadem in de mens blies, werd de mens tot een levend wezen. Laten wij naar deze prachtige woorden kijken. Het woord ‘levend’ is in het Hebreeuws ‘ḥay’. Ik wil graag de Hebreeuwse begripsvertaling lezen van dit woord in de Semantic Dictionary of Biblical Hebrew van R. de Blois. Ik heb zijn uitleg vertaald van het Engels naar het Nederlands: ‘*Staat waarin mensen en godheden leven en **gezond zijn**. Staat die voor mensen de aanwezigheid van lucht vereist om te ademen en voedsel om te eten. Het leven wordt beschouwd als meer dan alleen een fysieke toestand; in veel gevallen omvat **het gezondheid**, kracht en een zekere mate van welvaart.*’

Daarnaast is het begrip ‘levensadem’ ook interessant om in het Hebreeuws te bestuderen. Dit komt van de woorden ‘ḥay nšāmâ’. Het eerste woord hadden wij zojuist behandeld en betekent ‘levend’. Het tweede woord betekent ‘adem’, maar kan ook ‘levensgeest’ of ‘levende ziel’ betekenen. Het is Gods levensgeest of levensadem dat in de mens kwam, waardoor de mens tot leven werd gewekt. Dit is niet zomaar lucht of zuurstof, het is Gods levensadem. Doordat God Zijn levensgeest (en levensziel) in de mens blies, zal de mens voor eeuwig leven. Het klopt dat het lichaam van de mens overlijdt, maar zijn geest en ziel zal voor eeuwig voortbestaan. Dit komt doordat God Zijn eigen levensgeest, en de mogelijkheid om eeuwig te leven, heeft gegeven aan de mens. Dit laat Gods wil zien dat Hij wil dat de mens eeuwig leeft en dat het niet Gods bedoeling was om mensen te laten sterven door één of andere ziekte, waarna zij in het niets verdwijnen waardoor zij niet meer bestaan.

Daarnaast heb ik nog een vraag. Toen God Zijn levensadem blies in de neus van de mens, was er dan in Gods adem ziektekiemen en ziekmakende bacteriën aanwezig? Nee. Want God blies Zijn **levensadem** in de mens. God blies niet Zijn

ziekmakende adem of **doodsadem** in de mens. God is een God van leven en God is een God die leven wil doorgeven. God wil dat jij leeft en niet dat jij sterft.

Ontzag voor de HEER is de bron van het leven, het laat je ontkomen aan de strikken van de dood. (Spreuken 14:27, NBV21)

God heeft ons geschapen met Zijn levensadem. Dit laat Gods wil zien dat Hij wil dat de mens leeft en gezond is. Daarnaast ontbreken ziekte, dood, lijden en ellende in de eerste hoofdstukken van de Bijbel. Dit is logisch, want er was totaal geen plaats in Gods schepping voor deze begrippen. God had een volmaakte schepping geschapen voor de mens, en niet een schepping met gebreken.

Reden 4: ziekte kwam door de zondeval

‘Als God geen ziekte en lijden heeft geschapen, waarom zijn er dan vandaag mensen ziek?’ Dit is een hele goede vraag. Wat is eigenlijk de oorsprong van ziekte? Wij lazen dat in de eerste twee hoofdstukken van de Bijbel alles goed was en de mens geen gebreken kende. Alle ellende was begonnen in het derde hoofdstuk van de Bijbel: de zondeval. Adam en Eva werden door God in de hof van Eden geplaatst. God schiep mooie bomen en lekkere vruchten. Adam had alles wat hij nodig had. Toch was er één ding dat Adam niet mocht.

En de HEERE God gebod de mens: Van alle bomen van de hof mag u vrij eten, maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. (Genesis 2:16-17)

Wanneer Adam van de vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad zou eten, dan zou de dood en ellende in de wereld komen. Dit spreekt ten eerste over een geestelijke dood. Als Adam van de vrucht eet, kan Hij niet meer samen met God wandelen.

Ten tweede spreekt dit over het feit dat de mens geoordeeld zal worden. In de Bijbel wordt dit de tweede dood genoemd¹. Maar dit spreekt ook over de lichamelijke dood en het stervensproces van het lichaam van de mens.

Wij lezen dat de duivel, in de vorm van een slang, Eva verleidde om van de vrucht te eten. Dit deed de duivel door leugens te verkondigen. Vervolgens gaf Eva ook wat aan haar man, Adam.

En zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en hij at ervan. (Genesis 3:6)

Direct nadat Adam en Eva van de vrucht aten, hadden zij gezondigd tegen God. Zij namen iets wat niet voor hen bestemd was. Door deze ongehoorzaamheid ontstonden er vele problemen in Gods schepping en in de mens. Wij lezen bijvoorbeeld dat Adam en Eva zich gingen schamen, zij waren angstig voor God en de vloek kwam in de schepping. Terwijl Adam en Eva eerst onder de perfecte zegen van God leefden, leefden zij nu onder de vloek van de zonde. Een onderdeel van deze vloek hield in dat Adam, Eva en de dieren sterfelijk werden.

In het zweet van uw gezicht zult u brood eten, totdat u tot de aardbodem terugkeert, omdat u daaruit genomen bent; want stof bent u en u zult tot stof terugkeren. (Genesis 3:19)

Het was niet Gods wil dat de mens van de boom van kennis van goed en kwaad zou eten. Het was ook niet Gods wil dat de mens te maken zou krijgen met zwoegen en de dood. God wilde dat de mens voor eeuwig gezond zou leven zonder te hoeven zwoegen. God wilde de mens zegenen, maar de zonde zorgde ervoor dat de mens onder de vloek kwam en de mens daardoor zowel geestelijk als lichamenlijk zou sterven.

¹ Openbaring 20:14

Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben. (Romeinen 5:12)

De prikkel nu van de dood is de zonde. (1 Korinthe 15:56)

Wat was de oorsprong van ziekte, dood en ellende? Dit was de zondeval van Adam en Eva. Ziekte werd niet bedacht of gemaakt door God, ziekte ontstond door ongehoorzaamheid van de mens. Dit is erg belangrijk om te weten. Het was nooit Gods wil of plan om mensen ziek te maken. Het was het plan van de duivel om de mensen te misleiden, en het was de ongehoorzaamheid van de mens waardoor ziekte in de wereld kwam.

Reden 5: In de hemel en op aarde

De vijfde manier om Gods wil te kennen met betrekking tot gezondheid is om te kijken in de hemel. In de hemel ontvangen wij een volmaakt lichaam. Oftewel, een lichaam zonder gebreken en ziekte.

Met de kracht waarmee Hij in staat is alles aan zich te onderwerpen, zal Hij ons armzalig lichaam gelijkmaken aan zijn heerlijk lichaam. (Filippenzen 3:21, NBV21)

Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben, en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat: De dood is verslonden tot overwinning. (1 Korinthe 15:53-54)

Wanneer een gelovige overlijdt en zijn ogen opent in de hemel, zal er geen ziekte, lijden, pijn of moeite meer zijn. Alles zal perfect zijn. Dat is een mooie vertroosting. Ik heb al duizenden preken geluisterd en velen gingen over de genezingsvraagstukken.

Maar ik heb nog nooit een prediker, broeder, zuster, of wie dan ook, horen zeggen dat mensen in de hemel ziek zijn. Zover ik weet gelooft iedere kerkstroming dat mensen in de hemel volmaakt en gezond zijn. En dat klopt, want het Woord van God zegt dit. In de hemel is iedereen gezond.

Oké, dat is fijn om te weten. Maar wat kunnen wij vandaag met deze informatie? Wij weten dat Jezus op aarde altijd bad naar de wil van God de Vader.

Ik heb niet namens mezelf gesproken, maar de Vader, die Mij gezond heeft, heeft Me opgedragen wat Ik moest zeggen en hoe Ik moest spreken. Ik weet dat zijn opdracht eeuwig leven betekent. Alles wat Ik zeg, zeg Ik zoals de Vader het Mij verteld heeft. (Johannes 12:49-50, NBV21)

Op een dag kwamen de discipelen naar Jezus toe en vroegen Hem hoe zij moesten bidden. Jezus Zijn antwoord, of voorbeeldgebed, op deze vraag is ontzettend belangrijk. Als Jezus een voorbeeldgebed geeft, dan weten wij dat dit gebed goed is om te bidden. Jezus wist namelijk precies wat Gods wil is. Jezus zei:

*Bid daarom als volgt: Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen, laat **uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.** (Mattheüs 6:9-10, NBV21)*

Volgens Jezus moeten wij bidden dat Gods wil gedaan wordt. Zoals Gods wil gedaan wordt in de hemel, moet Gods wil ook gedaan worden op de aarde. Je kunt dus niet zeggen: ‘In de hemel is Gods wil gezondheid, maar op de aarde is het Gods wil om mensen ziek te maken om hun dingen te leren.’ Nee, God heeft één wil, zowel in de hemel als op de aarde. Het is Gods verlangen dat wij de hemel op aarde brengen. Oftewel, dat wij Gods koninkrijk op de

aarde verkondigen en uitleven². God wil elke goede gave vanuit de hemel aan Zijn kinderen op aarde geven.

Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten, bij Wie er geen verandering is, of schaduw van omkeer. (Jakobus 1:17)

Naast het feit dat God Zijn wil zowel in de hemel als op de aarde wil vestigen, kent God ook geen schaduw van omkeer. ‘Vandaag geeft God ziekte, maar in de hemel geeft Hij genezing en gezondheid.’ Dit kan niet. Dit zou betekenen dat God veranderlijk is. Vandaag geeft God ziekte aan Zijn kinderen. Oftewel, vandaag geeft God een slechte gave en is er schaduw of slechtheid in God aanwezig. Maar deze slechtheid van God wordt in de hemel weggehaald en dan is God alleen maar goed. Dit zou betekenen dat God een schaduw van omkeer heeft. Maar dank God, God is alleen maar goed en in Hem is geen verandering of schaduw van omkeer. Als het Gods wil is dat mensen in de hemel gezond zijn, is het Gods wil dat mensen op de aarde gezond zijn.

God en Jezus Zijn onveranderlijk. Zoals God tweeduizend jaar geleden was, zal Hij vandaag ook zijn. En zoals God nu is, zo zal Hij ook over tien miljoen jaar zijn tijdens de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.

Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid. (Hebreeën 13:8)

In dit boek zullen wij zien dat Jezus een Geneesheer was en een Geneesheer zal zijn. Aangezien Jezus dezelfde blijft, betekent dit ook dat Jezus vandaag een Geneesheer moet zijn. Als Jezus vandaag geen Geneesheer is, maar het wel was en wordt, dan klopt Gods Woord niet meer. Jezus zal niet veranderen en de locatie zal

² In mijn boek Gods koninkrijk gaan wij hier dieper op in. In dit boek zien wij dat genezing ontvangen en uitdelen onderdeel uitmaken van Gods koninkrijk.

niet uitmaken. Jezus maakt mensen gezond, zowel tweeduizend jaar geleden, vandaag, in de toekomst, in de hemel en op aarde.

Reden 6: In de toekomst is iedereen gezond

Deze reden gaat verder in op reden 5. In reden 5 lazen wij dat iedereen die nu in de hemel is, gezond is. Reden 6 laat zien dat iedereen die leeft tijdens de nieuwe hemel en de nieuwe aarde gezond zullen zijn en blijven. Elke moeite, pijn, verdriet, rouw, ziekte en dood zal verdwijnen.

En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. (...) En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. (Openbaring 21:1-4)

Johannes mocht van God een blik werpen in de prachtige toekomst die God voor elke gelovige heeft weggelegd. Ik kan mij niet voorstellen hoe prachtig en heerlijk de eeuwigheid zal zijn voor de kinderen van God. Wij mogen voor eeuwig met God zijn en God zal voor ons zorgen. Elke pijn en moeite die wij hebben meegemaakt op aarde, zal niet terugkeren. Bij moeite kunnen wij zowel denken aan innerlijke pijn als lichamelijke pijn. Kan jij het je voorstellen? Dat er nooit meer ellende, pijn, jammerklacht of moeite voortkomt in de eeuwigheid? Al de ellende is weg. Alle lichamelijke ongemakken zijn weg. Alle rouw, omdat mensen overlijden of in pijn leven, zijn weg. Alle negatieve kenmerken van deze aarde zijn weg. Het enige wat overblijft, is de goedheid en zegen van God. God houdt er niet van om Zijn kinderen pijn te doen of ellende te geven, God wil ons zegenen. Wanneer wij onder Gods volmaakte heerschappij leven en de vijand, de duivel, voor eeuwig in de hel is geworpen, dan is er geen ziekte meer. Dit zegt een hoop. Dit zegt dat God geen behagen schept in ziekte. Dit

zegt dat ziekte geen goede gave is. Wanneer ziekte goed is en God behaagt, waarom zou God het dan vernietigen? Waarom maakt ziekte dan geen deel uit van de nieuwe hemel en aarde? Het antwoord is simpel. God geeft geen ziekte, houdt niet van ziekte, en onder Zijn volmaakte heerschappij is er geen plaats voor ziekte.

Reden 7: Het duizendjarig vrede-rijk

Het is fantastisch dat mensen gezond zijn als zij verheerlijkte lichamen ontvangen. Mensen ontvangen namelijk een onsterfelijk lichaam. Maar hoe zit het dan met ‘normale mensen in normale aardse lichamen?’ Blijft een normaal aards lichaam ook gezond als het lichaam onder de volmaakte heerschappij van God leeft? Om deze vraag te beantwoorden, gaan wij kijken naar het duizendjarig vrede-rijk. In mijn boek ‘De opname & wederkomst’ gaan wij dieper in op de eindtijd en de verschillende gebeurtenissen op Gods tijdlijn³. Voor nu is het belangrijk om te weten dat Jezus ons binnenkort komt ophalen tijdens de opname van de gemeente, daarna een grote verdrukking plaatsvindt en Jezus na de verdrukking terugkeert naar de aarde. Samen met Jezus zullen alle gelovigen terugkeren op aarde en vestigen wij een duizendjarig vrede-rijk, die duizend jaar lang duurt. In dit vrede-rijk is er iets bijzonders aan de hand. Jezus regeert over de aarde en de duivel is voor duizend jaar opgesloten. De aarde leeft dus onder de heerschappij van de volmaakte Koning en de vijand van de mens, de duivel, is niet aanwezig.

En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en bond hem voor duizend jaar, en wierp hem in de afgrond, en sloot hem daarin op en verzegelde die boven hem, opdat hij de volken niet meer zou misleiden, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen zouden zijn. (Openbaring 20:2-3)

³ Gods tijdlijn: Opname van de gemeente -> grote verdrukking -> wederkomst van Christus -> Duizendjarig vrede-rijk -> Nieuwe hemel en nieuwe aarde.

Jezus regeert over de aarde. De mensen die tijdens het duizendjarige vreedrijk geboren worden op aarde, zijn net zo menselijk als jij en ik. Deze mensen hebben nog geen verheerlijkt lichaam ontvangen. Deze mensen kunnen, net als wij, Jezus aannemen als Verlosser of afwijzen. Zij zijn gewoon menselijk. Er zijn alleen twee grote verschillen tussen hen en ons. 1. Ieder van hen leeft onder de volmaakte heerschappij van Koning Jezus, terwijl onze wereld nog onder de invloed van de duivel leeft. 2. Niemand van hen wordt lastiggevalen door de duivel, terwijl wij nog moeten strijden tegen de verleidingen en leugens van de duivel.

Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. (Efeze 6:11)

Wat gebeurt er als gewone mensen met gewone lichamen leven onder de perfecte heerschappij van God en niet meer worden verleid of lastiggevalen door de duivel? Opeens kunnen zij honderden jaren oud worden! Let op, ze hebben nog geen verheerlijkte lichamen ontvangen. Het zijn gewone lichamen, net als de lichamen van jou en mij, die honderden jaar oud kunnen worden.

Daar zal niet meer zijn een zuigeling die maar enkele dagen leeft of een oude man die zijn dagen niet zal volmaken, want een jonge man zal sterven als een honderdjarige. (...) Want de dagen van Mijn volk zullen zijn als de dagen van een boom, en Mijn uitverkorenen zullen lang genieten van het werk van hun handen. Zij zullen zich niet voor niets vermoeien of kinderen baren voor iets verschrikkelijks, want zij zijn het nageslacht van de gezegenden door de HEERE, en hun nakomelingen met hen. (Jesaja 65:20-23)

Prijs God! Onder Zijn volmaakte heerschappij en wanneer de duivel is opgesloten, zullen mensen zo gezond zijn dat ze minimaal honderden jaren oud worden! Het is Gods zegen die mensen gezond maakt en houdt.

Dan zullen de ogen van de blinden worden opengedaan, de oren van de doven zullen worden geopend. Dan zal de kreupele springen als een hert, de tong van de stomme zal juichen. (Jesaja 35:5-6)

Tijdens het duizendjarig vrederijk zullen de beperkingen van mensen worden afgenomen. Wat een vreugde zal het zijn voor blinde mensen om Jezus te zien. Wat een vreugde voor de doven om Jezus Zijn stem te horen. Wat een vreugde voor kreupelen om te kunnen dansen voor hun Messias. En wat een vreugde voor de stomme om zijn dankbaarheid aan Jezus hoorbaar te maken. Tijdens het vrederijk zullen mensen gezond zijn.

De volgende Bijbeltekst zegt dit ook. Dit is een profetie van Jesaja. Jesaja profeteerde in een tijd dat het volk Juda in zonde leefde. In een tijd waarin Jesaja verschrikkelijke zonden en afgoderij tegenkwam en zij bedreigd werden door vijanden, vertelde God aan Jesaja over een tijd dat Hij het volk zou bevrijden, vergeven, verlossen en genezen. De vervulling van deze profetie zal volkomen vervuld worden tijdens het duizendjarig vrederijk. De volgende Bijbeltekst laat dus de heerlijke toestand zien van Israël (en de wereld) tijdens het duizendjarig vrederijk.

Geen inwoner zal zeggen: Ik ben ziek. Want het volk dat daar woont, zal vergeving van ongerechtigheid hebben ontvangen. (Jesaja 33:24)

Geen inwoners zal zeggen: Ik ben ziek. Hoe bijzonder zal dat zijn? Tijdens het vrederijk, terwijl de duivel is opgesloten en Jezus Koning is over de aarde, zal de ziekte verdwijnen! De Studiebijbel zegt het volgende over deze Bijbeltekst: *‘Wanneer God afrekenet met alle kwade machten en de ongerechtigheid, zal er in allerlei opzichten gezondheid zijn. Bevrijding van vijandelijke onderdrukking is mooi, maar niet de oplossing van het probleem, want het volk heeft meer dan die bevrijding nodig. Het heeft vergeving nodig, herstel van de relatie met de HERE, zijn God. Dat is de werkelijke verlossing van Juda. Het gevolg daarvan zal zijn dat men*

ook van de externe nood, fysieke ziekte, wordt genezen.’ Ger de Koning en Tony Jonathan zeggen in hun boek: ‘Jesaja toegelicht en toegepast 23’ het volgende over deze tekst: ‘*Lichamelijke en geestelijke ziekten behoren tot het verleden. Geen inwoner van Jeruzalem zal ermee te maken hebben. Dit hangt ten nauwste samen met de vergeving van hun ongerechtigheden (Ps 103:3).*’

Jesaja sprak in hoofdstuk 33 niet over een ziekte dat symbool staat voor de zonde, maar over fysieke ziekte van het lichaam. Het Hebreeuwse woord wat voor ziekte gebruikt wordt, wordt voor fysieke ziekten gebruikt⁴. God vergeeft en geneest. Tijdens het duizendjarig vrederijk zijn de mensen gezond. De mensen worden oud en de dood zal zelden voorkomen. Gods plan met de schepping en de mens is vrede en gezondheid, geen onrust en ziekte.

Samenvatting

In dit hoofdstuk hebben wij gezien hoe God omgaat met gezondheid en ziekte wanneer de wereld onder Zijn volmaakte heerschappij was en zal zijn. Dit is belangrijk om te weten, want hierdoor leren wij de wil van God kennen. In dit hoofdstuk hebben wij de volgende zeven redenen behandeld waarom het Gods wil is dat de mens gezond is:

Reden 1: Adam was volmaakt. God had de mens bedoeld gemaakt als een gezond wezen. God was niet de maker van ziekte, dit verscheen pas later op de aarde. Adam was gezond en had toegang tot de genezende bladeren van de boom des levens. Daarnaast moest Adam gezond zijn om zijn taak in de tuin uit te voeren.

Reden 2: De mens is geschapen naar Gods beeld. Dit betekent dat de mens op God lijkt. Wij lezen in de Bijbel dat God niet moe wordt en dat Zijn dagen geen einde kennen. Aangezien God niet ziek is, was het ook niet Gods bedoeling om de mens ziek te maken. Door de zondeval is dit beeld vertroebeld, maar het is Gods plan om de mens weer te herstellen naar Zijn beeld.

⁴ Hebreeuwse Strongsnummer: H2470.

Reden 3: Gods levensadem. God blies in de mens Zijn levensadem. Dit is een staat waardoor de mens leeft en gezond is. Doordat God Zijn levensadem in de mens blies, heeft iedereen eeuwig leven. Gods levensadem bestond uit leven, er waren geen ziektekiemen aanwezig.

Reden 4: Ziekte kwam door de zondeval. Alle ellende is ontstaan door de zondeval. Dit was niet de keuze van God, maar de keuze van de mens. De mens deed iets wat door God verboden was. Door de zondeval kwam de dood en sterfelijkheid in de wereld.

Reden 5: Laat Gods wil gebeuren, zowel in de hemel als op aarde. In de hemel is iedereen gezond en heeft iedereen een volmaakt lichaam. Het is Gods wil dat Zijn wil gedaan wordt op aarde zoals in de hemel. Dus als mensen in de hemel gezond zijn, wil God ook dat mensen op aarde gezond zijn. God kent ook geen schaduw van omkeer. Als God wil dat jij over tientallen jaren gezond bent in de hemel, wil Hij ook dat jij vandaag gezond bent op de aarde.

Reden 6: Tijdens de nieuwe hemel en aarde is iedereen gezond. Tijdens de nieuwe aarde is er geen pijn, rouw, jammerklacht of moeite meer. De duivel is voor eeuwig in de hel, en God is voor eeuwig goed voor Zijn kinderen.

Reden 7: Het duizendjarig vrederijk. Tijdens het vrederijk zien wij dat God de ziekte geneest. Normale mensen, net zoals jij en ik, kunnen honderden jaren oud worden onder de heerschappij van God en op het moment dat de duivel is gebonden. Jesaja profeteerde zelfs dat geen inwoner meer zal zeggen: 'Ik ben ziek'.

H2 SCHADUWBEELD GENEZING

Nu wij hebben gezien dat mensen gezond zijn wanneer zij in de volmaakte macht en wil van God leven, is het nu tijd voor het schaduwbeeld van genezing. In dit hoofdstuk kijken wij naar de eerste vijf boeken van de Bijbel en hoe genezing en gezondheid een rol spelen in deze boeken. In dit hoofdstuk kijken wij alleen naar de beelden en typebeelden van genezing en in het volgende hoofdstuk gaan wij dieper in op het verbond van genezing.

De eerste vijf boeken van de Bijbel worden ook wel de ‘Thora’ of de ‘wet’ genoemd en bestaan uit Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. In het boek Genesis lezen wij over de schepping, Adam en Eva, Kaïn die zijn broer Abel dood-sloeg, de ark van Noach, Abraham, Isaak, Jakob en Jozef. In het boek Exodus lezen wij hoe het nageslacht van Abraham, het volk Israël, uit Egypte trok en hoe zij de wet, of het verbond, van God ontvingen. Vervolgens gaan Leviticus, Numeri en Deuteronomium dieper in op de wet en de woestijnperiode van Israël na de uittocht van Egypte. God leidde het volk Israël uit Egypte en wilde hun het beloofde land in Kanaän geven, maar door het ongeloof van de Israëlieten bleven zij veertig jaar in de woestijn. Laten wij deze belangrijke periode van de geschiedenis van Israël bestuderen en kijken naar gezondheid en genezing in de eerste vijf boeken van de Bijbel.

Tot slot is de wet van Mozes en de verhalen van het Oude Testament een schaduwbeeld van Jezus Christus en Zijn genade. Wij zullen in de eerste boeken van de Bijbel al verschillende beelden van genezing zien.

*Want de wet, die slechts een schaduw heeft van **de toekomstige heilsgoederen** en niet het wezen van de dingen zelf, kan nooit met dezelfde offers, die zij jaar in jaar uit ononderbroken brengen, hen die naderen tot volmaaktheid brengen. (Hebreeën 10:1)*

In dit hoofdstuk zien wij een schaduwbeeld van de goedheid en de genade van God en Jezus Christus. Ik kan jou verklappen: zelfs van het schaduwbeeld van Jezus zal jij verliefd worden, laat staan als wij in deel 2 kijken naar Jezus zelf. Is de wet van Mozes belangrijk om te bestuderen om Gods wil met betrekking tot genezing te ontdekken? Ja, maar in werkelijkheid is het verbond waar wij vandaag in leven nog vele malen beter dan dat wij in dit hoofdstuk behandelen.

Reden 8: De belofte van vruchtbaarheid

Eén van de eerste genezingen in de Bijbel vinden wij in het boek Genesis. Deze reden zal jouw geloof versterken en je zult zien dat God ziekte of onvruchtbaarheid geneest, ook al ben je al 90 of 100 jaar oud. Niemand is in Gods ogen te oud om genezen te worden.

Abraham kreeg van God de belofte dat hij gezegend zou worden en dat uit hem een groot volk zou komen.

Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken; en u zult tot een zegen zijn. (Genesis 12:2)

Abraham ging weg uit zijn familie en trok door het land Kanaän. God beloofde dat Hij al dit land aan Abrahams nakomelingen zou geven. Jarenlang verbleef Abraham als vreemdeling en reiziger in dit land, maar Abraham ontving geen kind bij zijn vrouw Sara. Uiteindelijk kwam het Woord van God tot Abraham, en Abraham vertelde aan God dat hij nog geen kind had ontvangen.

Toen zei Abram: Heere HEERE, wat zult U mij dan geven, aangezien ik kinderloos heenga en de bezitter van mijn huis deze Elizer uit Damascus zal zijn? (Genesis 15:2)

God beloofde nogmaals aan Abraham dat hij een nageslacht zal verwekken en Abraham geloofde God.

Maar zie, het woord van de HEERE kwam tot hem: Deze man zal uw erfgenaam niet zijn, maar iemand die uit uw eigen lichaam voortkomt, die zal uw erfgenaam zijn. (...) En hij geloofde in de HEERE, en Die rekende hem dat tot gerechtigheid. (Genesis 15:4 en 6)

Toen Abraham 99 jaar oud was geworden, verscheen God nog een keer aan hem om hem te vertellen dat hij en zijn vrouw Sara volgend jaar een kind zouden ontvangen. Sara was toen 90 jaar oud en was haar hele leven onvruchtbaar. Voor het natuurlijke is het onmogelijk dat een onvruchtbare vrouw van 90 jaar oud een kind kan ontvangen van een 99-jarige man. Maar wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God.

De HEERE nu zag om naar Sara zoals Hij gezegd had; de HEERE deed bij Sara zoals Hij gesproken had. Sara werd zwanger en baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom, op de vastgestelde tijd die God hem genoemd had. (Genesis 21:1-2)

Dit laat zien dat niets onmogelijk is voor God. Hoewel Sara haar baarmoeder dood was, heeft God een (genezings)wonder in haar verricht. Weet jij wat de sleutel was dat Abraham en Sara een kind ontvingen? Dit was door het geloof in Gods beloften.

En niet verzwakt in het geloof, heeft hij er niet op gelet dat zijn eigen lichaam reeds verstorven was – hij was ongeveer honderd jaar oud – en dat ook de moederschoot van Sara verstorven was. En hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof, maar werd gesterkt in het geloof, terwijl hij God de eer gaf. Hij was er ten volle van overtuigd dat God ook machtig was te doen wat beloofd was. Daarom ook is het hem tot gerechtigheid gerekend. (Romeinen 4:19-22)

Door haar geloof ontving ook Sara, hoewel ze onvruchtbaar was gebleven en niet meer in de bloei van haar leven was, de kracht

om een kind voort te brengen, en wel omdat ze vertrouwde op de gene die de belofte had gedaan. (Hebreeën 11:11)

Door het geloof hadden Abraham en Sara een kind ontvangen. Zij bleven vasthouden aan de belofte die God aan hen gegeven had en God had een wonder gedaan in de baarmoeder van een 90-jarige onvruchtbare vrouw. Wanneer God iets belooft, mogen wij dat in geloof ontvangen. Niets is onmogelijk voor wie gelooft in Gods beloften.

En Jezus zei tegen hem: Als u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. (Markus 9:23)

Ook in het verhaal van Abrahams zoon Izak vinden wij een genezing met betrekking tot onvruchtbaarheid.

Izak bad vurig tot de HEERE in het bijzijn van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En de HEERE liet Zich door hem verbidden, zodat Rebekka, zijn vrouw, zwanger werd. (Genesis 25:21)

God opende door het vurige gebed van Izak de baarmoeder van zijn vrouw Rebekka, die ongeveer twintig jaar lang onvruchtbaar was. Door een gelovig gebed zijn alle genezingen mogelijk.

Daarnaast werden de aardvaders van Israël, dit zijn Abraham, Isaak en Jakob, ontzettend oud. Zij stierven in goede ouderdom en van dagen verzadigd.

Dit nu is het aantal jaren van het leven van Abraham dat hij geleefd heeft: honderdvijfzeventig jaar. Toen gaf Abraham de geest en stierf in goede ouderdom, oud en van het leven verzadigd, en hij werd met zijn voorgeslacht verenigd. (Genesis 25-7-8)

De dagen van Izak waren honderdtachtig jaar. Toen gaf Izak de geest en stierf en werd met zijn voorgeslacht verenigd, oud en van dagen verzadigd. (Genesis 35:28-29)

Jakob leefde nog zeventien jaar in het land Egypte, zodat de dagen van Jakob, de jaren van zijn leven, honderdzevenenveertig jaar waren. (...) (Genesis 47:28)

God wil dat wij onze dagen vol maken en verzadigd zijn van het leven. Het is niet Gods wil (behalve tijdens de opname van de gemeente) om ons vroegtijdig thuis te halen in de hemel.

Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen, Ik zal hem Mijn heil doen zien. (Psalm 91:16)

Laat deze reden jouw geloof versterken dat God onmogelijke wonderen mogelijk kan maken, Hij ook wonderen en genezingen wil verrichten voor honderdjarigen en Zijn plan voor jouw leven is dat jij oud en van dagen verzadigd wordt.

Reden 9: God geneest na bekering

In het verhaal van Abraham in het boek Genesis lezen wij een bijzonder verhaal waarbij Abraham loog over zijn vrouw Sara. In het verhaal verbleef Abraham als vreemdeling in het gebied Gerar. Abraham was bang dat andere mannen verliefd zouden worden op zijn vrouw Sara en dacht: ‘als zij erachter komen dat ik de man van Sara ben, zullen zij mij zeker doden, zodat zij met Sara kunnen trouwen.’ Daarom vertelde Abraham een leugen. Hij zei in Gerar dat Sara zijn zus was en niet zijn vrouw. Abimelech, de koning van Gerar, zag Sara en stuurde een bode naar haar en nam haar mee. Toen greep God in door middel van een droom bij Abimelech. Het was onjuist in de ogen van God dat Abimelech met Sara zou slapen, en vanwege deze (toekomstige) zonde gaf God een onheilsboodschap.

Maar God kwam in een nachtelijke droom bij Abimelech en zei tegen hem: Zie, u gaat sterven vanwege de vrouw die u genomen hebt, want zij is met een man getrouwd! (Genesis 20:3)

Abimelech gaf aan dat hij niet in zonde leefde omdat hij nog geen gemeenschap had gehad met Sara en dat hij niet wist dat zij de vrouw van Abraham was. God zei tegen hem dat Hij wist dat Abimelech oprecht van hart was en dat Hij alle onheil zal voorkomen als hij Sara teruggaf aan Abraham, en Abraham voor hem zou bidden.

Nu dan, geef de vrouw van die man terug, want hij is een profeet! Hij zal voor u bidden, zodat u in leven blijft. Als u haar echter niet teruggeeft, weet dan dat u zeker zult sterven, u en al wat van u is. (Genesis 20:7)

De volgende ochtend riep Abimelech Abraham en gaf hij Sara terug aan Abraham. Vervolgens bad Abraham voor Abimelech, zodat de straf van God werd gestopt.

Abraham bad tot God, en God genas Abimelech, zijn vrouw en zijn slavinnen, zodat zij weer kinderen konden krijgen. Want de HEERE had alle baarmoeders in het huis van Abimelech helemaal gesloten vanwege Sara, de vrouw van Abraham. (Genesis 20:17-18)

De Bijbel zegt niet aan wat voor ziekte Abimelech leed. Wat wel bekend is, is dat de vrouwen in het huis van Abimelech geen kinderen meer konden krijgen. Door de bekering van Abimelech en het gebed van Abraham genazen Abimelech en de vrouwen in zijn huis.

Aan de hand van dit verhaal kunnen wij een aantal dingen leren.

1. Ziekte is in dit verhaal een straf van de zonde en geen zegen van God. Doordat Abimelech (onbewust) wilde zondigen, werden hij en zijn huis ziek. God zei niet: ‘Abimelech is een heilig man,

dus ik beloon hem met ziekte.’ Nee, de ziekte van Abimelech kwam door zijn zonde⁵.

2. God liet zich verbidden, waardoor Abimelech in leven bleef en de vrouwen weer kinderen konden krijgen.

3. God geneest. Abimelech en zijn huis ervoeren de genezende werking van God, nadat Abimelech zich bekeerde en Abraham voor hem bad.

4. God helpt Zijn kinderen. Zelfs toen Abraham de fout inging door te liegen over zijn vrouw Sara, bleef God Hem trouw. Wat een ramp zou het zijn geweest als God dacht: ‘Ik grijp niet in, want Abraham heeft een fout gemaakt.’ Dan was nooit Izak geboren, bestond Israël niet en kon de Messias niet komen.

5. God blijft Zijn verbond trouw. God beloofde dat Abraham en Sara een kind zouden krijgen, en God wilde deze belofte vervullen. God moest alleen de fout van Abraham rechtzetten door ervoor te zorgen dat Sara weer werd teruggegeven aan Abraham.

Oftewel, wij kunnen leren dat ziekte een straf of vloek is en geen beloning of zegen. De ziekte had een oorzaak en het was niet God die plotseling bedacht in Zijn soevereiniteit: ‘Ik heb vandaag zin om Abimelech ziek te maken.’ Nee, de ziekte had een oorzaak en de ziekte werd uiteindelijk weer genezen.

Reden 10: De Exodus: iedereen gezond weg

In het boek Genesis lezen wij over de aartsvaders van het volk Israël. Nadat Abraham, Izak, Jakob en de kinderen van Jakob overleden waren, kwamen de Israëlieten in een verschrikkelijke onderdrukking terecht in Egypte. Zij werden vele jaren lang onderdrukt. Toch groeide het volk en werd het volk talrijk. Het boek Exodus begint met het feit dat Israël onderdrukt werd en in Egypte verbleef. Voordat wij naar het verhaal van de Exodus en de

⁵ Voor vandaag is het belangrijk om te beseffen dat ziekte door zonde kan komen. Tegelijkertijd is zonde niet altijd de oorzaak van ziekte. Hier komen wij nog uitgebreid op terug. Daarnaast maakt God bijna nooit ziek. Iedereen die door God ziek werd gemaakt, ontving een duidelijke openbaring dat God de ziekmaker is. Abimelech wist dit door zijn droom en door zijn bekering werd hij weer gezond.

genezing kijken, kijken wij eerst wat de Exodus geestelijk voor ons betekent.

De Exodus is een geestelijk beeld van onze verlossing. De onderstaande Bijbeltekst spreekt over de gebeurtenissen die in de woestijn hebben plaatsgevonden en zegt dat deze gebeurtenissen voorbeelden voor ons zijn.

*Broeders en zusters, ik wil graag dat u weet dat onze voorouders allemaal door de wolk werden beschermd en allemaal door de zee trokken, dat ze zich allemaal in de naam van Mozes lieten dopen in de wolk en in de zee. En ze aten allemaal hetzelfde geestelijke voedsel en dronken allemaal dezelfde geestelijke drank. Ze dronken uit de geestelijke rots die hen volgde – en die rots was Christus. Toch wees God de meesten van hen af, want Hij liet hen bezwijken in de woestijn. **Dit alles strekt ons tot voorbeeld.** (1 Korinthe 10:1-6)*

Het is bijzonder dat Paulus de tijd van de Exodus vergeleek met de tijd van Christus en de bekering. Zoals alle Israëlieten dankzij Mozes ontsnapten van de Farao en Egypte, ontsnappen wij door Jezus Christus van de duivel en de zondige wereld. Zoals iedereen in de zee werd gedoopt door Mozes, worden wij in de naam van Jezus Christus gedoopt. Zoals de Israëlieten onder de wolk van God waren, zijn wij vervuld met de Heilige Geest. Hiernaast kunnen wij nog veel meer links leggen tussen de Exodus en de hedendaagse realiteit. Denk aan het Paaslam en Jezus als lam. Het manna en Jezus als levend brood. Het beloofde land voor de Israëlieten en ons beloofde land. Het offeren van dieren en Jezus Christus als offer van God. De hogepriester Aäron en Jezus Christus als Hogepriester. De middelaar Mozes en Jezus als Middelaar tussen God en de mensen. De Exodus en de woestijnreis van de Israëlieten is dus een prachtig beeld van het Nieuwe testament met Jezus als Verlosser. Of, zoals de Studiebijbel zegt: *De verlossing onder de leiding van Mozes is een beeld van de verlossing door Christus.* De schrijver van de Hebreeënbrief zegt:

Omdat de wet slechts een voorafschaduwning toont van al het goede dat nog komen moet en daarvan niet de gestalte zelf laat zien, (...) (Hebreeën 10:1, NBV21)

De Exodus en woestijnperiode is dus een voorafschaduwning van de dingen die Jezus deed of door Jezus beschikbaar is gesteld voor Zijn volgelingen.

Nu gaan wij de koppeling maken tussen de Exodus en genezing. Heb jij wel eens nagedacht hoe de Exodus heeft plaatsgevonden met zeshonderdduizend mannen⁶? Wanneer wij ook de vrouwen en kinderen meerekenen, dan komen wij makkelijk op minimaal twee miljoen mensen uit die met Mozes megingen in de woestijn. Hoe deden zij dat? Als wij vandaag een groep nemen van twee miljoen willekeurige mensen, dan zijn er veel mensen die niet meekunnen. Denk aan verlamden, ouderen met minder kracht en alle andere ziekten, waardoor mensen niet in staat kunnen zijn om een woestijnreis te maken. Hoe zorgde God ervoor dat iedereen mee kon gaan met Mozes naar het beloofde land?

Psalm 105 is een prachtige Psalm dat ingaat op de geschiedenis van het volk Israël. Deze Psalm roept de lezers op om te denken aan de wonderen die God in het verleden heeft gedaan en het verbond dat God met Israël heeft gesloten. Vervolgens legt de psalmist uit hoe Israël in Egypte is gekomen en hoe God Mozes riep om het volk te bevrijden. Door middel van wonderen en plagen zorgde God ervoor dat Israël bevrijd werd uit het machtige land Egypte. Over de uittocht wordt het volgende beschreven:

Hij leidde hen uit met zilver en goud, onder hun stammen was niemand die struikelde. (Psalm 105:37)

Onder de stammen van Israël was er niemand die struikelde. Andere Bijbelvertalingen vertalen deze tekst als volgt:

NBV21: *Niemand in hun stammen ging strompelend weg.*

⁶ Exodus 12:36

KJV: *And there was not one feeble person among their tribes.*
(Vertaald: En er was niet één zwak of krachteloos persoon onder hun stammen.)

Iedereen van de Israëlieten ging mee met de Exodus. Niemand van hen was te vermoeid, ziek of verzwakt om achter te blijven. Het woord 'struikelen' is in het Hebreeuws 'kāšal' en betekent volgens dr. James Strongs, vertaalt in het Nederlands: '*Wankelen (door zwakte van de benen, vooral de enkel); struikelen, flauwvallen of vallen, (...) zwak zijn.*' De psalmist laat een prachtig beeld zien dat niemand mank liep of met veel moeite strompelend mee kon gaan. Moet je voorstellen dat iedere Nederlander verplicht is om een woestijnreis te maken. Honderdduizenden Nederlanders zouden achterblijven, omdat zij fysiek niet in staat zijn om door de woestijn te reizen. Er was een genezingswonder van God nodig om iedereen fysiek in staat te stellen om mee te gaan met Mozes. Zoals de volgende tekst aangeeft, vertrokken alle legers van de HEERE het land Egypte.

En het gebeurde na verloop van vierhonderddertig jaar, op deze zelfde dag gebeurde het: alle legers van de HEERE zijn uit het land Egypte vertrokken. (Exodus 12:41)

God heeft ervoor gezorgd dat alle Israëlieten gezond en sterk waren, zodat niemand ziek of zwak achterbleef in het land van Egypte. Iedereen was in staat om mee te gaan met Mozes. Dit was een groot wonder van God. Toen God de Israëlieten bevrijdde uit het land Egypte, werden zij ook bevrijd van zwakte. Wanneer wij de verlossing van de Exodus vergelijken met de verlossing van Jezus Christus, dan betekent dit ook dat Jezus iedereen wil verlossen en bevrijden van ziekte. Jezus wil ons genezen. Jezus is niet alleen geïnteresseerd om ons geestelijk te verlossen van de zonde, maar wil ook ons lichaam verlossen van ziekte, zwakte en ellende. De volgende Bijbeltekst laat de lichamelijke bescherming van God zien voor het volk Israël.

De kleren die u droeg zijn niet versleten en uw voet raakte niet opgezwollen in deze veertig jaar. (Deuteronomium 8:4)

Ook dit is een prachtige gebeurtenis. Ondanks het vele lopen, heeft niemand opgezwollen voeten gekregen. God bood voor iedere Israëliet de juiste lichamelijke ondersteuning aan, zodat iedereen mee kon blijven lopen in de woestijn. Zo wil God er, dankzij het offer van Jezus, ook vandaag voor zorgen dat jij geen lichamelijke gebreken of ziekte zal kennen. Zoals God iedere Israëliet lichamen heeft genezen tijdens de Exodus, wil Hij ons ook lichamen genezen.

Reden 11: Genezing in het Pascha

Wanneer werden de Israëlieten dan genezen van hun lichamelijke zwakheid?

Laten wij eerst kijken naar de Israëlieten in Egypte. De Israëlieten werden tot slaaf gemaakt en moesten zware werkzaamheden uitvoeren. God besloot om Mozes te roepen die het volk van Israël uit Egypte zou bevrijden. Alleen vond de farao dit geen goed idee en hij wilde de Israëlieten niet laten gaan. Om het volk te bevrijden, gebruikte God verschillende plagen die de Egyptenaren troffen. Denk aan de rivier de Nijl die veranderde in bloed, kikkers die het hele gebied troffen, muggen, een sprinkhanenplagen en duisternis. Na negen verschrikkelijke plagen wilde de farao nog steeds niet de Israëlieten vrijlaten uit zijn land. Het hart van de farao was namelijk verhard. God besloot om nog één plaag te sturen aan het land Egypte, en dat was de dood van alle eerstgeborenen. Dit was een verschrikkelijke plaag en dit zorgde ervoor dat het hele land wenste dat de Israëlieten weg moesten gaan.

Vlak voordat deze laatste plaag plaatsvond, moesten de Israëlieten het Pascha vieren. Elke Israëlitisch gezin moest een lam nemen zonder gebrek. Tegen het vallen van de avond moest het lam geslacht worden en moest het bloed van het lam aan de beide deurposten worden gestreken. Het lam moest gebraden en gegeten worden door het gezin. God had gezegd dat Zijn doodsengel alle

eerstgeborenen zou doden, maar degenen zou sparen die het Pascha vierden en die het bloed van het lam op de deurposten had gestreken. Na dit eerste Pascha, moesten de Israëlieten elk jaar opnieuw het Pascha vieren en gedenken hoe God het volk Israël uit Egypte had bevrijd.

Nu wij de context kennen van het Pascha, is het nu tijd om het Pascha te verbinden met genezing. Het Pascha was niet zomaar een symbolische handeling. Er zat genezingskracht in het Pascha. Dit zien wij onder andere terug in het verhaal van koning Hizkia van het koninkrijk Juda, dat ongeveer vijfhonderd jaar later gebeurde. De vorige koning van Juda, de vader van Hizkia, was een verschrikkelijke koning die veel afgoderij toeliet in het land Juda. Hizkia wilde dit niet en hij herstelde de relatie met God en wilde het Pascha opnieuw invoeren. Nadat koning Hizkia het Pascha had gevierd met zijn volksgenoten, bad hij voor zijn volk en God verhoorde Hizkia en genas het volk.

*(...) Hizkia bad echter voor hen en zei: Laat de HEERE, Die goed is, verzoening doen voor hem die heel zijn hart erop gericht heeft om God de HEERE, de God van zijn vaderen, te zoeken, (...) En de HEERE verhoorde Hizkia en **genas het volk**. (2 Kronieken 30:18-20)*

Zie je hoe mooi het Pascha is? Door dit feest, en het gebed van Hizkia, verzoende het volk zich met God en genas God het volk. Als wij terugkeren naar het volk Israël tijdens de Exodus, dan zien wij dat niemand strompelend de woestijn inging. Wat deden zij voordat zij het land Egypte verlieten? Zij aten het Pascha.

Naast dat het eten van de Pascha ervoor zorgde dat de Israëlieten genazen, deed het Pascha ook iets anders. Weet je nog dat het Pascha gevierd werd tijdens de tiende plaag, waarbij de verderver kwam om alle eerstgeborenen te doden? Het Pascha zorgde ervoor dat de verderver buiten de deur werd gehouden. Oftewel, de Pascha beschermde tegen de dood.

*En zij zullen van het bloed (van het lam) nemen en het aan de beide deurposten strijken en aan de bovendorpel, aan de huizen waarin zij het eten zullen. (...) En het bloed zal u tot een teken zijn aan de huizen waarin u verblijft. Als Ik het bloed zie, zal Ik u voorbijgaan en er zal **geen plaag onder u zijn die verderf teweegbrengt**, als Ik het land Egypte zal treffen. (Exodus 12:7 en 13)*

Het bloed van het lam, dat een beeld is van het kostbare bloed van Jezus Christus, zorgde ervoor dat er geen plaag kwam onder de mensen die het Pascha vierden. Het Pascha en het bloed van het Lam beschermde de mensen van de verderver, de dood en de plaag. Ditzelfde zien wij terug in Psalm 91.

U bent mijn toevlucht, HEER. Als je mag wonen bij de Allerhoogste, zal het kwaad je niet bereiken, geen plaag je tent ooit treffen. (Psalm 91:9-10, NBV21)

Dus het Pascha zorgde voor genezing en zorgde ervoor dat de verderver het volk Israël niet kon bereiken. Hiervoor moesten de Israëlieten een lam slachten. Als het bloed en het vlees van een gewoon lam al de Israëlieten kon genezen en beschermen, hoeveel te meer zal het bloed en het lichaam van Jezus Christus ons genezen en beschermen van plagen en ziekten.

Het lam dat de Israëlieten moesten slachten, is een beeld van het Lam in het Nieuwe Testament, Jezus Christus.

(...) Want ook ons Paaslam (Paschalam) is voor ons geslacht: Christus. (1 Korinthe 5:7)

Het Paschalam van de Israëlieten verwees naar het perfecte Lam van God: Jezus Christus. Als het Paschalam, wat een schaduwbeeld was van Jezus, al voor genezing zorgde, hoeveel te meer zal Jezus Christus, het echte Paschalam, vandaag voor genezing zorgen. Dit is precies wat Jesaja had geprofeteerd.

Voorwaar, onze ziekten heeft Hij op Zich genomen, onze smarten heeft Hij gedragen. Wij hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. (...) en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. (...) Als een lam werd Hij ter slachting geleid; als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed Hij Zijn mond niet open. (...) Om de overtreding van mijn volk is de plaag op Hem geweest. (...) Maar het behaagde de HEERE Hem te verbrijzelen, Hij heeft Hem ziek gemaakt. Als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal Hij nageslacht zien, Hij zal de dagen verlengen; het welbehagen van de HEERE zal door Zijn hand voorspoedig zijn. (Jesaja 53:4-12)

Deze belangrijke tekst gaan wij natuurlijk nog uitgebreid behandelen in dit boek. Let er op dat Jezus werd voorgesteld als een Lam en dit verbonden wordt met vergeving en genezing. Wat ook interessant is, is dat er staat dat ‘*de plaag op Hem geweest*’ is. Het woord ‘plaag’ is hetzelfde woord als het woord ‘plaag’ in Exodus 11:1, waarin God zei dat Hij alle eerstgeborenen zou doden. Dus het Paschalam van de Israëlieten beschermde tegen deze plaag van de verderver in het boek Exodus, en ons Paschalam, Jezus Christus, beschermt ons vandaag tegen de plaag van de verderver.

Reden 12: De koperen slang

Als gelovigen kunnen wij veel leren van de Israëlieten in de woestijn. Een erg belangrijke les uit het boek Numeri is dat God van ons vraagt om Hem te geloven, Hem te vertrouwen en Hem te gehoorzamen. De Israëlieten stelden God continu op de proef, door in ongeloof te leven, Hem te ongehoorzamen, te leven in hoerij, de afgoden te aanbidden en te klagen. Op sommige momenten kwam Gods oordeel over het volk, waardoor het volk een plaag te verduren kreeg. De wet van Mozes laat een aantal voorbeelden zien waarin God een plaag stuurde onder het volk en Mozes en Aäron verzoening moesten doen zodat de plaag stopte. In deze reden gaan wij naar één plaag kijken in het boek Numeri.

Toen trokken zij van de berg Hor in de richting van de Schelfzee. Ze moesten namelijk om het land van Edom heen trekken, maar onderweg kon de ziel van het volk het niet langer verdragen. Het volk sprak tot God en tot Mozes: Waarom hebt u ons uit Egypte laten vertrekken om te sterven in de woestijn? Want hier is geen brood, ook geen water, en onze ziel heeft een afkeer van dit waar-deloze brood. (Numeri 21:4-5)

Zie je het voor je? De Israëlieten zwierven jaren in de woestijn. Ondanks alles wat God voor de Israëlieten had gedaan, bleef het volk koppig en bleven zij God op de proef stellen. God zorgde dagelijks voor hen door het manna te laten regenen en God keek elke dag naar hen om, maar het volk bleef de gehele woestijnreis klagen over van alles en nog wat. Uiteindelijk was de maat vol voor God.

Toen zond de HEERE gifslangen onder het volk; die beten het volk, en er stierf veel volk uit Israël. (Numeri 21:6)

Het volk van Israël ontving een verschrikkelijke straf. Er kwamen gifslangen, die ervoor zorgden dat de Israëlieten stierven. Er was gauw een oplossing nodig en het volk had een genezingsmiddel nodig voor de giftige slangen.

En het volk kwam naar Mozes toe. Zij zeiden: Wij hebben gezondigd, want wij hebben tegen de HEERE en tegen u gesproken. Bid tot de HEERE dat Hij de slangen van ons wegneemt. Toen bad Mozes voor het volk. (Numeri 21:7)

Het volk kwam tot berouw, en zij vroegen aan Mozes of hij tot God wilde bidden, zodat de verschrikkelijke plaag zou ophouden. Sommigen zeggen: ‘God geeft ziekte, want dat staat in de Bijbel. Wij moeten het gewoon accepteren.’ In deze Bijbeltekst (en ook andere Bijbelteksten) zien wij inderdaad dat God soms ziekte kan geven. Maar God maakt niet zomaar iemand ziek, zonder oorzaak. De reden waardoor de Israëlieten ziek werden, was door hun eigen

zonde en werd ontvangen als een vloek en een straf. Nadat de Israëlieten tot berouw kwamen, kwam God met een oplossing.

En de HEERE zei tegen Mozes: Maak u een gifslang en zet hem op een staak. Het zal gebeuren dat ieder die gebeten is, in leven zal blijven, als hij daarnaar kijkt. Toen maakte Mozes een koperen slang en zette hem op de staak. En het gebeurde als de slang iemand beet dat hij naar de koperen slang keek en in leven bleef. (Numeri 21:8-9)

De oplossing van God was erg bijzonder. Mozes moest een koperen slang maken en op een staak zetten. Iedere Israëliet die werd gebeten door een giftige slang, moest kijken naar de koperen slang op de staak en hij bleef in leven. Laten wij de koperen slang verder bestuderen.

1. De koperen slang. Bij het woord ‘slang’ rinkelen er al allemaal alarmbellen. Het was de slang in Genesis 3 die Eva verleidde om de vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad te eten. De slang is ook een beeld van de duivel, dat wij in openbaring 12:9 kunnen lezen. Tot slot staat er in Lukas:

Zie, Ik geef u de macht om op slangen en scorpioenen te trappen en de macht over alle kracht van de vijand; en niets zal u schade toebrengen. (Lukas 10:19)

De slang is een beeld van de zonde en van de vijand van de mens: de duivel en de demonen. De slang is niet alleen het beeld van de zonde, maar ook van de gevolgen van de zonde. Wij lazten al dat door de zondeval de ziekte, vloek en ellende in de wereld is gekomen. In Genesis 3 had God ook de slang vervloekt, omdat hij Adam en Eva had misleid.

*Toen zei de HEERE God tegen **de slang**: Omdat u dit gedaan hebt, bent u vervloekt Op uw buik zult u gaan en stof zult u eten, al de dagen van uw leven. En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen*

u en de vrouw, Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen. (Genesis 3:14-15)

De slang is dus het beeld van het kwaad, de zonde en de vloek. Aangezien ziekte een onderdeel is van de vloek en het gevolg van de zondeval, is de slang ook een teken van ziekte. Daarnaast werden de Israëlieten ziek door een slangenbeet, waardoor zij naar de koperen slang moesten kijken om te genezen.

2. De slang werd verhoogd. Mozes moest niet alleen een koperen slang maken, hij moest deze slang verhogen. Het volk van Israël telde honderdduizenden mannen die in de woestijn waren. Als iemand gebeten werd, moest hij binnen een korte tijd in staat zijn om de slang te zien. Daarom moest Mozes de slang verhogen, zodat het hele volk naar de slang kon kijken.

3. God nam de gifslangen niet weg, maar Hij zorgde voor een middel tot genezing. Iedereen die gebeten werd, moest kijken naar de koperen slang. Dit was een geloofsdaad.

Nu wij dit verhaal hebben bestudeerd, is het nu de tijd om de koppeling te maken met het Nieuwe Testament. Zoals Mozes de koperen slang moest verhogen, moest Jezus ook verhoogd worden aan het kruis.

En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. (Johannes 3:13-15)

In een nacht kwam een leider van de Israëlieten, Nicodemus, naar Jezus toe. Jezus sprak met Hem over het koninkrijk van God en hoe je het koninkrijk van God kon binnengaan en eeuwig leven ontving. In deze uitleg zei Jezus dat Hij verhoogd zou worden, zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd had. De koperen slang was dus een voorafschaduw van het offer van Jezus Christus. Denk bijvoorbeeld aan de volgende gelijkenissen:

1. De slang, oftewel de (gevolgen van de) zonde, het kwaad en de vloek, werd verhoogd en op een staak geplaatst.

Jezus droeg onze zonden en werd tot vloek gemaakt toen Hij aan het kruis werd genageld.

Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden (...) (Galaten 3:13)

Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem. (2 Korinthe 5:21)

2. God gaf een oplossing tot genezing en haalde het probleem van de gifslangen niet weg in de woestijn. God heeft de ziekte vandaag (nog) niet weggenomen van de aarde, maar heeft een oplossing gegeven door het offer van Jezus Christus. Dit betekent dat ook wij aangevallen kunnen worden door ziekte, of gevoelens van ziekte, maar dat wij direct naar Jezus mogen kijken en daardoor genezing en gezondheid mogen ontvangen.

3. Als iemand in de woestijn gebeten werd door de gifslang, moest hij naar de koperen slang kijken en werd hij genezen en bleef daardoor in leven. Wij mogen naar Jezus kijken en ontvangen eeuwig leven, wat is begonnen tijdens onze wedergeboorte.

Vaak hebben wij bij het begrip ‘redding’ of ‘eeuwig leven’ een toekomstig beeld. Op aarde zijn onze zonden vergeven, maar al Gods overige zegeningen, zoals genezing, komen pas in de toekomst beschikbaar, nadat wij zijn overleden. Vergeving van zonden en de eeuwigheid doorbrengen bij God is de belangrijkste zegen, aangezien de eeuwigheid eeuwig duurt. Maar eeuwig leven en redding vindt niet in de toekomst plaats, het is vandaag al beschikbaar. God wil ons niet alleen redden van de geestelijke dood, God wil ons ook redden van ziekte, armoede en demonen. Gods redding houdt veel meer in dan vergiving van zonden.

4. De Israëlieten keken naar de koperen slang en ontvingen hun genezing. Wij kijken naar Jezus Zijn offer en ontvangen genezing.

Voorwaar, onze ziekten heeft Hij op Zich genomen, onze smarten heeft Hij gedragen. (...) En door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. (Jesaja 53:4-5)

De koperen slang was een voorafschaduwing van het offer van Jezus. Als de voorafschaduwing er al voor kon zorgen dat mensen genazen, hoeveel te meer zal het offer van Jezus Christus mensen genezing geven.

Reden 13: Mozes, het typebeeld van Jezus

De hoofdpersoon uit de boeken Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium is Mozes. Mozes wordt beschouwd als typebeeld van Jezus Christus. Dit betekent niet dat Mozes Jezus was, maar dit betekent dat wij in bepaalde karaktereigenschappen en gebeurtenissen van Mozes zijn leven Jezus kunnen zien.

Daarom, heilige broeders, deelgenoten aan de hemelse roeping, let op de Apostel en Hogepriester van onze belijdenis: Christus Jezus. Hij is getrouw aan God, Die Hem aangesteld heeft, zoals ook Mozes trouw was in heel Zijn huis. (Hebreeën 3:1-2)

In de brief aan de Hebreeën wordt Mozes en Jezus met elkaar vergeleken. Vervolgens geeft de schrijver aan dat Jezus meer eer en waarde ontvangt als Mozes. Maar er lopen ook mooie parallellen tussen het verhaal van Mozes en het verhaal van Jezus. Denk bijvoorbeeld aan het volgende:

1. Mozes werd geboren, terwijl de Israëlieten onder de macht stonden van de Egyptenaren. Jezus werd geboren, terwijl de Israëlieten onder de macht stonden van de Romeinen.
2. De farao vermoorde alle jongens die uit de baarmoeder kwamen, Herodes vermoorde alle kinderen onder twee jaar in Bethlehem.
3. Mozes werd geroepen om de Israëlieten te bevrijden uit Egypte, Jezus leidt ons uit onder de (geestelijke) slavernij van de zonde.

4. Mozes leidde de Israëlieten naar het beloofde land, Jezus heeft ons het beloofde land gegeven.

5. Mozes was een middelaar tussen het volk en God, Jezus is onze Middelaar tussen ons en God.

Laten wij kijken naar het vijfde punt. Mozes was een middelaar tussen God en het volk en hij deed geregeld verzoening voor het volk. Dat zien wij in de volgende Bijbelteksten:

Maar Mozes trachtte het aangezicht van de HEERE, zijn God, gunstig te stemmen. (...) Toen kreeg de HEERE berouw over het kwaad dat Hij gesproken had Zijn volk te zullen aandoen. (Exodus 32:11-14)

En het gebeurde de volgende dag dat Mozes tegen het volk zei: Ú hebt een grote zonde begaan, maar nu zal ik naar de HEERE opklimmen. Misschien zal ik verzoening kunnen bewerken voor uw zonde. (Exodus 32:30)

En de HEERE sprak tot Mozes en tot Aäron: Zonder u af uit het midden van deze gemeenschap, want Ik zal hen in een ogenblik vernietigen! Maar zij wierpen zich met hun gezicht ter aarde en zeiden: O God! God van de geesten van alle vlees! Als één man zondigt, zult U dan zeer toornig worden op heel de gemeenschap? (Numeri 16:20-22)

En de HEERE sprak tot Mozes: Trek u terug uit het midden van deze gemeenschap, en Ik zal hen vernietigen, in een ogenblik! Toen wierpen zij zich met hun gezicht ter aarde. En Mozes zei tegen Aäron: Neem de vuurschaal en doe er vuur in van het altaar, en leg er reukwerk op, en ga onmiddellijk naar de gemeenschap en doe verzoening voor hen, want grote toorn is uitgegaan van voor het aangezicht van de HEERE; de plaag is al begonnen. Aäron nam de vuurschaal, zoals Mozes had gesproken, en liep snel naar het midden van de gemeente, en zie, de plaag was onder het volk begonnen. En hij legde er reukwerk in en deed verzoening

voor het volk. Hij bleef tussen de doden en de levenden in staan, en de plaag werd tot stilstand gebracht. (Numeri 16:44-48)

Mozes diende als middelaar en als verzoener voor het volk. Zo is Jezus onze Middelaar en onze Verzoener. Mozes heeft er vaak voor gezorgd dat God het volk niet had vernietigd. Het volk had gezondigd en verdiende de vernietiging. Maar doordat Mozes verzoende, werd Gods woede bekoeld.

Zo is ook Jezus onze Verzoener. Dankzij het offer van Jezus aan het kruis zijn wij verzoend met God. Dit betekent tegelijkertijd dat wij zijn verzoend voor de plaag. Oftewel, geen enkele (ziekte)plaag heeft recht op ons, doordat Jezus de verzoening heeft betaald. Als God al naar Mozes luisterde in het Oude Testament, hoeveel te meer zal Hij naar Jezus Zijn offer kijken en ons met Zichzelf verzoenen, zodat elke (ziekte)plaag ophoudt?

Want Hij is afgesneden uit het land van de levenden. Om de overtreiding van mijn volk is de plaag op Hem geweest. (Jesaja 53:8)

Jezus heeft de (ziekte)plaag, die wij verdienen, op zich genomen. Daardoor hoeven wij niet meer ziek te zijn.

Samenvatting

Hoofdstuk 2 van dit boek richt zich op het schaduwbeeld van genezing en hoe dit wordt weergegeven in de eerste vijf boeken van de Bijbel: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. Het hoofdstuk begon met het benadrukken van het belang van het leven in overeenstemming met de wil van God voor een goede gezondheid. Vervolgens keken wij naar verschillende beelden en gebeurtenissen die verwijzen naar genezing in deze vijf boeken.

Een belangrijk voorbeeld van genezing is te vinden in het verhaal van Abraham en Sara, waar zij op hoge leeftijd een kind ontvingen. Dit laat zien dat God in staat is om onmogelijke wonderen te verrichten voor wie in Hem gelooft. Ook het verhaal van

Izak en Rebekka toont genezing bij onvruchtbaarheid. Beide verhalen laten zien dat door geloof in Gods beloften genezing en vruchtbaarheid mogelijk zijn.

In het verhaal van de Exodus, de bevrijding van het volk Israël uit Egypte, zien we dat God ervoor zorgde dat niemand uitgesloten werd van deze reis. God genas alle zwakheid en ziekte van het volk, zodat iedereen in staat was om mee te gaan. Dit laat zien dat God genezing brengt, zelfs voor een heel volk.

De volgende redenen gingen over het Pascha en de koperen slang als voorafschaduwingen van genezing. Het bloed van het Paschalam beschermde de Israëlieten tegen de plagen en de dood. De koperen slang, die op een staf werd geplaatst, diende als geneesmiddel voor degenen die gebeten waren door giftige slangen. Zo is Jezus ons Paschalam en is Jezus aan het kruis gegaan om de ziekte en de plaag te dragen.

Tot slot zagen wij dat Mozes een typebeeld van Jezus Christus is. Net zoals Mozes de bemiddelaar en verzoener was tussen het volk en God, zo is Jezus onze ultieme Middelaar en Verzoener. Door Zijn offer worden we verzoend met God en ontvangen we genezing en verlossing.

H3 HET GENEZINGSVERBOND

In mijn boek ‘Van wet naar genade’ keken wij naar het belang van de wet van Mozes voor de gelovige. De conclusie van dit boek was dat een gelovige niet rechtvaardig wordt gemaakt door de wet, maar alleen rechtvaardig is door de genade van God, het geloof en het werk van Jezus Christus aan het kruis. Toch kunnen wij veel leren van de wet van Mozes. De wet liet ten eerste zien wat de zonde was en liet zien dat geen mens rechtvaardig was of kon worden. Iedereen heeft de genade van God nodig. De wet openbaarde ook het karakter van Jezus, aangezien Jezus de wet van Mozes vervulde.

Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. (Mattheüs 5:17)

De wet laat ons ook zien wat God belangrijk vindt. In de wet lezen wij bijvoorbeeld over Gods liefde voor de weduwe, de wees en de vreemdeling, en Zijn liefde voor deze groepen is in het Nieuwe Testament niet veranderd. De wet spreekt er ook over dat wij elkaar en God lief moeten hebben, en ook dat is niet veranderd in het Nieuwe Testament.

Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. (Galaten 5:14)

Tot slot laat de wet zien wat God beschouwt als zegen en wat God beschouwt als vloek. Wanneer Het volk Israël de geboden van de wet in acht namen, ontvingen zij Gods zegen. Wanneer het volk zondigde en Gods geboden niet in acht namen, ontvingen zij de vloek. Dus een belangrijke vraag die wij ons straks gaan afvragen is: ‘beschouwt God ziekte als zegen of vloek’.

Zoals ik aangaf, wordt een gelovige niet rechtvaardig door de wet, maar door de genade van God. Daarnaast hoeft een

gelovige zich niet aan de offerrituelen te houden om vergeven te worden. Waarom zouden wij dan naar de wet van Mozes kijken om argumenten te vinden of het Gods wil is om te genezen? Nu komt het mooie: dankzij het offer van Jezus zijn wij vrijgekocht van de wet en hebben wij de Heilige Geest ontvangen die ons leidt. Jezus heeft ons ook vrijgekocht van elke vloek die in de wet van Mozes staat. Maar de zegeningen en beloften die God aan het volk Israël heeft gegeven, gelden dankzij het offer van Jezus wel voor ons. Dus als God iets beloofd heeft in de wet, dan zijn die beloften ook voor de gelovigen van het nieuwe verbond.

*Christus heeft ons **vrijgekocht van de vloek** van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt, opdat **de zegen van Abraham** in Christus Jezus tot de heidenen zou komen, en opdat wij de belofte van de Geest zouden ontvangen door het geloof. (Galaten 3:13-14)*

Wij hebben, dankzij het offer van Jezus, recht op de beloften die in de wet staan. Aangezien Jezus al onze zonden vergeven heeft en ons vrijgekocht heeft van de vloek van de wet, heeft de vloek geen recht op ons.

De volgende Bijbeltekst laat zien dat wij van God een beter verbond hebben ontvangen dan de wet van Mozes.

*Maar Jezus is dus aangesteld voor een eerbiedwaardiger dienst, in die zin dat Hij bemiddelaar is van **een beter verbond**, dat zijn wettelijke grondslag heeft gekregen in **betere beloften**. (Hebreeën 8:6, NBV21)*

In zoverre is Jezus Borg geworden van een zoveel beter verbond. (Hebreeën 7:22)

Ik wil een waarschuwing geven. Wanneer wij in dit hoofdstuk het verbond en de wet van Mozes lezen, dan moet jij in jouw achterhoofd houden dat God jou een beter verbond heeft gegeven. Dit

houdt twee dingen in: 1. Alles wat God ons heeft beloofd in de wet van Mozes, geldt voor ons. Als dit niet het geval is, dan heeft God ons een minder of slechter verbond gegeven. Dit gaat lijnrecht tegen Gods Woord in. 2. God doet er zelfs nog een schepje bovenop, want wij leven in een beter verbond. God kan ons meer geven dan het volk van Israël in het Oude Testament, omdat Jezus gestorven is aan het kruis en opstond uit de dood. Jezus had de wet betaald en vervuld, en daardoor hebben de gelovigen de Heilige Geest en de opstandingskracht van Jezus ontvangen.

En hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. Die macht was ook werkzaam in Christus toen God Hem opwekte uit de dood en Hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand, hoog boven alle hemelse vorsten en heersers, alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld maar ook in de toekomstige. (Efeze 1:19-21, NBV21)

Reden 14: Genezing in het wetboek

In het vorige hoofdstuk zagen wij verschillende beelden die laten zien dat God mensen genas. Nu gaan wij kijken naar het verbond van God voor genezing. Toen Israël was bevrijd uit het land Egypte en onderweg was naar het beloofde land, deed God een grote belofte.

*Hij zei: Als u aandachtig luistert naar de stem van de HEERE, uw God, en doet wat juist is in Zijn ogen, als u Zijn geboden gehoorzaamt en al Zijn verordeningen in acht neemt, dan zal Ik **geen enkele van de ziekten over u brengen** die Ik over Egypte gebracht heb, want Ik ben de HEERE, uw Heelmeester. (Exodus 15:26)*

*U moet de HEERE, uw God, dienen. Dan zal Hij uw brood en uw water zegenen. **Ik zal ziekte uit uw midden doen wijken.** (...) Ik zal het aantal van uw dagen vol maken. (Exodus 23:25-26)*

*Dan zal het gebeuren, omdat u deze bepalingen zult horen, in acht nemen en houden, dat de HEERE, uw God, voor u het verbond en de goedertierenheid in acht zal nemen die Hij uw vaders onder ede beloofd heeft. (...) De HEERE zal **alle ziekte van u weren** en geen van de verschrikkelijke kwalen van Egypte, die u hebt leren kennen, zal Hij u opleggen, maar Hij zal ze geven aan allen die u haten. (Deuteronomium 7:12-15)*

Halleluja! God had een verbond gesloten met de Israëlieten. Wanneer de Israëlieten God zouden gehoorzamen, dan zou God ervoor zorgen dat elke ziekte van hen geweerd werd en er geen ziekte in het volk Israël zou zijn.

Het bijzondere aan een verbond is dat er twee personen of groepen zijn, die allebei hun verantwoordelijkheden hebben. God sloot een verbond met Israël. Het was Israël zijn verantwoordelijkheid om Gods geboden en bepalingen in acht te nemen. Wanneer Israël dit deed, zou God zich aan Zijn kant van het verbond houden en zou Hij iedereen genezen en gezond houden.

Heb je het volgende wel eens gehoord? ‘God geneest niet altijd. God is namelijk niet een kauwgomballenmachine waar wij een euro in stoppen, en God genezing geeft.’ Wees maar niet bang. Ik geloof ook niet dat God een kauwgomballenmachine is. Maar ik geloof wel dat God zich aan Zijn verbonden houdt. Als God een verbond sluit, en wij houden ons aan Zijn verbond, dan zal God zich ook aan Zijn kant van het verbond houden. God kan namelijk niet Zijn verbond verbreken, want dan zou Hij een leugenaar zijn. En God liegt niet.

(...) God, Die niet liegen kan (...) (Titus 1:2)

God is geen man, dat Hij liegen zou, of een mensenkind, dat Hij ergens berouw over hebben zou. Zou Hij iets zeggen en het dan niet doen? Zou Hij spreken en het niet gestand doen? (Numeri 23:19)

Wanneer God een verbond met jou sluit en tegen jou zegt: ‘als je dit en dat doe, dan zal Ik voor dit en dat zorgen.’ Dan heb je honderd procent garantie dat God doet wat Hij belooft, zolang jij je aan jouw eigen kant van het verbond houdt. Genezing is een verbond van God, en God kan, wil en zal niet uit Zijn eigen verbond stappen.

Dit verbond van genezing gold niet alleen voor het volk Israël. Dankzij het offer van Jezus Christus zijn de heidenen, alle niet-Israëlieten, toegevoegd aan het verbond van God.

*Bedenk daarom dat u, die geen geboren Joden bent (...) bedenk dat u destijds niet verbonden was met Christus, uitgesloten was van het burgerschap van Israël en geen deel had aan **de verbondssluitingen en de beloften die daarbij hoorden**. U leefde zonder hoop en zonder God in deze wereld. Maar nu bent u, die eens ver weg was, in Christus Jezus dichtbij gekomen, door zijn bloed. Want Hij is onze vrede: Hij heeft met zijn dood **Joden en niet-Joden verenigd**, de muur van vijandschap, die hen scheidde, afgebroken en de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking gesteld, om uit die twee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen. (Efeze 2:11-15, NBV21)*

Vroeger, toen wij nog niet tot geloof waren gekomen, waren wij nog uitgesloten van het burgerschap, de verbondssluitingen en beloften van het volk Israël. Dit was vroeger zo. Maar Jezus Christus heeft door Zijn offer aan het kruis de Israëlieten met de niet-Israëlieten verenigd, wat betekent dat nu ook de gelovige heidenen dezelfde burgerschap, verbondssluitingen en beloften ontvangen als het volk van Israël. Oftewel, wij hebben de zegen van Abraham ontvangen en hebben dezelfde verbonden en beloften als in het wetboek staan.

Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt, opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen, en opdat wij de belofte

van de Geest zouden ontvangen door het geloof. (Galaten 3:13-14)

Het verbond van genezing is dankzij het offer van Jezus Christus voor alle gelovigen gekomen. Wanneer wij ons deel van het verbond van genezing houden, zal God zich aan Zijn deel van het verbond houden.

Reden 15: Ziekte is vloek en gezondheid is zegen

In de wet van Mozes kunnen wij ontdekken of God ziekte als een vloek of zegen ervaart. Ik ga je uitleggen hoe wij dat kunnen zien. Nadat Mozes en het volk Israël bevrijd werden uit het land Egypte, trokken zij door de zee naar de berg Sinai. Op deze berg ontving Mozes van God de wet. Dit bestond uit de tien geboden en nog veel andere wetsregels, waaraan het volk Israël zich moest houden. De wet was een verbond dat het volk Israël met God sloot. Bij een verbond heb je dus twee verschillende partijen met verschillende verantwoordelijkheden. God gaf aan hoe en met wat Hij de Israëlieten zou zegenen, als zij zich aan het verbond zouden houden. Als je de wet van Mozes leest, dan kom je vaak de volgende zin tegen:

Maar als u aandachtig naar Zijn stem luistert en alles doet wat Ik spreken zal, zal Ik ... (Exodus 23:22)

God zei: Als jullie Mij gehoorzamen, dan zal Ik ook iets voor jullie doen. Dan zal ik jullie zegenen. Maar, wanneer het volk van Israël niet zou gehoorzamen aan Gods stem, dan zal niet de zegen van God komen, maar de vloek. Voordat wij naar de vloek gaan kijken, wil ik je een vraag stellen. Wat wil God? Dat wij Hem gehoorzamen en de zegen ontvangen, of dat wij Hem ongehoorzamen en de vloek ontvangen? Ik denk dat je het antwoord al kan raden, maar voor de zekerheid laten wij de Bijbel spreken.

*Ik roep heden de hemel en de aarde tot getuigen tegen u: het leven en de dood heb ik u voorgehouden, de zegen en de vloek! **Kies dan het leven**, opdat u leeft, u en uw nageslacht, door de HEERE, uw God, liefde hebben, Zijn stem te gehoorzamen en u aan Hem vast te houden – want Hij is uw leven en de verlenging van uw dagen – om te blijven in het land dat de HEERE uw vaders, Abraham, Izaak en Jakob, gezworen heeft hun te geven. (Deuteronomium 30:19-20)*

God wil dat wij kiezen voor gehoorzaamheid, het leven en de zegen. God wil ons niet vervloeken of dat wij in de vloek leven. God wil dat wij Hem gehoorzaam zijn en daardoor een gezegend leven leiden.

Dan is het nu tijd om te kijken wat God als vloek en wat God als zegen beschouwt, met betrekking tot gezondheid. Een compleet overzicht kun je lezen in Deuteronomium 28. Laten wij eerst kijken naar de vloek.

15 Daarentegen zal het gebeuren, als u de stem van de HEERE, uw God, niet gehoorzaam bent door al Zijn geboden en Zijn verordeningen, die ik u heden gebied, nauwlettend te houden, dat al deze vervloekingen over u zullen komen en u zullen treffen: (...) 18 Vervloekt zal zijn de vrucht van uw schoot. (...) 21 De HEERE zal de pest aan u laten kleven, totdat Hij u vernietigd heeft en u verdwenen bent uit het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen. 22 De HEERE zal u treffen met tering, koorts en ontsteking, (...) 27 De HEERE zal u treffen met zweren van Egypte, met gezwellen, met uitslag en schurft waarvan u niet genezen kunt worden. 28 De HEERE zal u treffen met krankzinnigheid, met blindheid en met verwaasdheid van hart. (...) 35 De HEERE zal u treffen met vreselijke zweren, aan de knieën en aan de benen, waarvan u niet genezen kunt worden, vanaf uw voetzool tot aan uw schedel. (...) 59 Dan zal de HEERE uw plagen en de plagen van uw nageslacht uitzonderlijk maken; het zullen grote en aanhoudende plagen, en kwaadaardige en aanhoudende ziekten zijn. 60 Hij zal alle kwalen van Egypte, waarvoor u beducht geweest

bent, op u laten terugkeren en zij zullen aan u blijven kleven. 61 Ook iedere ziekte en iedere plaag die niet in het boek met deze wet geschreven is, zal de HEERE over u laten komen, totdat u weggevaagd wordt. (Deuteronomium 28)

Laat ik duidelijk zijn. Het is niet mijn bedoeling om iemand te veroordelen die ziek is. Ik wil je alleen laten zien dat God ziekte niet als zegen beschouwt, maar als vloek. In vers 61 staat zelfs dat iedere ziekte en iedere plaag behoort tot de vloek van de wet. Ziekte is een vloek, en God wil ons niet vervloeken, God wil ons zegenen. God roept ons allemaal op om Hem te gehoorzamen en naar Zijn stem te luisteren, zodat wij in de zegen leven en niet in de vloek.

Laten wij nu kijken naar de zegen. De onderstaande Bijbelteksten hebben wij al bestudeerd, maar ik wil deze nogmaals lezen.

Hij zei: Als u aandachtig luistert naar de stem van de HEERE, uw God, en doet wat juist is in Zijn ogen, als u Zijn geboden gehoorzaamt en al Zijn verordeningen in acht neemt, dan zal Ik geen enkele van de ziekten over u brengen die Ik over Egypte gebracht heb, want Ik ben de HEERE, uw Heelmeester. (Exodus 15:26)

U moet de HEERE, uw God, dienen. Dan zal Hij uw brood en uw water zegenen. Ik zal ziekte uit uw midden doen wijken. (Exodus 23:25)

Dan zal het gebeuren, omdat u deze bepalingen zult horen, in acht nemen en houden, dat de HEERE, uw God, voor u het verbond en de goedertierenheid in acht zal nemen die Hij uw vaders onder ede beloofd heeft. (...) De HEERE zal alle ziekte van u weren en geen van de verschrikkelijke kwalen van Egypte, die u hebt leren kennen, zal Hij u opleggen, maar Hij zal ze geven aan allen die u haten. (Deuteronomium 7:12-15)

Wanneer wij God gehoorzaam zijn en naar Zijn stem luisteren, zal Hij alle ziekte weren, onze dokter zijn en ons gezond houden. Dit is de zegen van God. Als wij ons aan onze kant van het verbond houden dan houdt God zich aan Zijn kant van het verbond.

In deze paragraaf zien wij dus duidelijk dat ziekte wordt beschouwd als vloek en gezondheid of genezing als zegen. God roept ons op om Hem te gehoorzamen, zodat wij onder de zegen en gezondheid leven, en niet onder de vloek en ziekte. In de volgende redenen maken wij een sprong naar het Nieuwe Testament, en zien wij iets prachtigs wat Jezus voor ons heeft gedaan, zodat geen kind van God onder de vloek hoeft te leven.

Reden 16: De vloek van ziekte is gebroken

In de vorige paragraaf zagen wij dat God de ziekte als een vloek beschouwde. Wanneer de Israëlieten luisterden naar Gods stem en Hem gehoorzaam waren, zou God hun zegenen met gezondheid en zal er geen ziekte in Israël voortkomen. Dit is al een grote genadegave van God, maar het Nieuwe Testament doet er nog een schepje bovenop. Dankzij het offer van Jezus Christus heeft de hele vloek van de wet geen recht meer op de kinderen van God. Jezus heeft namelijk de vloek van de wet al gedragen aan het kruis van Golgotha. Het maakt niet uit welke zonden of tekortkomingen jij in het verleden had gedaan voordat je Jezus kende, door het offer van Jezus ben jij vergeven en heeft de vloek geen recht op jou. God heeft de vloek op Jezus Christus gelegd, zodat wij de zegen ontvangen.

Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt, opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen, en opdat wij de belofte van de Geest zouden ontvangen door het geloof. (Galaten 3:13-14)

Paulus legde in hoofdstuk 3 van de Galatenbrief eerst uit dat niemand rechtvaardig wordt door de wet van Mozes. Iedereen heeft gezondigd en iedereen heeft de wet van Mozes overtreden. Hierdoor is iedereen onder de vloek van de wet gekomen.

Want allen die uit de werken van de wet zijn, zijn onder de vloek. Er staat immers geschreven: Vervloekt is ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet, om dat te doen. (Galaten 3:10)

Maar toen kwam Jezus Christus naar de aarde, om aan het kruis de vloek voor ons te dragen. Jezus werd gekruisigd en werd tot vloek gemaakt, zodat wij vrij kunnen leven zonder de vloek.

Als wij kijken hoe Jezus gekruisigd werd, dan zien wij duidelijk dat Jezus de kenmerken van de vloek droeg. Jezus werd gekruisigd aan een houten paal (het kruis), wat een teken is van de vloek.

*Verder, wanneer iemand een zonde begaan heeft waarop de doodstraf staat, en hij gedood wordt, en u hem aan een paal hangt, dan mag zijn dode lichaam niet aan de paal overnachten, maar moet u hem beslist diezelfde dag nog begraven. **Een gehangene is namelijk door God vervloekt.** (Deuteronomium 21:22-23)*

Daarnaast droeg Jezus een doornenkroon, dat ook een teken van de vloek is.

En de soldaten vlochten een kroon van dorens en zetten die op Zijn hoofd, en zij deden Hem een purperen bovenkleed om. (Johannes 19:2)

*En tegen Adam zei Hij: Omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van die boom gegeten hebt waarvan Ik u geboden had: U mag daarvan niet eten, is **de aardbodem omwille van u vervloekt**; met zwoegen zult u daarvan eten, al de dagen van uw*

leven; dorens en distels zal hij voor u laten opkomen en u zult het gewas van het veld eten. (Genesis 3:17-18)

Doordat Adam en Eva tegen God zondigden door van de vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad te eten, kwam de vloek in de wereld. De vloek hield onder andere in dat de aarde voortaan dorens en distels zou laten opkomen. Toen Jezus een doornenkroon droeg aan het kruis, droeg Hij ook de vloek van de aarde en de vloek van de wet. Jezus was tijdens Zijn kruisiging vervloekt, omdat Hij aan een kruis hing, en Jezus droeg de vloek, omdat Hij de doornenkroon droeg. De vloek die wij verdienen, heeft Jezus gedragen. Hierdoor mogen wij leven zonder de verschrikkelijke vervloekingen.

Ik wil kort een aantal vloeken opsommen welke Jezus heeft gedragen aan het kruis van Golgotha. Hierdoor zie je dat de kruisiging en opstanding van Jezus het moment was dat de vloek was verbroken en de zegen was hersteld. Jezus heeft aan het kruis en door Zijn opstandig ervoor gezorgd dat de vervloekingen zijn verbroken.

1. Jezus droeg onze strafen en schuld, zodat wij vergeving en vrede van God krijgen.

Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem (...) (Jesaja 53:5)

2. Jezus werd tot zonde gemaakt, zodat wij de rechtvaardigheid van God ontvangen.

Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem. (2 Korinthe 5:21)⁷

⁷ Zie ook Romeinen 4:25

3. Jezus stierf onze dood, zodat wij een geheiligd leven ontvangen.

Want wat Zijn sterven betreft, is Hij eens en voor altijd voor de zonde gestorven, en wat Zijn leven betreft, leeft Hij voor God. Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus, onze Heere. (Romeinen 6:10-11)

4. Jezus droeg onze ziekten en zwakheden, zodat wij gezond leven.

(...) Hij genas allen die er slecht aan toe waren, opdat vervuld werd wat gesproken was door de profeet Jesaja toen hij zei: Hij heeft onze zwakheden op Zich genomen, en onze ziekten gedragen. (Mattheüs 8:16-17)

5. Jezus werd arm gemaakt, zodat wij overvloed hebben.

Want u kent de genade van onze Heere Jezus Christus, dat Hij omwille van u arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat u door Zijn armoede rijk zou worden. (2 Korinthe 8:9)

6. Jezus onderging de verlatenheid van God, zodat wij voor eeuwig in Gods aangezicht verblijven. Toen Jezus stierf werd namelijk de scheiding tussen God en het volk, het voorhangsel, door midden gescheurd. Dit is een teken dat God vrij te midden van Zijn volk kan wonen.

Ongeveer op het negende uur riep Jezus met een luide stem: (...) Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten? (...) En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden; (Mattheüs 27:46-51)

Dit overzicht is niet compleet, maar laat ons wel zien dat Gods genade tot stand werd gebracht toen Jezus Zijn leven gaf aan het kruis. De vloek is verbroken en wij hoeven niet meer onder een vloek te leven. Aan het kruis heeft Jezus niet alleen voor

vergeving van zonden gezorgd. Zijn kruisiging heeft alle vloeken van de wet verbroken. Sterker nog, Jezus heeft ons niet alleen verlost van de vloek, Hij heeft ons ook geplaatst in de zegen van Abraham. Dit betekent dat wij de zegeningen van de wet van Mozes hebben ontvangen in Jezus Christus. Wij hebben in reden 13 gezien dat gezondheid een zegen van God is. Dankzij Jezus Zijn wij verlost van de vloek van ziekte en hebben wij recht op de zegen van gezondheid.

Reden 17: God zal alle ziekte wegdoen

Wij keren nog kort terug naar de zegeningen van gezondheid in de wet van Mozes.

(...) Dan zal Ik geen enkele van de ziekten over u brengen die Ik over Egypte gebracht heb, want Ik ben de HEERE, uw Heelmeester. (Exodus 15:26)

(...) Ik zal ziekte uit uw midden doen wijken. (Exodus 23:25)

De HEERE zal alle ziekte van u weren. (...) (Deuteronomium 7:15)

Gods Woord is duidelijk en er is geen twijfel mogelijk. God sprak tot de Israëlieten dat Hij geen enkele ziekte zou brengen, ziekte uit hun midden liet verdwijnen en dat Hij alle ziekte zou weren. Let erop dat God sprak over alle ziekte. God zei niet: 'En ik zal jullie gezondheid geven, maar af en toe komt er wel een griepseizoen aan.' Nee, God zou alle ziekte weren en geen enkele ziekte heeft dus recht op ons leven.

Veel mensen staan in geloof voor genezing omdat zij ziek zijn. Dit is erg belangrijk en is Bijbels. Maar God wil ons niet alleen genezen van onze ziekte, God wil ons ons hele leven gezond houden, zodat wij geen ziekte in ons leven kennen. De Basisbijbel vertaalt Deuteronomium 7:15 als volgt:

De Heer zal alle ziekten bij jullie vandaan houden.

Zie je het voor je? God beschermt ons voor alle ziekte. God heeft ons in een soort schuilplaats gestopt, en Hij houdt zelf de wacht, zodat ziekte en kwalen ons niet kunnen raken.

Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Want Hij zal u redden (...) van de zeer verderfelijke pest. (...) Geen onheil zal u overkomen, geen plaag zal uw tent naderen. (Psalm 91:1, 3 en 10)

God zal alle ziekte van ons wegdoen. Wij mogen niet alleen in geloof staan voor genezing van onze ziekten, wij mogen ook in geloof staan dat God ons gezond houdt en ziekte geen grip op ons leven kan hebben.

Het mooie aan deze belofte van God is dat dit niet één keer in de wet van Mozes staat, maar drie keer. In Exodus 15:26, 23:25 en Deuteronomium 7:15. God zegt dat op grond van 2 of 3 getuigen een zaak vast staat.

(...) In de mond van twee of drie getuigen zal elke zaak vaststaan. (2 Korinthe 13:1)

Gods Woord zegt niet éénmaal dat Hij alle ziekte van ons doet weren, Gods Woord zegt dit al drie keer in de wet van Mozes. En dan moeten wij alle teksten van het Nieuwe Testament nog behandelen die zeggen dat Jezus iedereen geneest.

Reden 18: Verlening van de dagen in de wet

Wat gebeurt er als mensen gezond zijn en niet worden lastiggevallen door ziekte? Ze zullen dan lang leven. Wat zegt de wet van Mozes over de ouderdom van de mensen? Zullen mensen vroeg sterven of zullen ze pas in hun ouderdom heengaan?

*Eer uw vader en uw moeder, opdat **uw dagen verlengd worden** in het land dat de HEERE, uw God, u geeft. (Exodus 20:12)*

Ik zal het aantal van uw dagen vol maken. (Exodus 23:26b)

*En u moet Zijn verordeningen en Zijn geboden, die ik u heden gebied, alle dagen in acht nemen, opdat het u en uw kinderen na u goed gaat en **opdat u uw dagen verlengt** in het land dat de HEERE, uw God, u geeft, alle dagen. (Deuteronomium 4:40)*

*Heel de weg die de HEERE, uw God, u geboden heeft, moet u gaan, opdat u leeft, en het u goed gaat, **en u uw dagen verlengt** in het land dat u in bezit zult nemen. (Deuteronomium 5:33)*

*opdat u de HEERE, uw God, vreest door al Zijn verordeningen en Zijn geboden, die ik u gebied, in acht te nemen: u, uw kind en uw kleinkind, alle dagen van uw leven; en opdat **uw dagen verlengd worden**. (Deuteronomium 6:2)*

Opdat u uw dagen zult verlengen in het land (...). (Deuteronomium 11:9)

(...) opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de HEERE, uw God, u geeft. (Deuteronomium 25:15)

Wanneer wij luisteren naar God en Zijn geboden in acht nemen, dan zal God onze dagen verlengen en zullen wij pas in hoge ouderdom sterven. Het is niet Gods plan voor ons leven dat wij vroegtijdig sterven door ziekte, het is Gods plan dat wij onze dagen volmaken, wij in hoge ouderdom nog steeds kunnen spreken over de goedheid en glorie van God, en zonder ziekte of pijn zullen heengaan naar God de Vader. De verlenging van dagen gold niet alleen voor de Israëlieten in het Oude Testament, het geldt ook voor ons die onder het nieuwe verbond leven. Exodus 20:12 wordt namelijk geciteerd in het Nieuwe Testament.

Eer je vader en moeder (dat is het eerste gebod met een belofte), opdat het je goed gaat en je lang leeft op de aarde. (Efeze 6:2-3)

Zie je dat Paulus sprak over de belofte van ouderdom in het Oude Testament en dit gebruikte voor gelovigen in het Nieuwe Testament? Gods beloften gelden voor de gehele wereld, en niet alleen voor de Israëlieten in de tijd van het Oude Testament. Paulus schreef deze brief namelijk aan de gemeente te Efeze, een gemeente dat zich bevond in het huidige Turkije in de tijd van het Nieuwe Testament. De broeders uit Efeze leefden niet in het Oude Testament, leefden niet in het beloofde land Israël en velen waren geen Israëliet. Toch ontvingen zij de belofte die in de wet van Mozes stond. Wanneer de Efeziërs deze belofte ontvingen, dan hebben ook wij vandaag recht op deze prachtige belofte van Gods Woord.

In deze paragraaf lezen wij alleen de teksten in de wet van Mozes die spraken over de verlening van onze dagen en dat wij oud zullen worden. De rest van de Bijbel spreekt hier ook veel over, zoals in het boek Spreuken.

Samenvatting

Dit hoofdstuk ging in op het verbond van genezing in de wet van Mozes. Hoewel een gelovige niet gerechtvaardigd wordt door de wet, maar door de genade van God, het geloof en het werk van Jezus Christus, kunnen we toch veel leren van de wet. De wet liet zien wat zonde was en dat niemand rechtvaardig was. Het openbaarde ook het karakter van Jezus, aangezien Hij de wet vervulde. Daarnaast laat de wet zien wat God belangrijk vindt, zoals liefde voor de medemens en liefde voor God. Ook toont de wet aan wat God ziet als zegen en vloek, afhankelijk van de gehoorzaamheid aan Zijn geboden.

Wij zagen dat het offer van Jezus ons heeft vrijgekocht van de wet. Hierdoor hebben gelovigen recht op de zegeningen en beloften die in de wet staan. Het nieuwe verbond dat Jezus heeft gebracht is beter dan het oude verbond, en gelovigen kunnen meer

ontvangen dan het volk Israël in het Oude Testament, dankzij het offer van Jezus.

Het hoofdstuk ging ook in op het verbond van genezing in de wet van Mozes. God beloofde aan het volk Israël dat als ze Hem gehoorzaamden, Hij geen ziekten over hen zou brengen en hun genezing zou verzekeren. Dit verbond geldt niet alleen voor de Israëlieten, maar ook voor gelovigen van nu, omdat Jezus het verbond heeft uitgebreid naar alle niet-Israëlieten. God wil dat we gezond zijn en Hij zal alle ziekten van ons weghouden.

Daarnaast toont de wet aan dat ziekte als een vloek wordt gezien en gezondheid als een zegen. Door het offer van Jezus aan het kruis is de vloek van ziekte verbroken en hebben gelovigen recht op gezondheid en genezing. God wil ons niet vervloeken, Hij wil ons zegenen. Hij heeft ons bevrijd van de vloek en ons geplaatst onder de zegen van Abraham.

Tot slot belooft God dat Hij alle ziekte zal wegnemen en dat Hij onze dagen zal verlengen. Het is Gods plan dat we lang leven en onze dagen volmaken. Deze beloften gelden voor gelovigen in het Nieuwe Testament, net zoals ze golden voor het volk Israël in het Oude Testament.

Dit hoofdstuk benadrukt dat we het verbond van genezing in de wet van Mozes kunnen zien als een bevestiging van Gods verlangen om ons gezond te houden. Het laat ook zien dat Jezus Zijn offer aan het kruis de vloek van ziekte heeft verbroken en ons voorziening geeft op gezondheid en genezing.

H4 GENEZING IN OUDE TESTAMENT

Nu wij de eerste vijf boeken van de Bijbel hebben bestudeerd, is het nu tijd voor de boeken van het Oude Testament. In dit hoofdstuk kijken wij wat de boeken Jozua tot en met Job zeggen over God, gezondheid en ziekte. Terwijl de eerste vijf boeken gaan over de totstandkoming van het volk van Israël, de Exodus en de woestijnperiode, laat de rest van het Oude Testament zien hoe het volk leefde in het beloofde land. Denk aan Jozua die het beloofde land veroverde, de richteren en de koningen. Maar ook Ezra en Nehemia die na de ballingschap het land opnieuw opbouwde. Deze boeken vormen dus een groot deel van de geschiedenis van het volk Israël.

Reden 19: Geen woorden maar daden

In het vorige hoofdstuk lazen wij dat God verschillende beloften deed aan het volk van Israël. Eén van deze beloften is dat God alle ziekte uit hun midden doet wijken.

U moet de HEERE, uw God, dienen. Dan zal Hij uw brood en uw water zegenen. Ik zal ziekte uit uw midden doen wijken. (Exodus 23:25)

Dit is een geweldige belofte van God. Maar kwam God deze belofte na? Laten wij lezen wat Jozua zei over de beloften van God.

Van al de goede woorden die de HEERE tot het huis van Israël gesproken had, is er niet één woord onvervuld gebleven: alles is uitgekomen. (Jozua 21:45)

En zie, ik ga heden de weg van heel de aarde, en u weet met heel uw hart en met heel uw ziel dat er geen enkel woord van al de goede woorden die de HEERE, uw God, over u gesproken heeft, onvervuld gebleven is. Alles is uitgekomen voor u, geen enkel woord ervan is onvervuld gebleven. (Jozua 23:14)

Wauw! Jozua kon aan het eind van zijn leven zeggen: *‘Alles is uitgekomen voor u, geen enkel woord ervan is onvervuld gebleven.’* Jozua en de Israëlieten hoorden niet alleen prachtige beloften, zoals gezondheid, God kwam deze beloften ook na. Wij mogen weten dat God elk woord dat Hij aan ons belooft, zal vervullen. God is een God van verbonden, wat betekent dat Hij zich altijd aan Zijn kant van het verbond houdt. Als wij ons aan onze kant van het verbond houden, dan zal God zich aan Zijn kant van het verbond houden. Er zijn geen uitzonderingen mogelijk en geen aanzien des persoons, als God iets in Zijn Woord belooft, dan komt Hij dit altijd na. Of, zoals Paulus zei:

Want de Zoon van God, Jezus Christus, (...) was niet ja en nee, maar is in Hem ja geweest. Immers, zovele beloften van God als er zijn, die zijn in Hem ja en in Hem amen, tot verheerlijking van God door ons. (2 Korinthe 1:19-20)

Zovele beloften van God als er zijn, die zijn in Jezus ja, en in Jezus amen. Amen betekent: ‘zo is het’. Dus als God een belofte heeft gedaan, dan is het zo. Je hoeft niet te twijfelen of God een belofte die in de Bijbel staat ook aan jou wil geven. Wanneer je in Christus bent, dan is elke belofte ja en amen. Genezing is voor jou, want God heeft het aan jou beloofd. Het is niet misschien voor jou, het is zeker voor jou.

Toen Jozua aan het eind van zijn leven terugkeek, kon hij maar één ding zeggen: *‘Alles is uitgekomen voor u, geen enkel woord ervan is onvervuld gebleven.’* Ik bid dat je in jouw hoge ouderdom hetzelfde zal zeggen als Jozua. Dat wanneer je terugkijkt op je leven, je de goedheid en glorie van God ziet, en ziet dat elke belofte van de Bijbel in jouw leven is uitgekomen.

Niet alleen Jozua zei dat niet één woord onvervuld is gebleven van Gods beloften, ook Salomo zei dit nadat hij de tempel had ingewijd, waar wij in de volgende reden dieper op ingaan.

Geloofd zij de HEERE, Die Zijn volk Israël rust gegeven heeft, overeenkomstig alles wat Hij gesproken heeft! Niet één woord is

onvervuld gebleven van al Zijn goede woorden, die Hij gesproken heeft door de dienst van Mozes, Zijn dienaar. (1 Koningen 8:56)

Uit het leven van Jozua wil ik één sleutel halen, die belangrijk is om de beloften van God te ontvangen. Toen Mozes overleed en Jozua de nieuwe leider van Israël werd, kwam het woord van God tot Jozua. God zei:

Alleen, wees sterk en zeer moedig, door nauwlettend te handelen overeenkomstig heel de wet die Mozes, Mijn dienaar, u geboden heeft. Wijk daar niet van af, naar rechts of naar links, opdat u verstandig zult handelen overal waar u gaat. Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen. Heb Ik het u niet geboden? Wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, want de HEERE, uw God, is met u, overal waar u heen gaat. (Jozua 1:7-9)

Zoals ik zei, God is een God van verbonden. Toen Jozua begon met zijn leiderschap, zei God tegen hem dat hij nauwlettend moest handelen overeenkomstig heel de wet. Daarnaast moest de wet niet wijken uit zijn mond en moest hij dag en nacht de wet overdenken. Wanneer je in geloof staat voor genezing, dan is het belangrijk om nauwlettend acht te slaan op wat het Woord van God zegt over genezing. Gods beloften van genezing horen in ons mond aanwezig te zijn, en wij mogen ons vullen met de beloften van God en niet met alle paniek en zorgen van de wereld. Vul je hart elke dag met Gods Woord, mediteer op Gods Woord en handel naar Gods Woord. Wanneer wij dat doen, dan zal Gods Woord genezing geven aan ons lichaam.

Mijn zoon, sla acht op mijn woorden, neig je oor tot wat ik zeg. Laat ze niet wijken van je ogen, bewaar ze in het binnenste van je

hart. Ze zijn immers leven voor wie ze vinden, en genezing voor heel hun vlees. (Spreuken 4:20-22)

Reden 20: Het gebed van Salomo

Wij maken een sprong van meer dan 400 jaar in de geschiedenis. Nadat koning David was overleden, regeerde koning Salomo over Israël. David had het verlangen om een tempel voor God te bouwen, maar God wilde niet dat hij dat zou doen. God wilde dat zijn zoon Salomo de tempel zou bouwen, omdat David te vaak oorlog had gevoerd en daardoor te veel bloed aan zijn handen had kleven. Toen Salomo koning werd, bouwde hij de tempel van God en dit duurde zeven jaar. Toen de tempel klaar was, wijdde Salomo de tempel voor God in en hij bad voor het volk. Salomo vroeg aan God of Hij het volk wilde herstellen, als het in zonde zou vallen en in ballingschap zou worden weggevoerd en vervolgens tot berouw kwam en bad richting de tempel.

Wanneer Uw volk Israël door de vijand wordt verslagen, omdat zij tegen U hebben gezondigd, en zij zich tot U bekeren, Uw Naam belijden en tot U in dit huis zullen bidden en smeken, luistert Ú dan in de hemel, en vergeefde zonde van Uw volk Israël, en breng hen terug naar het land dat U aan hun vaderen gegeven hebt. (1 Koningen 8:33-34)

Let erop dat er staat: ‘*omdat zij tegen U gezondigd hebben*’. De reden dat het volk van Israël onder ballingschap kwam, te maken had met hongersnoden en andere ellende, kwam doordat het tegen God gezondigd had. Wanneer het volk zich aan Gods geboden hield, hield God zich aan Zijn kant van het verbond. Maar als het volk zich niet aan Gods geboden hield, ontving het de vloek van de wet van Mozes. Wanneer het volk zich zou bekeren, zou elke plaag, droogte, overheersing van andere volken en ziekte stoppen.

*Wanneer er in het land hongersnood of **pest** uitbreekt, wanneer het gewas wordt getroffen door korenbrand, meeldauw of*

*vraatzuchtige sprinkhanen, wanneer het volk in eigen land door de vijand bedreigd wordt, wanneer er kortom bij enige ramp of ziekte ook maar iemand van uw volk Israël een smeekgebed tot U richt en zijn handen heft in de richting van deze tempel – ieder onder de druk van **het leed dat hem persoonlijk treft** –, luister dan vanuit de hemel, uw woonplaats, en vergeef hem. Grijp in en geef hem wat hem toekomt, want U weet wat er in hem omgaat. U alleen immers kunt de mens doorgronden. (1 Koningen 8:37-39, NBV21)*

Wat een belofte van God! Als iemand persoonlijk ergens aan leed, en vervolgens bekeerde hij zich en bad hij richting de tempel, dan vroeg Salomo aan God of Hij in wilde grijpen. In geval van ziekte zou dit betekenen dat de ziekte week en de Israëliet weer gezond werd. En het mooie is dat Salomo dit niet alleen over de Israëlieten bad, maar ook over de vreemdelingen van andere volken die hun gebeden richtten op de tempel van God. Of, met andere woorden: voor de heidenen die God wilden dienen.

*Zelfs ook wat de vreemdeling betreft, die niet tot Uw volk Israël behoort, maar uit een ver land komt omwille van Uw Naam – want zij zullen horen van Uw grote Naam, van Uw sterke hand en van Uw uitgestrekte arm – wanneer hij komt en naar dit huis zijn gebed richt, **luistert Ú dan in de hemel**, Uw vaste woonplaats, en doe overeenkomstig **alles** wat de vreemdeling **tot U roepen zal**, opdat alle volken van de aarde Uw Naam kennen en U vrezen, zoals Uw volk Israël, en erkennen dat Uw Naam is uitgeroepen over dit huis dat ik gebouwd heb. (1 Koningen 8:41-43)*

Salomo bad niet alleen voor de Israëlieten, maar ook voor alle vreemdelingen die tot God zouden roepen bij de tempel. En weet je wat het mooie is? God verhoorde het gebed van Salomo.

Toen verscheen de HEERE 's nachts aan Salomo en Hij zei tegen hem: Ik heb uw gebed gehoord en Ik heb voor Mijzelf deze plaats verkozen als offerhuis. Wanneer Ik de hemel sluit, zodat er geen

regen valt, of wanneer Ik de sprinkhaan gebied om het land te verslinden, of wanneer Ik pest onder Mijn volk zend, en Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ik vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen. Nu zullen Mijn ogen open zijn, en Mijn oren opmerkzaam zijn op het gebed van deze plaats. Want nu heb Ik dit huis verkozen en geheiligd, zodat Mijn Naam daar tot in eeuwigheid is. Alle dagen zullen Mijn ogen en Mijn hart daar zijn. (2 Kronieken 7:12-16)

Als een gebed gericht op de aardse tempel de Israëlieten en vreemdelingen kon genezen, hoeveel te meer kan ons gebed, gericht op de genade van Jezus, ons genezen? Wij hoeven niet meer te kijken naar een gebouw van steen waar God woonde, wij mogen onze ogen gericht houden op Jezus Christus, die leeft tot in eeuwigheid. En God is niet ver weg, Hij is heel dicht bij ons. De Heilige Geest woont namelijk in ons lichaam.

Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent? (1 Korinthe 6:19)

God wil genezen, zowel in de tijd van Salomo als vandaag. Zoals God de Israëlieten verhoorde als zij tot Hem riepen, zal God ons verhoren wanneer wij met een gelovig hart tot Hem roepen.

Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. (Johannes 15:7)

Reden 21: Job werd genezen

Misschien verbaast deze reden jou, want Job wordt vaak gebruikt als tegenargument voor genezing. Maar het punt is: Job werd genezen door God, dus is het boek Job een genezingsverhaal. Daarnaast vinden wij mooie teksten over Job in de rest van de Bijbel.

Ik wil je eerst deze teksten laten zien, waarna wij inzoomen op het boek Job zelf.

Zie, wij prijzen hen gelukzalig die volharden. U hebt gehoord van de volharding van Job, en u hebt de uitkomst van de Heere gezien, dat de Heere vol ontferming is en barmhartig. (Jakobus 5:11)

Wat is volgens Jakobus de les die wij leren uit het boek Job? Niet dat God slechte gaven geeft aan Zijn kinderen. Niet dat God zonder reden ziek maakt. Niet dat lijden en ziekte uit de hand van God komen. Jakobus wil ons leren dat wij moeten volharden, net als Job. En wanneer wij volharden, zullen wij zien dat de Heere vol ontferming is en barmhartig, net als Job heeft ervaren. Job is dus niet geschreven om te laten zien dat God in Zijn soevereiniteit bepaalt dat iemand zonder reden ziek wordt gemaakt, Job is geschreven om te laten zien dat de Heere vol ontferming is en barmhartig.

Ook het Oude Testament spreekt over Job in het boek Ezechiël. Ezechiël was een profeet die zei dat het volk in ballingschap zou komen, tenzij het volk zich zou bekeren van hun afgoden en zonden, en zou terugkeren naar God. In deze context staat het volgende verhaal:

*Het woord van de HEERE kwam tot mij: Mensenkind, wanneer een land **tegen Mij zondigt** door trouwbreuk te plegen, dan zal Ik Mijn hand ertegen uitstrekken, het er aan brood laten ontbreken en hongersnood erin zenden, zodat Ik daar mens en dier uitroei. Al zouden te midden ervan deze drie mannen zijn, Noach, Daniël en Job, dan zouden zij alleen door **hun gerechtigheid hun eigen leven redden**, spreekt de Heere HEERE. Als Ik wilde dieren door het land zou laten trekken, zodat die het van kinderen beroven en het een woestenij wordt, omdat niemand erdoorheen trekt vanwege de wilde dieren, als die drie mannen in het midden ervan waren, zo waar Ik leef, spreekt de Heere HEERE, zij zouden zelfs zonen en dochters niet kunnen redden. **Zij zouden alleen zelf worden gered** en het land zou een woestenij worden. Of als Ik het zwaard over dat land zou brengen en zeggen zou: Zwaard, u moet*

*door het land heen trekken, zodat Ik daaruit mens en dier uitroei, al zouden die drie mannen in het midden ervan zijn, zo waar Ik leef, spreekt de Heere HEERE, zij zouden geen zonen en dochters kunnen redden, **maar alleen zij zouden gered worden**. Of als Ik **de pest** in dat land zou zenden en Mijn grimmigheid erover bloedig uitstorten om daar mens en dier uit te roeien, en al zouden Noach, Daniël en Job in het midden ervan zijn, zo waar Ik leef, spreekt de Heere HEERE, geen zoon, geen dochter zouden zij kunnen redden, **zij zouden door hun gerechtigheid alleen hun eigen leven redden**. (Ezechiël 14:12-20)*

Wauw! Dit laat duidelijk zien dat God er alles aan doet om rechtvaardigen te redden en behouden van de pest of ellende. Wanneer Job in de tijd van de ballingschap leefde, zou God zijn leven sparen omdat hij rechtvaardig was. Maar waarom werd Job dan ziek? Laten wij kort naar een aantal feiten kijken over het verhaal van Job, want het valt goed te verklaren. Sterker nog, je zal zien dat God goed en een Genezer is in het boek Job.

Feit 1: God maakte Job niet ziek, de duivel maakte Job ziek. In het begin van Job lezen wij dat de duivel Job in de ellende bracht en hem ziek maakte.

Toen ging de satan weg van het aangezicht van de HEERE en hij trof Job met vreselijke zweren, van zijn voetzool af tot aan zijn schedel. (Job 2:7)

Het was de duivel die Job ziek maakte. Maar, God had het toch toegestaan en uitgelokt?

De HEERE zei tegen de satan: Hebt u ook acht geslagen op Mijn dienaar Job? Want er is niemand op de aarde zoals hij, een vroom en oprecht man, hij is godvrezend en keert zich af van het kwaad. (Job 1:8)

Laten wij Job 1:8 bestuderen, waarbij het lijkt alsof God Job naar voren bracht om over hem op te scheppen. Het lijkt, wanneer wij

de HSV lezen, net alsof God de duivel uitdaagde om naar Job te kijken. Laten wij andere Bijbelvertalingen lezen:

AMP: The Lord said to Satan, "Have you considered and reflected on My servant Job?"

KJV: And the LORD said unto Satan, Hast thou considered my servant Job?"

Het is niet zo dat God opeens Job ter sprake bracht, en de duivel niet wist om wie het ging. Wanneer wij dit vers letterlijk uit het Hebreeuws vertalen, staat er, volgens de kanttekening van de Statenvertaling: 'Hebt gij uw hart gelegd of gesteld op mijn knecht Job.' De duivel dacht aan Job, en God wist dit. Daarom noemde God de naam Job. Niet omdat Hij de duivel op ideeën wilde brengen, maar omdat de duivel al over Job nadacht. Het was dus de duivel die de ellende gaf aan Job.

Feit 2: Job leefde voor Jezus en voor Mozes. Wij lazen de verbonden die God met Mozes sloot. God beloofde aan Mozes dat Hij de Geneesheer is en ziekte laat verdwijnen.

Hij zei: Als u aandachtig luistert naar de stem van de HEERE, uw God, en doet wat juist is in Zijn ogen, als u Zijn geboden gehoorzaamt en al Zijn verordeningen in acht neemt, dan zal Ik geen enkele van de ziekten over u brengen die Ik over Egypte gebracht heb, want Ik ben de HEERE, uw Heelmeester. (Exodus 15:26)

Wanneer Job leefde na Mozes, had hij recht op dit verbond. Alleen leefde Job voor Mozes. We kunnen de situatie van Job dus niet vergelijken met de situatie van de Israëlieten, en helemaal niet met de situatie van ons. Wij hebben namelijk niet alleen recht op de belofte in Exodus 15, Jezus zelf is voor ons naar de aarde gekomen om ons te verlossen van de zonde, geestelijke dood en ziekte.

Dat Job werd beschermd tegen ziekte, als hij in de tijd na de wet van Mozes leefde, zagen wij in Ezechiël 14.

Of als Ik de pest in dat land zou zenden en Mijn grimmigheid erover bloedig uitstorten om daar mens en dier uit te roeien, en al zouden Noach, Daniël en Job in het midden ervan zijn, zo waar Ik leef, spreekt de Heere HEERE, geen zoon, geen dochter zouden zij kunnen redden, zij zouden door hun gerechtigheid alleen hun eigen leven redden. (Ezechiël 14:19-20)

Feit 3: God beschermde Job. Zelfs toen Job geen recht had op het verbond met Mozes, beschermde God hem. Sterker nog, Voordat Job werd aangevallen door de duivel, was hij zeer voorspoedig en was hij gezond.

Hebt Ú niet voor hem en voor zijn huis en alles wat hij heeft, een beschutting gemaakt? Het werk van zijn handen hebt U gezegend en zijn vee breidt zich steeds verder uit in het land. (Job 1:10)

God beschermde Job, en de duivel kon hem niet van het leven beroven.

En de HEERE zei tegen de satan: Zie, hij is in uw hand, maar spaar zijn leven. (Job 2:6)

Feit 4: Job kon aangevallen worden door de duivel.

De Bijbel zegt dat er twee geestelijke koninkrijken actief zijn op de aarde. Het koninkrijk van de duisternis en het Koninkrijk van Jezus. Iedere niet-gelovige maakt automatisch onderdeel uit van het koninkrijk van de duisternis. Op het moment dat iemand tot wedergeboorte komt, maakt hij pas deel uit van het koninkrijk van Jezus.

Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. (Kolossenzen 1:13)

Wij weten dat wij uit God zijn en dat de hele wereld in het boze ligt. (1 Johannes 5:19)

Ik weet niet precies wat de geestelijke realiteit was voor mensen die leefden voor Christus en voor de wet van Mozes. Maar ik weet wel dat wij ons kunnen en mogen verzetten tegen de aanvallen van de duivel om ons ziek te maken, aangezien wij nu behoren tot Gods koninkrijk. Wij behoren niet tot de macht van de duivel, maar behoren tot de macht van God.

Waarom de duivel macht of invloed had op Job, weet ik niet. Sommigen zeggen dat het kwam doordat Job angstig was. Job was namelijk bang voor zijn kinderen en hij was bang dat zij God uit het oog zouden verliezen. Elke dag bracht hij offers aan God om verzoening te brengen voor zijn kinderen.

Het gebeurde dan, als de dagen van de maaltijden voorbij waren, dat Job hen bij zich riep en hen heiligde. Hij stond 's morgens vroeg op en bracht brandoffers, voor ieder van hen één, want Job zei: Misschien hebben mijn kinderen gezondigd en God in hun hart vaarwel gezegd. Zo deed Job alle dagen. (Job 1:5)

Daarnaast zei Job dat waar hij altijd angstig voor was, hem was overkomen.

Want wat mij angst aanjoeg, is tot mij gekomen; dat waarvoor ik beducht was, is mij overkomen. (Job 3:25)

Eerlijk gezegd weet ik niet wat de reden was waarom de duivel Job kon aanvallen. Misschien was dit het bovenstaande, misschien was het iets anders.

Nadat Job alle ellende ontving, kwamen zijn vrienden op bezoek. Ook zij hadden allerlei redenen verzonnen waarom Job deze ziekte verdiende, zoals de verborgen zonden die Job zou doen. Dit was een grote leugen, want God kwam voor Zijn dienaar Job op.

Nadat de HEERE deze woorden tot Job gesproken had, gebeurde het dat de HEERE tegen Elifaz, de Temaniet, zei: Mijn toorn is ontbrand tegen u en tegen uw twee vrienden, want u hebt niet juist over Mij gesproken, zoals Mijn dienaar Job. (Job 42:7)

Ik weet dus niet waarom de duivel Job kon aanvallen, maar ik weet wel dat wij vandaag in een compleet andere realiteit leven. De duivel kan ons nog steeds proberen aan te vallen, maar wij hebben in Christus altijd de overwinning en wanneer wij ons verzetten tegen de duivel, zal hij altijd van ons wegvlugten. Wij hebben in Jezus autoriteit gekregen over de duivel, iets wat Job nog niet had. Het overkwam Job, maar ons hoeft het niet te overkomen.

Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvlugten. (Jakobus 4:7)

Zie, Ik geef u de macht om op slangen en scorpioenen te trappen en de macht over alle kracht van de vijand; en niets zal u schade toebrengen. (Lukas 10:19)

Feit 4: We moeten oppassen om teksten uit het boek Job te citeren. Het is belangrijk om te beseffen dat het boek Job wijsheidsliteratuur is, waarbij het verhaal gaat over de discussie tussen Job en zijn vrienden. We kunnen wijze lessen leren uit de discussies tussen Job en de vrienden, maar het is belangrijk om te beseffen dat niet alles wat zij zeiden waar was. Dit werd door God zelf gezegd. Tegen Job zei God:

Daarna antwoordde de HEERE Job uit een storm en zei: Wie is hij die Mijn raad duister maakt met woorden zonder kennis? (Job 38:1)

Wilt u ook Mijn recht vernietigen? Wilt u Mij schuldig verklaren, opdat u zelf rechtvaardig bent? (Job 40:3)

En tegen de vrienden van Job zei God:

Nadat de HEERE deze woorden tot Job gesproken had, gebeurde het dat de HEERE tegen Elifaz, de Temaniet, zei: Mijn toorn is ontbrand tegen u en tegen uw twee vrienden, want u hebt niet juist over Mij gesproken, zoals Mijn dienaar Job. (Job 42:7)

In reactie op de antwoorden die God aan Job gaf, beleed Job het volgende:

Zo heb ik verkondigd wat ik niet begreep, dingen die te wonderlijk voor mij zijn en die ik niet weet. (...) Daarom veracht ik mijzelf en ik heb berouw, in stof en as. (Job 42:3-6)

Zie je? Het is gevaarlijk om een theologisch standpunt te maken vanuit het boek Job, dat nergens anders in de Bijbel voorkomt. Wij kunnen dus niet de volgende Bijbelteksten belijden uit het boek Job, omdat dit ingaat tegen wat de Bijbel zegt:

En hij zei: Naakt ben ik uit de buik van mijn moeder gekomen en naakt zal ik daarheen terugkeren. De HEERE heeft gegeven en de HEERE heeft genomen; de Naam van de HEERE zij geloofd! (Job 1:21)

Zouden wij het goede wel van God ontvangen en zouden we het kwade niet ontvangen? In dit alles zondigde Job met zijn lippen niet. (Job 2:10)

Wanneer wij het boek Job lezen, zien wij ook dat dit niet klopt. Job wist niet dat het de duivel was die hem alles afnam, en dat het niet God was die alle ellende gaf. Het is dus belangrijk om niet zomaar een tekst uit het boek Job te citeren.

Feit 5: Job was niet tientallen jaren ziek. Wanneer wij het boek Job lezen, dan zien wij de verschrikkingen die Job had meegemaakt. En dat was ook verschrikkelijk, zelfs wanneer je dit maar 1 dag zou meemaken. Toch denken sommigen dat Job

tientallen jaren in ellende zat, maar dit is niet waar. Job was voor maanden ziek.

Zo heb ik maanden van doelloosheid geërfd, en zijn nachten van moeite mij toebedeeld. (Job 7:3)

Job sprak over maanden van doelloosheid, niet over jaren. Dit zegt een hoop. Het is niet bekend hoe lang Job leed, maar dit duurde niet zijn hele leven. Nadat Job werd hersteld door God, leefde hij nog honderdveertig jaar gezond.

Job leefde daarna nog honderdveertig jaar, en hij zag zijn kinderen en de kinderen van zijn kinderen, vier generaties. En Job stierf, oud en van dagen verzadigd. (Job 42:16-17)

Feit 6: Job werd door God genezen. Het is erg belangrijk om te beseffen dat Job niet ziek bleef. Hij werd genezen door God. Dit maakt van het boek Job een genezingsverhaal.

En de HEERE bracht een omkeer in het levenslot van Job, toen hij gebeden had voor zijn vrienden. De HEERE vermeerderde alles wat Job bezeten had tot het dubbele toe. (...) En de HEERE zegende het latere leven van Job meer dan zijn eerdere. (Job 42:10-12)

Job werd genezen. Dit is een grote daad van barmhartigheid en genade van God. Job volhardde en God genas.

Zie, wij prijzen hen gelukkig die volharden. U hebt gehoord van de volharding van Job, en u hebt de uitkomst van de Heere gezien, dat de Heere vol ontferming is en barmhartig. (Jakobus 5:11)

Feit 7: Job wordt in de Bijbel nooit gebruikt als argument dat God niet geneest. Toen Jezus en de discipelen op aarde rondliepen, zei niemand van hen: sorry, je kunt niet genezen. Je moet net als Job

lijden. Nee, zowel Jezus als de discipelen trokken rond en genazen allen.

Dus het verhaal van Job is een prachtig verhaal over iemand die volhardde en werd genezen en hersteld door God. Laten wij, net als Job, volharden en door God hersteld en genezen worden.

Samenvatting

Dit hoofdstuk ging over genezing in het Oude Testament. Wij lazen verschillende teksten over genezing en gezondheid.

Een belangrijk punt is dat God al Zijn beloften nakomt. Dit lezen wij in de getuigenis van Jozua, die kon zeggen dat geen enkel woord van God onvervuld was gebleven. Dit toont aan dat God trouw is aan Zijn verbond en dat Zijn beloften altijd werden en worden vervuld.

Daarnaast zagen wij het gebed van Salomo bij de inwijding van de tempel. Salomo bad ook voor de gezondheid van het volk. Hij bad niet alleen voor de Israëlieten, maar ook voor de vreemdelingen die God aanriepen. Dit laat zien dat Gods genezing niet beperkt is tot een specifiek volk, maar toegankelijk is voor iedereen die Hem aanroept.

Het boek Job werd ook behandeld, waarbij wij zagen dat Job niet constant ziek was. Hij werd uiteindelijk door God genezen en zijn latere leven werd zelfs meer gezegend dan zijn vorige leven. Dit maakt van het boek Job een genezingsverhaal.

Het is belangrijk om voorzichtig te zijn met het citeren van teksten uit het boek Job, aangezien het wijsheidsliteratuur is, en de discussies tussen Job en zijn vrienden niet altijd juist waren. God berispte zelfs Job en zijn vrienden voor hun onjuiste woorden.

Dit hoofdstuk benadrukte dus dat God een God van genezing en herstel is, zelfs in het Oude Testament. Hij komt al Zijn beloften na en is barmhartig en genadig. Het boek Job toont aan dat zelfs in tijden van ellende en ziekte, God in staat is om te

genezen en te herstellen. We moeten ons verzetten tegen de aanvallen van de duivel en ons richten op het geloof en Gods Woord.

H5 GOD GENAS EN MAAKTE ZIEK

In het vorige hoofdstuk zagen wij al verschillende Bijbelteksten in het Oude Testament die spraken over genezing en gezondheid. Wij keken ook naar het genezingsverhaal van Job. In dit hoofdstuk gaan wij verder met genezingen in het Oude Testament. Wij bekijken verschillende verhalen waarbij mensen door God genezen werden. Wij kijken ook naar de mensen die God ziek maakte. Hadden de mensen die ziek werden gemaakt door God iets met elkaar gemeen? Dit vertelt ons een hoop over Gods wil om ons te genezen en welke rol ziekte heeft.

Reden 22: God genas in het Oude Testament

Wanneer wij het Oude Testament bestuderen, komen wij verschillende genezingsverhalen tegen. Ik wil kort een aantal genezingsverhalen opsommen. Als God al onder het oude verbond wilde genezen, hoeveel te meer wil God ons vandaag onder het nieuwe verbond genezen? Laat deze verhalen jouw geloof bouwen, zodat je weet dat God een Geneesheer is.

1. Mirjam werd genezen van haar melaatsheid. Mirjam en Aäron stelden Mozes terecht omdat hij een Cusjitische vrouw had. Volgens de wet mocht dit niet, want het volk Israël mocht alleen huwelijksverbonden aangaan met zijn eigen volk. God kwam echter op voor Mozes en riep Mozes, Mirjam en Aäron naar het heiligdom en stelde Mirjam en Aäron terecht. Direct hierna werd Mirjam melaats. Aäron besepte dat hij en zijn zus Mirjam tegenover Mozes en God hadden gezondigd, en vroeg aan Mozes of hij verzoening wilde doen voor Mirjam, zodat zij weer genezen werd.

Zo ontbrandde de toorn van de HEERE tegen hen, en Hij ging weg. De wolk week van boven de tent, en zie, Mirjam was melaats, wit als sneeuw. Toen keerde Aäron zich om naar Mirjam, en zie, zij was melaats. Daarom zei Aäron tegen Mozes: Met uw toestemming, mijn heer, leg toch niet op ons de zonde waarmee wij dwaas gehandeld hebben en die wij begaan hebben. Laat zij toch niet zijn

als een doodgeborene, van wie, als hij uit het lichaam van zijn moeder komt, de helft van zijn lichaam al verteerd is! (Numeri 12:9-12)

Mozes luisterde naar zijn broer Aäron, en vroeg aan God of Hij zijn zus Mirjam wilde genezen van deze melaatsheid.

Toen riep Mozes tot de HEERE: O God, genees haar toch! (Numeri 12:15)

Vervolgens zei God dat Mirjam met haar melaatsheid zeven dagen buiten het kamp moest verblijven. Daarna werd ze weer opgenomen onder het volk, wat betekent dat ze weer gezond werd en dus genezen werd door God.

2. In de tijd van de profeet Elia, leefden de koning van Israël en het volk van Israël in zonde. Hierdoor kwam Gods oordeel over het volk en profeteerde Elia dat er geen regen meer zou vallen, wat voor een erge hongersnood zorgde. God onderhield Elia bij een beek, waar de raven zorgden voor voedsel en de beek zorgde voor water. Na verloop van dagen stuurde God Elia naar de plaats Zarfath, waar een weduwe was. Elia vroeg aan de weduwe of hij water en haar laatste eten mocht hebben, en de vrouw gaf dit aan hem. Door de gehoorzaamheid en geloof van de vrouw zorgde God voor een wonder. Het meel in haar pot raakte niet op, zodat zij elke dag genoeg eten had voor haarzelf, haar zoon en de profeet Elia. Vervolgens gebeurde er iets verschrikkelijks met de zoon van de weduwe.

Enige tijd later werd het kind van Elia's gastvrouw ziek, en wel zo ernstig dat ten slotte alle leven uit hem week. Toen zei de vrouw tegen Elia: 'Wat heb ik u misdaan, godsman? Bent u soms naar me toe gekomen om mijn zonden aan het licht te brengen en mijn zoon te doden?' (1 Koningen 17:17-18, NBV21)

Een verschrikkelijke toestand en een erge gebeurtenis voor de vrouw. Maar gelukkig is God de grote Geneesheer, en voor God

is het zelfs mogelijk om doden levend te maken. Dit deed God zelfs in het Oude Testament.

Maar hij zei tegen haar: Geef mij uw zoon. Hij nam hem van haar schoot en droeg hem naar boven naar het bovenvertrek, waar hijzelf woonde, en hij legde hem neer op zijn bed. Hij riep de HEERE aan en zei: HEERE, mijn God, hebt U dan ook deze weduwe, bij wie ik als vreemdeling verblijf, zoveel kwaad gedaan dat U haar zoon gedood hebt? En hij strekte zich driemaal over het kind uit en riep de HEERE aan, en zei: HEERE, mijn God, laat toch de ziel van dit kind in hem terugkeren. De HEERE luisterde naar de stem van Elia en de ziel van het kind keerde in hem terug, en het werd weer levend. (1 Koningen 17:19-22)

Wauw! God luisterde naar Elia, en het kind werd levend en werd teruggegeven aan de weduwe. God zorgde voor een bovennatuurlijk wonder.

3. Ook koning Hizkia had een prachtige genezing meegeemaakt. Koning Hizkia was ziek, en kreeg van Jesaja te horen dat hij aan zijn ziekte zou overlijden. Maar Hizkia bad tot God, en God besloot om Hizkia te genezen en 15 jaar toe te voegen aan zijn dagen.

*In die dagen werd Hizkia ziek, tot stervens toe. Toen kwam de profeet Jesaja, de zoon van Amoz, bij hem en zei tegen hem: Zo zegt de HEERE: Regel de zaken van uw huis, want u zult sterven en niet leven. Daarop keerde hij zijn gezicht naar de muur en bad tot de HEERE: Och HEERE, bedenk toch dat ik in trouw en met een volkomen hart voor Uw aangezicht gewandeld heb en gedaan heb wat goed is in Uw ogen. En Hizkia huilde erg. Het gebeurde nu, toen Jesaja nog niet uit de middelste voorhof gegaan was, dat het woord van de HEERE tot hem kwam: Keer terug en zeg tegen Hizkia, de vorst van Mijn volk: Dit zegt de HEERE, de God van uw vader David: Ik heb uw gebed gehoord, Ik heb uw tranen gezien. **Zie, Ik ga u gezond maken;** op de derde dag zult u naar het huis van de HEERE gaan. En **Ik zal vijftien jaar aan uw levensdagen***

toevoegen. (...) *Daarna zei Jesaja: Neem een klomp vijgen. Zij namen die en legden die op de zweer; en hij werd genezen.* (2 Koningen 20:1-8)

Prachtig om te zien dat God Hizkia genas, nadat Hizkia had gebeden tot God. God deed wat Hizkia vroeg, en een stervende ontving vijftien extra gezonde jaren. In Jesaja 38 lezen wij hetzelfde verhaal, en zien wij de dankbaarheid van Hizkia voor zijn genezing van God.

4. Dan is het nu tijd voor een hele bijzondere genezing, namelijk de genezing van Naäman in 2 Koningen 5. Naäman was de bevelhebber van het leger van de koning van Syrië. Het was dus een niet-Israëliet, en daardoor had hij geen recht op het verbond tussen God en Israël. Sterker nog, Naäman was de vijand van de Israëlieten en hij was melaats. Tijdens een veldtocht van benden uit Syrië werd een klein Israëlitisch meisje ontvoerd en meegenomen naar Syrië en kwam in dienst bij de vrouw van Naäman. Het meisje vertelde dat de profeet Elisa in staat was om de melaatsheid van Naäman weg te nemen.

Het eerste wat ik mij afvraag is: Hoe wist dit meisje dat Elisa, door Gods kracht, de ziekte van Naäman weg kon nemen? In de hoofdstukken voor dit genezingsverhaal lezen wij over bijzondere wonderen die door de handen van Elisa plaatsvonden. Zo genas Elisa het water van Jericho, zodat het water gezond werd en geen misgeboorte of dood meer veroorzaakte.

*De mannen van de stad zeiden tegen Elisa: Zie toch, de ligging van deze stad is goed, zoals mijn heer ziet; maar het water is slecht, waardoor het land misgeboorte veroorzaakt. En hij zei: Breng mij een nieuwe schaal en doe er zout in. En zij brachten die bij hem. Toen ging hij naar buiten, naar de waterbron, wierp het zout daarin en zei: Zo zegt de HEERE: Ik heb dit water **gezond gemaakt**, er zal geen dood of misgeboorte meer door komen. Zo werd dat water **gezond**, tot op deze dag, overeenkomstig het woord van Elisa dat hij gesproken had.* (2 Koningen 2:19-22)

Ook 'genas' Elisa door de hand van God de giftige soep die zijn knecht per ongeluk had gemaakt.

Toen Elisa weer in Gilgal kwam, was er honger in het land, en de leerling-profeten zaten voor hem. Hij zei tegen zijn knecht: Zet de grote pot op het vuur en kook soep voor de leerling-profeten. Een van hen ging naar het veld om groenten te plukken. Hij vond een wilde slingerplant en plukte daarvan wilde kolokwinten, zijn kleeft vol. Hij kwam terug en sneed ze in stukken in de soeppot, hoewel zij niet wisten wat het was. Daarna scheidde men voor de mannen op om te eten. Het gebeurde nu, toen zij van die soep aten, dat ze het uitschreeuwden en zeiden: Man Gods, de dood is in de pot! Zij konden het niet eten. Maar hij zei: Breng dan meel. En hij wierp het in de pot en zei: Schep het voor de mensen op om te eten. Toen was er niets verkeerd meer in de pot. (2 Koningen 4:38-41)

Er staan nog meer wonderen in de Bijbel die Elisa in de naam van God had gedaan. En zeer waarschijnlijk had Elisa ook wonderen gedaan die niet staan opgeschreven in de Bijbel. In ieder geval was het meisje ervan overtuigd dat Elisa in staat was om Naäman te genezen. Moet jij je voorstellen dat een klein meisje wordt ontvoerd en bij de vijand moet dienen. Verschrikkelijk. Zij had moeten weten dat wanneer ze een leugen zou vertellen aan Naäman, Naäman dit zeker zou vergelden. Maar nee, het meisje was er volledig van overtuigd dat Naäman zou genezen. Waarom? Omdat God een Geneesheer is en door Elisa heen werkte.

Naäman kreeg toestemming van de koning om naar Elisa te gaan in het land Israël, zodat hij genezen werd van zijn melaatsheid.

Zo kwam Naäman met zijn paarden en met zijn wagen, en hij bleef voor de deur van het huis van Elisa staan. Toen stuurde Elisa een bode naar hem toe om te zeggen: Ga heen en was u zevenmaal in de Jordaan; dan zal uw vlees weer gezond worden en zult u rein zijn. (2 Koningen 5:9-10)

Naäman was eerst niet blij met deze opdracht. Hij was boos dat Elisa niet zelf naar buiten kwam en hij vond het te simpel en te beschamend om zich zevenmaal in de Jordaan te wassen. Soms maken wij onbewust van onze genezing ook een moeilijke opdracht, waarin wij eerst aan zoveel verschillende eisen moeten voldoen, voordat God ons pas geneest. In het verhaal van Naäman lezen wij dat het voor hem eenvoudig was om te genezen, en dat God geen dingen aan ons vraagt die wij niet kunnen uitvoeren. Uiteindelijk liet hij zich ompraten door zijn dienaren en besloot hij de opdracht van Elisa uit te voeren.

Daarom daalde hij af en dompelde zich zevenmaal onder in de Jordaan, overeenkomstig het woord van de man Gods. Zijn lichaam werd weer gezond, als het vlees van een kleine jongen, en hij werd rein. (2 Koningen 5:14)

God genas Naäman, de vijand van het volk van Israël die geen recht had op het verbond van Israël. Als God al een vijand geneest, hoeveel te meer zal Hij jou genezen? Jezus genas ook niet alleen Zijn vrienden, maar er staat ook een verhaal in de Bijbel dat Jezus Malchus genas, degene die Hem gevangen zou nemen in Getsemane!

En terwijl Hij nog sprak, zie, een menigte; en een van de twaalf, die Judas heette, liep voor hen uit en kwam bij Jezus om Hem te kussen. (...) En een van hen trof de dienaar van de hogepriester en sloeg hem zijn rechteroor af. Maar Jezus antwoordde en zei: Laat hen tot hiertoe begaan. En Hij raakte zijn oor aan en genas hem. (Lukas 22:47-51)

Wauw! Wij hoeven ons nooit af te vragen of God ons wil genezen. Als God de vijanden Naäman en Malchus genas, hoeveel te meer wil Hij een kind van Hem genezen.

Tot slot wil ik lezen wat Jezus zei over Naäman. Waarom werd hij eigenlijk genezen? Dit kwam door zijn geloof.

Jezus trok rond om te prediken en mensen te genezen. Uiteindelijk kwam Hij in Zijn stad waar Hij opgroeide, in Nazareth, waarin Hij niet veel genezingen kon doen. Dit kwam door het ongeloof van de inwoners van Nazareth. Zij zagen Jezus als de Zoon van Jozef, die bij hen opgroeide. Ze konden niet geloven dat Jezus de Zoon van God was. Vervolgens zei Jezus tegen hen:

Hij zei: Voorwaar, Ik zeg u dat geen profeet welgevallig is in zijn vaderstad. Maar Ik zeg u naar waarheid: Er waren veel weduwen in Israël in de dagen van Elia, toen de hemel drie jaar en zes maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood kwam over heel het land, en naar geen van hen werd Elia gezonden, maar wel naar Zarfath bij Sidon, naar een vrouw, een weduwe. Ook waren er veel melaatsen in Israël in de tijd van de profeet Elisa, en geen van hen werd gereinigd, maar wel Naäman, de Syriër. (Lukas 4:24-27)

In dit verhaal zien wij twee verhalen die wij in dit hoofdstuk hadden behandeld. Het verhaal van de weduwe bij Zarfath, waarbij haar dode zoon tot leven kwam, en het verhaal van Naäman, die van melaatsheid genas. Jezus zei dat het niet toevallig was dat de weduwe en Naäman een wonder meemaakten. Het kwam door hun geloof en door hun gehoorzaamheid. De Israëlieten konden dit in die tijd niet geloven, dus ontvingen twee heidenen de zegen van God. De zegen van genezing en voorspoed, die bedoeld waren voor het volk Israël, kwamen op deze twee heidenen.

5. Wij hadden al het verhaal van Sara gelezen, die onvruchtbaar was. Sara was niet de enige die een wonder had meegemaakt, waarbij God een vrouw haar baarmoeder opende en leven gaf. Ook Hanna, de moeder van Samuël, had een wonder meegemaakt.

Hanna was erg verdrietig omdat zij geen kind kon krijgen. Elk jaar ging zij met haar man naar de plaats Silo, om offers te brengen voor God. Zo was er een jaar dat zij offers brachten aan God en daarna aten. Na het eten besloot Hanna om naar het heiligdom

van God te gaan, om te bidden voor een kind. Toen stond Hanna op, nadat men in Silo gegeten en gedronken had. Nu zat Eli, de priester, op een stoel bij een deurpost van de tempel van de HEERE. Bitter van gemoed bad zij tot de HEERE en zij huilde erg. Zij legde een gelofte af; zij zei: HEERE van de legermachten, wanneer U werkelijk de ellende van Uw dienaress aanziet, aan mij denkt en Uw dienaress niet vergeet, maar aan Uw dienaress een mannelijke nakomeling geeft, dan zal ik die voor al de dagen van mijn leven aan de HEERE geven, en er zal geen scheermes op mijn hoofd komen. En het gebeurde, toen zij lang bleef bidden voor het aangezicht van de HEERE, dat Eli op haar mond lette. Want Hanna sprak in haar hart; alleen haar lippen bewogen, maar haar stem werd niet gehoord. Daarom hield Eli haar voor dronken. En Eli zei tegen haar: Hoelang zult u zich nog dronken gedragen? Ontdoe u van uw wijn. Maar Hanna antwoordde en zei: Nee, mijn heer, ik ben een diepbedroefde vrouw; ik heb geen wijn of sterke-drank gedronken, maar ik heb mijn ziel uitgestort voor het aangezicht van de HEERE. (1 Samuël 1:9-15)

Hanna was diepbedroefd omdat zij geen kinderen kon krijgen. Wanneer iemand door ziekte, pijn of ellende heengaat, is het ook erg gevoelig en kan diegene verschrikkelijke momenten hebben van verdriet, hopeloosheid, boosheid of angst. Het is belangrijk om met al onze noden en pijn bij God te komen en alle zorgen op Hem te werpen. Wanneer wij de Psalmen lezen, zien wij dat David en de andere psalmisten geregeld hun noden aan God kenbaar maakten, en ook emotioneel reageerden.

Hoelang nog, HEERE? Zult U mij voor altijd vergeten? Hoelang zult U Uw aangezicht nog voor mij verbergen? Hoelang zal ik nog plannen maken in mijn ziel, verdriet hebben in mijn hart, dag na dag? (...) Ik echter vertrouw op Uw goedertierenheid, mijn hart zal zich verheugen in Uw heil, ik zal voor de HEERE zingen, omdat Hij goed voor mij geweest is. (Psalm 13:2-6)

Wij mogen verdriet ervaren en mogen onze noden uitschreeuwen bij God. Tegelijkertijd is het wel belangrijk om na een tijd van verdriet de knop om te zetten, en God te danken en te loven. Dit is precies wat David ook in Psalm 13 deed. Misschien voel je je op dat moment niet in staat om dankbaar te zijn en God te loven, maar door dit te doen zal je veel kracht ervaren.

Wees niet bedroefd, want de vreugde van de HEERE, dat is uw kracht. (Nehemia 8:11)

Dus er is zeker plaats voor verdriet, maar zorg er wel voor dat je het verdriet binnen een korte tijd weer omzet in vreugde en dankbaarheid.

Toen antwoordde Eli en zei: Ga in vrede, en de God van Israël zal u geven wat u van Hem gebeden hebt. Zij zei: Laat uw dienares genade vinden in uw ogen. Vervolgens ging de vrouw haars weegs. Zij at weer en haar gezicht stond bij haar niet meer als voorheen. (1 Samuël 1:17-18)

Eli, de priester, hoorde het verhaal van Hanna en zei dat God haar zal geven wat zij gebeden had. Er ontstond geloof in het hart van Hanna, zodat zij niet meer verdrietig was. God zou leven geven in haar baarmoeder.

Het gebeurde na verloop van dagen dat Hanna zwanger werd. Zij baarde een zoon en gaf hem de naam Samuel, want, zei ze, ik heb hem van de HEERE gebeden. (1 Samuël 1:20)

En God zorgde voor een wonder in de baarmoeder van Hanna, en een grote profeet werd uit haar geboren. God is de God die baarmoeders wil openen en leven wil geven.

6. Dodenopwekkingen van Elisa. Tot slot wil ik terugkeren naar de profeet Elisa. We zagen dat de profeet Elia een dode opwekte, maar ook de profeet Elisa heeft twee bijzondere verhalen van dodenopwekkingen.

Het eerste verhaal gaat over de vrouw uit Sunem. Zij was een vrouw van aanzien en wilde een zegen zijn voor Elisa. Dus zij besloot dat Elisa, als hij op doortocht ging, bij haar en haar man kon komen om de maaltijd te eten. Na verloop van tijd besloot zij om een bovenvertrek te bouwen in haar huis, zodat Elisa daar kon uitrusten als hij op doortocht was.

En het gebeurde op een dag, dat hij (Elisa) daar kwam, zich terugtrok in dat bovenvertrek en daar ging liggen. Toen zei hij tegen zijn knecht Gehazi: Roep deze vrouw uit Sunem. En toen hij haar geroepen had, ging zij voor hem staan. Hij had namelijk tegen hem gezegd: Zeg nu tegen haar: Zie, u hebt heel veel zorg aan ons besteed, wat kan men voor u doen? (...) En Gehazi had gezegd: Zij heeft helaas geen zoon, en haar man is oud. (...) Hij (Elisa) zei: Op de vastgestelde tijd, over een jaar, zult u een zoon omhelzen. Maar zij zei: Nee, mijn heer, man Gods, lieg niet tegen uw dienares. Maar de vrouw werd zwanger en baarde een jaar later een zoon, op de vastgestelde tijd, waarvan Elisa tot haar gesproken had. (2 Koningen 4:11-17)

Elisa was erg dankbaar voor het bovenvertrek die de vrouw uit Sunem aan hem gaf. Dit was de reden waardoor Elisa ook iets voor de vrouw wilde betekenen. Elisa wilde het goede hart van de vrouw belonen. Natuurlijk is het niet de bedoeling om onze zegeningen bij God 'af te kopen', maar God wil ons wel zegenen, als wij met een goed en vrijgevig hart naar Hem toe komen. God houdt van vrijgevigheid en van mensen die Hem op de eerste plaats zetten, ook met betrekking tot hun financiën. En wanneer wij God op de eerste plaats zetten, zal God ons bovennatuurlijk zegenen.

Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. (Mattheüs 6:33)

Dit is een geweldig verhaal, waarbij God de baarmoeder opende van een vrouw en leven gaf. Alleen gebeurde er iets verschrikkelijks met het kind.

Toen het kind groot werd, gebeurde het op een dag dat hij naar buiten ging, naar zijn vader, naar de maaiers. En hij zei tegen zijn vader: Mijn hoofd, mijn hoofd! Die zei tegen een knecht: Draag hem naar zijn moeder. Deze nam hem op en bracht hem bij zijn moeder. En hij zat tot de middag op haar knieën; toen stierf hij. (2 Koningen 4:18-20)

Wat een verschrikkelijk gebeuren. Het kind stierf. De vrouw twijfelde niet, vertelde niemand dat het kind overleden was, en ging naar de profeet Elisa. Samen met Elisa keerde ze terug naar huis, zodat Elisa kon bidden voor het kind.

En toen Elisa bij het huis kwam, zie, de jongen was dood, neergelegd op zijn bed. Hij ging naar binnen, sloot de deur achter hen beiden en bad tot de HEERE. Vervolgens ging hij op het kind liggen, legde zijn mond op diens mond, zijn ogen op diens ogen en zijn handen op diens handen. Hij strekte zich over hem uit en het lichaam van het kind werd warm. Toen kwam hij terug en liep in het huis heen en weer. Hij ging weer naar boven en strekte zich over hem uit. Toen niesde de jongen tot zevenmaal toe; daarna deed de jongen zijn ogen open. (2 Koningen 4:32-35)

Het kindje kwam weer tot leven. Dit is een machtige gebeurtenis. Dit laat zien dat God iedereen kan genezen, hoe slecht iemand er ook aan toe is. God kan zelfs doden laten opstaan.

*Genees zieken, reinig melaatsen, **wek doden op**, drijf demonen uit. U hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets. (Mattheüs 10:8)*

Het volgende verhaal waarbij een dode opstond uit de dood, vind ik één van de mooiste dodenopwekkingverhalen uit de Bijbel. Het

laat zien dat de kracht en zalving van God die op iemand rust, in dit geval Elisa, zo sterk kan zijn dat iemand plotseling kan opstaan uit de dood.

Daarna stierf Elisa en zij begroeven hem. Nu kwamen er aan het begin van het jaar telkens benden uit Moab in het land. En het gebeurde, toen men een man aan het begraven was, dat zij, zie, een bende zagen. Daarom wierpen zij de man in het graf van Elisa. Toen de man daarin terecht kwam en met de beenderen van Elisa in aanraking kwam, werd hij weer levend en rees overeind op zijn voeten. (2 Koningen 13:20-21)

De zalving en kracht die Elisa van God ontving was zo sterk, dat zelfs toen hij overleden was, er nog iemand opstond uit de dood. Alle glorie aan God! Als de zalving van God op een overleden profeet uit het Oude Testament er al voor kon zorgen dat iemand uit de dood opstond, hoeveel te meer kan de levende Jezus jou vandaag genezen van elke ziekte of pijn onder het nieuwe verbond! Niemand had verwacht dat de man zou opstaan uit de dood, als hij in contact zou komen met de overleden Elisa. Toch zorgde Gods ‘overgebleven zalving’ ervoor dat de man opstond uit de dood.

Reden 23: Ziekte door een reden

Voordat wij deze reden bekijken, wil ik eerst iets duidelijk maken. Mensen kunnen ziek zijn door een zondige levensstijl. Dit kan je bijvoorbeeld in het natuurlijke zien, waarbij iemand die te ongezond eet eerder klachten kan ontvangen dan iemand die gezond eet. Dat iemand die rookt, meer kans op longziekten heeft dan iemand die nooit rookt. Of dat iemand die meer bedpartners heeft gehad, meer kans heeft om een SOA op te lopen. Ook in het geestelijke kunnen we dit zien, waarbij iemand die altijd chagrijnig is, meer last kan hebben van lichamelijke klachten dan iemand die altijd vrolijk is en zich verheugt in God. Tegelijkertijd komt niet iedere ziekte of lichamelijke klacht door zonde. De ziekte kan ook

andere oorzaken hebben. Dit zien wij terug in het evangelie van Johannes.

En in het voorbijgaan zag Hij iemand die blind was van de geboorte af. En Zijn discipelen vroegen Hem: Rabbi, wie heeft er gezondigd, hij of zijn ouders, dat hij blind geboren zou worden? Jezus antwoordde: Hij heeft niet gezondigd en zijn ouders ook niet (...) (Johannes 9:1-3)

In hoofdstuk 16 gaan wij dieper in op de oorsprong van ziekte. Nu kijken wij naar ziekte in het Oude Testament.

In de Bijbel staan een aantal verhalen waarbij iemand ziek werd. Soms wordt zelfs gezegd dat God de aanstichter was van deze ziekte. Alleen, dat iemand ziek werd, zelfs als God de aanstichter was, betekent niet dat God wilde dat hij ziek werd. Wij gaan een aantal voorbeelden bekijken, en zoomen in op een belangrijke reden waarom sommige mensen in het Oude Testament ziek werden. We doen dit per verhaal kort en krachtig.

Wij beginnen bij een tekst uit de wet van Mozes, waarin God de mens een keuze gaf tussen de zegen en de vloek.

*Ik roep heden de hemel en de aarde tot getuigen tegen u: het leven en de dood heb ik u voorgehouden, de zegen en de vloek! **Kies dan het leven**, opdat u leeft, u en uw nageslacht, door de HEERE, uw God, liefde hebben, Zijn stem te gehoorzamen en u aan Hem vast te houden – want Hij is uw leven en de verlenging van uw dagen. (...) (Deuteronomium 30:19-20)*

Wij lazen al dat genezing en gezondheid tot de zegen behoorde en de ziekte tot de vloek. Wanneer mensen in het Oude Testament kozen om God te gehoorzamen, zouden zij de zegen, waaronder gezondheid, ontvangen. Wanneer zij dit niet deden, kon de vloek en de ziekte komen. Wat wilde God? God wilde dat het volk gezegend was en in gezondheid leefde. Maar de keuze was voor de Israëlieten. Helaas waren er vele generaties Israëlieten die niet deden wat de wet zei, andere goden aanbaden en in hoererij leefden.

Dit was de reden dat er ziekte en ellende in het land kwam. Laten wij een aantal verhalen bekijken.

1. De plagen van de Egyptenaren.

Toen zei de HEERE tegen Mozes en tegen Aäron: Neem voor uzelf uw handen vol as uit de oven, en laat Mozes die voor de ogen van de farao hemelwaarts uitstrooien. Dan zal het over heel het land Egypte worden tot stof en bij de mensen en de dieren in heel Egypte zweren veroorzaken, die als puisten openbreken. En zij namen as uit de oven, gingen voor de farao staan, en Mozes strooide die hemelwaarts uit. Toen ontstonden er bij de mensen en de dieren zweren, die als puisten openbraken, zodat de magiërs vanwege de zweren niet voor Mozes konden staan, want er waren zweren bij de magiërs en bij al de Egyptenaren. Maar de HEERE verhardde het hart van de farao, zodat hij naar hen niet luisterde, zoals de HEERE tot Mozes gesproken had. (Exodus 9:8-12)

Wat was de reden dat de Egyptenaren zweren ontvingen? Doordat zij in zonde leefden. De farao behandelde de Israëlieten als slaven en de Israëlieten mochten van hem niet uit het land vertrekken. Ditzelfde gold voor de dood van alle eerstgeborenen van de Egyptenaren. Dit kwam niet zonder reden.

2. Mirjam werd melaats.

Mirjam, en ook Aäron, spraken over Mozes vanwege de Cusjitsche vrouw die hij genomen had, want hij had een Cusjitsche vrouw genomen. Zij zeiden: Heeft de HEERE alleen maar door Mozes gesproken? Heeft Hij ook niet door ons gesproken? En de HEERE hoorde het. (...) Meteen zei de HEERE tegen Mozes, en tegen Aäron, en tegen Mirjam: U met zijn drieën, vertrek naar de tent van ontmoeting. En zij vertrokken met z'n drieën daarnaartoe. (...) Waarom dan bent u niet bevreesd geweest om over Mijn dienaar, over Mozes, te spreken? Zo ontbrandde de toorn van de HEERE tegen hen, en Hij ging weg. De wolk week van boven de tent, en zie, Mirjam was melaats, wit als sneeuw. Toen keerde

Aäron zich om naar Mirjam, en zie, zij was melaats. (Numeri 12:1-10)

Waarom werd Mirjam melaats? Omdat zij tegen het gezag van Mozes inging en daardoor zondigde. Nadat Mirjam en Aäron tot bekering kwamen, haalde God de melaatsheid na zeven dagen weer weg. Het was niet Gods wil dat Mirjam melaats werd, het was de zonde.

3. Het volk Israël in de woestijn.

Toen trokken zij van de berg Hor in de richting van de Schelfzee. Ze moesten namelijk om het land van Edom heen trekken, maar onderweg kon de ziel van het volk het niet langer verdragen. Het volk sprak tot God en tot Mozes: Waarom hebt u ons uit Egypte laten vertrekken om te sterven in de woestijn? Want hier is geen brood, ook geen water, en onze ziel heeft een afkeer van dit waar-delozе brood. Toen zond de HEERE gifslangen onder het volk; die beten het volk, en er stierf veel volk uit Israël. En het volk kwam naar Mozes toe. Zij zeiden: Wij hebben gezondigd, want wij hebben tegen de HEERE en tegen u gesproken. (Numeri 21:4-7)

Wat was de reden dat God gifslangen stuurde en dat die slangen het volk beten zodat velen van de Israëlieten stierven? Dat kwam door de zonde. Ook de Israëlieten zelf beleden dit. Wanneer je kijkt naar de plagen en ellende die de Israëlieten ontvingen in de woestijn, dan kwam dit altijd door de zonde of ongehoorzaamheid. Sterker nog, de Israëlieten hoefden niet eens 40 jaar in de woestijn te verblijven, het kwam door hun ongeloof. Dit verhaal over hun ongeloof staat in Numeri 14.

Op wie is Hij dan veertig jaar lang vertoornd geweest? Was het niet op hen die gezondigd hadden, van wie de lichamen zijn gevallen in de woestijn? (Hebreeën 3:17)

4. Rachel: gestorven tijdens de bevalling.

Zij braken op uit Bethel. Toen zij nog maar een kleine afstand af hoefden te leggen om bij Efrath te komen, baarde Rachel, en zij had het zwaar tijdens het baren. En het gebeurde, toen zij het zo zwaar had tijdens het baren, dat de vroedvrouw tegen haar zei: Wees niet bevreesd, want ook deze keer hebt u een zoon! En het gebeurde, toen haar ziel het lichaam verliet, want zij stierf, dat zij hem de naam Ben-oni gaf. (Genesis 35:16-18)

Een verschrikkelijk verhaal. Ik geloof dat de reden dat Rachel overleed kwam door een vloek die Jakob onbewust over haar had uitgesproken. Toen Jakob wegtrok van Laban, waar hij werkte, beschuldigde Laban Jakob ervan dat hij godenbeelden had gestolen. Dit klopte, want de vrouw van Jakob, Rachel, had dit gedaan, alleen wist Jakob hier niets van. Dus Jakob heeft de volgende vloek uitgesproken:

Degene bij wie u uw goden vindt, zal niet in leven blijven. Onderzoek zelf, ten overstaan van onze familieleden, wat ik bij me heb, en neem wat van u is terug. Jakob wist echter niet dat Rachel ze gestolen had. (Genesis 31:32)

Laban kon de godenbeelden niet vinden, want Rachel had dit verstopt. Helaas kwam datgene wat Jakob zei uit, en Rachel overleed. Daarnaast is het natuurlijk ook niet goed om godenbeelden te bezitten.

5. Gehazi werd melaats. Nadat wij lazen dat Naäman werd genezen van zijn melaatsheid, kwam deze melaatsheid op Gehazi. Het verhaal gaat als volgt: Naäman wilde graag Elisa danken voor het grote genezingswonder, maar Elisa wilde geen geschenken aannemen. Vervolgens ging Naäman weg. Gehazi, de knecht van Elisa, ging achter Naäman aan, zonder dat Elisa dit wist. Gehazi zei tegen Naäman dat ze toch wat geschenken nodig hadden. Hij loog en verstopte de geschenken in een huis. Elisa ontving echter openbaring van God en zei dat Gehazi melaats zou worden door deze zonde.

Daarna keerde hijzelf terug en ging voor zijn heer staan. Elisa zei toen tegen hem: Waar kom je vandaan, Gehazi? Hij zei: Uw dienaar is niet hierheen of daarheen gegaan. Maar hij zei tegen hem: Ging mijn hart niet mee, toen die man zich vanaf zijn wagen omkeerde en je tegemoet ging? Was het tijd om dat zilver aan te nemen en gewaden aan te nemen, om olijfbomen en wijngaarden, schapen en runderen, dienaren en dienaressen te kunnen kopen? Daarom zal de melaatsheid van Naäman zich voor eeuwig aan jou en aan jouw nageslacht hechten. Toen ging hij bij hem weg, melaats, wit als de sneeuw. (2 Koningen 5:25-27)

Waarom werd Gehazi melaats? Dit kwam doordat hij de mensen bedroog.

6. Koning Uzzia werd melaats.

Maar toen hij (Uzzia) sterk geworden was, werd zijn hart hoogmoedig, tot zijn eigen verderf. Hij werd ontrouw aan de HEERE, zijn God. Hij ging namelijk de tempel van de HEERE binnen om reukwerk in rook te laten opgaan op het reukofferaltaar. Maar de priester Azaria ging hem achterna, en met hem de priesters van de HEERE, tachtig dappere mannen. Zij gingen voor koning Uzzia staan en zeiden tegen hem: U komt het niet toe, Uzzia, om voor de HEERE reukwerk in rook te laten opgaan, maar het is aan de priesters, de nakomelingen van Aäron, die geheiligd zijn om reukwerk in rook te laten opgaan. Ga het heiligdom uit, want u bent ontrouw geweest, en het zal voor u niet tot eer zijn van de HEERE God. Toen werd Uzzia woedend; het wierookvat was in zijn hand om reukwerk in rook te laten opgaan. En terwijl hij woedend was op de priesters, verscheen de melaatsheid op zijn voorhoofd, voor de ogen van de priesters, in het huis van de HEERE, bij het reukofferaltaar. (2 Kronieken 26:16-19)

Wat was de reden dat koning Uzzia melaats werd? Doordat hij hoogmoedig werd en iets deed wat alleen de priesters mochten doen. Door zijn zonde werd hij ziek en dit was nooit de wil van God geweest.

7. Koning Ahazia werd niet meer beter.

Ahazia viel door het traliewerk van zijn bovenvertrek, dat in Samaria was, en werd ziek. Hij stuurde boden en zei tegen hen: Ga, raadpleeg Baäl-Zebub, de god van Ekron, en vraag of ik van deze ziekte genezen zal. Maar een engel van de HEERE sprak tot Elia, de Tisbiet: Sta op, ga de boden van de koning van Samaria tegevoet en spreek tot hen: Is het omdat er geen God in Israël is dat u Baäl-Zebub, de god van Ekron, gaat raadplegen? Daarom, zo zegt de HEERE: U zult niet van het bed afkomen waarop u bent gaan liggen, maar u zult zeker sterven. En Elia ging weg. (2 Koningen 1:2-4)

Wat was de reden dat Koning Ahazia niet meer beter werd na zijn val? Omdat hij zijn heil zocht bij een afgod, en niet bij de levende God.

8. Koning Asa werd niet meer beter.

Asa werd in het negenendertigste jaar van zijn regering ziek aan zijn voeten. Zijn ziekte was heel ernstig. Desondanks zocht hij in zijn ziekte niet de HEERE, maar de geneesheren. (2 Kronieken 16:12)

De reden waarom Asa niet genas, was dezelfde reden waarom Ahazia niet genas. Hij zocht zijn genezing niet bij God. Asa zocht zijn genezing bij de geneesheren. Het is belangrijk om onze genezing van God te verwachten. Dit betekent niet dat we geen dokters mogen bezoeken. Dit betekent wel dat we weten dat God de hoogste en beste Dokter of Geneesheer voor ons is, en dat wij Hem volledig kunnen vertrouwen. God zal niet boos of teleurgesteld zijn als wij naar de dokter of huisarts gaan, wanneer wij ons laten opereren, of medicijnen gebruiken, zolang wij maar weten dat Hij ons genezing geeft en schenkt.

Ik wil ook iedereen die zich ziek voelt aanmoedigen om in geloof te staan voor genezing en gezondheid **en** naar de dokter te gaan voor medisch advies. Stop ook niet met medicijnen slikken,

voordat je dit hebt overlegd met jouw huisarts of medisch specialist. Grijp alles aan om je genezing te ontvangen. In het verhaal van Asa was het ook niet erg dat hij een dokter had bezocht, maar de fout die hij maakte was dat hij al zijn vertrouwen op mensen zetten en niet op God. Dit deed hij niet alleen met zijn gezondheid, maar ook met zijn militaire positie, dat je kan lezen in 2 Kronieken 16:1-10. Vertrouw niet op de kracht van de mens, maar vertrouw op de kracht van God.

9. Het kind van koning David. Een enorm verdrietig verhaal lezen wij in het verhaal van koning David. Zijn kind was overleden aan een ziekte.

Toen zei David tegen Nathan: Ik heb gezondigd tegen de HEERE. En Nathan zei tegen David: De HEERE heeft ook uw zonde weggenomen; u zult niet sterven. Omdat u echter door deze zaak de vijanden van de HEERE zeer hebt doen lasteren, zal wel de zoon die u geboren is, zeker sterven. Toen ging Nathan naar zijn huis. En de HEERE trof het kind dat de vrouw van Uria David gebaard had, zodat het ongeneeslijk ziek werd. (2 Samuël 12:13-15)

Enorm verdrietig. Maar waarom werd het kind van David ziek? Dit kwam door de zonde die David deed. David pleegde namelijk overspel met de vrouw van Uria, Bathseba. Toen Bathseba zwanger werd, verzong David een list. Uria was een soldaat in het leger van Israël. David stuurde hem, vanuit het legerkamp, terug naar zijn vrouw. David wilde namelijk dat Uria gemeenschap met Bathseba zou hebben, zodat niemand erachter zou komen dat hij is vreemdgegaan met Bathseba. Maar Uria wilde niet bij zijn vrouw slapen, want hij vond het onterecht als hij thuis comfortabel kon zijn, terwijl al zijn medesoldaten in tenten sliepen en in oorlog waren. Toen David zag dat Uria niet naar Bathseba ging, bedacht hij een ander plan. Hij stuurde Uria terug naar het legerkamp en vertelde de bevelhebber van het leger, Joab, om Uria om te laten komen in de oorlog. David had dus overspel gepleegd en had een moord begaan op Uria. Dat was de reden waarom het kind van

David ziek werd en stierf. God besloot niet zonder reden het kind ziek te maken, maar deed dit doordat David in zonde leefde.

10. De melaatsen in het kamp.

Een ander verhaal in de Bijbel waar we lezen over zieken, staat in het boek Koningen.

Er waren vier melaatse mannen bij de ingang van de poort. Zij zeiden tegen elkaar: Waarom blijven wij hier totdat wij sterven? Als wij zeggen: Wij zullen de stad binnengaan – er is honger in de stad, dan zullen wij daar sterven; en als wij hier blijven, zullen wij ook sterven. Nu dan, kom, laten wij naar het legerkamp van de Syriërs overlopen. Als zij ons laten leven, dan zullen wij leven, en als zij ons doden, laten we dan maar sterven. (2 Koningen 7:3-4)

De melaatsen gingen vervolgens naar het kamp van de vijand, en zij zagen dat God een grote overwinning had behaald op de vijand. De melaatsen gingen terug naar de stad om het goede nieuws te vertellen, en de stad trok naar het legerkamp en plunderde alle tenten. Hierdoor werd de hongersnood en ellende van de stad opgelost.

Maar waarom waren er melaatsen? Het is belangrijk om de rode draad van de Bijbel te begrijpen. De koningen van Israël waren erg slecht, en deden dingen die niet goed waren in de ogen van God. Over koning Joram, die regeerde ten tijde van de vier melaatsen, werd gezegd:

*In het achttiende jaar van Josafat, de koning van Juda, werd Joram, de zoon van Achab, koning over Israël, in Samaria, en hij regeerde twaalf jaar. **Hij deed wat slecht was in de ogen van de HEERE**, maar niet zoals zijn vader en zoals zijn moeder, want hij verwijderde de gewijde steen van de Baäl, die zijn vader gemaakt had. Alleen hield hij vast aan **de zonden van Jerobeam**, de zoon van Nebat, die Israël deed zondigen. Hij week daarvan niet af. (2 Koningen 3:1-3)*

Het volk Israël leefde in zonde, en daardoor kwam er hongersnood en ontstonden er ziekten. Het volk leefde onder de vloek van de wet, omdat het ongehoorzaam was.

Als u al de woorden van deze wet die in dit boek geschreven zijn, niet nauwlettend houdt, door deze heerlijke en ontzagwekkende Naam, de HEERE, uw God, te vrezen, dan zal de HEERE uw plagen en de plagen van uw nageslacht uitzonderlijk maken; het zullen grote en aanhoudende plagen, en kwaadaardige en aanhoudende ziekten zijn. Hij zal alle kwalen van Egypte, waarvoor u beducht geweest bent, op u laten terugkeren en zij zullen aan u blijven kleven. Ook iedere ziekte en iedere plaag die niet in het boek met deze wet geschreven is, zal de HEERE over u laten komen, totdat u weggevaagd wordt. (Deuteronomium 28:58-61)

Het was niet God die opeens besloot: nu komt er voor Israël een tijd van hongersnood, oorlog en ziekte. Het kwam door de ongehoorzaamheid van het volk. Hoewel God door verschillende profeten had gewaarschuwd, bleef het volk God ongehoorzaam en bekeerden zij zich niet. Uiteindelijk was de maat vol voor God en kwam het volk onder de vloek terecht met hongersnood, ziekte en ellende tot gevolg. Dus wanneer wij in het Oude Testament een verhaal lezen over ziekte of ellende, betekent dit niet gelijk dat het Gods wil was dat iemand ziek was. God wilde Israël juist zegenen, zodat de andere volken jaloers op de Israëlieten zouden worden.

En het zal gebeuren, als u de stem van de HEERE, uw God, nauwgezet gehoorzaam bent, door al Zijn geboden, die ik u heden gebied, nauwlettend in acht te nemen, dat de HEERE, uw God, u dan een plaats zal geven hoog boven alle volken van de aarde. En al deze zegeningen zullen over u komen en u bereiken, wanneer u de stem van de HEERE, uw God, gehoorzaam bent. (Deuteronomium 28:1-2)

11. Ezechiël kon niet meer spreken.

Uw tong zal Ik aan uw gehemelte doen kleven, zodat u stom wordt en u voor hen niet kunt zijn als iemand die bestraft, want zij zijn een opstandig huis! Maar als Ik met u spreek, zal Ik uw mond openen en zult u tegen hen zeggen: Zo zegt de Heere HEERE: Wie luistert, laat hij luisteren. Wie dat nalaat, laat die het maar nalaten, want zij zijn een opstandig huis! (Ezechiël 3:26-27)

Dit is een bijzonder verhaal, waarbij God de tong van Ezechiël aan zijn gehemelte deed kleven, zodat hij stom werd en niet kon spreken. Alleen wanneer God de opdracht aan Ezechiël gaf om te spreken, kon hij spreken. De reden dat dit gebeurde was bedoeld voor het volk Israël. Het was een wonderteken van God. Deze ziekte was ook tijdelijk, Ezechiël bleef niet zijn hele leven stom.

Het gebeurde in het twaalfde jaar van onze ballingschap, in de tiende maand, op de vijfde van de maand, dat er iemand die uit Jeruzalem ontkomen was, naar mij toe kwam en zei: De stad is verslagen. Nu was de hand van de HEERE 's avonds op mij geweest, voordat de ontkomene aangekomen was. Hij had mijn mond geopend voordat hij 's morgens bij mij gekomen was. Zo werd mijn mond geopend en was ik niet langer stom. (Ezechiël 33:21-22)

Dit was al door God geprofeteerd aan Ezechiël.

Op die dag zal uw mond met die van hem die ontkomen is, geopend worden, zodat u zult spreken en niet langer stom zijn. Zo zult u voor hen een wonderteken zijn. Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben. (Ezechiël 24:27)

Dit is een uniek verhaal, waarbij Ezechiël stom werd gemaakt om een profetische boodschap duidelijk te maken. Ezechiël werd niet zonder reden stom gemaakt en Ezechiël wist door een profetisch woord dat dit door God kwam.

12. Jakobs heup.

Maar Jakob bleef alleen achter, en een Man worstelde met hem, totdat de dageraad aanbrak. En toen de Man zag dat Hij hem niet kon overwinnen, raakte Hij zijn heupgewricht aan, zodat het heupgewricht van Jakob ontwricht raakte toen Hij met hem worstelde. (...) En Jakob gaf die plaats de naam Pniël. Want, zei hij, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht, en mijn leven is gered. En de zon ging over hem op, toen hij door Pniël gegaan was; hij ging echter mank aan zijn heup. (Genesis 32:24-31)

Ook dit is een heel bijzonder en uniek verhaal. Jakob worstelde met God (of de Engel des Heeren, of een verschijning van Jezus in het Oude Testament) en overwon. God moest zijn heupgewricht aanraken om het te ontwrichten en later liep Jakob mank weg. Het is niet bekend of Jakob na verloop van tijd genas van zijn heup, of dat hij mank bleef.

Waarom werd Jakob mank gemaakt? Omdat hij streed tegen God en Hem overwon. Sommigen geloven dat Jakob hoogmoedig was, en dat dit de manier was om hem nederig te maken. Anderen gelovigen dat dit de straf voor Jakob was, omdat hij zijn broer Ezau bedroog. Weer anderen geloven dat dit een wonderteken was voor de Israëlieten en Jakob, zodat iedereen wist dat Jakob met God had gestreden. We weten niet waarom dit gebeurde. Wat wel duidelijk is, is dat dit een unieke gebeurtenis is en dat Jakob wist dat God de aanstichter was van de ziekte. Het was plotseling ontstaan, en Jakob wist voor honderd procent zeker dat God hierachter zat.

Conclusie over ziekte in het Oude Testament. Er zijn inderdaad Bijbelverhalen die laten zien dat mensen in het Oude Testament ziek waren of ziek werden gemaakt. Alleen is dit geen bewijs of aanwijzing dat het Gods wil is om mensen ziek te maken. Het tegendeel is waar. Wanneer wij de verhalen lezen, komen wij tot de conclusie dat mensen niet zonder reden ziek werden. In het Oude Testament werden velen ziek, doordat zij in zonde leefden of doordat het volk Israël onder de vloek leefde. De vloek kwam doordat Israël zich niet aan de wet van Mozes hield. Daarnaast

werd ziekte in het Oude Testament nooit als zegen van God beschouwt, of iets waar je blij mee moet zijn.

Het is in unieke gevallen mogelijk dat God ziek maakt, maar dan moet je rekening houden met de volgende punten:

Punt 1: Heb je een zondige levensstijl, bekeer jij je niet en verhin-der je anderen om het evangelie van God te ontvangen?

Punt 2: Heeft God van tevoren tot je gesproken dat Hij je ziek maakt?

Punt 3: Is de ziekte plotseling gekomen? Dus niet een langzame verslechtering, maar in één ogenblik?

Punt 4: Dient jouw ziekte als wonderteken? Dus dat je bijvoor-beeld wel kan spreken als je profeteert, maar niet kan spreken als je gewoon thuis zit?

Punt 1 wil ik nog iets verder verduidelijken. Ik spreek niet over per ongeluk een zonde doen, of een niet beleden zonde vanuit het verleden, die je bent vergeten. Ik spreek over een levensstijl van zonde. Wanneer je in een levensstijl van zonde leeft, is het belangrijk om je te bekeren, zodat je relatie met God weer in orde is. Ongeacht of je ziekte door de zonde komt of niet.

Ik hoop dat je door deze paragraaf tot de conclusie bent gekomen dat God niet plotseling en zonder reden ziek maakt, zelfs niet in het Oude Testament. Ten eerste is het een zeldzaamheid als iemand door God ziek wordt gemaakt en ten tweede is het niet Gods verlangen om mensen ziek te maken. De kans is velen malen groter dat niet God achter iemands ziekte zit, maar de duivel, de- monen of een andere reden. Wanneer God de ziekte heeft gege- ven, dan weet je voor honderd procent zeker dat God het deed, dan heeft God dit van tevoren geprofeteerd en gewaarschuwd, dan leef je in een zondige levensstijl en dan is de ziekte in één keer ontstaan (dus geen langzame verslechtering).

Samenvatting

In dit hoofdstuk hebben we verschillende verhalen uit het Oude Testament besproken waarin mensen ziek werden of genezen wer- den door God. Wij zagen in de verhalen van Mirjam, Elia, koning

Hizkia, Naäman, Hanna en Elisa dat God ziekte kon en wilde genezen in het Oude Testament. Zelfs een aantal doden stonden op. Dit laat zien dat God de mens wil genezen en dat niets onmogelijk voor Hem is. Zelfs Naäman, die werd beschouwd als een vijand van het volk van Israël, werd door God genezen van zijn melaatsheid.

Daarnaast zagen wij ook een aantal verhalen waarbij mensen ziek waren, of ziek werden gemaakt door God. Wij behandelden de verhalen van de Egyptenaren, Mirjam, de Israëlieten in de woestijn, Rachel, Gehazi, koning Uzzia, koning Asa, het kind van David, de vier melaatsen, Ezechiël en Jakob zijn heup. Wij zagen dat God niet zonder reden mensen ziek maakte. Er was altijd een reden voor. Veel ziekten uit het Oude Testament werden veroorzaakt door zonden, of doordat het volk onder de vloek leefde door hun ongehoorzaamheid. Dit betekent echter niet dat iedere ziekte van vandaag door zonde komt.

H6 GENEZING IN DE PSALMEN

De psalmen in de Bijbel zijn erg mooi. Het zijn korte liederen of gebeden van David, Asaf en een paar andere psalmisten. De Psalmen danken God, vragen God om zegeningen of bescherming en leren ons prachtige lessen over God. De Psalmen zijn prachtig en een aantal Psalmen spreken ook over de genezende werking van God. In dit hoofdstuk zullen wij naar een aantal verzen uit de Psalmen kijken en ik weet zeker dat dit jouw geloof bouwt voor genezing.

Reden 24: God vergeeft en geneest

Psalm 103 is een erg mooie en krachtige Psalm van David. Deze Psalm spreekt over gezondheid en laat de goedheid en barmhartigheid van God zien. Wij gaan een paar verzen behandelen, maar ik raad je aan om de hele Psalm te lezen.

Eerst roept David ons op om de Heere te loven.

*Loof de HEERE, mijn ziel, en al wat in mij is, Zijn heilige Naam.
Loof de HEERE, mijn ziel, en vergeet niet een van Zijn weldaden.
(Psalm 103:1-2)*

Wanneer je in geloof staat voor genezing, is het erg belangrijk om terug te kijken op je leven en na te denken over alle zegeningen, wonderen en goedheid van God. God houdt ervan als wij dankbaar zijn en Hem danken voor alles wat Hij al in ons leven heeft gedaan. Daarnaast helpt dit ons in ons genezingsproces. Wij zien namelijk dat God al betrokken is geweest in ons leven, en daardoor is het makkelijker om God te geloven voor een genezingswonder. Schrijf ook de wonderen en zegeningen van God op in een schrift. Wanneer je dit schrift leest, kun je genieten en God danken voor alle zegeningen die je hebt meegemaakt. Hierdoor vergeet je ook niet een van Zijn weldaden.

Die al uw ongerechtigheid vergeeft, Die al uw ziekten geneest.
(Psalm 103:3)

David maakt hier een erg mooi statement. Wanneer ik aan een wedergeboren christen vraag: ‘Heeft God jouw zonden vergeven?’ Dan is het antwoord: ‘ja’. Wij geloven dat God ons heeft vergeven en dit wordt ook in de kerken verkondigd. God vergeeft ons als wij tot geloof komen. Maar David was nog niet klaar. Direct nadat hij zei: ‘God, die al jouw ongerechtigheden vergeeft’, zei hij: ‘Die God geneest ook al jouw ziekten.’ Het zou raar zijn als we deze tekst als volgt lezen: ‘*Die al uw ongerichtheid vergeeft*’, en vervolgens zeggen: ‘Halleluja! Amen! Prijs God, Hij heeft mij verlost van al mijn zonden. Ik geloof dit.’ ‘*Die al uw ziekten geneest*’, en dan zeggen: ‘Nou ja, dat staat er wel, maar God geneest niet altijd. Soms wel, en soms niet. De één wel, de ander niet. Je weet het maar nooit. Gods wegen Zijn ook hoger dan onze wegen.’ Nee, dat zou raar zijn. David beleed: ‘God is de God die al mijn zonden vergeeft, en die al mijn ziekten geneest.’ God doet beiden. Voor God is het ook niet moeilijker om te genezen dan om te vergeven.

En zie, men bracht een verlamde bij Hem, die op een bed lag. En Jezus, Die hun geloofzag, zei tegen de verlamde: Zoon, heb goede moed, uw zonden zijn u vergeven. (...) wat is gemakkelijker, te zeggen: De zonden zijn u vergeven? of te zeggen: Sta op en ga lopen? Maar opdat u zult weten dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde zonden te vergeven (toen zei Hij tegen de verlamde): Sta op, neem uw bed op en ga naar uw huis. En hij stond op en ging naar zijn huis. (Mattheüs 9:1-7)

God, en Jezus, vergeven en genezen. Daarnaast staat er ook dat God **al** uw ziekten geneest. God geneest niet sommige ziekten, of af en toe een ziekte, maar God wil al onze ziekten genezen. David ervaarde Gods barmhartigheid en wist dat God al zijn ongerechtigheid vergaf en al zijn ziekten genas. Wij mogen ook geloven

dat God al onze ongerechtigheid vergeeft en al onze ziekten geneest.

Die uw leven verlost van het verderf, Die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid, Die uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernieuwt als die van een arend. (Psalm 103:4-5)

Wauw! God verlost ons leven van het verderf en kroont ons met goedertierenheid en barmhartigheid. Het is Gods barmhartigheid die Hem ertoe leidt om ons te genezen van onze ziekten. God is onze liefhebbende Vader, en Hij wil ons genezen. God is goed, barmhartig en liefdevol voor ons.

Reden 25: In de schuilplaats van God

Ik wil graag nog een prachtige Psalm met jou delen. In Psalm 91 lezen wij over de bescherming van God. Het is een erg krachtige Psalm om te lezen en erop te mediteren.

Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw! (Psalm 91:1-2)

Bij het mediteren van Bijbelteksten, is het belangrijk om de Bijbeltekst voor je te zien. Je maakt een voorstelling van datgeen wat in de Bijbel staat. Ook Jezus deed dit, doordat Hij allemaal gelijkenissen deelde met de mensen, zodat zij zich bepaalde lessen konden voorstellen.

Het is dus belangrijk om jezelf te zien, terwijl je in de schuilplaats van God aanwezig bent. Zie het ook voor je dat je in de schaduw van God slaapt. Dit betekent dat God jou beschermt, en je helemaal omringd bent met Zijn bescherming. Hij waakt over je wanneer je slaapt.

Wat ook belangrijk is om te doen wanneer je mediteert op een Bijbeltekst, is dat je het persoonlijk maakt. Ook de psalmist

deed dit. Hij zei: U bent **mijn** toevlucht en **mijn** burcht. Ook met genezing is het belangrijk om te beseffen dat God **mijn** Geneesheer is en dat de beloften van genezing voor **mij** gelden. Het is niet alleen voor de ander, het is ook voor mij.

Want Hij zal u redden van de strik van de vogelvanger, van de zeer verderfelijke pest. Hij zal u beschutten met Zijn vlerken, onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen, Zijn trouw is een schild en een pantser. (Psalm 91:3-4)

God zal je redden van de strik van de vogelvanger en van de zeer verderfelijke pest. Wanneer je gevangen zit, bijvoorbeeld door ziekte, verraad van mensen of iets anders, zal God je redden. Ook wanneer je te maken hebt met de zeer verderfelijke pest, of een andere ziekte, zegt deze Psalm dat God je zal redden. Dit is een krachtige Psalm voor genezing. Het is wel belangrijk om je te houden aan de eerste twee verzen van de Psalm, zodat je de belofte van redding van ziekte en redding van de vogelvanger ontvangt. Deze tekst geldt namelijk voor diegene die hun schuilplaats en hun hulp verwachten bij God, en God als hun toevlucht zoeken. Het is belangrijk om te beseffen dat God onze schuilplaats is en wij bij Hem veilig zijn voor wat voor aanval dan ook.

In de vierde vers staat dat wij onder de vleugels van God onze toevlucht nemen. In de eerste plaats is dit een prachtig beeld van God, die jou ‘omarmt’ met Zijn vleugels. Dit laat zien dat God heel dichtbij jou is. Daarnaast kunnen wij Gods gezondheid en genezing vinden onder Zijn vleugels.

*Maar voor u die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan en **onder Zijn vleugels zal genezing zijn**; en u zult naar buiten gaan en dartelen als kalveren uit de stal. (Maleachi 4:2)*

En hoe kunnen wij God dan vertrouwen? God zelf zegt dat Zijn trouw als een schild en pantser voor ons zal zijn. In deze eerste vier verzen zien wij de overvloedige bescherming van God voor ons leven.

U zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht, voor de pijl die overdag aan komt vliegen, voor de pest, die in het donker rondgaat, voor het verderf dat midden op de dag verwoest. (Psalm 91:5-6)

Wanneer je een openbaring ontvangt over hoe God jou beschermt, dan zal je niet meer angstig zijn voor de ziekte. Elke angst verdwijnt, want je weet dat God bovennatuurlijk voor je zorgt, en dat jouw hele leven beschermd is door Zijn aanwezigheid. Je hoeft ook niet angstig te zijn voor de nacht, voor pijlen die op je afgevuurd worden, voor de pest of voor het verderf. Efeze 6 laat een beter beeld zien van hoe wij ons kunnen wapenen voor de pijlen, en dat is door Gods wapenrusting te dragen.

*Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede. Neem bovenal **het schild van het geloof op**, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. (Efeze 6:13-18)*

Het is dus belangrijk om te beseffen dat Gods wapenrusting je beschermt tegen alle pijlen van de boze. In Efeze 6 lezen wij hoe wij kunnen wandelen in Gods wapenrusting, maar voor dit boek gaan wij hier niet dieper op in.

Al zullen er duizend vallen aan uw zijde en tienduizend aan uw rechterhand – bij u zal het onheil niet komen. Slechts met uw ogen zult u het aanschouwen, u zult de vergelding aan de goddelozen zien. (Psalm 91:7-8)

Zelfs al zie je dat iedereen om je heen overlijdt aan een bepaalde ziekte, dit vers zegt dat het onheil niet bij jou zal komen. Misschien ging er een erfelijke ziekte in jouw familie rond, die al velen heeft getroffen. Sta dan in geloof met behulp van deze Psalm. Ook al zie je ziekte en lijden om jou heen, bij jou zal het niet komen, want je bent beschermd in de schuilplaats van God. Ook al heeft iedereen op jouw werk de griep en is iedereen verkouden, bij jou zal het niet komen, want je bent onder Gods vleugels van genezing en gezondheid.

Want U, HEERE, bent mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt u tot uw woning gemaakt. Geen onheil zal u overkomen, geen plaag zal uw tent naderen. (Psalm 91:9-10)

Wauw! Geen onheil zal mij overkomen en geen plaag zal mijn tent naderen. In plaats van plaag, kunnen wij ook ziekte lezen. De Basisbijbel vertaalt dit vers als volgt: ‘Geen ramp zal je overkomen. Geen ziekte zal je huis binnendringen.’ Het Hebreeuwse woord voor ‘plaag’ is ‘neḡa’ en betekent: ‘plaag’, ‘ziekte’ of ‘slag’. Ditzelfde woord komen wij tegen in Jesaja 53.

Om de overtreding van mijn volk is de plaag op Hem geweest. (Jesaja 53:8)

De plaag of ziekte is op Jezus geweest. Doordat dit al op Jezus is geweest, hoeven wij geen plaag of ziekte meer in ons leven en huis te accepteren. Dank U Jezus! Geen ziekte zal onze tent naderen!

Want Hij zal voor u Zijn engelen bevel geven dat zij u bewaren op al uw wegen. Zij zullen u op de handen dragen, zodat u uw voet aan geen steen stoot. (Psalm 91:11-12)

Naast dat God jou beschermt, geeft Hij ook Zijn engelen de opdracht om over jou te waken. Ik denk dat we allemaal wel eens onze teen hebben gestoten. Misschien niet aan een steen, maar wel

aan een tafelpoot of een ander obstakel in huis. In de meeste gevallen is dit alleen heel pijnlijk voor een aantal seconden of minuten. Als wij lezen dat God Zijn engelen bevel geeft, zodat wij onze voet aan geen steen stoot, dan betekent dit dat God heel erg om ons geeft. God wil niet eens dat je voor een paar minuten pijn hebt, doordat je zelf onvoorzichtig bent geweest. God wil jouw leven beschermen. Maar bedoelt God deze tekst niet geestelijk? Dat wij in geestelijke zin onze voeten aan geen steen stoten? Natuurlijk wil God ons ook geestelijk beschermen, maar ik geloof dat God deze tekst ook letterlijk bedoelt. Het is Gods verlangen om ons lichaam te beschermen op ons pad. Zelfs de duivel gelooft dit, want toen hij Jezus verzocht in de woestijn, zei hij het volgende:

‘Als U de Zoon van God bent, werp U zelf dan naar beneden, want er staat geschreven dat Hij Zijn engelen voor U bevel zal geven, en dat zij U op de handen zullen dragen, opdat U Uw voet niet misschien aan een steen stoot.’ (Mattheüs 4:6)

Zie je? De duivel verleidde Jezus om iets te doen, waarbij normaal gesproken iemands lichaam veel pijn lijdt of overlijdt. De duivel nam deze tekst letterlijk. Vervolgens corrigeerde Jezus de duivel niet om te zeggen: ‘Dat staat geschreven, maar dat is natuurlijk geestelijk. God beschermt je alleen geestelijk.’ Nee, Jezus corrigeerde de duivel met:

‘Er staat eveneens geschreven: U zult de Heere, uw God, niet verzoeken.’ (Mattheüs 4:7)

Jezus nam de tekst in Psalm 91 letterlijk, maar maakte tegelijkertijd duidelijk dat het niet de bedoeling is om God te verzoeken. Dat geldt natuurlijk ook voor ons. Wij mogen Psalm 91:11-12 letterlijk nemen, maar dat geeft ons geen recht of reden om onzorgvuldig te leven of ons leven opzettelijk in gevaar te brengen.

Op de felle leeuwen en de adder zult u trappen, u zult de jonge leeuw en de slang vertrappen. Omdat hij liefde voor Mij opgevat heeft,

zegt God, zal Ik hem bevrijden; Ik zal hem in een veilige vesting zetten, want hij kent Mijn Naam. Hij zal Mij aanroepen en Ik zal hem verhoren, in de benauwdheid zal Ik bij hem zijn, Ik zal hem eruit helpen en hem verheerlijken. (Psalm 91:13-15)

Wauw! God besluit om ons te helpen wanneer wij in moeilijkheden of benauwdheden zitten. God zal onze roepstem verhoren en zal voor ons zorgen. Wij hebben een Vader die van ons houdt en wil dat het goed met ons gaat.

Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen, Ik zal hem Mijn heil doen zien. (Psalm 91:16)

God belooft ons ook dat Hij ons met lengte van dagen verzadigt. Oftewel, God wil dat wij gezond oud worden.

Reden 26: God reageert op jouw roepstem

Ik zal U roemen, HEERE, want U hebt mij opgetrokken en mijn vijanden over mij niet verblijd. HEERE, mijn God, ik heb tot U geroepen en U hebt mij genezen. HEERE, U hebt mijn ziel uit het graf opgehaald; U hebt mij in het leven behouden, zodat ik in de kuil niet ben neergedaald. (Psalm 30:2-4)

Dit is een prachtige Psalm, waarbij koning David God dankte dat God hem uit zijn doodsgevaar had verlost. Het is niet bekend wat de ziekte of gevaar was voor David, maar er staat wel iets moois. In David zijn ziekte, had hij tot God geroepen, en God had hem genezen. David dankte God niet omdat hij van een simpele verkoudheid was genezen. Het was een groot probleem, omdat David het had over ‘*U hebt mij in het leven behouden*’. Wat het probleem ook was, God had een genezingswonder gedaan. Zoals God voor David een genezingswonder had gedaan, zo wil God ook voor jou een genezingswonder doen. God reageert en geneest, wanneer wij Hem aanroepen in geloof.

Reden 27: God zegent de helpende

De volgende Psalm die wij behandelen, laat zien dat er een geestelijke wet is tussen datgeen wat jij doet, en datgeen wat je ontvangt. Deze wet geldt ook voor genezing. Wanneer je anderen helpt in hun noden, zet dit de deur open voor jouw eigen hulp en genezing van God. Dit wil niet zeggen dat wij onze genezing verdienen of dat iemand die ziek is nooit voor anderen zorgt. Het is wel belangrijk om een gevende houding te hebben, los van jouw genezing. Het evangelie van God is een evangelie van geven. God gaf Zijn Zoon, zodat wij gered, gezond, volmaakt en vrij zijn. Zo mogen wij ook gevers zijn, net zoals God een Gever is. Wij gaan eerst een paar verzen uit Psalm 41 lezen, daarna komen wij kort terug op het principe van geven.

Welzalig is hij die verstandig omgaat met een ellendige; in dagen van onheil zal de HEERE hem bevrijden. De HEERE zal hem bewaren en hem in het leven behouden; hij zal op aarde gelukkig gemaakt worden. Geef hem niet over aan het verlangen van zijn vijanden. De HEERE zal hem ondersteunen op zijn rustbank; als hij ziek is, maakt U heel zijn ziekbed anders. (Psalm 41:2-4)

Deze Psalm laat een aantal mooie beloften zien. Maar voor wie zijn deze beloften? Deze beloften zijn voor hem *'die verstandig omgaat met een ellendige'*. Wanneer wij verstandig en liefdevol omgaan met hulpbehoevenden, zet dit de deur open voor Gods zegen. God wil ons graag zegenen, maar kan dit alleen doen, wanneer wij met een juist hart leven.

Wat gebeurt er dan volgens koning David wanneer iemand zorgt voor de hulpbehoevenden? Dan zal God ook diegene helpen en bevrijden, wanneer diegene hulpbehoevend is. Zoals diegene anderen heeft behandeld, zal God ook hem behandelen. God zal voor diegene zorgen en hem in leven houden. Dit kunnen wij in het bijzonder toepassen op genezing. God zal de zieke ondersteunen op zijn rustbank, en God zal heel Zijn ziekbed omkeren. Dit

betekent dus dat iemand die ziek in bed ligt, weer gezond zal zijn en kan leven. Dit is een krachtige Psalm.

Er staat ook: *‘hij zal op aarde gelukkig gemaakt worden.’* Soms hoor je wel eens mensen zeggen: ‘Het gaat God er niet om of je op aarde gelukkig bent of niet. In de hemel zal je gelukkig zijn en op aarde leven wij in een gebroken wereld en ben je niet gelukkig.’ Dit gaat dus rechtstreeks tegen de Bijbel in. God wil ervoor zorgen dat je gelukkig bent en dat je vrolijk bent. En dat is een stuk makkelijker wanneer je gezond bent en geen lichamelijke klachten hebt. God wil jou oprichten en ervoor zorgen dat je gezond en gelukkig op aarde leeft, en Hem eert om al Zijn goedheid.

Het principe van geven en terugontvangen is dus een erg belangrijk Christelijk onderdeel. We zien dit terug in de brief aan de Galaten.

Want wie in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderf oogsten; maar wie in de Geest zaait, zal uit de Geest het eeuwige leven oogsten. En laten wij niet moe worden goed te doen, want te zijner tijd zullen wij oogsten, als wij het niet opgeven. Laten wij dus, terwijl wij gelegenheid hebben, goeddoen aan allen, maar vooral aan de huisgenoten van het geloof. (Galaten 6:8-10)

Dit betekent niet dat we onze genezing kunnen verdienen door goede werken te doen. Dit betekent wel dat er een geestelijk principe is en het belangrijk is hoe wij met anderen omgaan. Als je in de zonde leeft en in je eigen vlees zaait, zal je verderf en ellende oogsten. Wanneer je in de Geest zaait, zul je het eeuwige leven en zegen oogsten.

Reden 28: Fris en groen

God wil jou een goed leven geven. Soms wordt er gedacht: de eerste veertig jaar is geweldig en leef je gezond, maar vanaf je veertigste beginnen de eerste klachten te komen, en voordat je het weet heb je verschillende lichamelijke ongemakken. Dit is niet Gods wil voor jou leven. God wil jou gezond houden en ervoor

zorgen dat je geen lichamelijke klachten ervaart. God wil dat je fris en groen blijft in je ouderdom. De volgende tekst spreekt over de rechtvaardigen en dat zij gezond oud worden.

In de ouderdom zullen zij nog vruchten dragen, zij zullen fris en groen zijn, om te verkondigen dat de HEERE waarachtig is; Hij is mijn rots en in Hem is geen onrecht. (Psalm 92:15-16)

Laten wij dit krachtige vers ook in andere Bijbelvertalingen lezen.

Zij dragen nog vrucht als ze oud zijn en blijven krachtig en fris. (Psalm 92:15, NBV21)

Ook als zij al heel oud zijn, zal hun leven nog vruchtbaar zijn, zij lijken op gezonde, jonge mensen. (Psalm 92:15, HTB)

Wauw! Wat een belofte van God. Zelfs wanneer je oud bent, zal je nog steeds fris en groen zijn. Oftewel, je zal lijken op een gezond en jong persoon. Het is mogelijk om gezond oud te worden, zonder gebreken.

Reden 29: God zendt Zijn Woord uit

De volgende Psalm die wij behandelen is Psalm 107. Psalm 107 laat zien dat God mensen bevrijdt, geneest en verlost, wanneer de mensen God aanroepen. Het laat zien dat God gehoor geeft aan de roepstem van de mensen, wanneer zij uit hun benauwdheid God aanroepen. In deze Psalm zien wij in een aantal voorbeelden dat mensen in een gevaarlijke plaats waren, maar dat God hun heeft gered en op een veilige plaats heeft gezet. Zo waren er mensen die dwaalden in de woestijn en honger hadden, maar God bracht hen naar een stad waarin zij konden wonen. Er waren mensen die in de duisternis en in de schaduw van de dood zaten, maar God leidde hen uit de duisternis en de schaduw van de dood. Er waren mensen die met schepen op zee voeren tijdens een storm, maar God zorgde dat de storm stil werd en de bemanning veilig in de

haven aankwamen. Deze Psalm laat Gods reddende hand zien. Zo laat deze Psalm ook zien dat God de mensen genas.

Soms leefden zij als dwazen, gingen gebukt onder de last van hun zonden, ze gruwden van elk voedsel en waren de poorten van de dood nabij. (Psalm 107:17-18, NBV21)

Deze Psalm is geschreven als danklied voor na de ballingschap. De Psalm maakt duidelijk dat mensen zondigden tegen God, en nadat zij tot berouw kwamen, zorgde God voor verlossing. Dat gold ook voor de mensen in vers 17. Zij leefden als dwazen en zij gingen gebukt onder hun zonden. Oftewel, het was hun eigen schuld dat ze ziek waren. Misschien heb je in het verleden ook erge zonden gedaan, en misschien vraag jij je af: ‘kan God mij wel genezen, omdat ik zo’n erge zondaar was? Of misschien kwam de ziekte, pijn of ellende door een eigen (onbedoelde) keuze of onvoorzichtigheid, zoals een valpartij, voedselvergiftiging of een ongelukje. Laat dan de volgende twee verzen jouw geloof bouwen dat God ook jou wil genezen.

Ze schreeuwden in hun angst tot de HEER – Hij heeft hen gered uit vele gevaren, Hij zond zijn woord en genas hen, ontrukte hen aan het graf. (Psalm 107:19-20, NBV21)

Je mag weten dat wanneer je Jezus hebt aangenomen als Redder en Verlosser, geen één zonde van het verleden recht heeft om jou te achtervolgen. Jezus heeft jou compleet vergeven. Ook wanneer je als gelovige zondigt, en je komt vervolgens tot inkeer en berouw, heeft de zonde geen recht om jou te achtervolgen. Wanneer je in jouw ellende tot God uitroept, dat zal Hij je, volgens Psalm 107, redden uit vele gevaren. God zond Zijn woord uit en genas hen. Zo heeft God ook voor jou Zijn Woord al uitgezonden, en dit Woord heeft jou genezen. Naast een woord dat God heeft uitgesproken, heeft God ook Zijn Woord naar de aarde gestuurd. Met andere woorden, God zond Jezus (Zijn Woord) naar de aarde en

Jezus heeft de ziekte aan het kruis gedragen. Jezus is gekomen, nam de ziekte van ons af en heeft ons gezondheid teruggegeven.

Voorwaar, onze ziekten heeft Hij op Zich genomen, onze smarten heeft Hij gedragen. (...) De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. (Jesaja 53:4-5)

God zond Zijn Woord uit en genas jou. Er is geen enkel excuus mogelijk, God wil jou genezen en wil niet dat je ziek bent. Jezus heeft zelfs de ziekte gedragen en striemen op Zijn lichaam ontvangen, zodat jij gezond bent en gezond kan leven.

Reden 30: Ik zal leven

Laten wij nog één Psalm lezen.

Ik zal niet sterven maar leven, en ik zal de werken van de HEERE vertellen. (Psalm 118:17)

Ook dit is een prachtige tekst. In plaats van sterven door de ziekte, zal je juist leven en getuigen wat voor machtig werk God in jouw leven heeft gedaan. Het is niet Gods wil of verlangen dat je op de helft van je dagen overlijdt aan een ziekte. Het is Gods wil dat wij leven en gezond oud worden. En wanneer God ons heeft genezen van de ziekte, is het erg belangrijk om hierover te getuigen. Hierdoor geven wij de mensen om ons heen hoop en geloof, want wat God voor jou wil doen (of heeft gedaan), wil Hij ook doen in de levens van anderen. Daarnaast is het ook belangrijk om God te eren en te danken, wanneer Hij jou heeft genezen. Dit zien wij terug in het verhaal van de tien melaatsen, waarbij alle melaatsen werden genezen door Jezus, maar één melaatse terugkwam om Hem te bedanken en eer te geven.

En toen Hij een zeker dorp wilde binnengaan, kwamen tien melaatse mannen naar Hem toe, die op een afstand bleven staan. En

zij verhieven hun stem en zeiden: Jezus, Meester, ontferm U over ons. En toen Hij hen zag, zei Hij tegen hen: Ga heen en toon uzelf aan de priesters. En het gebeurde, terwijl zij heengingen, dat zij gereinigd werden. En toen één van hen zag dat hij genezen was, keerde hij terug, terwijl hij met luide stem God verheerlijkte. En hij wierp zich met het gezicht ter aarde voor Zijn voeten en dankte Hem. En dit was een Samaritaan. Toen antwoordde Jezus en zei: Zijn niet de tien gereinigd? Waar zijn dan de negen anderen? Zijn er dan geen anderen gevonden die terugkeren om God de eer te geven dan deze vreemdeling? En Hij zei tegen hem: Sta op en ga heen. Uw geloof heeft u behouden. (Lukas 17-12-19)

Het is belangrijk om te getuigen van Gods werken en Hem ook te danken voor alles wat Hij in jouw leven heeft gedaan. Ook wanneer je ziek bent, is het belangrijk om te denken aan al het goede wat God jou heeft gegeven en alle wonderen die zijn gebeurd. Dit vergroot jouw geloof, je weet namelijk dat God jou wil zegenen en door God te danken zet jij je geloof in werking.

Samenvatting

In dit hoofdstuk hebben wij verschillende verzen uit de Psalmen behandeld die spreken over de genezende werking van God. De Psalmen zijn prachtige liederen en gebeden die ons leren over de goedheid en barmhartigheid van God. Psalm 103 spreekt over gezondheid en de genezende kracht van God. In deze Psalm roept David op om de Heere te loven en te danken voor Zijn zegeningen en wonderen in ons leven. Hij benadrukt dat God niet alleen onze zonden vergeeft, maar ook onze ziekten geneest. David had het ook over het belang van dankbaarheid en het opschrijven van de zegeningen en wonderen van God. Dit helpt ons om te zien hoe God al betrokken is geweest in ons leven en dit versterkt ons geloof voor genezing. Daarnaast benadrukt David dat God al onze ziekten wil genezen. Hij maakt ook duidelijk dat God onze levens redt van verderf en ons omringt met goedertierenheid en barmhartigheid.

In Psalm 91 wordt gesproken over de bescherming van God in onze levens. De psalmist roept op om in de schuilplaats van de Allerhoogste te verblijven en God te vertrouwen. Hij belooft dat God ons zal redden van gevaar en ons zal beschutten. De psalmist gebruikt het beeld van onder de vleugels van God schuilen, wat laat zien hoe dichtbij God bij ons is en hoe Hij ons genezing en gezondheid biedt. De psalmist benadrukt ook het belang van het vertrouwen op God. Hij zegt dat we niet bang hoeven te zijn voor ziekte en gevaar, omdat God voor ons zorgt en ons beschermt. Zelfs als anderen ziek worden, belooft de psalmist dat het onheil ons niet zal treffen.

In Psalm 30 lazen wij dat David God aanriep, en God David genas. God had David zijn leven behouden.

In Psalm 41 lezen wij dat God zal zorgen voor degenen die ook voor anderen zorgen. Wanneer zij ziek zijn, zal God voor hen zorgen en zorgt God ervoor dat zij weer worden opgericht en genezen.

In Psalm 92 lazen wij dat God wil dat wij gezond oud worden, en in onze ouderdom nog fris en groen zullen zijn.

In Psalm 107 wordt gesproken over Gods verlossing en genezing wanneer we tot Hem roepen. De psalmist zei dat God onze zonden vergeeft en ons geneest, zelfs als onze ziekte het gevolg is van onze eigen zonden. De psalmist prijst God en getuigt van Gods genezende kracht die ons bevrijdt van de dood.

Tot slot wordt in Psalm 118 gezegd dat we niet zullen sterven, maar leven en getuigen van Gods werken. Het is Gods wil dat we gezond en gelukkig leven en oud worden zonder gebreken.

H7 GENEZING IN SPREUKEN

Het boek Spreuken is het volgende boek dat wij behandelen om Gods genezing te bestuderen. In dit boek leren wij prachtige waarheden. Het is alsof wij, als kleine kinderen, bij God de Vader op schoot mogen zitten, en God ons uitlegt hoe wij goed kunnen leven op aarde. Ik wil dit hoofdstuk beginnen met de begintekst van Spreuken, zodat je een idee hebt waarom het boek Spreuken is geschreven.

*De spreuken van Salomo, de zoon van David, de koning van Israël, om bekend te worden met **wijsheid en vermaning**, om woorden vol inzicht te begrijpen, om vermaning die inzicht biedt, aan te nemen, gerechtigheid, recht en billijkheid, om aan onverstandigen schranderdheid te geven, aan een jongeman kennis en bedachtzaamheid. Wie wijs is, zal horen en inzicht vermeerderen, en wie verstandig is, zal wijze raad verwerven om een spreuk en een spreekwoord te begrijpen, woorden van wijzen en hun raadsels. De vreze des HEEREN is het beginsel van de kennis, dwazen verachten wijsheid en vermaning. (Spreuken 1:1-7)*

Dit boek is dus geschreven om ons wijsheid en vermaning te geven. Wat voor wijsheden geeft dit boek met betrekking tot gezondheid en genezing? Laten wij het ontdekken!

Reden 31: Lengte van dagen vermeerderen

Het eerste wat opvalt in het boek Spreuken, is dat het boek veel adviezen geeft. Wanneer deze adviezen worden opgevolgd, dan zal dit de lengte van jouw dagen vermeerderen. Oftewel, je zult oud worden. Laten wij naar een aantal verzen kijken die dit beloven.

Mijn zoon, vergeet mijn onderricht niet, en laat je hart mijn geboden in acht nemen, want lengte van dagen en jaren van leven en vrede zullen ze voor jou vermeerderen. (Spreuken 3:1-2)

Welzalig is de mens die wijsheid vindt, de mens die inzicht verkrijgt, (...) Lengte van dagen is in haar rechterhand, in haar linkerhand zijn rijkdom en eer. Zij is een boom des levens voor wie haar vastgrijpen: wie haar vasthouden, zijn gelukkig te prijzen. (Spreuken 3:13-18)

Mijn zoon, laat ze niet wijken van je ogen: neem wijsheid en bedachtzaamheid in acht. Zij zullen leven zijn voor je ziel, een sie-raad voor je hals. (Spreuken 3:21-22)

Luister, mijn zoon, en neem mijn woorden aan: de jaren van je leven zullen talrijk worden. (Spreuken 4:10)

Het beginsel van wijsheid is de vreze des HEEREN en de kennis van de heiligen is inzicht. Want door Mij zullen uw dagen talrijk worden, en zullen jaren van leven u worden toegevoegd. (Spreuken 9:10-11)

De vreze des HEEREN vermeerdert de dagen, maar de jaren van de goddelozen worden bekort. (Spreuken 10:27)

De vreze des HEEREN is een bron van leven om de strikken van de dood te ontwijken. (Spreuken 14:27)

Wij zagen al in de wet van Mozes dat het Gods wil is om ons oud te laten worden. In het boek Spreuken komt dit belangrijke thema terug. Wanneer wij wandelen in de vreze des Heeren en Gods adviezen opvolgen, zal dit onze dagen op de aarde vermeederen en zullen wij gezond oud worden. Gods plan met jouw leven is dat je oud wordt, niet dat je halverwege jouw dagen komt te overlijden. God heeft het beste met jou voort, en niet het slechte. Het is de zegen en goedheid van God die ervoor zorgen dat wij oud worden en van het leven kunnen genieten.

Reden 32: Gods Woord is een medicijn

Het volgende principe dat we lezen in het boek Spreuken is dat wij het Woord van God mogen gebruiken als een medicijn.

Mijn zoon, sla acht op mijn woorden, neig je oor tot wat ik zeg. Laat ze niet wijken van je ogen, bewaar ze in het binnenste van je hart. Ze zijn immers leven voor wie ze vinden, en genezing voor heel hun vlees. (Spreuken 4:20-22)

Laten wij vers 22 ook in andere vertalingen lezen.

NBV21: *Ze zijn het leven voor wie ze aanvaarden, sterken heel het lichaam als een medicijn.*

BGT: *Mijn woorden zijn belangrijk voor je leven. Ze maken je sterk en gezond.*

AMP: *For they are life to those who find them, And healing and health to all their flesh.*

KJV: *For they are life unto those that find them, And health to all their flesh.*

Gods woorden zijn levend en sterken onze hele lichaam als een medicijn. Er gaat veel kracht uit van Gods Woord. Aan de hand van deze Bijbeltekst behandelen wij kort en krachtig een aantal principes om Gods Woord te laten werken als medicijn. Oftewel, hoe kunnen wij ervoor zorgen dat Gods Woord ons geneest?

Principe 1: *'Sla acht op mijn woorden.'* Het eerste wat belangrijk is, is om acht te slaan op de woorden van God. De NKJV zegt: *'Give attention to my words'*. Oftewel: *'Schenk aandacht aan mijn woorden.'* Het is belangrijk om te weten wat Gods Woord zegt over genezing. Daarom is dit boek zo ontzettend belangrijk, omdat dit boek honderden teksten laat zien die God spreekt over genezing en gezondheid. Door dit boek lees je veel Bijbelteksten

van God, die kunnen werken als een medicijn voor jouw lichaam. Maar het is niet genoeg om alleen Gods Woord te lezen. Je moet Gods Woord aandachtig bestuderen.

Mensen hebben geleerd om op verschillende manieren te lezen. Hieronder volgt een overzicht:

1. Oriënterend lezen: je bekijkt of een tekst interessant is om te lezen. Wanneer je bijvoorbeeld de krant leest, lees je eerst alleen de titel en wat tussenkopjes. Vervolgens bepaal je of je dit artikel in de krant wilt lezen, of dat je liever verder bladert.
2. Zoekend lezen: je leest de tekst niet helemaal door, maar je zoekt naar de informatie die je nodig hebt. Wanneer je van iemand een uitnodiging hebt gekregen voor een feest en je bent benieuwd waar het feest is, dan zoek je een adres. Je leest niet de hele uitnodiging, maar zoekt naar een adres. Je leest dus scannend.
3. Globaal lezen: je leest een tekst vlug door. Je leest bijvoorbeeld alleen de titel, en een aantal zinnen per paragraaf. Hierdoor weet je waar een tekst in hoofdlijnen over gaat.
4. Aandachtig lezen: je leest een tekst goed door en leest de tekst verschillende malen. Je stelt jezelf vragen, je mediteert op de tekst en je blijft op de tekst kauwen.

Vaak lezen mensen wel de Bijbel, maar doen zij dit niet aandachtig. Dit is niet altijd verkeerd. Soms ben ik bijvoorbeeld ook zoekend aan het lezen. Ik weet dat een Bijbeltekst in een bepaald hoofdstuk of Bijbelboek te vinden is, maar weet niet precies de juiste locatie. Ik zoek dan de tekst. Dit doe ik soms ook met steekwoorden en Bijbelse begrippen, zodat ik snel een overzicht heb waar teksten in de Bijbel staan. Of ik lees oriënterend. Ik lees bijvoorbeeld alle titels en tussenkopjes van een Bijbelboek, om een beeld te hebben wat de belangrijkste onderwerpen zijn van dit Bijbelboek, zonder mij te verliezen in de details. Of globaal, waarbij ik veel wil lezen uit een Bijbelboek, ook zodat ik mij aandacht niet vestig op één vers, maar het algemene beeld van het Bijbelboek begrijp. Dit is ook niet verkeerd. Maar om Gods principes toe te passen, en Gods Woord te gebruiken als medicijn, is het erg belangrijk om aandachtig te lezen. Hier volgen een aantal tips om aandachtig te kunnen lezen:

Tip 1: Lees de Bijbeltekst meermaals door en leg steeds de nadruk op een ander woord. Hierdoor haal je meer uit de Bijbeltekst, en leer je de Bijbeltekst uit je hoofd.

Tip 2: Mediteer op de Bijbeltekst. Zie de Bijbeltekst voor je, en zie dat jij erin wandelt. In het geval van Spreuken 4:22 zie je bijvoorbeeld voor je dat Gods Woord een letterlijk medicijn is. Steeds wanneer je Gods Woord bestudeert en aandachtig leest, ontvang je weer een stukje genezing, gezondheid, kracht of vermindering van pijn, net zoals een echt medicijn werkt. Zie je zelf in een principe van Gods Woord wandelen, zelfs al wandel je er in de fysieke wereld nog niet in.

Tip 3: Stel vragen bij de Bijbeltekst. Ik stel mijzelf vaak de ‘5 W-vragen en H-vraag’ bij een Bijbeltekst. Dus wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe. Ook wanneer je preken of boeken schrijft, is dit een waardevolle les. In het geval van een boek over genezing kun je bijvoorbeeld de volgende hoofdstukken schrijven of onderzoeken:

- Wie worden er genezen? (Slechts enkelen of iedereen)
- Wat betekent genezing in de Bijbel? (Geestelijke genezing of lichamelijk genezing, Griekse of Hebreeuwse betekenissen.)
- Waar vind ik mijn genezing? (In de Bijbel, oudsten, kerk, etc.)
- Waarom wil God mij genezen?
- Hoe genees ik?

In dit boek gaan wij vooral in op de vraag: ‘Wie worden er genezen?’ en vervolgens bouwen wij geloof, zodat wij weten dat God iedereen wil genezen.

Tip 4: Lees met de Heilige Geest samen. De Heilige Geest is de Auteur van de Bijbel, en het is belangrijk om samen met de Auteur de Bijbel te lezen. Lees dus biddend en vraag uitleg en openbaring aan de Heilige Geest.

De tweede principe is ‘*Neig je oor tot wat ik zeg.*’ Wij moeten ons oor neigen tot wat God zegt. Met neigen wordt bedoeld dat wij ‘onze oren buigen naar Gods stem’. Oftewel, wij letten heel aandachtig op wat God zegt. Dit lijkt heel erg op de

eerste principe. Bij de eerste principe lezen wij aandachtig Gods Woord, en bij de tweede principe luisteren wij aandachtig naar Gods Woord.

Wij kunnen ook op verschillende manieren luisteren. Ten eerste kunnen wij horen. Wij horen de stemmen van de mensen om ons heen, maar het is als geruis. Denk bijvoorbeeld aan een kerkzaal, wanneer iedereen tegen elkaar praat, maar je niet deelneemt aan een gesprek. Ten tweede kunnen wij op iemand reageren, zonder goed te luisteren. Denk bijvoorbeeld aan iemand die net bezig is om een boek te lezen. Iemand praat tegen hem, maar de lezer zegt alleen maar: ‘ja’, en weet niet zo goed waar het gesprek over ging. Ten derde kan je ook aandachtig luisteren. Je neemt de tijd om echt goed te luisteren naar wat iemand zegt. Je stopt met alles, en je ‘buigt’ of ‘neigt’ je oor naar de spreker. Je wilt alles opvangen, en soms maak je zelfs aantekeningen. Je bent één en al oor.

Zo is het belangrijk om aandachtig te luisteren naar Gods Woord. Ik wil twee verschillende manieren geven hoe we Gods Woord kunnen horen.

Manier 1: Door de prediking van de Bijbel.

Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God. (Romeinen 10:17)

Geloofsprediking zorgt voor geloof. Wanneer wij luisteren naar goede predikers over genezing, dan ontstaat er geloof in ons hart. Het is belangrijk om naar goede predikers te luisteren. Dit kan tijdens een genezingscampagne of kerkdienst zijn, maar dit kan ook via een video of geluidsopname zijn.

Manier 2: Luisteren naar Gods stem. Naast het Woord van God, wil God ook persoonlijk tot ons spreken. Dit kan via een zachte stem zijn, maar dit kan ook gebeuren tijdens het lezen van de Bijbel. Het is erg belangrijk om de Bijbel samen te lezen met de Heilige Geest. De Heilige Geest zal het Woord aan ons openbaren, wanneer wij Hem om hulp vragen en wij aandachtig lezen en luisteren. Het is belangrijk dat wij de Bijbelteksten niet alleen

kennen, maar dat wij een openbaring ontvangen over de Bijbelteksten. De Bijbelteksten moeten in ons hart komen, en dit gebeurt met de hulp en leiding van de Geest.

Principe 3: *‘Laat ze niet wijken van je ogen.’* Het is belangrijk om de Bijbelteksten van God niet uit je ogen te laten wijken. Dit houdt in dat we continu bezig zijn met Gods beloften. Dat we continu Zijn beloften over genezing lezen en horen en wij ons continu vullen met Zijn beloften. Naast onze fysieke ogen, kunnen wij ook denken aan: ‘waar kijk jij naar?’ Of: ‘waar ligt jouw focus op?’ Licht jouw focus op de natuurlijke omstandigheden van jouw lichaam, of licht jouw focus op de beloften van Gods Woord? Het is belangrijk om continu Gods beloften te zien, te lezen en te horen, zodat wij één focuspunt hebben. Zodat wij niet dubbelhartig zijn of twee uitkomsten in ons hart houden. Dat wij denken: ‘God kan mij genezen, maar Hij kan het ook niet doen.’ maar dat wij zeker weten dat God ons geneest, en dus één focuspunt hebben.

Principe 4: *‘Bewaar ze in het binnenste van je hart’.* Het laatste principe dat we uit deze tekst halen, is dat we de woorden van God bewaren in ons hart. We bewaren Gods Woord niet op ons nachtkastje, in ons gebedenboekje of in een schilderij aan de muur, we bewaren Gods Woord in ons hart. Dit doen we door aandachtig de Bijbel te bestuderen en naar de stem van de Heilige Geest te luisteren. Het is belangrijk om te toetsen wat je toelaat in jouw hart. Het is belangrijk om Gods Woord toe te laten, en niet alle onzekerheden of leugens van de wereld.

Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven. (Spreuken 4:23)

Bewaar het goede woord van God in je hart, en gooi al het ongehoof en onzekerheid eruit. Wat gebeurt er als je deze principes doet?

Ze (Gods woorden) zijn immers leven voor wie ze vinden, en genezing voor heel hun vlees. (Spreuken 4:22)

God Zijn woorden zorgen voor genezing voor je lichaam en zullen werken als een medicijn. Een medicijn die altijd werkt en geen bijwerkingen heeft. Laten wij nog een Spreuk lezen.

Wees niet wijs in je eigen ogen: vrees de HEERE en keer je af van het kwade. Het zal een medicijn zijn voor je navel en verfrissing voor je beenderen. (Spreuken 3:7-8)

Ik vind de AMP-vertaling erg mooi: ‘*Do not be wise in your own eyes; Fear the Lord [with reverent awe and obedience] and turn [entirely] away from evil. It will be health to your body [your marrow, your nerves, your sinews, your muscles—all your inner parts] And refreshment (physical well-being) to your bones.*’

Letterlijk vertaald staat er: ‘Wees niet wijs in je eigen ogen; Vrees de Heer [met eerbiedig ontzag en gehoorzaamheid] en keer je [volledig] af van het kwaad. Het zal gezondheid zijn voor jouw lichaam [je merg, je zenuwen, je pezen, je spieren – al jouw innerlijke delen] En verfrissing (lichamelijk welzijn) voor jouw botten.’ Wanneer wij besluiten om niet wijs te zijn in onze eigen ogen, maar in alles op God vertrouwen en Hem gehoorzamen en ons af te keren van het kwade, zal dit ervoor zorgen dat wij genezing ontvangen in ons lichaam. Het zal ons lichamenlijk welzijn verbeteren en als een medicijn zal Gods genezing naar ons stromen. Dit is een prachtige belofte uit Gods Woord.

Reden 33: Een gezond hart

Wij lazen al prachtige beloften met betrekking tot genezing in het boek Spreuken. Maar we zijn er nog niet. Er staan ook andere beloften van genezing in. Het is belangrijk om een juiste en gezonde levensstijl te hebben, want dit zal ons helpen.

Een gezond hart is het leven voor het lichaam, maar afgunst is verrotting van de beenderen. (Spreuken 14:30)

Een gezond hart betekent leven voor het lichaam. De NBG spreekt over een ‘zachtmoedig’ hart en de BB spreekt over een ‘vriendelijk en vergevend’ hart. Daartegenover staat afgunst of jaloezie, wat een verrotting is van de beenderen. Deze Bijbeltekst is erg belangrijk.

Het hart is een belangrijke spier en orgaan, die alle bloed van het lichaam rond pompt. Wanneer het hart en het bloed niet goed zijn, dan heeft dit gevolgen voor het hele lichaam. Als het ware zit het leven in het bloed en het hart pompt het leven door naar het lichaam. Deze Spreuk is dus heel belangrijk, het is zelfs van levensbelang. Het gaat over leven en verrotting.

Wat gebeurt er als je een gezond, vergevend en vriendelijk hart hebt? Als het ware wordt er steeds ‘leven’ of ‘gezondheid’ door jouw lichaam heen gestroomd. Het bouwt je op en het helpt jou in het herstel van de ziekte. Wat gebeurt er als er jaloezie, afgunst of onvergevingsgezindheid optreedt? Het zal je lichamelijk kapot maken. Het zal zijn als een gif, dat steeds door je lichaam stroomt om verwoestend te werken. Het is dus erg belangrijk om alle jaloezie, afgunst en onvergevingsgezindheid te verbreken in jouw leven, en een gezond, vergevend en vriendelijk hart te hebben.

Dat afgunst negatieve gevolgen heeft, zien wij continu in de wereld gebeuren. Denk bijvoorbeeld aan burens die er allebei van overtuigd zijn dat zij gelijk hebben. Soms is het probleem niet eens zo erg. De buurman zou misschien een vierkante meter grond hebben gestolen, en een jarenlange strijd vindt plaats. Helaas gebeurt het vaak dat de burens veel stress ontwikkelen door de situatie, wat niet goed is voor het hart. Je kunt beter toegeeflijk en vergevingsgezind zijn, dan dat je je stort op allerlei afgunst of je eigen gelijk. Voor je gezondheid is dit beter.

Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven. (Mattheüs 6:14-15)

Laten wij kijken naar een ander voorbeeld, waarbij een goed hart de genezing bevordert, maar een slecht hart, of in dit geval een neerslachtige geest, de genezing tegenwerkt of verergert.

Een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. (Spreuken 17:22)

HTB vertaalt deze tekst als volgt: ‘*Een blij hart doet het lichaam goed, maar een ontmoedigde geest maakt ziek.*’ En de BB zegt: ‘*Een vrolijk mens geneest sneller. Maar een treurig mens verdroogt van binnen.*’

Het is dus erg belangrijk om vrolijk te zijn en te lachen in het leven. Wanneer iemand alleen maar verdrietig is, en in het verdriet blijft hangen, dan heeft dat gevolgen voor zijn lichaam. Vreugde heeft een enorm sterke kracht volgens de Bijbel.

Wees niet bedroefd, want de vreugde van de HEERE, dat is uw kracht. (Nehemia 8:10)

Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u. (Filippenzen 4:4)

Wanneer je in een verdrietige situatie bevindt, probeer dan ook zoveel mogelijk vrolijk te zijn en te lachen. Dit kan een hele opgave zijn, maar het zal je veel meer helpen dan verdriet. Natuurlijk krijgt verdriet een plaats in ons leven, maar het moet niet domineren. Verdriet helpt ons niet verder, vreugde wel. Dit punt komt ook naar voren in de volgende spreuk.

Iemands geestkracht zal hem in zijn ziekte steunen, maar een neerslachtige geest, wie kan die opbeuren? (Spreuken 18:14)

Of, zoals de BB deze tekst vertaalt: ‘*Als je sterk van geest bent, blijf je overeind in tijd van ziekte. Maar als je opgeeft, wie kan jou dan nog helpen?*’ Hoe moeilijk de ziekte of de pijn ook is, wanneer je een sterke geest hebt, is het lijden ‘draaglijker’ dan

wanneer je opgeeft. Houd vol in tijden van moeite, en bedenk dat er mooie dagen aankomen! We staan in geloof voor complete genezing, maar zelfs al zou iemand overlijden aan een ziekte, dan zal hij mooie dagen tegemoet zien in het hemels paradijs. Dus houd vol en houd stand.

Daarnaast is het ook belangrijk om genezing te spreken, en geen dood. Dit geldt ten eerste voor degene die genezing nodig heeft. Maar het kan natuurlijk ook helpen om positief te spreken als je op bezoek komt bij een zieke. Laten wij een aantal spreuken lezen die hierover spreken.

Dood en leven zijn in de macht van de tong, wie hem liefheeft, zal de vrucht ervan eten. (Spreuken 18:21)

Er zijn er die als met dolksteken praten, ondoordacht, maar de tong van de wijzen betekent genezing. (Spreuken 12:18)

Het onderricht van de wijze is een bron van leven om de strikken van de dood te ontwijken. (Spreuken 13:14)

Lieflijke woorden zijn een honingraat, zoet voor de ziel, en genezing voor de beenderen. (Spreuken 16:24)

Het medicijn van de tong is een boom des levens, maar verkeerdheid erin is een breuk in de geest. (Spreuken 15:4)

Spreek leven uit over je lichaam en niet dood. Zeg niet: 'Het zal ook nooit goed komen. Ik blijf in de ellende. Ik ga hieraan dood.' Maar spreek: 'Ik zal enkel omhoog gaan en niet omlaag. Het zal steeds beter worden. Ik zal losbreken van elke symptoom en klacht in mijn lichaam. Door de striemen van Jezus ben ik genezen.' Dit sterkt jou, en jouw lichaam luistert ernaar.

Naast dat deze spreuken laten zien hoe we gezond kunnen blijven of worden, laten deze spreuken ook de wil van God zien. God geeft ons adviezen om gezond te zijn. Als genezing niet Gods wil is, waarom zou God ons dan adviezen geven om gezond te

blijven? God wil ons gezondheid geven en geeft ons in het boek Spreuken adviezen om gezond te blijven.

Samenvatting

In dit hoofdstuk werd het boek Spreuken behandeld en werden er verschillende principes en beloften met betrekking tot gezondheid en genezing besproken. Het boek Spreuken biedt wijze adviezen en waarheden die ons helpen goed te leven op aarde. Wij lazen dat het opvolgen van de adviezen in Spreuken en de vreze van God de lengte van ons leven zal vermeerderen.

Het volgende principe benadrukte het belang van het Woord van God als een medicijn. Gods woorden zijn leven en genezing voor ons lichaam en hebben kracht om ons te versterken en te genezen. Om Gods Woord als medicijn te laten werken, moeten we aandachtig lezen en mediteren op de tekst. Dit doen we onder andere door de Bijbel samen met de Heilige Geest te lezen. Daarnaast is het belangrijk om te luisteren naar de Heilige Geest, de Bijbelteksten continu voor ogen te zien en te bewaren in ons hart.

Daarna waren wij ingegaan op het belang van een gezond hart voor onze gezondheid. Een gezond hart, gekenmerkt door zachtmoedigheid, vergeving en vriendelijkheid, brengt leven en gezondheid voor ons lichaam. Aan de andere kant kan afgunst, jaloezie en neerslachtigheid verrotting en verdorring veroorzaken. Het is belangrijk om deze negatieve gevoelens te verbreken en een blij hart te hebben, omdat vreugde een grote kracht heeft in ons leven.

Daarnaast helpen een sterke geest en vrolijkheid ons in tijden van ziekte en lijden. Het is belangrijk om vol te houden, stand te houden en onze woorden positief te richten op genezing. Dood en leven zijn in de macht van de tong, dus we moeten ervoor zorgen dat wij leven spreken in plaats van dood.

De principes en beloften in het boek Spreuken laten zien dat God wil dat we gezond zijn en bieden waardevolle adviezen om dit te bereiken.

H8 GENEZING IN DE PROFETEN

Wij hebben bijna alle Oudtestamentische boeken behandeld op het gebied van genezing. Wij zijn nu aangekomen bij de profeten. De profeten zijn prachtige boeken die lessen geven over Gods goedheid, genade en oordeel. De profeten verwijzen naar de tijd van de ballingschap, de tijd dat Jezus naar de aarde was gekomen en de tijd dat Jezus wederkomt. Om te begrijpen waarom Israël en Juda in ballingschap moesten gaan en te maken kregen met verschrikkelijke omstandigheden en ziekten, moeten wij de profeten nauwkeurig bestuderen. Maar voordat wij naar de ballingschap kijken, bestuderen wij eerst verschillende teksten met betrekking tot genezing in de profeten.

Reden 34: De striemen van Jezus

Eén van de bekendste teksten over genezing kunnen wij vinden in Jesaja 53. Dit hoofdstuk profeteerde wat Jezus honderden jaren later zou doen. Dit hoofdstuk spreekt over het kruis, en hoe Jezus verzoening voor ons zou bewerken. Het offer van Jezus aan het kruis zorgde ervoor dat we vergeven werden van al onze zonden. Maar het offer zorgde ook voor iets anders, namelijk dat wij genezen werden van onze ziekten. Jezus heeft onze zonden gedragen, zodat wij rechtvaardig zijn.

Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem. (2 Korinthe 5:21)

Zo heeft Jezus ook onze ziekten gedragen, zodat wij gezond zijn.

(...) Door Zijn striemen bent u genezen. (1 Petrus 2:24)

De laatste dag dat Jezus op aarde was, heeft Hij veel geleden. Jezus deed dit voor ons. Niet alleen aan het kruis had Jezus geleden,

maar ook daarvoor werd Hij al verschrikkelijk behandeld door degenen die Hem gevangen hielden.

Toen spuwden zij in Zijn gezicht en sloegen Hem met vuisten. En anderen sloegen Hem in het gezicht en zeiden: Profeteer ons, Christus: wie is het die U geslagen heeft? (Mattheüs 26:67-68)

Toen liet hij Barabbas voor hen los, maar nadat hij Jezus geselsd had, gaf hij Hem over om gekruisigd te worden. (Mattheüs 27:26)

Ook bespuwden zij Hem, pakten de rietstok en sloegen Hem op Zijn hoofd. (Mattheüs 27:30)

Dit was verschrikkelijk. Door de geseling en door de slagen ontving Jezus veel lichamelijke ongemakken. Tijdens de geseling vloeide het bloed uit Jezus Zijn hoofd, rug, buik, armen en benen. Overal werd Hij geslagen door een verschrikkelijke zweep die veel van Zijn huid meenam. De geseling was verschrikkelijk, en Jezus zag er niet meer uit als een normale mens. Dit werd gedaan vlak voordat Hij gekruisigd werd.

Maar waarom werd Jezus geselsd? Dat lezen wij in Jesaja 53.

(...) Door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. (Jesaja 53:5)

De reden waarom Jezus geselsd werd, was zodat Hij de prijs kon betalen om ons te genezen van ziekte. Eerst was Jezus nooit ziek. Hij was God, en God kent geen gebreken, ongemakken of lichamelijke pijnen. Maar Jezus kwam naar de aarde, en tijdens de kruisiging was Jezus zich zeer goed bewust wat pijn en ziekte inhielden.

Jezus ontving elke klap van de gesel, in het besef dat de prijs van de ziekte en kwalen betaald zou worden. Jezus werd verminkt, mishandeld, lichamelijk zwak en ziek gemaakt, omdat Hij wilde dat wij gezond zouden zijn en geen lichamelijke ziekten

zouden hebben. Dit zegt veel over de liefde van Jezus voor ons en Zijn wil om ons te genezen. Jezus wil ons genezen, Hij had zelfs Zijn eigen leven hiervoor over.

Misschien ben je zelf ziek. Er zijn misschien veel mensen in jouw omgeving die wensen, bidden, hopen of geloven dat jij gezond zal worden. Maar hoeveel mensen willen de ziekte zelf dragen, zodat jij gezond kan leven? Ik denk niet veel. Toch is er iemand die jouw ziekte al op zich nam. Iemand die Zijn leven gaf, zodat jij gezond zou worden. Iemand die geleden had, pijn had, ziek werd gemaakt en waarvan het bloed uit Zijn hoofd, buik, rug en hele lichaam stroomde, zodat jij compleet hersteld zou worden. En dat allemaal voor jou.

Soms zijn er dingen die we heel graag willen hebben. Denk aan een eigen huis, auto, vakantie of andere zegening. Maar hoeveel zou je ervoor over hebben? Voor een huis heb je veel geld over, velen nemen een hypotheek die ze in dertig jaar moeten aflossen. Maar zal er iemand zijn die zijn leven zal geven voor een huis? Ik hoop het in ieder geval niet. Iedereen wil mooie dingen ontvangen, zolang het in verhouding staat met wat het kost. Jouw genezing kostte Jezus Zijn leven en Zijn gezondheid. Hij werd zwak gemaakt, zodat jij sterk zou worden. Wat zegt dit over het feit dat Jezus wil dat je gezond bent? Jezus heeft jouw gezondheid betaald met Zijn eigen leven. Er is niemand op aarde, in jouw familie, vriendenkring of jijzelf, die liever wil dat jij gezond bent dan Jezus Christus. Jezus wil jou genezen, dat is één van de redenen waarom Hij op de aarde is gekomen.

Maar Jezus is toch op aarde gekomen om mij te verlossen en vergeven van zonde? Klopt helemaal. Maar Jezus is ook op aarde gekomen om jou te genezen en te verlossen van de ziektemacht. Het is niet vergeving of genezing, het is vergeving en genezing. Jezus wil jou namelijk compleet herstellen, zowel jouw lichaam, ziel en geest.

En moge de God van de vrede Zelf u geheel en al heiligen, en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam

onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heere Jezus Christus. (1 Thessalonicenzen 5:23)

Jezus is ook geïnteresseerd in jouw lichaam. Zelfs zo erg, dat Hij zich liet gijzelen, zodat jouw lichaam gezond zou worden.

(...) En door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. (Jesaja 53:5)

Let er ook op in welke tijd deze zin staat. Er staat: ‘is gekomen.’ Het is er al. In de geestelijke wereld is jouw gezondheid en lichamelijke sterkte al ontvangen. Je hebt het al in jouw geest ontvangen. Het is niet meer een toekomstige gebeurtenis, het is al gebeurd. Het enige wat er nog moet gebeuren, is dat jouw genezing van jouw geest naar jouw lichaam stroomt. God heeft het al gegeven, het is aan ons om het te ontvangen in geloof zodat het zichtbaar zal zijn in jouw lichaam.

In de NBV21 zien we dit nog krachtiger: *Zijn striemen gaven ons genezing.*

Het is al verleden tijd. Zijn striemen gaven ons genezing. Het is al gebeurd. In jouw geest is het al gegeven en ben je gezond. Door geloof zal dit stromen vanuit jouw geest naar jouw lichaam. Je hoeft het niet meer te ontvangen. Je hoeft niet God ‘gunstig te stemmen’, zodat Hij in beweging komt. We hoeven niet jarenlang te vasten, te proclameren, te bidden of Bijbel te lezen om gezond te worden. We hebben het al ontvangen toen onze geest wedergeboren werd tijdens de bekering, en nu is het alleen nog de tijd om dit zichtbaar te zien worden in het lichaam.

Het is goed om te vasten, bidden, proclameren, Bijbel te lezen en God te zoeken. Maar het is niet zo dat God ons gezondheid geeft wanneer wij deze dingen doen. Het is niet zo dat ‘ik geef dit aan God, en God geeft gezondheid ervoor terug’. Nee, het enige wat nodig is, is de openbaring en het geloof dat God jouw

genezing en gezondheid al geschonken heeft en dat ziekte geen recht heeft op jouw lichaam.

Wat zorgde voor jouw genezing?

(...) En door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. (Jesaja 53:5)

De striemen van Jezus zorgde voor jouw genezing. Wanneer is deze genezing dan betaald? Op het moment dat Jezus striemen ontving door de geseling van de Romeinen. Wanneer was dit gebeurd? Rond het jaar 30 na Christus, zo'n 2.000 jaar geleden. Of-tewel, de prijs is allang betaald en de prijs is voor iedereen betaald. De volgende Bijbeltekst die ik jou wil laten zien, spreekt over de vergeving en verlossing van zonden. Maar hetzelfde is waar voor de verlossing van ziekten.

Hij (Jezus) offert zichzelf daar niet telkens opnieuw; Hij is dus niet te vergelijken met de hogepriester die elk jaar het heiligdom binnengaat, met bloed dat het zijne niet is, want dan zou Hij sinds de grondvesting van de wereld telkens opnieuw hebben moeten lijden. Nee, Hij heeft zich bij de voltooiing van de tijden eenmaal geopenbaard, om met zijn offer de zonde teniet te doen. (Hebreeën 9:25-26, NBV21)

Stel, je hebt vandaag een zonde begaan. God vergeeft je voor die zonde, op basis van het offer van Jezus. Jezus hoeft niet opnieuw naar de aarde te komen, om opnieuw gekruisigd te worden, zodat jouw zonde vergeven wordt. Het offer van Jezus van 2.000 jaar geleden heeft de schuld van de zonde al betaald. Er is niet een nieuw verzoenoffer nodig.

Zo is het ook met ziekten. Jezus hoeft niet opnieuw iets te doen om jouw ziekte te verslaan. Jezus hoeft niet opnieuw naar de aarde te komen, om opnieuw geseld te worden, zodat jij gezond wordt. Net zoals het offer van Jezus van 2.000 jaar geleden al jouw zonden heeft 'betaald' en verzoend, zo hebben de striemen van Jezus van 2.000 jaar geleden al jouw ziekten en kwalen 'betaald'.

In de hemel is er niet een extra inspanning nodig, zodat jij geneest. Die prijs is al betaald, en de gezondheid is al bij jou bezorgd. Nu is het alleen nodig dat die gezondheid die is bezorgd in jouw geest, doorstroomt naar jouw lichaam.

Reden 35: De ziekte is gedragen

In de vorige reden lazen wij over de striemen van Jezus. Deze Bijbeltekst staat in een grotere profetie van Jesaja. Laten wij een aantal verzen lezen van die profetie.

Voorwaar, onze ziekten heeft Hij op Zich genomen, onze smarten heeft Hij gedragen. Wij hielden Hem echter voor een geplaaide, door God geslagen en verdrukt. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen. (Jesaja 53:4-6)

Dit is een prachtige tekst met beloften over genezing. Laten wij vers 4 verder bestuderen. Hierin staat dat Jezus onze ziekten op Zich heeft genomen en onze smarten heeft gedragen. Wanneer wij het woord ‘ziekten’ bestuderen in het Hebreeuws, dan gaat dit over lichamelijke ziekten, of een vergelijking naar lichamelijke ziekten. Hetzelfde Hebreeuwse woord komen wij ook tegen in de volgende Bijbeltekst:

De HEERE zal alle ziekte van u weren (...) (Deuteronomium 7:15)

De volgende twee Bijbelteksten hadden wij al behandeld. Wanneer de Israëlieten God ongehoorzaam waren, zou de vloek over hen komen. Ze zouden onder andere ziek worden.

*(...) het zullen grote en aanhoudende plagen, en kwaadaardige en aanhoudende **ziekten** zijn. (Deuteronomium 28:59)*

*Ook iedere **ziekte** en iedere plaag die niet in het boek met deze wet geschreven is, zal de **HEERE** over u laten komen, totdat u weggevaagd wordt. (Deuteronomium 28:61)*

En Jezus heeft al deze ziekte gedragen. Hetzelfde Hebreeuwse woord voor ziekte wordt gebruikt in Deuteronomium 28 en Jesaja 53. Ook bij het volgende vers wordt hetzelfde Hebreeuwse woord gebruikt.

*Het gebeurde na deze dingen dat de zoon van deze vrouw, de vrouw des huizes, ziek werd. Zijn **ziekte** werd zeer ernstig, totdat er in hem geen adem overbleef. (1 Koningen 17:17)⁸*

Jezus heeft dus onze lichamelijke ziekten gedragen.

*Voorwaar, onze ziekten heeft **Hij** op Zich genomen, onze **smarten** heeft Hij gedragen. (Jesaja 53:4)*

Dan is het nu tijd om te kijken wat ‘smarten’ betekent. De NBV21 en HTB spreken over ‘lijden’ en de BB over ‘pijn’. De Engelse vertalingen NIV, NASB, AMP en CEV gebruiken ook het woord ‘pijn’ en de NLT en BSB spreken over ‘zwakheden’. In de Bijbel spreekt het Hebreeuwse woord voor ‘smarten’ over zowel lichamelijke pijn als over geestelijke pijn. Toch weten wij zeker dat in Jesaja 53:4 vooral de lichamelijke pijn en zwakheden worden bedoeld. Dit geloofde ook Mattheüs, die deze Bijbeltekst citeerde in zijn evangelie.

⁸ Andere Bijbelteksten waar dit Hebreeuwse woord voor ziekte in voorkomt, zijn 2 Koningen 1:2, 8:8-9, 13:14, 2 Kronieken 16:12, 21:15-19, Psalm 41:3, Prediker 5:17, 6:2, Jesaja 1:5, 38:9, 53:3-4, Jeremia 6:7, 10:19 en Hosea 5:13.

*(...) Hij genas allen die er **slecht** aan toe waren, opdat vervuld werd wat gesproken was door de profeet Jesaja toen hij zei: Hij heeft onze **zwakheden** op Zich genomen, en onze ziekten gedragen. (Mattheüs 8:16-17)*

Jesaja bedoelde dus dat Jezus onze ziekten op zich heeft genomen en onze pijnen en smarten heeft gedragen. Doordat Jezus dit heeft gedragen, hoeven wij dit niet meer te dragen. Dit zegt niet alleen het Oude Testament, maar ook het Nieuwe Testament in Mattheüs 8:16-17. Jezus is ook naar de aarde gekomen om onze ziekten te dragen, waardoor wij zonder ziekten mogen leven. Jezus heeft als het ware de ziekten ‘weggedragen’ van ons leven.

Reden 36: De genezende Messias

Het is ook belangrijk om te weten dat de profeten profeteerden over de komst van de Messias. Eén van de eigenschappen van de Messias is dat Hij geneest. Toen Johannes de Doper twijfelde of Jezus echt de Messias was, stuurde hij zijn discipelen naar Jezus toe met de vraag of Hij de Messias was, of dat ze iemand anders moesten verwachten. Jezus beantwoordde Johannes zijn vraag met het volgende:

Ga heen en bericht Johannes wat u hoort en ziet: blinden worden ziende en kreupelen kunnen lopen; melaatsen worden gereinigd en doven kunnen horen; doden worden opgewekt en aan armen wordt het Evangelie verkondigd; en zalig is hij die aan Mij geen aanstoot neemt. (Mattheüs 11:4-6)

Waarom beantwoordde Jezus Zijn vraag op deze manier? Omdat de mensen de Messias konden herkennen aan deze tekenen. God had namelijk in het Oude Testament geprofeteerd dat de Messias deze dingen zou doen.

Dan zullen de ogen van de blinden worden opengedaan, de oren van de doven zullen worden geopend. Dan zal de kreupelen

springen als een hert, de tong van de stomme zal juichen. (...) (Jesaja 35:5-6)

Op die dag zullen de doven horen de woorden van het Boek, en, verlost van donkerheid en duisternis, zullen de ogen van de blinden zien. (Jesaja 29:18)

De Messias zou dus herkend worden aan deze prachtige genezingsteken. En de Messias, Jezus Christus, verrichtte duizenden en duizenden genezingen. Dit werd vervuld in de tijd dat Jezus op aarde leefde. Toen gingen de blinden zien en de doven horen. Natuurlijk zal deze profetie volmaakt vervuld worden in het duizendjarig vrederijk. Maar tegelijkertijd mogen wij beseffen dat Jezus vandaag ook de Messias is en dat Hij de Koning is van de gelovigen. Oftewel, wat Jezus in het duizendjarig vrederijk zal doen, wil Hij vandaag ook doen voor de gelovigen. Dit zagen wij gebeuren toen Jezus op aarde was. Maar ook toen Jezus de aarde verliet tijdens de hemelvaart, bleef de opdracht voor de discipelen om zieken te genezen hetzelfde.

En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: (...) op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. (Markus 16:17-18)

In het Oude Testament werd dus al geprofeteerd dat de Messias zou genezen en dit werd vervuld in het Nieuwe Testament.

Reden 37: De vermoeiden ontvangen kracht

Ziekte is niet leuk. Naast de lichamelijke ongemakken, kan dit er ook voor zorgen dat iemand lichamelijk en geestelijk vermoeid raakt. Soms zorgt ziekte ervoor dat iemand moeilijker kan slapen. Of het lichaam is de hele tijd bezig, zodat iemand sneller moe is. In deze reden gaan wij een prachtig vers lezen over het ontvangen van kracht.

*Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? De eeuwige God, de HEERE, de Schepper van de einden der aarde, wordt niet moe en niet afgemat. Er is geen doorgronding van Zijn inzicht. Hij geeft **de vermoeide kracht** en Hij vermeedert de sterkte van wie geen krachten heeft. Jongeren zullen moe en afgemat worden, jonge mannen zullen zeker struikelen; maar wie de HEERE verwachten, **zullen hun kracht vernieuwen**, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, **zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden.** (Jesaja 40:28-31)*

Dit is een prachtige belofte uit Gods Woord. Misschien voel je je moe en uitgeblust. Misschien weet je in de ochtend al niet meer hoe je tot de avond moet doorgaan. Laat dit dan een bemoediging zijn voor jou. Laat God je kracht vernieuwen, zodat je weer net zo fris, krachtig en vol energie bent zoals je vroeger was. En zelfs meer. Zoals God niet moe wordt, of uitgeput raakt, zo wil Hij ons ook kracht geven. Zodat wij zelfs meer kracht en meer energie ontvangen dan de jongeren.

God wil deze energie en kracht graag geven. God is zelf een God van kracht en energie. Wanneer wij in Zijn aanwezigheid komen, Hem eren, voor Hem zingen en tijd met Hem doorbrengen, zal de kracht stromen. In Zijn aanwezigheid is er kracht en rust.

Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht. (Mattheüs 11:28-30)

Wanneer wij in de stilte en in de aanwezigheid van God stappen, dan hoort er rust te zijn. Natuurlijk zijn er momenten van vreugde en is het mogelijk dat je uit blijdschap uit je dak gaat voor God. Maar wanneer wij in Gods aanwezigheid zijn, geeft dit rust en vrede. Wij mogen als kinderen ontvangen van God. Wanneer wij in Zijn aanwezigheid zijn, hoeven wij niet bezig te zijn met religie en met rituelen. Wij hoeven niet eerst drie uur te bidden,

vervolgens drie uur Bijbel te lezen en daarna nog dertig liederen zingen om in Zijn aanwezig te komen. Wij mogen gewoon ontvangen. Wij mogen in onze binnenkamer gaan, en tot God naderen. God komt niet naar jou toe als je tot Hem bidt, zingt of wat dan ook doet. Hij is er al. Hij was er al voordat je je stille tijd houdt, en Hij is er nadat je klaar bent met stille tijd. Het enige wat je doet tijdens je stille tijd, is al je gedachten, zorgen en afleidingen wegdoen, en je te richten op God, die al aanwezig is. Je hoeft niet God ‘uit de hemel omlaag te halen’. Hij woont al in jou door de inwoning van de Heilige Geest. Denk niet dat het door jouw goede werken of rituelen komt dat je een relatie met God hebt verdiend. Hij is er al, Hij wil bij jou zijn en Hij wil jou kracht, rust en gezondheid geven. Je hoeft het niet te verdienen, je mag het in alle rust ontvangen.

Wij die tot geloof gekomen zijn, gaan immers de rust binnen. (...)
(Hebreeën 4:3)

God is dus de God die jou kracht, gezondheid, energie en rust wil geven. God wil niet dat je zwak bent, altijd moe bent en altijd met moeite door het leven gaat, God wil dat je krachtig bent, vol van gezondheid en lichamelijke sterkte en rust.

Ik wil één ding duidelijk maken bij het bestuderen van deze teksten. Je hebt ook lichamelijke rust nodig. Je mag deze teksten niet gebruiken om een ongezond levenspatroon goed te praten. Het is niet de bedoeling om elke dag om drie uur ‘s nachts naar bed te gaan, en vervolgens om zes uur ’s ochtends weer op te staan om te werken. Het is ook geen excuus om geen rustperiodes te nemen, maar alleen maar bezig te zijn met werk. Je hebt rust nodig. God heeft ons lichaam gemaakt, en God heeft bepaald dat de mens moet rusten. De mens is niet gemaakt om alleen maar te werken, de mens heeft slaap, eten, drinken en zuurstof nodig. Als je één van deze dingen afpakt van de mens, dan overleeft hij het niet. Wist je dat de mens langer zonder eten kan dan zonder slaap? Slapen, uitrusten en ontspanning heeft God in de mens gestopt. Jezus zelf zegt:

De sabbat is gemaakt ter wille van de mens, niet de mens ter wille van de sabbat. (Markus 2:27)

De sabbat is een rustperiode van één dag in de week. In Israël konden de mensen zes dagen werken, maar één dag mochten ze geen werk verrichten. Jezus maakt in de context waarin deze tekst staat duidelijk dat wij niet religieus hoeven om te gaan met de sabbat. De sabbat is er juist voor de mens, als een zegening en niet als een verplichting.

Laat het duidelijk zijn, ik zeg niet dat je verplicht bent om één dag per week niet te mogen werken of werkzaamheden uit te voeren. In tegendeel, je bent vrij om te bepalen wat je doet. Maar het zal goed voor je zijn om minimaal één dag per week rustig aan te doen, niet bezig te zijn met werk, maar gewoon te ontspannen in de aanwezigheid van God.

Reden 38: Rechtvaardigheid en gezondheid

De volgende Bijbeltekst die wij bestuderen, hebben wij al behandeld. Toch wil ik deze tekst ook in dit hoofdstuk benoemen, om het overzicht compleet te maken. In het boek Ezechiël lezen wij dat God het volk in ballingschap wilde brengen, vanwege alle zonden die zij deden. Ook ontvingen zij verschrikkelijke plagen, zoals de pest en hongersnood. Maar wat zou er gebeuren met de rechtvaardigen? Wat zou er gebeuren als iemand wel zou luisteren naar de geboden en wetten van God? Zou diegene dan ook de pest en ziekte ontvangen, net als alle anderen die in zonde leefden?

*Het woord van de HEERE kwam tot mij: Mensenkind, wanneer een land **tegen Mij zondigt** door trouwbreuk te plegen, dan zal Ik Mijn hand ertegen uitstrekken, het er aan brood laten ontbreken en hongersnood erin zenden, zodat Ik daar mens en dier uitroei. Al zouden te midden ervan deze drie mannen zijn, Noach, Daniël en Job, dan zouden zij alleen door hun gerechtigheid hun eigen leven redden, spreekt de Heere HEERE. (...) Of als Ik de pest in dat land zou zenden en Mijn grimmigheid erover bloedig*

*uitstorten om daar mens en dier uit te roeien, en al zouden Noach, Daniël en Job in het midden ervan zijn, zo waar Ik leef, spreekt de Heere HEERE, geen zoon, geen dochter zouden zij kunnen redden, zij zouden door hun gerechtigheid alleen **hun eigen leven redden**. (Ezechiël 14:12-20)*

Dit laat zien dat zelfs wanneer een heel land in zonde viel, God nog steeds zou denken aan de rechtvaardigen. God zal niet toestaan dat een rechtvaardige om het leven komt door de pest.

Dit laat dus zien dat het niet Gods wil is om rechtvaardigen te straffen of te belonen met ziekte. God zal zelfs een uitzondering voor de rechtvaardige maken. Ook al zou het hele land te maken hebben met de pest, de rechtvaardige zal door God beschermd worden.

Reden 39: God geneest Zijn schapen

In het Nieuwe Testament worden de gelovigen vaak voorgesteld als schapen. Jezus en de Bijbel vergelijkt ons vaak als schapen.

Toen Hij de menigte zag, was Hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben. (Mattheüs 9:36)

Jezus wil niet dat mensen er vermoeid of hulpeloos bij liggen. Jezus wil dat ze een herder hebben, die voor hen zorgt. In de studies over het Nieuwe Testament zullen wij dieper ingaan op het onderwijs en genezingen van Jezus. Ik wil je alleen laten zien dat Jezus wil dat Zijn schapen worden geleid door goede herders, die de kudde met ontferming kunnen leiden en helpen. Jezus was niet de eerste die de kinderen van God (In het Oude Testament gaat dit dus in eerste instantie over Israël) vergeleek met schapen zonder goede herder. Ook de profeten in het Oude Testament lieten dit beeld zien, waarbij zij de leiders van Israël vergeleken met slechte herders.

*De HEER richtte zich tot mij: ‘Mensenkind, profeteer tegen de herders van Israël, profeteer en zeg tegen hen: “Dit zegt God, de HEER: Wee jullie, herders van Israël, want jullie hebben alleen jezelf geweid! Horen herders niet hun schapen te weiden? Jullie eten wel van hun kaas, jullie gebruiken hun wol voor je kleren en jullie slachten de vette dieren, maar de schapen weiden, dat doen jullie niet. **Zwakke dieren hebben jullie niet laten aansterken, zieke dieren niet genezen, gewonde dieren niet verbonden, verjaagde dieren niet teruggehaald, verdwaalde dieren niet gezocht – jullie hebben de dieren hard en wreed behandeld. Zonder herder raakten ze verstrooid, en werden ze door wilde dieren verslonden. Mijn schapen zijn verstrooid, ze dwalen rond in de bergen en hoog in de heuvels; over heel het aardoppervlak raken ze verstrooid, en er is niemand die naar ze omziet, niemand die naar ze op zoek gaat.** (Ezechiël 34:1-6, NBV21)*

God vond het verschrikkelijk dat de leiders van Israël niet omkeken naar de inwoners van Israël, de schapen. Hij nam het hun zeer kwalijk dat ze de zwakken niet aansterkten, zieken niet genazen en gewonde dieren niet verzorgden. Als wij dit vertalen naar de Nieuwtestamentische gemeente, dan wil God voorgangers en oudsten die er voor hun gemeente zijn. God wil dat ‘zwakke’ gemeentelieden worden aangesterkt met bijvoorbeeld Bijbels onderwijs, gebed of andere hulpmiddelen. En God wil dat zieke gemeentelieden worden genezen, door onder andere het gebed van geloof.

*Is iemand onder u ziek? Laat hij dan **de ouderlingen** van de gemeente bij zich roepen en laten die voor hem bidden en hem met olie zalven in de Naam van de Heere. En **het gelovige gebed zal de zieke behouden** en de Heere zal hem weer oprichten. En als hij zonden gedaan heeft, zal hem dat vergeven worden. (Jakobus 5:14-15)*

Het is de verantwoordelijkheid van de leiders in de gemeente om voor hun kudde te zorgen. God heeft Zijn schapen toevertrouwd

in de handen van de kerkleiders, en het is hun taak om de schapen goed te verzorgen.

In de volgende verzen spreekt God deze herders aan en laat hun weten dat Hij zich tegen hen keert, en Zijn schapen zelf zal leiden.

Dit zegt God, de HEER: Ik zal zelf naar mijn schapen omzien en zelfvoor ze zorgen. Zoals een herder naar zijn kudde op zoek gaat als zijn dieren verstrooid zijn geraakt, zo zal Ik naar mijn schapen op zoek gaan en ze redden, uit alle plaatsen waarover ze zijn verspreid op een dag van dreigende, donkere wolken. Ik zal ze bij alle volken weghalen en uit alle landen bijeenbrengen, Ik zal ze naar hun eigen land laten gaan. Op de bergen van Israël en bij de waterstromen zal Ik ze weiden, overal in het land waar mensen wonen. Ik zal ze laten grazen op een goede weide, ook hoog in de bergen van Israël zullen ze gras vinden; op Israëls bergen zullen ze rusten op groen grasland en in een grazige weide. Ikzelf zal mijn schapen weiden en ze laten rusten – spreekt God, de HEER. (Ezechiël 34:11-15, NBV21)

Deze tekst is ten eerste bedoeld voor het volk van Israël. Maar God wil ons ook zegenen met dezelfde zegeningen. Of, zoals Jezus zegt:

*Ik heb nog andere schapen, die niet van deze schaapskooi zijn; ook die moet Ik binnenbrengen, en zij zullen Mijn stem horen en het zal worden **één kudde en één Herder**. (Johannes 10:16)*

Wij hebben ook God als Herder, en als God de Israëlieten laat trekken door grazige weiden en waterstromen, doet God dat ook voor de heidense gelovigen. Het is niet zo dat God denkt: ‘O! Er is een Israëliet die in mij gelooft. Laat Ik Hem weiden, voor Hem zorgen en Hem het beste laten eten en drinken.’ En vervolgens denkt Hij over een heiden die tot geloof is gekomen: ‘O, daar heb je weer een heidense gelovige. Laat Ik hem maar in de woestijn zetten. Ik zie wel of hij de eindstreep van het geloof haalt. Laat

hem maar eten van de restjes en drinken uit een vervuilde waterpoel. Dan weet hij hoe het is om Mij lief te hebben onder alle omstandigheden.' Nee, wat God als Herder voor het volk Israël wil doen, wil Hij ook als herder voor jou en mij doen. God wil ons leiden en naar ons omzien als een goede Herder. En hier komt nog de mooiste Bijbeltekst uit Ezechiël 34 met betrekking tot genezing.

Ik zal naar verdwaalde dieren op zoek gaan, verjaagde dieren terughalen, gewonde dieren verbinden, zieke dieren gezond maken (...) (Ezechiël 34:16, NBV21)

Als de leiders van Israël besluiten om niet de kudde te verzorgen, dan zal God komen om de kudde te verzorgen. God zal de zieken genezen, de gewonden verbinden en de verdwaalden terughalen. God zal zelf in actie komen. God vindt het erg belangrijk dat de zieken genezen worden. En God heeft deze profetie al gedeeltelijk vervuld, doordat Jezus naar de aarde kwam. Laten wij nogmaals Mattheüs 9 lezen.

Toen Hij de menigte zag, was Hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben. (Mattheüs 9:36)

Wist je dat deze tekst ook spreekt over het genezen van de zieken? Lees maar met mij mee wat er voor dit vers gebeurde.

*En Jezus trok rond in al de steden en dorpen en gaf onderwijs in hun synagogen, en Hij predikte het Evangelie van het Koninkrijk en **genas iedere ziekte en elke kwaal** onder het volk.* (Mattheüs 9:35)

Jezus wilde niet alleen het goede nieuws verkondigen, Hij wilde ook voorzien in de verlossing van ziekten en de verlossing van het lichaam. Jezus had alleen één probleem. Er waren heel veel zieken en er was veel werk te doen. Zoveel, dat Jezus het niet alleen kon

doen tijdens Zijn aardse bediening. Daarom gaf Hij Zijn discipelen opdracht om te bidden dat God meer arbeiders zou sturen in de oogst.

Toen zei Hij tegen Zijn discipelen: De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt. (Mattheüs 9:37-38)

En wat was het gevolg van dit gebed en dit verlangen van Jezus? Er kwamen meer mensen in actie die werden aangesteld om het evangelie te prediken en zieken te genezen.

*En Hij riep Zijn twaalf discipelen bij Zich en gaf hun macht over de onreine geesten om die uit te drijven, en om iedere ziekte en elke kwaal te genezen. (...) maar ga liever naar **de verloren schapen** van het huis van Israël. En als u op weg gaat, predik dan: Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Genees zieken, reinig melaatsen, wek doden op, drijf demonen uit. U hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets. (Mattheüs 10:1-8)*

Jezus, de grote Herder, besloot om ‘kleinere’ herders uit te sturen om zorg te dragen voor de schapen. De discipelen moesten de verloren schapen van Israël bereiken. Wat moesten ze precies doen? Prediken, zieken genezen, melaatsen reinigen, doden opwekken en demonen uitdrijven. Zie je dat God, als Herder, wil zorgen voor Zijn schapen? Niet alleen in hun geestelijke behoeften, maar ook in hun lichamelijke behoeften. Wij zullen de teksten uit het Nieuwe Testament in deel 2 verder behandelen, en keren nu terug naar Ezechiël 34.

Ik zal een andere herder over ze aanstellen, een die ze wél zal weiden: David, mijn dienaar. Hij zal ze weiden, hij zal hun herder zijn. Ik, de HEER, zal hun God zijn, en mijn dienaar David hun vorst. Ik, de HEER, heb gesproken. (Ezechiël 34:23-24, NBV21)

God vond het dus verschrikkelijk hoe de herders, de leiders van Israël, omgingen met de schapen. Daarnaast vond God het ook verschrikkelijk hoe de schapen met elkaar omgingen. Ook zij konden elkaar pijn doen en elkaar van het goede weerhouden. Daarom zou God een andere Herder over ze aanstellen. Dit was David. David is een beeld van Jezus. God beloofde dus dat Jezus over de kudde aangesteld zou worden als Herder. Eén ding is zeker: wij kunnen ons geen betere Herder voorstellen dan Jezus Christus. Hij zal ons verbinden, genezen en voor ons zorgen.

Dit prachtige beeld zien wij ook terug in Jeremia 23, waarbij God de herders verwijt dat zij niet zorgen voor de schapen, en God zelf voor nieuwe herders zal zorgen die wel voor de kudde zullen zorgen. God wil goede herders, die hun schapen verzorgen, en geen herders die over hun heersen en de kudde alleen laat. God heeft, als Herder, het beste met ons voor.

Reden 40: Genezing onder Zijn vleugels

Ik wil samen met jou gaan naar de profetie van Maleachi, het laatste profetenboek van het Oude Testament.

Maar voor u die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan en onder Zijn vleugels zal genezing zijn; en u zult naar buiten gaan en dartelen als kalveren uit de stal. (Maleachi 4:2)

Dit Bijbelvers staat in een profetie die spreekt over de toekomst en over de dag des Heeren. De volle vervulling van deze Bijbeltekst ligt dus in de toekomst. Maar dit neemt niet weg dat deze belofte niet voor vandaag geldt. Ook vandaag mogen wij onder de vleugels van God verblijven. Dit beeld zien wij terug in Psalm 91.

Hij zal u beschutten met Zijn vlerken, onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen, Zijn trouw is een schild en een pantser. U zult niet vrezen voor (...) de pest, die in het donker rondgaat, voor het verderf dat midden op de dag verwoest. Al zullen er duizend vallen aan uw zijde en tienduizend aan uw rechterhand – bij u zal het

onheil niet komen. (...) De Allerhoogste hebt u tot uw woning gemaakt. Geen onheil zal u overkomen, geen plaag zal uw tent naderen. (Psalm 91:4-10)

Wij mogen vandaag al schuilen onder de vleugels van God. Wij worden beschermd door Zijn aanwezigheid. Zoals de kuiken veilig onder de vleugels van een moedereend verblijft, zo mogen wij veilig onder de vleugels van God verblijven. God zal ons beschermen en zal ons genezen. Wij mogen vandaag al de toevlucht nemen onder Zijn vleugels voor bescherming voor ziekten, goddeloosheid of gevaar.

Bewaar mij als Uw oogappel, verberg mij onder de schaduw van Uw vleugels. (Psalm 17:8)

Hoe kostbaar is Uw goedertierenheid, o God! Daarom nemen de mensenkinderen de toevlucht onder de schaduw van Uw vleugels. (Psalm 36:8)

Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt die naar u toe gezonden zijn, hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels, maar u hebt niet gewild! (Lukas 13:34)

Vandaag is er een plaats gereed onder de vleugels van God, waar jij jouw toevlucht mag zoeken. Het is een plek van genezing, goedertierenheid en bescherming. Zie jij je al vrolijk huppelend leven, zoals de kalveren dat doen als zij voor het eerst uit de stal komen? God wil dat wij vrolijk en gezond zijn en genieten van Zijn aanwezigheid en goedheid.

Reden 41: De ballingschap was niet Gods wil

Tot slot wil ik de profeten behandelen die spreken over de ballingschap. Zoals wij al lazen in de studies over de wet van Mozes, zou God het volk zegenen als zij de geboden van de wet zouden

onderhouden. Wanneer zij dit niet deden, moesten zij in ballingschap gaan. God stuurde vele profeten naar het volk om hen te waarschuwen en op te roepen tot bekering. Wanneer het volk dit niet zou doen, zou de ballingschap komen en kregen ze te maken met ziekte en ellende. Ik laat je een aantal Bijbelverzen zien waarin God het volk opriep tot bekering in de profetenboeken. Ik wil je laten zien dat Gods oproep tot bekering vaak voorkomt in de profeten. God wilde dat het volk zich zou bekeren van hun slechte wegen, zodat God geen ellende, ziekte of ballingschap hoefde te sturen.

Maar als een goddeloze zich bekeert van zijn goddeloosheid, die hij gedaan heeft, en recht en gerechtigheid doet, zal hij zijn ziel in het leven behouden. Hij kwam tot inzicht en bekeerde zich van al zijn overtredingen, die hij gedaan had. Hij zal zeker in leven blijven, hij zal niet sterven. (Ezechiël 18:27-28)

Werp al uw overtredingen, waarmee u overtreden hebt, van u af en maak u een nieuw hart en een nieuwe geest. Waarom zou u sterven, huis van Israël? Ik schep immers geen behagen in de dood van een stervende, spreekt de Heere HEERE, dus bekeer u en leef! (Ezechiël 18:31-32)

Zoek het goede en niet het kwade, opdat u leeft! Dan zal de HEERE, de God van de legermachten, met u zijn, zoals u altijd zegt. (Amos 5:14)

Toen zag God wat zij deden, dat zij zich bekeerden van hun slechte weg. En God kreeg berouw over het kwade dat Hij gezegd had hun te zullen aandoen, en Hij deed het niet. (Jona 3:10)

Het ene ogenblik doe Ik de uitspraak over een volk en over een koninkrijk dat Ik het weg zal rukken, af zal breken en zal doen ondergaan. Bekeert zich dat volk waarover Ik die uitspraak heb gedaan echter van zijn kwaad, dan zal Ik berouw hebben over het kwade dat Ik het dacht aan te doen. (Jeremia 18:7-8)

Misschien zullen zij luisteren en zich bekeren, zij allen van hun slechte weg. Dan zal Ik berouw hebben over het kwade dat Ik hun denk aan te doen vanwege hun slechte daden. (Jeremia 26:3)

Ook nu echter, spreekt de HEERE, bekeer u tot Mij met heel uw hart, namelijk met vasten, met geweene en met rouwklacht. En scheur uw hart en niet uw kleren. Bekeer u tot de HEERE, uw God, want Hij is genadig en barmhartig, geduldig en rijk aan goedertierenheid, en Hij heeft berouw over het kwaad. Wie weet zal Hij Zich omkeren en berouw hebben, zodat Hij een zegen achter Zich overlaat: een graanoffer en een plengoffer voor de HEERE, uw God. (Joël 2:12-14)

God sprak niet eenmalig door één profeet, maar over een lange periode door verschillende profeten. Het was niet Gods wil om Zijn volk in ballingschap te sturen of dat er verschrikkelijke plagen over het volk zou komen. God had het volk vaak gewaar-schuw.

‘Vanaf het dertiende regeringsjaar van koning Josia van Juda, de zoon van Amon, tot op de dag van vandaag, drieëntwintig jaar lang, heb ik telkens weer namens de HEER tot jullie gesproken, maar jullie hebben niet geluisterd. Steeds opnieuw heeft de HEER zijn dienaren, de profeten, naar jullie gezonden, maar jullie hebben niet geluisterd; jullie wilden hen niet eens aanhoren. Ze zeiden: “Geef je verdorven levenswandel op en breek met je kwalijke praktijken. Dan mogen jullie in het land blijven wonen dat de HEER jullie en je voorouders gegeven heeft, voor altijd en eeuwig. (Jeremia 23:3-5, NBV21)

Door de profeten liet God aan het volk Israël weten dat het zondigde en Hij wilde dat het volk zich zou bekeren van alle verschrikkelijke zonden die het deed. Wanneer de Israëlieten zich zouden bekeren, zou God berouw hebben over het kwaad dat Hij dacht en zou Hij hun herstellen. Dit beeld zien wij continu terug in de profeten. Helaas luisterden de Israëlieten niet naar de oproep

van de profeten en bekeerden zij zich niet. Daardoor kwamen zij in ballingschap.

Wanneer wij kijken naar het kwaad dat God wilde zenden als het volk zich niet bekeerde, dan kunnen wij denken aan hongersnoden, ballingschap, ziekten en alle andere plagen die in de vloek van de wet van Mozes staan. Wij hebben de vloek al bestudeerd. Ik wil je kort laten zien dat één van de onderdelen van de vloek van de wet was dat er ziekte in het land zou komen. Zoals wij lazen was het de keuze van de Israëlieten om onder de vloek te leven of in de zegen. Door hun ongehoorzaamheid aan God leefden zij onder de vloek.

Ook iedere ziekte en iedere plaag die niet in het boek met deze wet geschreven is, zal de HEERE over u laten komen, totdat u weggevaagd wordt. (Deuteronomium 28:61)

Doordat het volk van Israël zondigde en God de rug toekeerde, begon God het te waarschuwen door profeten. Maar het volk Israël luisterde niet. Daarom kwamen er erge ziekten over het volk. God wilde dat het volk zou stoppen met zondigen, waardoor de ziekten en de ballingschap ook zou stoppen. Maar het volk luisterde niet. Daarom werden de Israëlieten ziek en kwamen zij in ballingschap, terwijl dit niet de wil van God was. Het was de eigen keuze en ongehoorzaamheid van de Israëlieten. Laten wij naar Bijbelteksten kijken die dit laten zien.

*(...) Nu zal Hij aan hun ongerechtigheid denken en hun zonden straffen. (...) Al vasten zij, Ik luister niet naar hun geroep. Ook al brengen zij een brandoffer en een graanoffer, Ik zal in hen geen behagen scheppen, maar door het zwaard, door de honger en door **de pest** zal Ik een einde aan hen maken. (Jeremia 14:10-12)*

*Ik zal de inwoners van deze stad treffen, zowel mens als dier: door een grote **pestziekte** zullen zij sterven. (Jeremia 21:6)*

Maar zoals de slechte vijgen, die vanwege hun slechte kwaliteit niet te eten zijn – want zo zegt de HEERE – zo zal Ik Zedekia maken, de koning van Juda, zijn vorsten, het overblijfsel van Jeruzalem, die in dit land zijn overgebleven en die in het land Egypte wonen. (...) Ik zal onder hen zenden het zwaard, de honger en de pest, totdat zij omgekomen zullen zijn uit het land dat Ik hun en hun vaders heb gegeven. (Jeremia 24:8-10)

Daarom, zo waar Ik leef, spreekt de Heere HEERE, voorwaar, omdat u Mijn heiligdom verontreinigd hebt met al uw afschuwelijke afgoden en met al uw gruweldaden, daarom zal Ik u ook kaalscheren, u niet ontzien en zal Ik ook geen medelijden hebben. Een derde deel van u zal door de pest sterven en door de honger in uw midden omkomen. (...) (Ezechiël 5:11-12)

Of als Ik de pest in dat land zou zenden en Mijn grimmigheid erover bloedig uitstorten om daar mens en dier uit te roeien, en al zouden Noach, Daniël en Job in het midden ervan zijn, zo waar Ik leef, spreekt de Heere HEERE, geen zoon, geen dochter zouden zij kunnen redden, zij zouden door hun gerechtigheid alleen hun eigen leven redden. (Ezechiël 14:19-20)

Zeg: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zal u, Sidon! Ik zal Mij in uw midden verheerlijken. Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben, als Ik er strafgerichten voltrek en er geheilgd word. Ik zal de pest op de stad afsturen, en bloed op haar straten. De dodelijk gewonden zullen in haar midden vallen door het zwaard, dat van rondom tegen haar is. Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben. (Ezechiël 28:22-23)

Er staan in de profeten nog veel meer Bijbelteksten die spreken dat God de pest of andere ziekten naar het volk stuurt. Het is belangrijk om het volgende te beseffen: God stuurde geen ziekten naar het volk, omdat Hij dat graag wilde. God dacht niet: ‘Ik heb zin om het volk eventjes te treffen met de pest.’ Nee! God vond het juist verschrikkelijk dat het volk onder de pest leefde. Daarom

stuurde Hij profeten die het volk opriepen om zich te bekeren. Wanneer het volk zich zou bekeren, zou ook de pest en de ziekte stoppen in het land.

Het is dus erg belangrijk om de teksten die spreken over God die ziekten naar Zijn volk stuurde in de juiste context te lezen. Wanneer wij de context begrijpen, zullen wij zien dat God sprak over de ballingschap en over de ongehoorzaamheid van de Israëlieten. Oftewel, God wil ons niet treffen met ziekten. Israël leefde door hun ongehoorzaamheid onder de vloek, en daardoor kregen zij te maken met ziekten. God stuurde profeten zodat de Israëlieten weer gezond konden worden en niet meer onder de vloek van ziekte hoefden te leven.

Samenvatting

In dit hoofdstuk zagen wij dat de profeten verwezen naar de tijd van de ballingschap, de komst van Jezus en Zijn wederkomst. Een bekende tekst over genezing staat in Jesaja 53, waar werd geprofeteerd dat Jezus onze zonden en ziekten zou dragen. Jezus leed verschrikkelijk aan het kruis en werd mishandeld voordat hij gekruisigd werd. Hij werd getroffen door zweepslagen en zijn bloed stroomde uit verschillende wonden. Dit alles deed hij om ons te genezen. Jezus betaalde de prijs van genezing met Zijn eigen leven. Hij heeft ons al gezond gemaakt, het is aan ons om dit te ontvangen in geloof zodat het zichtbaar zal zijn in ons lichaam.

Een andere bekende tekst over genezing staat in Jesaja 35, waarin staat dat de ogen van de blinden geopend zullen worden en de oren van de doven zullen horen. Dit werd vervuld in de tijd dat Jezus, de Messias, op aarde was en blijft relevant voor gelovigen vandaag. Jezus genas vele zieken en gaf zijn discipelen de opdracht om voor zieken te bidden en hen te genezen.

In de volgende reden zagen wij dat God zorgt voor Zijn schapen en wil dat zij gezond zijn. Hij roept leiders op om voor de schapen te zorgen en zieken te genezen. God wist dat aardse leiders tekort schoten, daarom stuurde Hij Zijn Zoon. Hij is de volmaakte Herder die de schapen zal genezen.

Onder de vleugels van God vinden we genezing, bescherming en rust. Wij mogen onder Zijn vleugels bescherming zoeken, en volgens Maleachi 4 vinden wij genezing onder Zijn vleugels. Dit beeld wordt bevestigd door Psalm 91.

Tot slot is het belangrijk om te begrijpen dat God geen ziekten naar Israël stuurde omdat Hij dat graag wilde. Hij stuurde profeten om hen te waarschuwen en op te roepen tot bekering, zodat ze genezen zouden worden. Het was Gods wil dat Zijn volk gezond was en in overeenstemming leefde met Zijn geboden. Ziekten en de ballingschap kwamen dus door ongehoorzaamheid en niet doordat God dit in Zijn soevereiniteit had bepaald.

DEEL 2

NIEUWE TESTAMENT

WAAROM GOD JOU VANDAAG WIL GENEZEN



Mijn woorden sterken heel het
lichaam als een medicijn

Spreuken 4:22



H9 IEDEREEN GENAS

In de afgelopen hoofdstukken hebben wij gekeken naar het Oude Testament en naar veel Bijbelteksten die spreken over genezing. Ik weet zeker dat al deze redenen en Bijbelteksten jouw geloof in genezing hebben versterkt en je al opgebouwd bent met Gods Woord. Maar in de komende hoofdstukken zal het nog beter worden. Genezing is niet alleen een onderwerp van het Oude Testament maar ook van het Nieuwe Testament. Hoewel het Oude Testament al voldoende teksten geeft om geloof te bouwen voor genezing en om zeker te weten dat God geneest, is het Nieuwe Testament nog duidelijker en nog beter. Of, zoals de schrijver van de Hebreënbrieff schreef:

Nu heeft Hij echter een zoveel voortreffelijker bediening ontvangen, zoals Hij ook van een beter verbond Middelaar is: een verbond dat in betere beloften is vastgelegd. (Hebreëen 8:6)

Wanneer wij het nieuwe verbond, oftewel het Nieuwe Testament, vergelijken met het oude verbond, dan is het nieuwe verbond vele malen beter. Wanneer God in het Oude Testament en in het oude verbond al genezing beloofde, hoeveel te meer geldt deze prachtige belofte voor de gelovigen van het nieuwe verbond. In dit hoofdstuk beperken wij ons tot de Bijbelteksten die zeggen dat allen genazen. We zullen er snel doorheen gaan, maar eigenlijk kunnen we van dit hoofdstuk al een compleet boek maken over God die wil genezen.

Waarom wij naar Jezus moeten kijken

Het is erg belangrijk om naar het leven van Jezus te kijken. Jezus was perfect, wandelde in de perfecte wil van God en deed alles wat God de Vader wilde doen. Wanneer wij naar Jezus kijken, zien wij het beeld van God de Vader.

*Nu, aan het einde van de tijd, heeft Hij tot ons gesproken door zijn Zoon, die Hij heeft aangesteld als erfgenaam van alles wat bestaat, en door wie Hij het heelal geschapen heeft. Hij straalt Gods luister uit, **Hij is zijn evenbeeld**, met zijn machtig woord draagt Hij alles wat bestaat. (...)* (Hebreeën 1:2-3, NBV21)

*Jezus zei tegen hem: Ben Ik zo'n lange tijd bij u, en kent u Mij niet, Filippus? **Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien**; en hoe kunt u dan zeggen: Laat ons de Vader zien? Gelooft u niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? De woorden die Ik tot u spreek, spreek Ik niet uit Mijzelf, maar de Vader, Die in Mij blijft, Die doet de werken. (Johannes 14:9-10)*

Wanneer wij naar Jezus kijken en Zijn verhalen lezen in de evangeliën, zien wij God. De wil en werken van Jezus en de wil en werken van God zijn dezelfde.

Jezus dan antwoordde en zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De Zoon kan niets van Zichzelf doen, als Hij dat niet de Vader ziet doen, want al wat Deze doet, dat doet ook de Zoon op dezelfde wijze. (Johannes 5:19)

Het is dus niet zo dat Jezus op aarde kwam, en tijdens Zijn periode op aarde dacht: 'Laat Ik voor de verandering mensen genezen. Het is niet Gods wil om mensen te genezen, maar laat Ik voor de komende jaren daar verandering in brengen.' Nee, Jezus leefde in volmaakte gehoorzaamheid aan God de Vader. Wanneer wij Jezus iets zien doen, dan weten wij dat dit het verlangen is van Jezus en God de Vader. Als Jezus mensen geneest, geneest God de Vader mensen. Het is dus erg belangrijk om de verhalen van de evangeliën te bestuderen en te onderzoeken of mensen genazen. Het is tegelijkertijd ook belangrijk om te kijken hoe Jezus omging met mensen die misschien niet zouden genezen, en wat voor redenen Hij gaf waarom zij niet genazen. Ik zal je alvast verklappen dat we deze laatste vraag niet kunnen beantwoorden, omdat Jezus iedereen genas. Oftewel, Jezus stuurde niemand ziek terug. Jezus

zei tegen niemand: ‘Het is nog niet jouw tijd om te genezen.’ ‘Nee, Ik genees jou niet, want het is niet Gods wil dat jij geneest.’ ‘Nee, jij blijft ziek, zodat God ziet of je we echt van Hem houdt.’ Aan de hand van het leven van Jezus zullen wij dus zien of God de Vader wil genezen.

Reden 42: Jezus genas iedereen

Laten wij bestuderen of Jezus mensen genas en hoeveel. Sommigen lezen de getuigenissen in de evangeliën en lezen over bijzondere genezingen en denken: ‘zij hadden geluk dat God in Zijn soevereiniteit had bepaald om hen te genezen.’ Maar de getuigenissen in de evangeliën zijn voorbeelden van mensen die genazen. Oftewel, Jezus genas veel meer mensen dan in de Bijbel is beschreven. Of, zoals Johannes schreef:

En er zijn nog veel andere dingen die Jezus gedaan heeft. Als die ieder afzonderlijk beschreven zouden worden, dan zou, denk ik, de wereld zelf de geschreven boeken niet kunnen bevatten. Amen. (Johannes 21:25)

Laten wij de Bijbelteksten bestuderen die laten zien dat Jezus iedereen genas die naar Hem toekwam. Aangezien de vier evangeliën soms spreken over dezelfde gebeurtenis, heb ik deze Bijbelteksten onder elkaar gezet.

Gebeurtenis 1: De Bergrede.

*En Jezus trok rond in heel Galilea, gaf onderwijs in hun synagogen en predikte het Evangelie van het Koninkrijk, en **Hij genas elke ziekte en elke kwaal** onder het volk. En het gerucht over Hem verspreidde zich over heel Syrië; en zij brachten bij Hem **allen die er slecht aan toe waren en door allerlei ziekten en pijnen bevangen waren, en die door demonen bezeten waren, en maanzieken en verlamden; en Hij genas hen.** (Mattheüs 4:23-24)*

2. Nadat Jezus de schoonmoeder van Petrus genas.

*Toen het nu avond geworden was, brachten ze velen die door demonen bezeten waren, bij Hem, en Hij dreef de boze geesten uit met een enkel woord, en **Hij genas allen die er slecht aan toe waren**, opdat vervuld werd wat gesproken was door de profeet Jesaja toen hij zei: Hij heeft onze zwakheden op Zich genomen, en onze ziekten gedragen. (Mattheüs 8:16-17)*

*Toen het nu avond geworden was en de zon onderging, brachten ze bij Hem allen die er slecht aan toe waren, en hen die door demonen bezeten waren. En heel de stad had zich verzameld bij de deur. En **Hij genas er velen, die er door allerlei ziekten slecht aan toe waren**. (...) (Markus 1:32-34)*

*Toen de zon onderging, brachten allen die zieken hadden, door allerlei kwalen gekweld, deze zieken bij Hem; en **Hij legde ieder van hen de handen op en genas hen**. (Lukas 4:40)*

3. Voordat Jezus Zijn discipelen macht en gezag gaf over de ziekten en demonen.

*En Jezus trok rond in al de steden en dorpen en gaf onderwijs in hun synagogen, en Hij predikte het Evangelie van het Koninkrijk en **genas iedere ziekte en elke kwaal** onder het volk. (Mattheüs 9:35)*

4. De vraag van Johannes de Doper.

En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Ga heen en bericht Johannes wat u hoort en ziet: blinden worden ziende en kreupelen kunnen lopen; melaatsen worden gereinigd en doven kunnen horen; doden worden opgewekt en aan armen wordt het Evangelie verkondigd; (Mattheüs 11:4-5)

*Op dat moment **genas Hij velen van ziekten en aandoeningen** en boze geesten; en aan veel blinden schonk Hij het gezichtsvermogen. En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Ga heen en bericht*

Johannes wat u gezien en gehoord hebt, namelijk dat blinden ziende worden, kreupelen kunnen lopen, melaatsen gereinigd worden, doven kunnen horen, doden opgewekt worden en aan armen het Evangelie verkondigd wordt. (Lukas 7:21-22)

5. Na de genezing van een verschrompelde hand.

*Maar Jezus wist dat en vertrok vandaar, en veel menigten volgden Hem en **Hij genas hen allen**. (Mattheüs 12:15)*

*Want **Hij had er velen genezen**, zodat allen die aandoeningen hadden, op Hem aandrongen om Hem te kunnen aanraken. (Markus 3:10)*

*En toen Hij met hen afgedaald was, bleef Hij staan op een vlakke plaats en met Hem een menigte van Zijn discipelen en een grote menigte van het volk uit heel Judea en Jeruzalem en van de zee-kant van Tyrus en Sidon, die gekomen waren om Hem te horen en om van hun ziekten genezen te worden, ook zij die gekweld werden door onreine geesten; **en zij werden genezen**. En heel de menigte probeerde Hem aan te raken, want er ging kracht van Hem uit, en **Hij genas ze allen**. (Lukas 6:17-19)*

6. Voor de wonderbare voedselvermenigvuldiging.

*En toen Jezus dit hoorde, vertrok Hij vandaar met een schip naar een eenzame plaats, alleen; en de menigte, die dat hoorde, volgde Hem te voet vanuit de steden. En toen Jezus uit het schip ging, zag Hij een grote menigte, en Hij was innerlijk met ontferming bewogen over hen en **genas hun zieken**. (Mattheüs 14:13-14)*

*Toen de menigte dat merkte, volgden zij Hem. Hij ontving hen en sprak tot hen over het Koninkrijk van God; en **hen die genezing nodig hadden, maakte Hij gezond**. (Lukas 9:11)*

Hierna vertrok Jezus naar de overkant van de zee van Galilea, ofwel van Tiberias. En een grote menigte volgde Hem, omdat zij Zijn tekenen zagen, die Hij deed aan de zieken. (Johannes 6:1-2)

7. In Gennesaret.

*En toen de mannen van die plaats Hem herkenden, stuurden ze bericht rond in heel die streek en brachten allen bij Hem die er slecht aan toe waren; en zij smeekten Hem alleen maar de zoom van Zijn bovenkleed te mogen aanraken. En **allen die Hem aanraakten, werden gezond.** (Mattheüs 14:35-36)*

*En toen zij uit het schip gegaan waren, herkende men Hem met-een. En men liep heel die streek door en begon op ligmatten hen die er slecht aan toe waren met zich mee te dragen naar de plaats waarvan ze hoorden dat Hij daar was. En waar Hij ook kwam, in dorpen of steden of in gehuchten, daar legden ze de zieken op de markten en smeekten Hem of zij al was het maar de zoom van Zijn bovenkleed mochten aanraken; **en allen die Hem aanraakten, werden gezond.** (Markus 6:54-56)*

8. Voor de tweede broodvermenigvuldiging.

*En Jezus vertrok vandaar en kwam bij de zee van Galilea; en Hij klom de berg op en ging daar zitten. En er kwam een grote menigte naar Hem toe en zij hadden kreupelen, blinden, mensen die niet konden spreken en verlamden bij zich, en vele anderen. En zij legden ze voor de voeten van Jezus en **Hij genas hen**, zodat de menigte zich verwonderde, toen zij zagen dat zij die niet hadden kunnen spreken, konden spreken, de verlamden gezond waren, de kreupelen konden lopen en de blinden konden zien; en zij verheerlijkten de God van Israël. (Mattheüs 15:29-31)*

9. Onderweg naar Judea.

*En het gebeurde, toen Jezus deze woorden geëindigd had, dat Hij uit Galilea vertrok en over de Jordaan naar het gebied van Judea ging. En een grote menigte volgde Hem, en **Hij genas hen daar.** (Mattheüs 19:1-2)*

10. In de tempel.

En er kwamen blinden en kreupelen bij Hem in de tempel en Hij genas hen. (Mattheüs 21:14)

11. Het gerucht over Jezus dat rondging.

*Het gerucht over Hem verspreidde zich echter des te meer en een grote menigte kwam bijeen om Hem te horen en door Hem **genezen te worden van hun ziekten.** (Lukas 5:15-16)*

12. Terugblik vanuit Handelingen.

*Hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht en hoe Hij het land doorgedaan is, terwijl Hij goeddeed en **allen** die door de duivel overweldigd waren, **genas**, want God was met Hem. (Handelingen 10:38)*

Dit zijn al 20 verschillende Bijbelverzen die laten zien dat Jezus iedereen genas die bij Hem kwam. Genezing was niet een bijzonderheid, wat maar een paar keer voorkwam in de bediening van Jezus. Jezus liep rond door Israël, en genas de zieken. Waarom genas Jezus de zieken? Omdat Hij met innerlijke ontferming bewogen was over zieken, en Hij hun lijden wilde wegnemen. Dit zagen wij terug in Mattheüs 14:14.

Wanneer wij de bediening van Jezus bestuderen, komen wij dus tot de conclusie dat Jezus iedereen genas die bij Hem kwam. Ook vandaag wil Jezus iedereen genezen, omdat Hij met innerlijke ontferming bewogen is over de zieken. Jezus wil niet dat iemand ziek blijft, Hij wil alle zieken genezen.

Er is ook een verhaal in de Bijbel waarin Jezus niet kon genezen. En daar was een goede reden voor. Laten wij het verhaal lezen.

*En Hij kwam in Zijn vaderstad en onderwees hen in hun synagoge, zodat zij versteld stonden en zeiden: Waar heeft Deze die wijsheid en krachten vandaan? Is Dit niet de Zoon van de timmerman? En heet Zijn moeder niet Maria, en Zijn broers Jakobus en Joses, en Simon en Judas? En Zijn zusters, zijn zij niet allen onder ons? Waar heeft Deze dan dit alles vandaan? **En zij namen aanstoot aan Hem.** Maar Jezus zei tegen hen: Een profeet is niet ongeëerd, behalve in zijn vaderstad en in zijn huis. En Hij deed daar **niet veel krachten vanwege hun ongeloof.** (Mattheüs 13:54-58)*

En Jezus zei tegen hen: Een profeet is niet ongeëerd, behalve in zijn vaderstad en bij zijn familie en in zijn huis. En Hij kon daar geen kracht doen, maar Hij legde slechts enkele zieken de handen op en genas hen. En Hij verwonderde Zich over hun ongeloof. (Markus 6:4-6)

Zie je wat er gebeurt? Jezus wilde wel genezen, maar Hij kon het niet omdat Hij niet goed werd ontvangen. Ze zagen Jezus als ‘hun Buurjongetje’ die ze zagen opgroeien in hun stad. Ze zagen Hem niet als de Messias of als Iemand die wonderen kon doen. Vanwege hun ongeloof, konden zij niet hun wonder ontvangen. Sterker nog, als wij het verhaal van Lukas erbij halen, wilden ze Jezus zelfs doden.

En allen in de synagoge werden met woede vervuld toen zij dit hoorden, en zij stonden op, dreven Hem de stad uit en brachten Hem op de top van de berg waarop hun stad gebouwd was, om Hem van de steilte af te werpen. Maar Hij liep midden tussen hen door en ging weg. (Lukas 4:28-30)

Wanneer je plannen hebt om de Zoon van God van een steilte af te werpen, dan kun je ook niet in geloof staan om jouw genezing

van Hem te ontvangen. Jezus werd niet geëerd, de mensen geloofden Hem niet en ze wilden Hem liever dood dan levend hebben. Dit was een situatie waarin Jezus niet iedereen kon genezen. Hij genas daar alleen de mensen die wel van Hem wilden ontvangen en in Hem geloofden.

Het punt dat ik wil maken is: iedereen die in geloof tot Jezus kwam, werd genezen. En het geloof om iets van Jezus te ontvangen, was voor niemand in die tijd te moeilijk. Jezus hoefde niemand teleur te stellen. Hij genas iedereen. Doordat Hij iedereen genas, hadden de mensen ook geloof dat Hij hun kon genezen. Wanneer iemand voor jou in de rij staat met één arm, en je ziet dat Jezus genezing brengt en de complete arm aangroeit, dan heb jij ook geloof voor jouw eigen ziekte of probleem. Daarom raad ik je aan om genezingsdiensten te bezoeken of naar getuigenissen van genezingen te luisteren. Wanneer je ziet dat God anderen geneest, ontstaat er geloof in jouw hart dat Hij ook jou wil genezen.

In Israël ging dit om misschien wel honderdduizenden mensen die genezen werden. Maar tegelijkertijd had je mensen die niet naar Jezus toekwamen voor hun genezing en die thuis bleven. Of je had mensen die Hem niet eerden om wie Hij was. Deze mensen bleven ziek, en velen van deze mensen zullen wij in het boek Handelingen terugzien. Alleen werden zij niet genezen door Jezus toen Hij op aarde rondliep, maar door de apostelen met de kracht van de Heilige Geest.

Reden 43: Jezus genas in alle omstandigheden

Zoals je weet, kunnen wij in bepaalde omstandigheden anders reageren op een situatie. Stel, iemand vraagt aan jou: ‘wil je samen met mij naar de bioscoop gaan’. Afhankelijk van de omstandigheid waarin jij je verkeert, zal je meegaan of thuisblijven. Wanneer je de hele dag niets gedaan hebt, jij je verveelt en je genoeg energie hebt, dan zal je waarschijnlijk meegaan. Maar wanneer je slecht hebt geslapen, de hele dag hebt gewerkt en moest overwerken en vervolgens drie uur in de file stond, heb je misschien niet

meer zoveel zin om naar de bioscoop te gaan. Je bent moe, en je wilt vroeg naar bed. Het was een moeilijke dag.

Toen Jezus op aarde rondliep, had Hij ook te maken met moeilijke omstandigheden. Zo waren er momenten dat Jezus moe was, honger had, rust wilde, boos was en verdriet had. Jezus was net zo menselijk als ons, met het grote verschil dat Hij nooit had gezondigd. In deze reden wil ik kijken naar de ‘moeilijke’ momenten van Jezus. Oftewel, wat deed Jezus met de zieken, als Hij lichamenlijk vermoeid was, of iets ergs had meegemaakt? Laten wij naar een aantal voorbeelden kijken.

Moeilijk moment 1: De neef van Jezus, Johannes de Doper, werd onthoofd. Wanneer een dierbare overlijdt, vooral door geweld, is dat erg moeilijk. Naast de begrafenis die geregeld moet worden, willen wij in de weken nadat iemand is overleden ook tijd nemen om te rouwen en te huilen. Dit is normaal en gezond. Nadat Jezus hoorde dat Zijn neef Johannes was overleden, wilde Hij eventjes alleen zijn.

En zijn discipelen kwamen, namen het lichaam (van Johannes de Doper) weg en begroeven het; zij gingen heen en berichtten het Jezus. En toen Jezus dit hoorde, vertrok Hij vandaar met een schip naar een eenzame plaats, alleen; (...) (Mattheüs 14:12-13)

Zie je het voor je? Jezus hoorde het verschrikkelijke nieuws over Johannes, en Hij wilde eventjes alleen zijn. Misschien wilde Hij tot God bidden, wilde Hij ‘gewoon’ huilen en wilde Hij dit verlies verwerken, samen met Zijn twaalf discipelen. Jezus had het nodig om alleen te zijn. Dus Hij ging met een schip naar een eenzame plaats.

En de menigte, die dat hoorde, volgde Hem te voet vanuit de steden. En toen Jezus uit het schip ging, zag Hij een grote menigte, (...) (Mattheüs 14:13-14)

Op het moment dat Hij uit het schip kwam, en Hij had verwacht om alleen te zijn en te kunnen rouwen en rusten, zag Hij opeens

een grote menigte. Wat zou jij in een situatie doen wanneer je alleen wilt zijn vanwege persoonlijke omstandigheden, en je doet de deur van je huis open, en je ziet tientallen mensen. Niet zomaar mensen voor de gezelligheid, maar mensen met allemaal noden. Ik denk dat velen rennend zullen weggaan of zullen zeggen: ‘nu niet, kom volgende week maar terug.’ Maar wat deed Jezus met deze grote menigte mensen, met allemaal zieken in hun midden?

En toen Jezus uit het schip ging, zag Hij een grote menigte, en Hij was innerlijk met ontferming bewogen over hen en genas hun zieken. (Mattheüs 14:14)

Jezus stapte het schip uit, schoof Zijn eigen ‘noden’ aan de kant, en begon de zieken te genezen. Zie je hoe belangrijk genezing voor Jezus is? Zieken genezen deed Hij niet alleen als het Hem goed uitkwam. Hij genas ook de zieken toen het Hem eigenlijk helemaal niet goed uitkwam. Jezus houdt zoveel van ons, dat Hij graag onze ziekte geneest. Ook al komt het niet goed uit in Zijn agenda. Natuurlijk is de positie van Jezus van vandaag anders dan toen Hij op aarde was, want nu kan Jezus, door de Heilige Geest, tegelijkertijd in Amerika, Nederland, Australië en China een genezingswonder doen.

Moeilijk moment 2: Ook toen Jezus boos was, genas Hij nog steeds de zieken. Toen Hij in de tempel kwam en zag dat de mensen een rovershol hadden gemaakt van de tempel, waarin alles met woekerprijzen werd verkocht, genas Hij alsnog de zieken.

*En Jezus ging de tempel van God binnen en dreef allen die in de tempel verkochten en kochten naar buiten, en keerde de tafels van de wisselaars om en de stoelen van hen die de duiven verkochten. En Hij zei tegen hen: Er is geschreven: Mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden; maar u hebt er een rovershol van gemaakt. En er kwamen blinden en kreupelen bij Hem in de tempel en **Hij genas hen.** (Mattheüs 21:12-14)*

Zie je het voor je? Jezus maakte de tempel leeg, door alle verkopers eruit te sturen. En wie mochten er in de plaats daarvan bij Hem komen? De blinden en kreupelen. Het was niet een zonde om schapen en duiven te verkopen rondom de tempel. Mensen mochten juist een offer kopen om dit aan God te offeren. Maar het was niet de bedoeling om hele hoge prijzen te vragen voor de offerdieren. Dat was schandalig in de ogen van Jezus. En zij hadden daardoor niets te zoeken bij de tempel. Maar de blinden en kreupelen wel. Zij mochten in alle rust en vrede bij Jezus komen, en Jezus zag naar hen om. Jezus genas hen daar, terwijl de hele tempel in paniek was van wat er zojuist gebeurde. Jezus laat duidelijk zien wat het echte offer is die Hij verlangt van de mensen, namelijk omzien naar de hulpbehoevenden.

Waar toe dienen voor Mij uw vele offers? zegt de HEERE. Ik heb genoeg van de brandoffers van rammen en het vet van gemest vee; en in het bloed van jonge stieren, lammeren of bokken vind Ik geen vreugde. (...) Breng niet langer nutteloze offers. Het reukwerk is Mij een gruwel. (...) Houd op met kwaad doen, leer goed te doen, zoek het recht! Help de verdrukte, doe de wees recht, bepleit de rechtszaak van de weduwe! (Jesaja 1:11-17)

Dus zelfs op het moment dat Jezus boos was en de tempel leeg maakte, zag Hij om naar de zieken. Dit laat weer zien dat zieken genezen niet een bijrol had in het leven van Jezus, maar erg belangrijk was.

Moeilijk moment 3: Toen Jezus op aarde rondliep, namen veel mensen aanstoot aan Hem. Veel Schriftgeleerden en farizeeërs hadden continu commentaar op Jezus Zijn bediening. Ze konden Jezus niet uitstaan, en dit leidde er zelfs toe dat ze Hem wilden vermoorden. Eén van de ergernissen die de farizeeërs hadden, was dat Jezus genas op de sabbat. Ondanks dat Jezus wist dat de farizeeërs aanstoot aan Hem zouden nemen als Hij genas op de sabbat, besloot Hij op deze dag te genezen. Voor Jezus was de zieke enorm belangrijk. Zelfs zo belangrijk, dat Hij het ervoor overhad om aanstoot te ontvangen.

En Hij kwam opnieuw in de synagoge; en er was daar iemand die een verschrompelde hand had. En ze letten scherp op Hem om te zien of Hij hem op de sabbat genezen zou, opdat zij Hem zouden kunnen beschuldigen. En Hij zei tegen de man die de verschrompelde hand had: Sta op en ga in het midden staan. En Hij zei tegen hen: Is het geoorloofd op sabbatdagen goed te doen of kwaad te doen, een mens te behouden of te doden? En zij zwegen. En nadat Hij hen rondom toornig aangekeken had, tegelijk bedroefd over de verharding van hun hart, zei Hij tegen de man: Steek uw hand uit. En hij stak hem uit, en zijn hand werd hersteld, gezond als de andere. En toen de Farizeeën weggegaan waren, beraadslaagden zij meteen met de Herodianen tegen Hem hoe zij Hem om zouden kunnen brengen. (Marcus 3:1-6)

Jezus wist wat de gevolgen waren wanneer hij deze man zou genezen. Jezus kon deze aanstoot vermijden, door tegen deze man te zeggen: 'kom vanavond, wanneer de sabbat voorbij is, naar Mij toe. Dan zal ik je genezen.' Jezus besloot dit niet te doen, Hij besloot deze man direct te genezen. Jezus had er alles voor over om deze man te genezen, zelfs als dit zou betekenen dat de farizeeën zouden vergaderen met de politieke aanhangers om Hem te doden. Jezus wilde dat die man op die dag zou genezen, en geen dag langer hoefde te wachten.

Moeilijk moment 4: Zelfs toen Jezus gevangen werd genomen, genas Hij degene die Hem kwam arresteren. Jezus genas niet alleen Zijn vrienden of volgelingen. Jezus genas ook Malchus, de dienaar van de hogepriester, die Hem gevangen kwam nemen.

En een van hen trof de dienaar van de hogepriester en sloeg hem zijn rechteroor af. Maar Jezus antwoordde en zei: Laat hen tot hiertoe begaan. En Hij raakte zijn oor aan en genas hem. (Lukas 22:50-51)

Ik denk niet dat Malchus in geloof stond voor de genezing van zijn oor. Ik denk ook niet dat hij had verwacht dat Jezus hem zou

genezen. Zelfs degene die Jezus gevangen wilde nemen, werd door Jezus genezen. Dit zegt veel over het verlangen van Jezus om mensen te genezen. Als Jezus de ‘vijand’ Malchus wilde genezen, dan wil Hij zeker jou genezen, wanneer je een kind van God bent.

Moeilijk moment 5: Jezus had een menselijk lichaam, en Jezus moest dus ook rusten. Daarom wilde Hij soms naar eenzame plaatsen zonder mensen, zodat Hij op krachten kon komen en met God de Vader kon bidden. We kunnen een voorbeeld vinden in Markus 7, waarbij Jezus vertrok naar een gebied buiten Israël.

En Hij stond op en vertrok vandaar naar het gebied van Tyrus en Sidon; en toen Hij een huis binnengegaan was, wilde Hij niet dat iemand het wist, maar Hij kon niet verborgen blijven. (Marcus 7:24)

Toen kwam er vrouw naar Hem toe, die Hem smeekte om haar dochter te genezen. Terwijl Jezus eerst nog weigerde, omdat Hij was gezonden voor de schapen van Israël en nog niet voor de heidenen, bleef deze vrouw aanhouden. Uiteindelijk genas Jezus haar dochter, vanwege het geloof van deze vrouw.

Toen antwoordde Jezus en zei tegen haar: O vrouw, groot is uw geloof; het zal gebeuren zoals u wilt. En haar dochter was vanaf dat moment gezond. (Mattheüs 15:28)

Dus Jezus genas haar dochter, ook al wilde Hij in dat gebied onbekend blijven en wilde Hij tot rust komen.

Wij zien dus dat Jezus ook in moeilijke momenten genas. Ook al was Hij beperkt door Zijn aardse lichaam, Hij deed er alles aan om mensen te genezen van hun kwalen.

Reden 44: Jezus Zijn opdracht

Toen Jezus op aarde was, gaf Hij Zijn discipelen veel onderwijs. Hij gaf hun ook opdrachten, zodat zij mee konden werken aan het

koninkrijk van God. Heeft Jezus Zijn discipelen ook opdrachten gegeven met betrekking tot genezing? Zo ja, hoort iedereen te genezen?

Jezus stuurde Zijn discipelen erop uit om het koninkrijk van God te verkondigen. Maar waarom deed Hij dit? Waarom deed Hij niet alles zelf?

En Jezus trok rond in al de steden en dorpen en gaf onderwijs in hun synagogen, en Hij predikte het Evangelie van het Koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. Toen Hij de menigte zag, was Hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben. Toen zei Hij tegen Zijn discipelen: De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt. (Mattheüs 9:35-38)

De reden waarom Jezus Zijn discipelen opdracht gaf om het evangelie van God te verkondigen, was omdat Hij niet alleen dit werk kon doen. Hij had medearbeiders nodig, die samen met Hem omzagen naar de mensen in nood. Jezus was met innerlijke ontferming bewogen over alle mensen, en wilde dat iedereen het goede nieuws hoorde, genezen werd en bevrijd werd. Daarom vroeg Hij aan Zijn discipelen om te bidden dat de Heere van de oogst arbeiders in de oogst zou uitzenden. In de volgende verzen zien wij wat het antwoord was op dit gebed.

*En Hij riep Zijn twaalf discipelen bij Zich en gaf hun macht over de onreine geesten om die uit te drijven, en om **iedere** ziekte en **elke** kwaal te genezen. (Mattheüs 10:1)*

Jezus gaf de discipelen macht over iedere ziekte en elke kwaal. Er is geen ziekte of kwaal in de wereld, die de discipelen niet konden genezen. Elke ziekte kon genezen worden door de autoriteit die Jezus aan hen gaf. Oftewel, niet alleen Jezus kon alle zieken genezen, ook de discipelen ontvingen de macht om alle zieken te

genezen. Nadat de discipelen de macht en autoriteit ontvingen om de zieken te genezen, ontvingen zij ook de opdracht om zieken te genezen.

Genees zieken, reinig melaatsen, wek doden op, drijf demonen uit. U hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets. (Mattheüs 10:8)

Dit klinkt misschien overbodig. Want wanneer je de autoriteit hebt ontvangen om zieken te genezen, dan genees je toch de zieken? Helaas wordt vandaag, om wat voor reden dan ook, niet altijd de zieken genezen, terwijl Jezus ons ook vandaag de macht en autoriteit heeft gegeven om zieken te genezen. Datgeen wat Jezus in Mattheüs 10 aan Zijn discipelen had geboden, moesten de discipelen onderwijzen aan alle volken.

*En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, **hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.** (Mattheüs 28:18-19)*

Wat heeft Jezus de discipelen geboden? Om de zieken te genezen. Wat moeten de discipelen de volken dus gebieden? De zieken genezen.

Ditzelfde verhaal vinden wij terug in Lukas en Markus.

*Hij riep Zijn twaalf discipelen bijeen en gaf aan hen kracht en macht over alle demonen, en om ziekten te genezen, en Hij zond hen op weg om het Koninkrijk van God te prediken en de zieken te genezen. (...) Zij vertrokken en reisden door alle dorpen, en zij verkondigden het Evangelie en **genazen overal de zieken.** (Lukas 9:1-6)*

En Hij riep de twaalf bij Zich en begon hen twee aan twee uit te zenden en gaf hun macht over de onreine geesten. (...) En toen zij

weggegaan waren, predikten zij dat men zich moest bekeren. En zij dreven veel demonen uit en zalfden veel zieken met olie en maakten hen gezond. (Markus 6:7-13)

In dit verhaal lezen wij dat Jezus Zijn discipelen kracht en macht gaf om de zieken te genezen, Hij de opdracht gaf om de zieken te genezen en wij lezen dat de discipelen de zieken genazen. Door deze drie feiten lezen wij dat ook de discipelen alle zieken konden genezen, doordat zij van Jezus de macht ontvingen over alle ziekten. Dit betekent dat Jezus alle zieken wilde genezen, en dat Jezus wilde dat ook anderen in deze genezingsbediening zouden wandelen.

Jezus gaf niet alleen de twaalf discipelen de opdracht om de zieken te genezen. Hij stuurde ook zeventig anderen om de zieken te genezen.

Hierna wees de Heere nog zeventig anderen aan en zond hen twee aan twee voor Zijn aangezicht uit naar iedere stad en plaats waar Hij komen zou. (...) genees de zieken die daar zijn, en zeg tegen hen: Het Koninkrijk van God is dicht bij u gekomen. (Lukas 10:1 en 9)

Oftewel, minimaal 82 discipelen van Jezus werden uitgezonden om het evangelie te prediken, de zieken te genezen en de demonen uit te drijven. Wat voor gevolg zal dit hebben in Nederland, als 82 discipelen een openbaring ontvangen dat Jezus hun de macht en autoriteit heeft gegeven over alle ziekten? Wat zou er gebeuren als er 82 discipelen zijn die beseffen wat voor grote autoriteit ze hebben ontvangen van Jezus Christus, en iedere ziekte geneest en iedere demon wordt uitgedreven? Wanneer dit gebeurt, zal er een grote opwekking plaatsvinden in Nederland. In korte tijd zal heel Nederland bereikt zijn met het goede nieuws van het evangelie. Als het mogelijk was voor deze 82 discipelen, die nog niet de doop van de Heilige Geest in Handelingen 2 hadden ontvangen, hoeveel te meer is dit mogelijk voor ons, met de doop van de Heilige Geest.

Daarnaast waren er ook andere discipelen, die ook in de naam van Jezus demonen uitdreven.

En Johannes antwoordde Hem: Meester, wij hebben iemand gezien die demonen uitdreef in Uw Naam, iemand die ons niet volgt; en wij hebben het hem verboden, omdat hij ons niet volgt. Maar Jezus zei: Verbied het hem niet, want er is niemand die een kracht doen zal in Mijn Naam en kort daarna kwaad van Mij zal kunnen spreken. Want wie niet tegen ons is, die is voor ons. (Markus 9:38-40)

Niet alleen Jezus had de macht en autoriteit om zieken te genezen. Jezus had Zijn macht en autoriteit gedeeld met minimaal 82 discipelen. Er waren dus veel mensen actief om de zieken te genezen, precies wat Jezus verlangde in Zijn gebed. Hij wilde veel arbeiders zien, die voor de schapen zou zorgen. Als dit Jezus Zijn gebed was voor 2000 jaar geleden, dan is dit ook vandaag Zij verlangen. Jezus wil veel arbeiders zien die het evangelie prediken, de zieken genezen en de demonen uitdrijven.

Reden 45: De discipelen genazen alle zieken

In de vorige reden lazen wij dat de discipelen iedereen genazen, toen Jezus op aarde was. Maar ook toen Jezus in de hemel was, genazen de discipelen alle zieken. We beginnen bij de laatste opdracht van Jezus, en kijken daarna naar het boek Handelingen.

*En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, **hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.** (Mattheüs 28:18-19)*

Zoals wij al in de vorige reden zagen, was de opdracht van Jezus aan Zijn discipelen om de zieken te genezen. Deze opdracht moesten zij ook leren aan de volgende generaties gelovigen.

*En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken; slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden; **op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden.** (Markus 16:17-18)*

Jezus gaf Zijn discipelen een soortgelijke opdracht mee. Deze opdracht lijkt erg op de eerste opdracht van Jezus in Mattheüs 10. De discipelen moesten het evangelie prediken, demonen uitdrijven en zieken genezen. Deze opdracht was niet veranderd toen Jezus de aarde verliet. Sterker nog, dit was niet alleen een opdracht voor de discipelen. Dit is een opdracht voor allen die geloven. Oftewel, wanneer je gelooft, horen deze tekenen jou te volgen.

Soms wordt er gezegd: ‘alleen Jezus en de discipelen van Jezus konden zieken genezen.’ Dit is niet waar. Markus sprak niet over ‘de discipelen zullen deze tekenen volgen’. Markus sprak over ‘de gelovigen’. Wanneer jij in Jezus gelooft, kun je zieken genezen door handoplegging. Dit is voor iedere gelovige beschikbaar, en iedere gelovige wordt opgedragen om zijn handen op zieken te leggen, zodat de zieken genezen.

Daarnaast staat er ook niet: ‘bid voor de zieke, en God bepaalt soeverein of de zieke geneest.’ God geeft ons de opdracht, macht en autoriteit om zieken te genezen. God wil dat iedereen geneest en wil dit onder andere doen door Zijn kinderen. Dit laat Gods wil zien om iedereen te genezen en Gods autoriteit die in de gelovige aanwezig is. Iedere gelovige is in staat om zieken te genezen, doordat Jezus in de gelovige woont en de gelovige de autoriteit heeft gegeven om dit te doen. Zieken genezen hoort een dagelijkse bezigheid te zijn van de gelovige. Ik denk dat wij hier allemaal, inclusief ikzelf, in mogen groeien.

Dit waren de woorden van Jezus en de discipelen deden dit. Niet alleen de elf discipelen van Jezus vervulden deze belangrijke taak, wij lezen ook over anderen in het boek Handelingen die

de zieken genazen. Denk bijvoorbeeld aan Filippus, Ananias en Paulus.

Laten wij de teksten over massagenezingen in het boek Handelingen lezen.

En er werden er steeds meer toegevoegd die in de Heere geloofden, menigten van zowel mannen als vrouwen, zodat zij de zieken naar buiten droegen op de straten en hen op bedden en ligmatten legden, opdat, wanneer Petrus voorbijkwam, ook maar zijn schaduw op iemand van hen zou kunnen vallen. En ook de menigte uit de steden in de omgeving kwam gezamenlijk naar Jeruzalem. Men bracht zieken en hen die door onreine geesten gekweld werden, en zij werden allen genezen. (Handelingen 5:14-16)

Zie je de kracht en autoriteit van de eerste gemeente in het boek Handelingen? Zieken kwamen massaal naar Jeruzalem en allen werden genezen. Gods kracht van genezing rustte op Petrus, zodat zelfs Petrus zijn schaduw ervoor zorgde dat mensen genazen. De kracht van genezing die in Jezus was, werkte ook in de gelovigen van het boek Handelingen. En dat is logisch. Toen Jezus op aarde was, had Hij alle kracht en macht om zieken te genezen. In het boek Handelingen woonde Jezus, door de Heilige Geest, in de gelovigen. Dus Petrus had de kracht in Hem, die ervoor zorgde dat mensen genazen. Net zoals Jezus deed.

Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen, want Hij Die in u is, is groter dan hij die in de wereld is. (1 Johannes 4:4)

De genezingen van Jezus waren niet op. De tijd van genezingen was niet voorbij. Ook in het boek Handelingen was Gods genezing overvloedig aanwezig.

En Stefanus, vol geloof en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk. (Handelingen 6:8)

Stefanus behoorde niet tot de discipelen, maar toch deed hij grote wonderen en tekenen onder het volk. Helaas schreef Lukas niet op wat voor wonderen hij precies deed. Maar Lukas schreef dit ook over de elf discipelen van Jezus, dus kunnen wij aannemen dat Stefanus dezelfde soort wonderen en tekenen deed.

En er kwam vrees over iedereen; en er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan. (Handelingen 2:43)

En er gebeurden door de handen van de apostelen veel tekenen en wonderen onder het volk; (Handelingen 5:12)

Wij lezen in Handelingen ook over Filippus en dat hij vele verlamden en kreupelen genas. Ook Filippus behoorde niet tot de elf discipelen van Jezus, maar hij was een diaken die in het boek Handelingen werd aangesteld over de gemeente te Jeruzalem. Uiteindelijk vluchtte hij vanwege de vervolgingen weg uit Jeruzalem en kwam in Samaria.

En de menigten hielden zich eensgezind aan wat door Filippus gezegd werd, omdat zij luisterden en de tekenen zagen die hij deed. Want bij velen die onreine geesten hadden, gingen die er onder luid schreeuwen uit; en veel verlamden en kreupelen werden genezen. (Handelingen 8:6-7)

God werkte niet alleen door de discipelen in Jeruzalem, maar ook door Filippus bij de Samaritanen. Gods genezende kracht kent geen grenzen.

En Simon geloofde zelf ook en nadat hij gedoopt was, bleef hij voortdurend bij Filippus; en toen hij de tekenen en grote krachten zag die er gebeurden, stond hij versteld. (Handelingen 8:13)

Ook bij Paulus en Barnabas gebeurden er grote wonderen en tekenen.

Zij verbleven daar dan lange tijd en spraken vrijmoedig, in vertrouwen op de Heere, Die getuigenis gaf aan het Woord van Zijn genade en tekenen en wonderen door hun hand liet gebeuren. (Handelingen 14:3)

En heel de menigte zweeg, en zij hoorden Barnabas en Paulus vertellen wat voor grote tekenen en wonderen God door hen onder de heidenen gedaan had. (Handelingen 15:12)

In handelingen 19 lezen wij een prachtig voorbeeld van de tekenen en wonderen die Paulus deed.

En God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus, zo zelfs dat, als de zweetdoeken of de doeken die hij om zijn middel droeg, van zijn lichaam op de zieken gelegd werden, de ziekten van hen weken en de boze geesten uit hen weggingen. (Handelingen 19:11-12)

Bij Petrus genazen er mensen in zijn schaduw, en de zweetdoeken van Paulus brachten genezing. Gods genezende kracht was niet verdwenen toen Jezus naar de hemel ging, Gods kracht was nog steeds beschikbaar op aarde.

Toen dit nu gebeurd was, kwamen ook de anderen op het eiland die ziekten hadden, naar hem (Paulus) toe en zij werden genezen. (Handelingen 28:9)

De discipelen deden wat Jezus deed. Zij genazen de zieken. In het boek Handelingen zagen wij een aantal voorbeelden van massagenezingen. Het is aannemelijk dat er nog veel meer is gebeurd, maar dat Lukas een keuze moest maken tussen verschillende verhalen. Dit deed Lukas ook in zijn evangelie. Hij behandelde maar vijf massagenezingen in zijn evangelie, terwijl Mattheüs er tien beschreef. En Jezus had veel meer genezingen en massagenezingen gedaan dan deze tien. Dit is iets wat wij in onze achterhoofd moeten houden.

Genezing hoort bij het leven van een gelovige. De gelovige mag dit zowel ontvangen als uitdelen. Dit laat duidelijk zien dat God wil dat wij iedere ziekte en kwaal genezen. Als God zou willen dat mensen ziek zijn, waarom ontvangen wij dan de opdracht om de zieken te genezen?

Samenvatting

In dit hoofdstuk zagen wij dat genezing niet alleen in het Oude Testament te vinden is, maar ook in het Nieuwe Testament. Jezus genas iedereen die naar Hem toe kwam. Hij genas alle ziekten en kwalen en stuurde niemand ziek weg met een excuus. Jezus was perfect en deed alles wat God de Vader wilde doen. Als Jezus mensen genas, wil God de Vader mensen genezen. Het is belangrijk om naar Jezus te kijken, omdat Hij het beeld van God de Vader laat zien. Jezus leefde in volmaakte gehoorzaamheid en deed alleen wat de Vader deed.

Hij genas mensen in alle omstandigheden, zelfs als Hij moe, boos of verdrietig was. Jezus genas ook zieken op de sabbat, wat veel ophef veroorzaakte bij de farizeeën. Ook toen Hij gevangen werd genomen, genas Hij Malchus.

Daarnaast gaf Jezus Zijn discipelen de macht en autoriteit om zieken te genezen en stuurde hen erop uit om het Koninkrijk van God te verkondigen en de zieken te genezen. Dit gebeurde toen Jezus nog op aarde was, maar ook in het boek Handelingen. Petrus zijn schaduw en de zweetdoeken van Paulus brachten bijvoorbeeld genezing. Het is duidelijk dat genezing een belangrijk onderdeel is van het geloofsleven en dat het de wil van God is dat iedereen geneest. Tegelijkertijd is het ook de opdracht van de gelovige om mensen te genezen.

H10 GENEZING EN GELOOF

In het vorige hoofdstuk lazen wij dat Jezus iedereen genas. Toen Jezus op aarde was, genazen honderdduizenden mensen. Dit laat zien dat genezing voor Jezus erg belangrijk is. In dit hoofdstuk gaan wij een aantal genezingsverhalen van Jezus bestuderen met betrekking tot geloof. Wij bekijken hoe Jezus de enkeling genas. Wij zullen niet alle genezingsverhalen uitgebreid behandelen. Als wij dit zouden doen, dan zouden we een extra boek nodig hebben om alles te bestuderen. Een groot deel van het evangelie spreekt namelijk over Jezus die mensen genas. Ik wil jou al deze verhalen niet onthouden, dus ik heb een overzicht gemaakt van de genezingen van Jezus en waar je deze genezingen in de Bijbel kan lezen. Zo kan je in jouw eigen Bijbelstudie al deze verhalen lezen en daardoor geloof bouwen voor jouw eigen genezing.

Misschien staat er in onderstaande voorbeeld een ziekte waar jij ook aan lijdt. Ik raad je dan aan om dit genezingsverhaal te bestuderen, want dit zal jouw geloof geven voor jouw genezing.

Overzicht individuele genezingen van Jezus

Genezingsverhaal	Bijbelteksten
1. Reiniging melaatse	Mattheüs 8:1-4 Markus 1:40-45 Lukas 5:12-15
2. Knecht van de hoofdman	Mattheüs 8:5-13 Lukas 7:1-10
3. Petrus' schoonmoeder met koorts	Mattheüs 8:14-15 Markus 1:29-31 Lukas 4:38-39
4. Verlamde man door het dak	Mattheüs 9:1-8 Markus 2:1-12 Lukas 5:17-26
4. Bloedvloeiende vrouw	Mattheüs 9:20-22 Markus 5:25-34 Lukas 8:43-48

5. Twee blinden	Mattheüs 9:27-31
6. Stomme man	Mattheüs 9:32-33
7. Man met verschrompelde hand	Mattheüs 12:9-13 Markus 3:1-5 Lukas 6:6-11
8. Stomme en blinde man	Mattheüs 12:22 Lukas 11:14
9. Syro-Fenicisch meisje	Mattheüs 15:21-28 Markus 7:24-30
10. Maanzieke jongen	Mattheüs 17:14-21 Markus 9:14-29 Lukas 9:37-42
11. Blinde Bartimeüs	Mattheüs 20:29-34 Markus 10:46-52 Lukas 18:35-43
12. Doofstomme man	Markus 7:31-37
13. Blinde in Betsaida	Markus 8:22-26
14. Vrouw met kromgebogen rug	Lukas 13:10-17
15. Man met waterzucht	Lukas 14:1-6
16. Tien melaatsen	Lukas 17:11-19
17. Malchus zijn oor	Lukas 22:51
18. Zoon van hoveling	Johannes 4:46-54
19. Verlamde bij Bethesda	Johannes 5:1-9
20. Blindgeborene bij de tempel	Johannes 9:1-7

Dit is een overzicht van de vele genezingen die Jezus heeft verricht. Zoals je ziet, spreken de evangeliën veel over genezing. Het evangelie van Jezus en genezingen gaan hand in hand. Het is niet-Bijbels om de prediking van het Woord en de wonderen van het evangelie van elkaar te scheiden.

Maar zij gingen overal heen om te prediken, en de Heere werkte mee en bevestigde het Woord door de tekenen die erop volgden. Amen. (Markus 16:20)

Het is belangrijk om het Woord te prediken en dat daaruit voortvloeiend tekenen en wonderen gebeuren. Jezus liet hetzelfde zien in Zijn bediening. De twee meest voorkomende tekenen die het

Woord bevestigden, waren de genezing van de zieken en het uitdrijven van demonen.

Wij zien dit duidelijk terug in de evangeliën. De schrijvers hadden veel aandacht om de onderwijzingen van Jezus op te schrijven, maar zij hadden ook veel aandacht om de tekenen van Jezus te beschrijven. Het hoort bij elkaar. In de rest van dit hoofdstuk bekijken wij een aantal genezingsverhalen en zullen wij zien dat ook wij vandaag kunnen genezen. Jezus wil ons ook vandaag aanraken.

Reden 46: Geen aanzien des persoons

Laten wij beginnen met de bloedvloeiende vrouw.

*Onder hen was ook een vrouw die al twaalf jaar aan bloedverlies leed. Ze had veel ellende doorgemaakt door de behandeling van allerlei artsen, aan wie ze haar hele vermogen had uitgegeven zonder dat ze ergens baat bij had gehad; integendeel, ze was alleen maar achteruitgegaan. Ze had gehoord over Jezus, en ze begaf zich tussen de menigte en **raakte zijn mantel van achteren aan**, want ze dacht: *Als ik alleen zijn kleren maar kan aanraken, zal ik genezen. En meteen hield het bloed op te vloeien en merkte ze aan haar lichaam dat ze van de kwaal genezen was.* (Markus 5:25-29, NBV21)*

Wij lezen dat de bloedvloeiende vrouw geloof had. Ze zei: *‘Als ik alleen Zijn kleren maar kan aanraken, zal ik genezen.’* In geloof strekte zij zich uit naar Jezus, raakte Hem aan, en ze werd genezen. Dat is een groot wonder! Misschien denk je: zij had geluk. Iedereen raakte Jezus aan, en toevallig werd zij als enige genezen door de aanraking.

Op hetzelfde ogenblik werd Jezus zich ervan bewust dat er kracht van Hem was uitgegaan. Midden in de menigte draaide Hij zich om en vroeg: ‘Wie heeft mijn kleren aangeraakt?’ Zijn leerlingen zeiden tegen Hem: ‘U ziet dat de menigte zich om U verdringt en

dan vraagt U: “Wie heeft Mij aangeraakt?” (Markus 5:30-31, NBV21)

Iedereen raakte Jezus aan. Maar toch was de aanraking van de vrouw anders dan de aanraking van de anderen. Wat was het verschil? De vrouw raakte Jezus aan in geloof. En wanneer iemand in geloof Jezus aanraakt, zullen er wonderen gebeuren. Deze vrouw had geen geluk, ze wist hoe zij haar wonder kon ontvangen.

Toen zei Hij tegen haar: ‘Uw geloof heeft u gered, mijn dochter; ga in vrede, u bent van uw kwaal genezen.’ (Markus 5:34, NBV21)

De bloedvloeiende vrouw raakte Jezus aan in geloof. Het gaat niet om ‘Jezus aanraken’. Het gaat om ‘Jezus aanraken in geloof.’ De vrouw vertelde haar getuigenis, en haar getuigenis zorgde voor geloof bij de omstanders. Ik kan mij voorstellen dat dit het gesprek van de dag was. ‘Heb jij het al gehoord over die vrouw? Twaalf jaar leed zij aan bloedverlies, maar ze raakte Jezus aan en ze werd genezen. Wanneer jij Jezus aanraakt, zul je ook gezond worden.’ Ik denk dat velen vanaf die dag probeerden Jezus aan te raken, want wanneer zij Jezus aanraakten, werden zij genezen. En dat deden de mensen ook. Het volgende hoofdstuk van Markus zegt namelijk:

En waar Hij ook kwam, in dorpen of steden of in gehuchten, daar legden ze de zieken op de markten en smeekten Hem of zij al was het maar de zoom van Zijn bovenkleed mochten aanraken; en allen die Hem aanraakten, werden gezond. (Markus 6:56)

Jezus had geen aanzien des persoons. Iedereen die in geloof naar Hem toekwam, maakte Hij gezond. Jezus had geen lievelingetjes. Of, mooier gezegd, iedere gelovige is het lievelingetje van Jezus. Dat God niet kijkt naar de persoon zelf, vinden wij ook terug in andere Bijbelverhalen.

*En Petrus opende zijn mond en zei: Ik zie nu in waarheid in dat **God niet iemand om de persoon aanneemt**; maar in ieder volk is degene die Hem vreest en gerechtigheid doet, Hem welgevallig. (Handelingen 10:34-35)*

*Verdrukking en benauwdheid zullen komen over de ziel van ieder mens die het kwade teweegbrengt, eerst over de Jood, en ook over de Griek, maar heerlijkheid en eer en vrede over ieder die het goede werkt, eerst over de Jood, en ook over de Griek. **Want er is geen aanzien des persoons bij God.** (Romeinen 2:9-11)*

*En alles wat u doet, doe dat van harte, als voor de Heere en niet voor mensen, in de wetenschap dat u van de Heere als vergelding de erfenis zult ontvangen, want u dient de Heere Christus. Maar wie onrecht doet, zal het onrecht dat hij gedaan heeft, terugkrijgen; **en er is geen aanzien des persoons.** (Kolossenzen 3:23-25)
En als u Hem als Vader aanroept **Die zonder aanzien des persoons** naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heeren, gedurende de tijd van uw vreemdelingschap. (1 Petrus 1:17)*

God kijkt niet naar de persoon, iedereen kan in geloof Jezus aanraken en gezond worden. Wat God voor de één wil doen, wil Hij ook voor de ander doen. Dit zagen wij bij de bloedvloeiende vrouw. Zij werd genezen door haar aanraking in geloof. Vervolgens deden velen haar na, en zij werden ook genezen.

Reden 47: Geloof geneest

In het verhaal van de bloedvloeiende vrouw lezen wij nog iets moois. Jezus was niet bewust bezig om de vrouw te genezen. Hij was onderweg om de dochter van Jairus te genezen.

*En zie, er kwam een van de hoofden van de synagoge, wiens naam Jairus was; en toen hij Hem zag, wierp hij zich neer aan Zijn voeten en smeekte Hem dringend: **Mijn dochtertje ligt op sterven; ik smeeke U dat U komt en de handen op haar legt, zodat zij behouden***

wordt en zal leven. En Hij ging met hem mee; en een grote menigte volgde Hem en zij drongen tegen Hem aan. (Markus 5:22-24)

Jezus was met iets anders bezig. Terwijl Jezus onderweg was naar de dochter van Jairus, raakte de bloedvloeiende vrouw Jezus aan. Het was niet de bedoeling van de vrouw om Jezus Zijn aandacht te grijpen. Zij wilde Hem alleen aanraken, en deed dit stiekem. Zij wist dat een aanraking voldoende was, en raakte Jezus aan in geloof. Jezus wist niet eens dat iemand van plan was Hem aan te raken, Hij merkte het pas toen het wonder gebeurde.

Want zij zei: Als ik maar Zijn kleren kan aanraken, zal ik gezond worden. En meteen droogde de bron van haar bloed op, en merkte zij aan haar lichaam dat zij van die aandoening genezen was. En meteen toen Jezus bij Zichzelf merkte dat er kracht van Hem uitgegaan was, keerde Hij Zich om in de menigte en zei: Wie heeft Mijn kleren aangeraakt? (Markus 5:28-30)

Wat zegt dit? Door geloof ontvang jij jouw genezing. Wij hoeven niet eerst Jezus Zijn aandacht te grijpen, wij hoeven niet een grote donatie te geven, wij hoeven niet urenlang in tongentaal te bidden, wij hoeven niet veertig dagen te vasten, geloof is voldoende. Geloof betaalt de prijs. Het is goed om te bidden, geld te geven, in tongentaal te bidden, te vasten en Bijbel te lezen. Deze dingen kunnen jouw geloof versterken. Als het ware trekken deze dingen jou vanuit jouw aardse denken naar het geestelijke denken en de geest. Maar je zult niet genezen als je alleen de Bijbel leest, of geld geeft. Je geneest door het geloof in Jezus Christus. Je geneest doordat je weet dat God jou kan genezen, wil genezen, geestelijk gezien al heeft genezen, en de prijs voor genezing al is betaald. Je geneest door geloof.

Natuurlijk komt elke genezing van God en door Jezus, maar besef wat Jezus zei. Jezus zei niet: ‘vrouw, je bent door Mijn zalving die door Mijn bovenkleed stroomde genezen. Je had geluk dat toevallig net de zalving stroomde.’ Jezus zei:

Dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede en wees genezen van uw aandoening. (Markus 5:34)

Het punt is: Gods genezingszalving stroomt altijd. Iedereen geneest op basis van Gods genezingszalving en door Zijn genade. Maar deze zalving verschijnt niet plotseling, het is er al. Door Zijn striemen ben je genezen. Deze genezingszalving zoekt een geleider, waardoor de zalving vanuit God naar jou kan stromen. En deze geleider is geloof.

Geloof geneest. Dit was niet alleen het geval van de genezing van de bloedvloeiende vrouw, maar ook in veel andere genezingsverhalen werden geloof en genezing aan elkaar gekoppeld. Wanneer wij de verhalen bestuderen, zien wij vaak het woord ‘geloof’ in het genezingsverhaal verschijnen. Of wij lezen over een handeling van geloof, waardoor de zieke genas. Laten wij in deze reden alleen de Bijbelteksten lezen die geloof en genezing met elkaar verbinden, zonder in te gaan op de genezingshandelingen. Per genezingsverhaal gebruik ik één Bijbeltekst uit één evangelie.

*Spreek een woord en mijn knecht zal genezen zijn. (...) Toen Jezus dit hoorde, verwonderde Hij Zich over hem, en Hij keerde Zich om en zei tegen de menigte die Hem volgde: Ik zeg u: Ik heb zelfs in Israël zo'n **groot geloof** niet gevonden. (Lukas 7:7-9)*

*En zie, men bracht een verlamde bij Hem, die op een bed lag. En Jezus, Die hun **geloof** zag, zei tegen de verlamde: Zoon, heb goede moed, uw zonden zijn u vergeven. (...) En hij stond op en ging naar zijn huis. (Mattheüs 9:1-7)*

*Toen raakte Hij hun ogen aan en zei: Het zal u gaan naar uw **geloof**. En hun ogen werden geopend. (Mattheüs 9:29-30)*

*Toen antwoordde Jezus en zei tegen haar: O vrouw, **groot is uw geloof**; het zal gebeuren zoals u wilt. En haar dochter was vanaf dat moment gezond. (Mattheüs 15:28)*

*En Jezus zei tegen hem: Als u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie **gelooft**. (Markus 9:23)*

*En Jezus antwoordde hem en zei: Wat wilt u dat Ik voor u doen zal? En de blinde zei tegen Hem: Rabboni, dat ik ziende mag worden. En Jezus zei tegen hem: Ga heen, uw **geloof** heeft u behouden. En meteen werd hij ziende en volgde Jezus op de weg. (Markus 10:51-52)*

*Jezus zei tegen hem: Ga heen, uw zoon leeft. En de man **geloofde** het woord dat Jezus tegen hem zei, en ging heen. (Johannes 4:50)*

Geloof is enorm krachtig. Jezus zei dat alles mogelijk is voor wie gelooft. Geloof maakt dingen mogelijk. Geloof is een enorme kracht die God aan ons gegeven heeft. Geloof doet wat ons verstand en kennis niet kan doen. Geloof zorgt voor bovennatuurlijke wonderen en tekenen.

*En het **gelovige gebed** zal de zieke behouden en de Heere zal hem weer oprichten. En als hij zonden gedaan heeft, zal hem dat vergeven worden. Belijd elkaar de overtredingen en **bid voor elkaar**, opdat u gezond wordt. Een **krachtig gebed van een rechtvaardige** brengt veel tot stand. Elia was een mens net zoals wij en hij deed een **vurig gebed** dat het niet zou regenen, en het regende niet op de aarde, drie jaar en zes maanden. En **hij bad opnieuw**, en de hemel gaf regen en de aarde bracht haar vrucht voort. (Jakobus 5:15-18)*

Jakobus zoomde in op de kracht van een gelovig gebed. Jakobus zei dat Elia niet bijzonder was. Hij was een mens, net zoals wij mensen zijn. Maar Elia kende de kracht van gebed. Hij wist hoe hij God kon geloven voor dingen. Elia geloofde God, en daardoor gebeurden er grote wonderen en tekenen. Zo is het ook met ons. Wij mogen God geloven voor genezing, en er zullen grote en geweldige wonderen plaatsvinden. Alles is mogelijk door geloof.

Geloof is ook een zekerheid. Je weet zeker dat wat God belooft in Zijn Woord, Hij in jouw leven zal doen.

Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet. (Hebreeëen 11:1)

Dit betekent niet dat je elke dag in de spiegel kijkt, en zegt: 'Ik moet geloven, ik moet geloven, ik moet geloven.' Dat werkt niet. Geloven moet niet een kramp worden, waarin je steeds gefrustreerd bent als iemand, of jouw gedachte, ongeloof spreekt. Nee, geloven mag in de rust en mag plaatsvinden in een relatie met God.

Wanneer je getrouwd bent, dan is het normaal om jouw partner te vertrouwen. Het hoort bij de relatie. Maar niemand vertrouwd zijn partner voor honderd procent vanaf de eerste minuut van de allereerste date. Dat is normaal, want je kent die andere nog niet. Hoe zorgde je ervoor dat het vertrouwen met jouw partner toenam? Door met hem te praten, een relatie aan te gaan en samen dingen te doen. Je leerde elkaar kennen en het vertrouwen kwam automatisch tot stand.

Zo mogen wij ook omgaan met God. Toen je voor het eerst tot geloof kwam in God, moest je eerst wennen. Je kende God niet, je wist niet veel van God af, je wist niet wat Hij voor jou zou betekenen, en bidden was misschien moeilijk en een beetje raar. Maar je groeide, je leerde God kennen door Zijn Woord, door preken, door gebed en door gesprekken met broeders en zusters. Je leerde God kennen, en je vertrouwen en geloof in God nam toe. Je ontdekte dat God echt jouw vader is geworden en Hij echt liefdevol is. Jouw relatie met God is verbeterd. Niet omdat God is veranderd, maar omdat jij Hem beter hebt leren kennen en zelf bent veranderd.

Maar hoe kom je dan aan geloof voor je genezing? Door God te leren kennen als jouw Geneesheer.

Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God. (Romeinen 10:17)

Ervaar je dat je geen geloof hebt voor jouw genezing, dan kun je het volgende doen, waardoor geloof ontstaat:

1. Luister naar geloofspredikers. Luister naar predikers die geloven in genezing, en prediken over geloof en genezing.
2. Lees het Woord van God, en zoek de Bijbelteksten die spreken over genezing. In dit boek worden er veel Bijbelteksten behandeld die gaan over de genezing. Zoek een aantal Bijbelteksten uit en mediteer hierop, totdat de teksten in jouw hart zijn.
3. Luister naar getuigenissen van genezingen. Dit versterkt jouw geloof, want wat God voor de ander doet, wil Hij ook voor jou doen.
4. Creëer een omgeving van geloof. Zoek een geloofskerk, waar zij geloven in bovennatuurlijk genezing. Hierdoor is het makkelijk om God te geloven voor genezing, en heb je broeders en zusters die samen met jou kunnen strijden in het geloof.

Tot slot wil ik zeggen dat geloof een belangrijk onderdeel vormt voor genezing. Door geloof zijn alle genezingen mogelijk. De meeste mensen hebben geloof voor genezing, en aangezien een mosterdzaad aan geloof voldoende is om een wonder te zien plaatsvinden, is geloof meestal niet het probleem. Het probleem komt door ongelof of twijfel in het hart, dat wij in de volgende reden gaan behandelen. Geloof is nodig, maar ongelof is als een onkruid dat geloof kan verstikken. Dit is geen veroordeling, of een verwijt, dit is een hulpmiddel. Wanneer je weet wat het probleem is, kan je het verhelpen.

Reden 48: Ongelof belemmert de genezing

In de Bijbel staat een verhaal waarbij de discipelen baden om genezing. Jezus was de berg opgegaan, werd daar verheerlijkt en sprak met Mozes en Elia. Een aantal discipelen gingen niet de berg op, ze bleven beneden. Er kwam een man met zijn zieke zoon naar de discipelen en hij vroeg of zij hun zoon konden genezen. De

discipelen spraken tegen de ziekte, maar er gebeurde niets. Laten wij het verhaal bestuderen.

En toen zij bij de menigte gekomen waren, kwam er iemand bij Hem, die voor Hem op de knieën viel en zei: Heere, ontferm U over mijn zoon, want hij is maanzielk en heeft veel te lijden, want dikwijls valt hij in het vuur en dikwijls in het water. En ik heb hem bij Uw discipelen gebracht, maar zij konden hem niet genezen. (Mattheüs 17:14-16)

Wat zou Jezus zijn reactie zijn? Wanneer dit in deze tijd gebeurt, wordt er vaak gezegd: ‘Misschien wil God deze persoon niet genezen.’ ‘Misschien heeft God een ander doel voor deze persoon.’ Of: ‘misschien moeten er eerst vloeken vanuit het voorgeslacht verbroken worden, voordat de genezing tot stand kan komen.’ Maar wat zei Jezus?

Jezus antwoordde en zei: O ongelovig en ontaard geslacht, hoelang zal Ik nog bij u zijn, hoelang zal Ik u nog verdragen? Breng hem hier bij Mij. En Jezus bestrafte hem, en de demon ging van hem uit; en het kind was vanaf dat moment genezen. (Mattheüs 17:17-18)

Jezus had geen excuus. Hij zei niet: ‘Misschien is het niet Gods wil dat hij geneest.’ Jezus maakte een opmerking over hun ongelooft, en vervolgens loste Jezus het probleem op. Hij genas de jongen. Dit laat iets moois zien. Wanneer iemand niet direct geneest, betekent dit niet dat het niet Gods wil is dat hij geneest. Er kan iets anders aan de hand zijn en wij mogen God vertrouwen dat de genezing zichtbaar zal worden.

Jezus had gehooft en verwacht dat zijn discipelen en de mensen in Israël in staat waren om zelf in geloof te staan voor genezing, maar helaas was Jezus nog steeds ‘nodig’ op de aarde.

Toen kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden, toen zij alleen waren: Waarom konden wij hem niet uitdrijven? Jezus zei tegen hen:

Vanwege uw ongeloof, want voorwaar, Ik zeg u: Als u een geloof had als een mosterdzaad, u zou tegen deze berg zeggen: Verplaats u van hier naar daar! En hij zou gaan, en niets zou voor u onmogelijk zijn. Maar dit soort gaat niet uit dan door bidden en vasten. (Mattheüs 17:19-21)

Na afloop kwamen de discipelen naar Jezus toe, en vroegen waarom er geen genezing plaatsvond. Het antwoord van Jezus was erg direct, maar dit is tegelijkertijd erg goed. Jezus verzon geen mooi verhaal, Hij zei wat het probleem was. Dat is erg belangrijk, want daardoor weten wij wat genezing in de weg kan zitten. Dit is ongeloof, of met andere woorden: twijfel.

*En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden. Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij **niet twifelen**. Immers, wie twijfelt, lijkt op een golf van de zee, die door de wind voortgestuwd en op- en neergeworpen wordt. Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heere.* (Jakobus 1:5-7)

Dit klinkt heel heftig en direct. Maar hierdoor weten wij wel waardoor wij onze genezing misschien niet ontvangen. Het is beter om geconfronteerd te worden en te weten waarin wij mogen groeien, dan door een zoetsappig antwoord te lezen, en totaal niet weten wat we moeten doen.

Nu wij weten dat ongeloof en twijfel onze genezing kan belemmeren, is het belangrijk om te weten hoe wij van ongeloof en twijfel af kunnen komen. Laten wij kort een aantal praktische hulpmiddelen behandelen om te breken met ongeloof.

Tip 1: Let niet op de natuurlijke omstandigheden. Dit kan erg lastig zijn, vooral als je continu pijn ervaart. Toch is het belangrijk om niet te letten op ons lichaam, maar te letten op wat de Bijbel zegt. Ook Abraham, die een kind zou ontvangen op honderdjarige leeftijd, lette niet op zijn lichaam, maar vertrouwde op het Woord van God.

En niet verzwakt in het geloof, heeft hij er niet op gelet dat zijn eigen lichaam reeds verstorven was – hij was ongeveer honderd jaar oud – en dat ook de moederschoot van Sara verstorven was. En hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof, maar werd gesterkt in het geloof, terwijl hij God de eer gaf. (Romeinen 4:19-20)

Dit is erg lastig, maar erg belangrijk. Wat ook kan helpen is het volgende. Wanneer je zelf naar jouw probleem kijkt, kan dit lijken op een enorme berg, dat niet te verplaatsen is. Maar probeer jouw probleem te zien door de ogen van God. Wanneer je dit doet, zal het probleem niet meer een grote berg zijn, maar zal het een zandkorrel zijn. Voor God is het niet moeilijk om al jouw problemen op te lossen, zoals het voor jou niet moeilijk is om een zandkorrel te verplaatsen.

Tip 2: Voed jezelf met geloof. Het is belangrijk om niet te letten op je lichaam, maar juist te letten op het Woord van God en op God zelf. Bouw jouw geloof door naar Gods goedheid en macht te kijken. Hier zijn wij al in de vorige redenen op ingegaan.

Tip 3: Vermijd ongeloof.

Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Doe weg van jou valsheid van mond en houd bedrog van lippen ver van je verwijderd. Laten je ogen recht vooruitkijken en je oogleden zich recht vóór je houden. (Spreuken 4:23-25)

Je hart is het belangrijkste wat er is. Eigenlijk maakt het niet zoveel uit als er een twijfel in je hoofd ontstaat. Zolang deze twijfel niet naar je hart afzakt, is er niets aan de hand. Hoe zorg je ervoor dat een twijfel niet van het hoofd naar het hart afzakt? Door elke twijfel te weerleggen met het Woord van God. Elke twijfel die komt, moet je weerleggen met het Woord van God.

Je kunt op twee manieren te werk gaan. Je kunt de hele dag ‘getuigenissen’ lezen van mensen die zijn overleden door dezelfde ziekte die jij hebt, of al jarenlang last hebben van die kwaal. Maar

wat gebeurt er? Er komt twijfel in jouw hoofd. Je denkt: Ach nee, zal dit mij ook overkomen? En deze twijfel moet je weerleggen met het Woord van God. Maar je kunt ook makkelijker te werk gaan. Je kan ervoor kiezen om ongeloof en twijfel te vermijden. Wanneer er geen twijfel in jouw hoofd komt, hoef je deze ook niet te weerleggen. Dit vereenvoudigt het genezingsproces.

Zie jouw hart als het belangrijkste van jouw hele wezen. Hoe zorg je er nu voor dat jouw hart veilig blijft van leugens en twijfels? De volgende ‘verdedigings- en aanvalswerken’ kunnen helpen:

1. Probeer mensen te vermijden die alleen in ongeloof spreken. Natuurlijk moet je niet als een kluzenaar leven. En je hoeft niet al jouw collega’s, vrienden of familieleden te ontlopen. Maar let op met wie jij jouw problemen en uitdagingen deelt. Is het bijvoorbeeld verstandig om jouw uitdagingen te delen met iemand, die alleen maar kan ontmoedigen? Die zelfs van kleine problemen enorm grote problemen maakt? Die honderd mensen kan noemen met hetzelfde probleem en kan zeggen dat het altijd fout is afgelopen? Nogmaals: je hoeft niet mensen te ontlopen, maar neem een besluit om jouw uitdagingen te delen met iemand die samen met jou in geloof staat, en deel jouw uitdagingen niet met ontmoedigers.

2. Probeer video’s, boeken en negatieve getuigenissen te vermijden. Stel, ik heb een dag last van mijn teen. Wat gebeurt er denk je als ik op internet zoek naar: ‘pijn in teen’? Je komt de heftigste verhalen en ziekten tegen. Voordat je het weet, denk je: ‘o nee, nu moet mijn teen eraf. Anders ga ik dood.’

Ik zeg niet dat je niets mag opzoeken. Maar het is belangrijk om nuchter te blijven. Als je iets ervaart in je lichaam kun je beter naar de dokter gaan en de klacht uitleggen, in plaats van alle ellendige ‘getuigenissen’ te lezen op internet van mensen met dezelfde symptomen. Misschien heb jij het idee dat je tegen een grote en ongeneeslijke ziekte moet strijden, terwijl de dokter tegen jou zal zeggen: ‘o, dit is binnen een paar weken automatisch opgelost.’ Laat geen twijfel en ongeloof binnen. Dit scheelt al een hoop ellende. Natuurlijk kan God alles genezen, maar voor jezelf

is het makkelijker om in geloof te staan, wanneer het probleem niet onnodig wordt vergroot.

3. Zeg nee tegen twijfel en negatieve beelden. Het is ook belangrijk om nee te zeggen tegen twijfels en ziektebeelden in jouw hoofd. Probeer negatieve gedachten te vermijden. Of probeer ze om te buigen. Stel, er komt een gedachte in jouw hoofd die zegt: 'Het zal nooit goed komen.' Zeg dan: 'Dit is een leugen, want Gods Woord zegt ...'. Vul je met Gods Woord, en beantwoordt al jouw negatieve gedachten met Bijbelteksten. En wees ook niet te streng voor jezelf. Je bent aan het groeien, en je gedachten veranderen kost tijd. Wordt niet boos op jezelf, maar zie dit als een leerproces.

En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is. (Romeinen 12:2)

4. Voed je geloof en hongert je ongeloof uit. Stel: je hebt twee grote honden met evenveel kracht en gewicht. Zij komen in een gevecht. Wie gaat er winnen? Dit zal een spannend gevecht worden. Stel, één hond verzorg je goed, geef je te eten en train je, en de andere hond verwaarloos je en geef je niets te eten. De ene hond is sterker geworden, maar de andere hond is zwakker geworden. Wie zal er nu winnen? De hond die goed is verzorgd. Zo mogen wij ook omgaan met geloof en ongeloof. Laten wij ons richten om ons geloof te voeden en ons ongeloof te verwaarlozen. Richt je op geloofspreken, gebed, Bijbelstudie en het luisteren naar getuigenissen. Richt je niet op de dingen die ongeloof en twijfel brengen. Hierdoor zal het geloof een grote rol in jouw leven spelen, en het ongeloof een steeds kleinere rol.

Wij zijn kort ingegaan op praktische tips om ongeloof en twijfels te elimineren. We kunnen hier nog veel meer over schrijven, alleen valt dit niet in de opzet van dit boek. Het is belangrijk om te weten dat ongeloof een genezing kan belemmeren, maar dat het altijd Gods wil is om iemand te genezen. Dit zagen wij bij de

maanzieke jongen, waarbij ongeloof ervoor zorgde dat de discipelen de jongen niet konden genezen. Maar gelukkig kwam Jezus in beeld, en Hij genas deze jongen wel.

Samenvatting

In dit hoofdstuk bespraken wij genezing in het licht van geloof. Wij zagen dat genezingen belangrijk waren voor Jezus, aangezien Hij vele mensen genas tijdens Zijn bediening op aarde. Een aantal van deze genezingsverhalen zijn uitgelicht in de Bijbel. Wij begonnen met een overzicht van individuele genezingen van Jezus, samen met de bijbehorende Bijbelverzen.

Aan de hand van de bloedvloeiende vrouw lazen wij dat God geen aanzien des persoons heeft. De bloedvloeiende vrouw raakte Jezus met geloof aan en ontving haar genezing. Toen anderen hetzelfde deden in geloof, ontvingen ook zij hun genezing.

In een aantal verzen lazen wij ook dat het geloof van degenen die genezen werden een belangrijke rol speelde bij hun genezing. Geloof werd gekoppeld aan de genezing. Wij zagen dat geloof Gods genezingszalving in werking stelt en dat het belangrijk is om ons geloof te versterken door te luisteren naar geloofspredikers, het lezen van het Woord van God, het luisteren naar genezingsgetuigenissen en het zoeken naar een omgeving van geloof.

Daarnaast zagen wij ook wat de invloed van ongeloof en twijfel op genezing hebben en lazen wij praktische tips om ongeloof te overwinnen, zoals het vermijden van negatieve invloeden, het voeden van geloof en het beschermen van het hart.

Genezing is altijd Gods wil, maar ongeloof en twijfel kunnen genezing belemmeren. Het is belangrijk om ons geloof te versterken en ongeloof te elimineren.

H11 VERHINDER DE MENSEN NIET

Misschien zal het je verbazen. Maar er waren veel religieuze leiders in de tijd van Jezus, die helemaal niet blij met Hem waren. Ze vonden het verschrikkelijk dat Jezus mensen genas op de sabbat, de Joodse rustdag. Ze gingen vaak met Jezus in discussie over de sabbat en uiteindelijk wilden ze Hem ook vermoorden. Het is bijzonder om te lezen dat sommige leiders in de tijd van Jezus helemaal niet blij waren als één van de bezoekers van hun synagoge werd genezen. Ze vonden het verschrikkelijk en waren jaloers op Jezus. Kun jij je het voorstellen?

Helaas zien wij dit ook nog vandaag plaatsvinden. We hebben al gezien dat genezing de wil van God is. Hij wil dat iedereen gezond wordt. Maar mensen die werken in de genezingsbediening ontvangen vaak kritiek van religieuze mensen. Zij denken dat de genezingen van de duivel komen en ziekte van God. Dit is een rare gedachtegang. Waarom zou de duivel mensen willen zegenen en hun willen herstellen? En waarom zou God mensen lichamelijk willen pijnigen?

De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben. (Johannes 10:10)

God is de God van herstel, en de duivel is de wezen van vernietiging en ellende. We horen niet de rollen tussen God en de duivel om te wisselen, net zoals de farizeeën deden.

Maar de Farizeeën hoorden dit en zeiden: Deze drijft de demonen alleen maar uit door Beëlzebul, de aanvoerder van de demonen. (Mattheüs 12:24)

Maar laten wij in dit hoofdstuk een aantal genezingsverhalen lezen waarin er kritiek kwam van de religieuze leiders, en hoe Jezus omging met deze kritiek.

Reden 49: Jezus genas op de sabbat

Zoals wij al lazen, mocht Jezus van de farizeeën en religieuze leiders niet genezen op de sabbat. Ze vonden het verschrikkelijk. Het is belangrijk om te weten dat Jezus van God en van de wet van Mozes wel mocht genezen op de sabbat. De farizeeën hadden namelijk nieuwe regels gemaakt, en zij verplichtten de mensen om deze regels te onderhouden. Dit waren de overleveringen van de ouden.

Toen kwamen enige schriftgeleerden en Farizeeën uit Jeruzalem bij Jezus en zeiden: Waarom overtreden Uw discipelen de overlevering van de ouden? Want zij wassen hun handen niet als zij brood gaan eten. Maar Hij antwoordde en zei tegen hen: Waarom overtreedt ook u het gebod van God door uw overlevering? (Mattheüs 15:1-3)

In Mattheüs lazen wij een voorbeeld van een confrontatie tussen Jezus en de farizeeën. In de overlevering van de ouden stond dat iemand zijn handen moest wassen voordat diegene ging eten. En de farizeeën zagen het als een overtreding wanneer iemand dit niet deed. Maar dit was niet een gebod van God, het was een gebod van mensen. God zal niemand verantwoordelijk houden als hij een overleving van de ouden verbreekt. God zal mensen alleen verantwoordelijk houden wanneer zij de geboden van God overtreden, en niet in Jezus Christus geloven.

De farizeeën hechtten echter te veel waarde aan de overlevering van de ouden, zodat ze zelfs bepaalde overleveringen boven het Woord van God plaatsten. En daar ging het mis. Ook in het geval van de discussies over de sabbat ging het mis. In hun overleveringen, en wat de farizeeën zelf hadden verzonnen, staat dat je niet mag genezen op de sabbat, tenzij het een levensbedreigende situatie was. Jezus hield zich hier niet aan, omdat dit geboden van mensen waren.

Dit is belangrijk om te beseffen. Jezus overtrad niet de sabbat in Zijn tijd. Hij hield zich aan elk gebod van de wet van Mozes.

Maar Hij hield zich, terecht, niet aan alle religieuze wetten die de farizeeën en religieuze leiders hadden gemaakt.

Voor genezing is dit ook belangrijk. Waar houdt jij je aan? Wat heeft meer waarde? De traditie en het denken van een kerkstroming, of het Woord van God? Het is belangrijk om altijd het Woord van God te geloven en dit boven elke traditie van mensen te plaatsen.

Laten wij lezen dat Jezus en de farizeeërs in discussie kwamen, doordat Jezus op de sabbat genas.

*En zie, er was iemand die een verschrompelde hand had. En ze vroegen Hem: Is het ook geoorloofd op de sabbatdagen te genezen? Dit om Hem te kunnen beschuldigen. (...) Toen zei Hij tegen die man: Steek uw hand uit. En hij stak hem uit, en hij werd hersteld, gezond als de andere. De Farizeeën gingen weg en **beraadslaagden tegen Hem**, hoe zij Hem om zouden kunnen brengen. (Mattheüs 12:10-14)*

En het hoofd van de synagoge, die verontwaardigd was dat Jezus op de sabbat genas, antwoordde en zei tegen de menigte: Er zijn zes dagen waarop men moet werken. Kom dan daarop en laat u genezen, maar niet op de dag van de sabbat. (Lukas 13:14)

En zie, voor Hem stond iemand die leed aan waterzucht. En Jezus antwoordde en zei tegen de wetgeleerden en Farizeeën: Is het geoorloofd op de sabbat gezond te maken? Maar zij zwegen. En Hij greep hem vast, genas hem en liet hem gaan. (Lukas 14:2-4)

*Jezus zei tegen hem: Sta op, neem uw ligmat op en ga lopen. En meteen werd de man gezond, nam zijn ligmat op en ging lopen. En het was sabbat op die dag. De Joden dan zeiden tegen hem die genezen was: Het is sabbat, het is u niet geoorloofd de ligmat te dragen. (...) De man ging weg en berichtte de Joden dat het Jezus was Die hem gezond gemaakt had. En daarom **vervolgden de Joden Jezus** en probeerden zij Hem te doden, omdat Hij deze dingen op de sabbat deed. (Johannes 5:8-16)*

En sommigen van de Farizeeën die bij Hem waren, hoorden dit en zeiden tegen Hem: Zijn wij dan soms ook blind? Jezus zei tegen hen: Als u blind was, zou u geen zonde hebben, maar nu u zegt: Wij zien, zo blijft dan uw zonde. (Johannes 9:40-41)

Jezus wist alles. Jezus wist dat wanneer Hij mensen zou genezen op de sabbat, de religieuze leiders boos werden en Hem wilden vermoorden. Maar Jezus vond genezing zo belangrijk, dat Hij niet luisterde naar de religieuze leiders. Hij genas de mensen, ook al zou dit veel problemen en discussies uitlokken. Dit liet zien dat genezing niet een bijzaak was voor Jezus, maar erg belangrijk was. Wanneer Jezus een zieke zag, was Hij met innerlijke ontferming over hem bewogen en wilde Hij diegene genezen. Of het nu sabbat of een andere dag was. Genezing was belangrijk.

Dat Jezus op de sabbat genas, is ook logisch. Tijdens de sabbat moesten de Israëlieten vieren en in gedachten houden dat God hun heeft verlost uit Egypte.

*Maar de zevende dag is de sabbat van de HEERE, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienaar, noch uw dienares, noch uw rund, noch uw ezel, noch enig vee van u, noch uw vreemdeling, die binnen uw poorten is, opdat uw dienaar en uw dienares rusten zoals u. **Want u zult in gedachten houden** dat u slaaf geweest bent in het land Egypte en dat de HEERE, uw God, u vandaar uitgeleid heeft met sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft de HEERE, uw God, u geboden de dag van de sabbat te houden. (Deuteronomium 5:14-15)*

De sabbat stond in het teken van verlossing en rust. Jezus liet zien dat God niet alleen geïnteresseerd is in ons geestelijke verlossing en rust, maar ook in onze lichamelijke verlossing en rust. Oftewel, God wil dat wij gezond zijn en geen lichamelijke ongemakken ervaren. God wil dat ons lichaam rust heeft en niet gespannen is. En dat is juist een prachtig teken van de sabbat.

*Mocht deze vrouw, die een dochter is van Abraham en al achttien jaar door Satan geboeid werd gehouden, dan niet **op sabbat uit deze boeien worden losgemaakt?*** (Lukas 13:16, NBV21)

Reden 50: De mens is belangrijk

Laten wij nu ingaan op de discussies die Jezus voerde met de farizeeën met betrekking tot het genezen van mensen op de sabbat. De farizeeërs verweten Jezus dat Hij niet mocht genezen op de sabbat, en Jezus gaf redenen waarom het goed was om te genezen op de sabbat. Deze redenen van Jezus kunnen wij goed gebruiken om te kijken waarom genezingen van God zijn, en waarom het goed is om te genezen. Dit zal ons geloof in genezing versterken, omdat wij zullen zien dat Jezus het erg belangrijkheid vond om te genezen.

In de eerste plaats vond Jezus de mens belangrijk. De mens was belangrijker dan al het andere. In de discussies van Jezus met de farizeeën ging het vaak over wat er gedaan mocht worden op de sabbat. Jezus genas, en de farizeeën vonden dus dat dit niet mocht. Laten wij een genezingsverhaal bestuderen.

*En Hij vertrok vandaar en kwam in hun synagoge. En zie, er was iemand die een verschrompelde hand had. En ze vroegen Hem: Is het ook geoorloofd op de sabbatdagen te genezen? Dit om Hem te kunnen beschuldigen. Hij zei tegen hen: **Welk mens onder u die één schaap heeft, zal het niet, als het op een sabbat in een kuil valt, grijpen en eruit tillen? Hoeveel gaat niet een mens een schaap te boven! Daarom is het geoorloofd op de sabbatdagen goed te doen. Toen zei Hij tegen die man: Steek uw hand uit. En hij stak hem uit, en hij werd hersteld, gezond als de andere. De Farizeeën gingen weg en beraadslaagden tegen Hem, hoe zij Hem om zouden kunnen brengen.** (Mattheüs 12:9-14)*

Stel, je hebt een hond als huisdier. En je hond valt in een put, en kan er niet uit eigen kracht uitkomen. Wat zal je doen? Je zal stoppen met waar je mee bezig bent, naar de put toe rennen, en je hond

bevrijden. Je hebt je hond namelijk lief, en je wilt niet dat hij met pijn in een put ligt. Als wij al omzien naar een dier, waarom zou God dan niet omzien naar een zoon of dochter van Hem? Een mens is namelijk vele malen belangrijker dan een dier.

Soms hoor ik wel eens: 'het gaat niet om genezingen en wonderen.' Wel, als ik eerlijk mag zijn, het gaat wel om genezingen en wonderen. Iedereen die ziek is, wil niets liever dan gezond zijn. Hij heeft er alles voor over, zelfs wanneer er grote operaties voor nodig zijn of wanneer diegene een nieuwe hypotheek moet afsluiten op zijn huis om een operatie te kunnen financieren. Iedereen wil gezond zijn, en iedereen heeft er alles voor over om gezond te zijn. En als we eerlijk zijn: wat zou God voor Vader zijn, als Hij niet omziet naar de pijn en ellende van Zijn kinderen? Hoe zou jij het vinden wanneer je ernstig ziek was in jouw tienerjaren, en je vader had de juiste medicijnen waardoor je binnen één week gezond kon zijn. Je vader zei tegen jou: 'ik heb de juiste medicijnen voor jou, maar ik geef ze niet. Dit leven gaat namelijk niet om gezondheid en genezing. Ik wil dat je ziek blijft, en leert om met de ziekte om te gaan. Ik zal je kracht geven om dit leed te dragen.' Dat zou verschrikkelijk zijn. Wanneer de politie dit zou horen, zou die vader binnen de kortste keren opgesloten worden.

Maar ik heb goed nieuws. God wil dat jij gezond bent, want jij bent belangrijk voor Hem. Jij bent veel belangrijker dan alle rijkdommen van de wereld bij elkaar. God houdt van jou, en vanuit Zijn liefde wil Hij jou genezen.

Wanneer mensen al een dier zouden helpen als het dier in nood is, hoeveel te meer zal God jou willen genezen wanneer je ziek bent? Jij bent niet onbelangrijk voor God, jij bent het waard om genezen te worden. Waarom? Omdat je Zijn kind bent en je God lief hebt.

Ik zal bevrijden wie Mij liefheeft en beschermen wie met mijn naam vertrouwd is. (Psalm 91:14, NBV21)

Jezus gebruikte deze reden ook bij andere genezingen die Hij verrichte op de sabbat.

*De Heere dan antwoordde hem en zei: Huichelaar, maakt niet ieder van u op de sabbat zijn os of ezel van de voederbak los en leidt hem weg om hem te laten drinken? **En moest dan deze vrouw, die een dochter van Abraham is en die de satan, zie, nu achttien jaar gebonden had, niet losgemaakt worden van deze band op de dag van de sabbat?** (Lukas 13:15-16)*

En Jezus antwoordde en zei tegen de wetgeleerden en Farizeeën: Is het geoorloofd op de sabbat gezond te maken? Maar zij zwegen. En Hij greep hem vast, genas hem en liet hem gaan. En Hij zei, terwijl Hij Zich tot hen richtte: Wie van u zal, wanneer zijn ezel of os in een put valt, deze er niet meteen uittrekken op de dag van de sabbat? (Lukas 14:3-5)

Jezus liet zien dat de mens belangrijker is dan de religieuze geboden van de farizeeën. De farizeeën vonden het niet erg dat iemand niet genas, ze dachten alleen maar aan hun eigen religie. Ze misten hierdoor de barmhartigheid en de liefde voor de medemens.

Laat dit ook voor ons een mooie en belangrijke les zijn. Zien wij echt om naar de mensen om ons heen, of zijn wij alleen bezig met religie en onze eigen eer? Helpen wij mensen met noden of laten wij ze alleen? Toen Jezus op aarde was, liep Hij altijd rond met barmhartigheid. Jezus wilde mensen helpen, en verlossen van de banden die de duivel op hen had gelegd. Jezus wilde de banden verbreken, en hun naar ware vrijheid leiden. Zo wil Jezus ook vandaag jouw (ziekte)banden verbreken, en jou naar ware vrijheid brengen.

Reden 51: Genezing is goed

Daarnaast is genezing goed en niet verkeerd. Laten wij het eerste genezingsverhaal van de vorige reden bekijken in de twee andere evangeliën.

En Hij zei tegen de man die de verschrompelde hand had: Sta op en ga in het midden staan. En Hij zei tegen hen: Is het geoorloofd

*op sabbatdagen **goed te doen of kwaad te doen**, een mens te behouden of te doden? En zij zweggen. En nadat Hij hen rondom toornig aangekeken had, tegelijk bedroefd over de verharding van hun hart, zei Hij tegen de man: Steek uw hand uit. En hij stak hem uit, en zijn hand werd hersteld, gezond als de andere. (Markus 3:3-5)*

*Jezus nu zei tegen hen: Ik vraag u: wat is geoorloofd op de sabbat: **goed te doen of kwaad te doen**, een mens te behouden of om te laten komen? En nadat Hij hen allen rondom aangekeken had, zei Hij tegen de man: Steek uw hand uit. Hij deed dat en zijn hand werd hersteld, gezond als de andere. (Lukas 6:9-10)*

Jezus stelde een belangrijke vraag aan de farizeeën. Is het geoorloofd om goed te doen of kwaad te doen? Iedereen zal zeggen: 'Het is belangrijk om goed te doen, en om het kwade na te laten.' Maar wat is het goede doen? Het goede doen is om een mens te genezen. Het kwade doen is om de mens ziek te houden en hem 'om te laten komen'. Oftewel, Jezus noemt genezing 'goed'.

Helaas wordt dit vaak ook omgedraaid. Wanneer er een genezingsdienst wordt gehouden, wordt er door sommigen gezegd: 'dit komt van de duivel.' En wanneer iemand ziek is, wordt er gezegd: 'Deze ziekte komt van God en verheerlijkt God.' Dit is niet waar. Genezingen en genezingsdiensten zijn goed. Deze zijn de wil van God. Maar ziekte komt niet van God, dit is niet de wil van God.

Maar kan het misschien zo zijn dat genezing goed is en ziekte kwaad, en dat God soms besluit om ons het kwade te geven? Laten wij naar de woorden van Johannes kijken. Johannes had meer dan drie jaar met Jezus meegetrokken, en had Hem vaak gesproken en naar Zijn daden gekeken. Wat was zijn conclusie over Jezus en God hun karakter?

En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is. (1 Johannes 1:5)

En wat zei Jakobus over Jezus?

Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten, bij Wie er geen verandering is, of schaduw van omkeer. (Jakobus 1:17)

Ziekte is in Gods ogen het kwade. En ziekte is niet Gods wil, aangezien God ons alleen goede gaven wil geven. Genezing en gezondheid zijn goede gaven. God kent geen schaduwkant, en God verandert niet. Het is nooit Gods wil om iemand ziek te maken, en God scheidt daar geen behagen in. God wil dat al Zijn kinderen gezond zijn en genieten van het goede. Dit gold niet voor de enkeling, maar voor iedereen die Jezus genas.

*Hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht en hoe Hij het land doorgedaan is, terwijl Hij **goeddeed** en allen die door de duivel overweldigd waren, **genas**, want God was met Hem. (Handelingen 10:38)*

Jezus deed het goede door mensen te genezen. Genezing is dus goed en is erg belangrijk. Het laat Gods goedheid zien.

Reden 52: Genezing is een mens behouden

Daarnaast sprak Jezus met betrekking tot genezing over ‘*een mens te behouden of om te laten komen.*’. Ik vind dit erg krachtig geschreven. Laten wij het verhaal bestuderen:

Het gebeurde ook op een andere sabbat dat Hij in de synagoge kwam en onderwijs gaf. En er was daar iemand van wie de rechterhand verschrompeld was. De schriftgeleerden en de Farizeeën letten scherp op Hem of Hij op de sabbat genezen zou, om iets te kunnen vinden om Hem te beschuldigen. Maar Hij kende hun overwegingen en zei tegen de man met de verschrompelde hand: Sta op en ga in het midden staan; en hij stond op en ging daar staan. Jezus nu zei tegen hen: Ik vraag u: wat is geoorloofd op de

*sabbat: goed te doen of kwaad te doen, **een mens te behouden of om te laten komen**? En nadat Hij hen allen rondom aangekeken had, zei Hij tegen de man: Steek uw hand uit. Hij deed dat en zijn hand werd hersteld, gezond als de andere. (Lukas 6:6-10)*

Het lijkt mij verschrikkelijk om een verschrompelde of misvormde hand te hebben. Maar het was waarschijnlijk niet een levensbedreigende ziekte. Deze man had de volgende dag, wanneer het niet sabbat was, ook wel geleefd. Jezus had kunnen zeggen: 'Kom morgen naar Mij toe, en Ik zal je dan gezond maken.' Toch deed Jezus dit niet. Genezing was erg belangrijk voor Jezus, en het moest nu gebeuren. Jezus sprak over behouden of om laten komen. Of, zoals de NBV21 zegt:

*'Ik vraag u of men op sabbat goed mag doen of kwaad, of men **een leven mag redden of verloren laten gaan**.'* (Lukas 6:9, NBV21)

Wanneer Jezus naar een zieke kijkt, dan beschouwt Hij ziekte niet als een klein onderdeel van iemands leven, waar diegene mee moet leren leven. Jezus zei niet: 'Ik geef jou eeuwig leven, maar je lichaam doet er niet toe.' Nee, het lichaam was voor Jezus ook belangrijk, en Jezus wilde dat ook het lichaam 'gered' of 'behouden' was.

*En moge de God van de vrede Zelf u geheel en al heiligen, en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en **het lichaam onberispelijk bewaard worden** bij de komst van onze Heere Jezus Christus. (1 Thessalonicenzen 5:23)*

Natuurlijk, het is het allerbelangrijkst dat onze geest gered is, en we de eeuwigheid bij God in de hemel doorbrengen. Maar Jezus was niet alleen naar de aarde gekomen om onze geest te redden, Jezus kwam ook om ons lichaam te redden van ziekte.

Laten wij kijken naar het woord behouden. Behouden komt van het Griekse woord: 'sōzō', en betekent 'redden', 'behouden', 'verlossen', 'heel maken', 'gezond maken' en 'zalig

maken'. Wanneer dit woord wordt gebruikt in de Bijbel, wordt er bedoeld dat iemand uit een situatie wordt gered. Denk aan de redding van de hel, de zonde, een ziekte of een erge situatie. Dit woord wordt ook gebruikt in de volgende verzen:

*Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem **behouden** zou worden. (Johannes 3:16-17)*

*En zij zal een Zoon baren, en u zult Hem de naam Jezus geven, want Hij zal Zijn volk **zalig maken** van hun zonden. (Mattheüs 1:21)*

*Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal **zalig** worden. (Romeinen 10:13)*

*En het gelovige gebed zal de zieke **behouden** en de Heere zal hem weer oprichten. En als hij zonden gedaan heeft, zal hem dat vergeven worden. (Jakobus 5:15)*

Zie je hoe krachtig het woord 'sōzō' is? Jezus gebruikte dit krachtige woord voor redding ook voor de genezing van mensen. De context van het verhaal bepaalt waar mensen van gered waren, zoals gered van zonden, ziekte, eeuwige dood, etc. Jezus was dus ook gekomen om mensen te redden van ziekte, van zowel levensbedreigende ziekte als hinderlijke symptomen.

Voor Jezus is een genezing niet een 'bonus' die Hij soms wil geven, Voor Jezus is het lichaam belangrijk, en Hij wil ons redden van een ziek en 'verloren' lichaam. Hij wil ons een gezond lichaam geven.

Reden 53: Genezing verheerlijkt God

Hoe kun je weten of iets van God is? Wanneer het God verheerlijkt en de vruchten goed zijn. Laten wij een aantal Bijbelteksten lezen die zeggen dat het een opdracht voor ons is om God te verheerlijken.

*Hierin wordt Mijn Vader **verheerlijkt**, dat u veel vrucht draagt en Mijn discipelen bent.* (Johannes 15:8)

*Of u dus eet of drinkt of iets anders doet, doe alles tot **eer van God**.* (1 Korinthe 10:31)

*Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, **verheerlijken**.* (Mattheüs 5:16)

We moeten dus gericht zijn om God te eren en Hem te verheerlijken. Dit doen we onder andere door onze werken die wij aan God verrichten.

Stel, je leidt een genezingsdienst en mensen die al jarenlang ziek zijn, komen naar de dienst en worden door God genezen. Wat zou hun reactie dan zijn? De meesten zullen God dankbaar zijn en hem alle eer geven. Ze zullen in vreugde uitbarsten, en God verheerlijken. De vrucht van genezing is dus een goede vrucht, want God wordt verheerlijkt wanneer iemand geneest. Dit gebeurde ook in de genezingsverhalen van de Bijbel.

*En zie, er was een vrouw die achttien jaar lang een geest had die haar ziek maakte en zij was kromgebogen en kon zich in het geheel niet oprichten. En toen Jezus haar zag, riep Hij haar bij Zich en zei tegen haar: *Vrouw, u bent verlost van uw ziekte. En Hij legde de handen op haar en zij werd onmiddellijk weer opgericht en **verheerlijkte** God.* (Lukas 13:11-13)*

*En toen één van hen zag dat hij genezen was, keerde hij terug, terwijl hij met luide stem God **verheerlijkte**. (Lukas 17:15)*

*(Toen zei Hij tegen de verlamde): Sta op, neem uw bed op en ga naar uw huis. En hij stond op en ging naar zijn huis. Toen de menigten dit zagen, verwonderden ze zich en **verheerlijkten** God, Die zo'n macht aan de mensen gegeven had. (Mattheüs 9:6-8)*

De vrucht van genezing is een goede vrucht. Genezingen verheerlijken God, brengen dankbaarheid tot stand en doen de mensen verwonderen. Genezingen zijn ook prachtige getuigenissen van Gods goedheid. Ik denk dat er velen tot geloof zijn gekomen, doordat God diegene heeft genezen of dat iemand ziet dat een dierbare is genezen.

Reden 54: Genezing is Gods werk

In de volgende genezingsverhaal lezen wij over iemand die blind was vanaf zijn geboorte. Ik vind dit een prachtig verhaal en in dit verhaal lezen wij belangrijke sleutels voor genezing. Zo lezen wij dat niet iedere ziekte door zonde komt, en wij lezen dat het genezen van zieken een werk van God is. Laten wij het verhaal bestuderen.

*In het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte blind was. Zijn leerlingen vroegen: 'Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen hij geboren werd? Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders?' 'Hij niet en zijn ouders ook niet,' was het antwoord van Jezus, 'maar **Gods werk moet door hem zichtbaar worden.**' (Johannes 9:1-3, NBV21)*

Gods werk, het werk van God de Vader, moest in hem zichtbaar worden. Wat deed God? Wat was Zijn werk? Was Gods werk genezing, of was Gods werk een bemoediging of het sturen van kracht?

Na deze woorden spuwde Hij op de grond. Met het speeksel maakte Hij wat modder, Hij streek die op de ogen van de blinde en zei tegen hem: 'Ga u wassen in het badhuis van Siloam.' (Siloam is in onze taal 'gezondene'.) *De man ging weg, waste zich, en toen hij terugkwam kon hij zien.* (Johannes 9:6-7, NBV21)

Gods werk moest zichtbaar worden, en Gods werk was genezing. Jezus liet in het midden waarom deze man blindgeboren was. Het kwam niet door de zonde, en waardoor het wel kwam, bleef onbekend. Maar Jezus focuste op de uitkomst: het werk van God zou zichtbaar worden in deze situatie. Dit geldt ook voor ons. We hoeven niet maandenlang te vasten en te bidden om achter de oorzaak van de ziekte te komen. We mogen ons richten op de verlossing en genezing die God geeft, en waar wij recht op hebben. Wanneer de Heilige Geest specifiek de oorzaak aangeeft, mogen wij bidden of ons gedrag aanpassen, maar wanneer de Heilige Geest hier niet over spreekt, hoeven wij ons ook niet druk te maken over de oorzaak. Wij mogen dan in geloof staan voor de uitkomst.

Wanneer je de HSV-vertaling leest, valt je misschien op dat er staat:

*Jezus antwoordde: Hij heeft niet gezondigd en zijn ouders ook niet, **maar dit is gebeurd**, opdat de werken van God in hem openbaard zouden worden.* (Johannes 9:3)

Hierdoor lijkt het alsof het Gods wil was dat deze man blindgeboren werd, zodat God zichtbaar zou zijn in zijn toekomstige genezing. Alleen, de woorden: '**maar dit is gebeurd**', vinden wij niet terug in de Griekse tekst. De HSV heeft deze woorden schuingedrukt gemaakt, wat betekent dat de vertalers deze woorden aan de tekst hebben toegevoegd om de tekst beter leesbaar te maken. Oftewel, wanneer we de Griekse tekst lezen, staat er niet: '**maar dit is gebeurd.**' Dit zien wij terug in de NBV21, in deze vertaling komen deze woorden niet terug.

God is in de business genezing, en niet in de business ziekte. God wil Zijn kinderen gezond maken, en dit is een

werkzaamheid die Hij graag verricht. Dit laat Gods verlangen zien dat Hij ons graag wil genezen, aan wat voor ziekte we ook lijden.

Reden 55: Genezing: het brood van de kinderen

In de vorige redenen zagen wij dat Jezus niet mocht genezen van de farizeeën op de sabbat, maar dat Jezus besloot om dit wel te doen. In deze reden gaan wij een uniek verhaal lezen in de Bijbel. Er was namelijk iemand die naar Jezus kwam en door Jezus werd geweigerd. Uiteindelijk besloot Jezus toch een wonder te doen. Laten wij dit verhaal bestuderen, en zien hoe we altijd onze genezing kunnen ontvangen.

En Hij stond op en vertrok vandaar naar het gebied van Tyrus en Sidon; en toen Hij een huis binnengegaan was, wilde Hij niet dat iemand het wist. (Markus 7:24)

Jezus had een drukke bediening. Vaak was Hij tot 's avonds laat bezig om mensen te genezen en tot de mensen te prediken. Op sommige momenten wilde Jezus tot rust komen en tijd met Zijn discipelen en hemelse Vader besteden. Waarschijnlijk was dit ook het geval in dit genezingsverhaal. Jezus vertrok uit de drukte van het land Israël, en vertrok naar de gebieden van Tyrus en Sidon. Hij wilde niet dat iemand Hem zou volgen en Hij kwam daar ook niet om te prediken, Hij wilde daar alleen zijn.

Maar Hij kon niet verborgen blijven. Want een vrouw van wie het dochtertje een onreine geest had, hoorde van Hem, kwam en viel neer aan Zijn voeten. (Markus 7:4-5)

Jezus Zijn plan om alleen te zijn was mislukt. Een vrouw kwam erachter dat Jezus in het gebied was gekomen, en zij wilde dat Jezus haar dochter zou bevrijden van een onreine geest. Het is niet duidelijk wat voor ziekte haar dochter had, maar haar dochter leed erg aan de onreine geest en aan een ziekte die de geest bracht.

Deze vrouw nu was een Griekse, afkomstig uit Syro-Fenicië; en zij vroeg Hem de demon uit haar dochter uit te drijven. (Markus 7:26)

Dit is een belangrijk vers. De vrouw was een Griekse vrouw, afkomstig uit Syro-Fenicië. Jezus was niet gezonden naar de Grieken en de niet-Joden. Toen Jezus op aarde leefde, was Hij alleen nog gezonden naar de Joden. Pas na de Pinksterdag was het evangelie beschikbaar voor alle heidenen.

Maar Hij antwoordde haar met geen woord. En Zijn discipelen kwamen naar Hem toe en vroegen Hem: Stuur haar weg, want zij roept ons na. Hij antwoordde en zei: Ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël. (Mattheüs 15:23-24)

Dit was een erg moeilijke situatie. Ze had hoop dat Jezus haar dochter kon genezen, maar ze werd compleet genegeerd door Jezus. En uiteindelijk zei Jezus dat zij niet in aanmerking kwam voor een genezingswonder, omdat Hij was gezonden voor het huis van Israël. Alle hoop leek weg, maar deze vrouw bleef doorgaan. Ze liet zich niet zomaar wegsturen.

Maar zij kwam dichterbij, knielde voor Hem neer en zei: Heere, help mij! Hij antwoordde echter en zei: Het is niet behoorlijk het brood van de kinderen te nemen en naar de hondjes te werpen. (Mattheüs 15:25-26)

Weer werd zij afgewezen. Hoe erg voor deze vrouw! Ze had het twee keer geprobeerd en had gesmeekt, maar Jezus deed niets. Jezus gaf weer aan dat het brood, genezing, het brood was voor de kinderen, en niet bedoeld was voor de andere volken.

Zij zei: Ja, Heere, maar de hondjes eten ook van de kruimels die er vallen van de tafel van hun bezitter. (Mattheüs 15:27)

Toen Jezus dat antwoord aan de vrouw gaf, borrelde er iets op in haar. Er ontstond geloof. Eerst kwam zij met haar nood naar Jezus toe, en er gebeurde niets. Maar zij had de knop omgezet. Ze kwam niet meer met haar nood bij Jezus, ze kwam met geloof. Ze wist dat één broodkruimel genoeg was voor een genezing. Ze had maar een klein kruimeltje van Jezus nodig. De vrouw kwam met geloof, en Jezus reageert altijd op geloof.

Toen antwoordde Jezus en zei tegen haar: O vrouw, groot is uw geloof; het zal gebeuren zoals u wilt. En haar dochter was vanaf dat moment gezond. (Mattheüs 15:28)

De vrouw gebruikte haar geloof, en Jezus kon nu in actie komen. Door haar geloof kwam Jezus in actie. Door haar geloof werd het dochtertje gezond. Zo zien wij dat iemand die geen recht had op genezing, die tot tweemaal was afgewezen door Jezus, alsnog haar wonder ontving. Hoe ontving zij haar wonder? Door haar geloof.

Laten wij nog een paar lessen bestuderen uit dit bijzondere verhaal:

1. Jezus zei dat genezing het brood van de kinderen was. Jezus sprak over de Israëlieten, aangezien zij de kinderen van het verbond waren. Doordat zij kinderen van Abraham waren, hadden zij recht op de verbondsbeloften, waaronder de belofte van genezing. Maar hoe zit dit dan met heidenen. Hebben zij dan geen recht op genezing?

*Bedenk daarom dat u, die **geen geboren Joden bent en onbesnedenen genoemd wordt door hen die door mensenhanden besneden zijn – bedenk dat u destijds niet verbonden was met Christus, uitgesloten was van het burgerschap van Israël en geen deel had aan de verbondssluitingen en de beloften die daarbij hoorden. U leefde zonder hoop en zonder God in deze wereld. Maar nu bent u, die eens ver weg was, in Christus Jezus dichtbij gekomen, door zijn bloed. Want Hij is onze vrede: **Hij heeft met zijn dood Joden en niet-Joden verenigd**, de muur van vijandschap, die hen scheidde, afgebroken en de wet met zijn geboden en voorschriften***

*buiten werking gesteld, om uit die twee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen. Zo bracht Hij vrede en verzoende Hij **door het kruis beiden in één lichaam met God**, door in zijn lichaam de vijandschap te doden. Vrede kwam Hij verkondigen aan u die ver weg was en vrede aan hen die dichtbij waren: **dankzij Hem hebben wij allen door één Geest toegang tot de Vader.** (Efeze 2:11-18, NBV21)*

Vroeger waren de heidenen geen kinderen van de beloften en geen kinderen van God. Maar toen kwam Jezus. Door Zijn offer heeft Jezus de heidenen dichtbij gebracht. Door het offer mogen de heidenen ook delen in de beloften van God, waaronder de belofte van genezing. Wij waren verloren en uitgesloten van het burgerschap van Israël, maar door het offer heeft Jezus ons verzoend. Dankzij Jezus mogen wij God onze Vader noemen. Zowel heiden als Jood zijn kinderen van God.

*Maar Jezus zei tegen haar: **Laat eerst de kinderen verzadigd worden, want het is niet behoorlijk het brood van de kinderen te nemen en naar de hondjes te werpen.** (Markus 7:27)*

Jezus zei dat eerst de kinderen verzadigd moesten worden met het brood, en pas daarna de honden. Wanneer je in Jezus gelooft, heb je recht op het brood van de kinderen. Jij mag dus deelnemen aan de tafel van God en je mag het brood van genezing eten. God wil je het graag geven.

Als je kinderen hebt, dan weet je hoe het er soms aan tafel toe gaat. Je wilt heel graag dat je kinderen brood eten, maar soms hebben kinderen geen zin om te eten. Je probeert alles om ervoor te zorgen dat jouw kind een stukje brood eet. Dit is namelijk erg belangrijk. God is onze Vader, en God wil heel graag zien dat jij het brood van genezing opeet en tot je neemt. God wil graag dat je de juiste openbaringen ontvangt, zodat je het brood kan opeten en daardoor genezen wordt. God wil genezing niet van ons afhouden, Hij wil het ons geven. Zoals jij wilt dat jouw kind brood eet, wil God dat jij Zijn ‘genezingsbrood’ eet.

2. Boord eet je elke dag. Daarnaast sprak Jezus over brood. Jezus sprak niet over biefstuk, kreeft, zalm, kaviaar of duur eten wat je misschien maar één keer per jaar kunt eten tijdens de Kerstdagen. Jezus sprak over iets wat door de meeste mensen dagelijks wordt gegeten. Brood is een levensbehoefte. Dit geldt ook voor genezing. Jezus zag genezing als levensbehoefte en als iets wat Hij dagelijks wil geven. Jezus beschouwt genezing niet als een eenmalige zegening of iets wat maar een paar mensen kunnen ontvangen. Genezing is voor al Zijn kinderen, elke dag van het jaar. Zoals wij dagelijks brood eten, mogen wij ook dagelijks proeven van de genezing en gezondheid van Jezus.

3. In dit verhaal lezen wij dat de vrouw eerst kwam met haar nood.

Heere, Zoon van David, ontferm U over mij! Mijn dochter is ernstig door een demon bezeten. Maar Hij antwoordde haar met geen woord. (...) Maar zij kwam dichterbij, knielde voor Hem neer en zei: Heere, help mij! Hij antwoordde echter en zei: Het is niet behoorlijk het brood van de kinderen te nemen en naar de hondjes te werpen. (Mattheüs 15:22-26)

De vrouw kwam met haar nood, maar Jezus reageerde hier niet op. Sterker nog, Jezus reageerde juist negatief. In plaats van deze vrouw te helpen, vroeg Jezus of zij weg kon gaan. Nood lost niet het probleem op en nood brengt niet het wonder tot stand. Maar wat bracht wel het wonder tot stand?

*Zij zei: Ja, Heere, maar de hondjes eten ook van de kruimels die er vallen van de tafel van hun bezitter. Toen antwoordde Jezus en zei tegen haar: O vrouw, **groot is uw geloof**; het zal gebeuren zoals u wilt. En haar dochter was vanaf dat moment gezond. (Mattheüs 15:27-28)*

Geloof bracht haar wonder tot stand. De vrouw stapte uit haar nood, en wandelde in geloof. Toen Jezus haar geloof zag, kon Jezus in actie komen. De dochter van deze vrouw werd genezen.

Natuurlijk mogen wij ons hart luchten bij God en mogen wij huilen voor Zijn aangezicht. Maar het is belangrijk om te weten dat God met geloof werkt. Geloof brengt het wonder tot stand. Dus nadat wij ons hart hebben gelucht bij God, mogen wij wandelen in geloof. Wij mogen zeggen: ‘Heer, ik vind die ziekte verschrikkelijk, het doet mij pijn en geeft mij verdriet. (...) Maar ik vertrouw op U, U bent Mijn geneesheer, U zal voorzien in alles wat ik nodig heb, Jezus Zijn striemen brachten mijn genezing, en U zorgt voor mij.’

Wanneer wij de Psalmen bestuderen, dan zien wij dat dit regelmatig gebeurde. Iemand stortte Zijn hart uit voor Gods aangezicht en vervolgens sprak hij met geloof. Iemand begon met het beschrijven hoe ellendig het is, maar sluit af met zijn hoop, geloof en vertrouwen op God, die altijd zal redden. Probeer dus om je nood te veranderen in geloof. Richt je niet op de nood en het probleem, maar richt je op de oplossing die staat beschreven in het Woord van God.

4. Eén kruimel is genoeg voor genezing. Is het je opgefallen dat deze vrouw vroeg om broodkruimels? Deze vrouw wist dat een kleine hoeveelheid van Jezus Zijn kracht en autoriteit voldoende waren om haar grote nood op te lossen. Wanneer we naar ons eigen probleem kijken, kunnen we denken: ‘Zo, dit is heftig. Dokters kunnen dit niet oplossen, psychologen kunnen het niet, er is niemand die mij kan helpen. Misschien kan Jezus mij helpen, maar het zal Hem veel moeite, kracht, energie en tijd kosten om mij te genezen.’ Dit is niet waar. Voor God is niets te moeilijk en niets is te groot. In zeven dagen heeft God de hemel en aarde geschapen. Zou God dan niet binnen 1 seconde jouw problemen en zorgen kunnen oplossen? Wij dienen een grote God met grote wonderen. Maar zelfs de grootste wonderen van de wereld, dat de wereld versteld doet staan, kosten God niet veel tijd en energie. De grootste wonderen van de wereld kun je in Gods ogen vergelijken met één broodkruimel van Zijn macht en autoriteit. Eén broodkruimel is genoeg. Het is belangrijk om altijd jouw probleem te zien vanuit de ogen van God. Wanneer jij jouw probleem ziet vanuit Zijn ogen, is het een klein probleempje. Wanneer jij

jouw probleem ziet vanuit je natuurlijke ogen, kan dit een enorme berg lijken.

Samenvatting

In dit hoofdstuk zagen wij de reactie van religieuze leiders op de genezingen van Jezus op de sabbat. De leiders waren niet blij dat Jezus mensen genas en wilden Hem zelfs vermoorden. Helaas komen dit soort reacties nog steeds voor, waar mensen genezingen van de duivel zien en ziekte als Gods wil beschouwen. Dit klopt niet, want de duivel wil niet zegenen en God wil niet ziek maken.

Wij zagen dat de farizeeën en leiders zich te veel richtten op hun eigen tradities en regels, in plaats van zich te houden aan de geboden van God. Jezus overtrad niet de sabbat, maar ‘overtrad’ alleen de door mensen gemaakte regels. Het is belangrijk om het Woord van God boven menselijke tradities te stellen.

In de verschillende genezingsverhalen zagen we hoe de religieuze leiders kritiek hadden op Jezus Zijn acties op de sabbat. Ze vonden het niet gepast om op die dag te genezen. Maar Jezus zag genezing als iets belangrijks en genas mensen, ongeacht de dag. Hij liet zien dat de sabbat niet alleen ging over geestelijke verlossing, maar ook over lichamelijke verlossing. God is geïnteresseerd in ons totale welzijn, zowel geestelijk als lichamenlijk.

Daarnaast zagen wij dat genezing goed is en dat dit God verheerlijkt. Genezing is een werk van God en het verheerlijkt Hem wanneer mensen genezen worden en dankbaarheid uiten. Het is Gods verlangen dat al zijn kinderen gezond zijn en van het goede genieten. Jezus vond genezing zelfs zo belangrijk, dat Hij sprak over ‘een mens behouden’.

Wij lazen ook over een Griekse vrouw die smeekte om de genezing van haar dochter. In eerste instantie leek Jezus haar af te wijzen, maar door haar geloof besloot Jezus uiteindelijk haar dochter te genezen. Dit benadrukt het belang van geloof in het ontvangen van genezing.

H12 WIE WERDEN ER GENEZEN?

In de vorige hoofdstukken hebben wij al veel genezingsverhalen behandeld. In dit hoofdstuk zullen wij een aantal persoonlijke genezingsverhalen bestuderen, en lezen hoe mensen werden genezen. Eerst zullen we zien dat Jezus alle soorten ziekten genas en ook zieken genas die al jarenlang ziek waren. Daarna zullen wij ingaan op een aantal genezingsverhalen.

Reden 56: Jezus genas alle soorten ziekten

Wanneer wij de genezingsverhalen in de evangeliën bestuderen, dan zien wij dat Jezus alle soorten ziekten genas. Er was geen ziekte te moeilijk voor Jezus en Jezus heeft de prijs betaald voor al onze ziekten en al ons lijden.

*Die al uw ongerechtigheid vergeeft, Die **al uw ziekten** geneest.*
(Psalm 103:3)

Mattheüs liep jarenlang met Jezus mee, en kon het volgende opschrijven met betrekking tot Jezus en ziekte.

*En Jezus trok rond in al de steden en dorpen en gaf onderwijs in hun synagogen, en Hij predikte het Evangelie van het Koninkrijk en **genas iedere ziekte en elke kwaal** onder het volk.* (Mattheüs 9:35)

Toen Jezus onze ziekte droeg aan het kruis van Golgotha, stierf Hij voor al onze ziekten en al ons lijden. Er is betaald voor alle ziekten. Of je nu een verkoudheid hebt of een levensbedreigende ziekte, de prijs is door Jezus betaald. Hierdoor hoeven wij nooit meer met ziekte door het leven te gaan. Wanneer wij de unieke genezingsverhalen van Jezus bestuderen, zien wij ook dat Jezus verschillende soorten lichamelijke klachten genas, en nooit hoefde te zeggen: ‘sorry, maar deze ziekte kan ik niet genezen.’

Laten wij naar een paar voorbeelden kijken van ziekten die Jezus genas:

- Blindheid
- Verlamden en kreupelen
- Melaatsheid en huidziekten
- Stommen
- Koorts
- Bloedvloeïngen
- Waterzucht
- Epilepsie
- Rugklachten
- Verminkten en het aangroeien van lichaamsdelen, zoals Malchus zijn oor

Deze voorbeelden staan in de Bijbel. Daarnaast genas Jezus ook alle andere ziekten die jij je maar kan bedenken, zoals hoofdpijn, ontstekingen, etc. In de evangeliën staan slecht voorbeelden van de ziekten die Jezus genas. Wanneer je moet kiezen tussen het opschrijven van het getuigenis van iemand die na een week hoofdpijn genas, of iemand die jarenlang verlamd was en genas, laat de genezing van de verlamde een groter wonder zien van de kracht en autoriteit van Jezus. Deze genezing konden de mensen toetsen, aangezien zij zo'n persoon jarenlang zagen liggen op een mat op de grond, en na een aanraking van Jezus konden zij deze verlamde zien lopen. Dit is een grotere 'bewijs' dan iemand die zegt dat hij van een kleine en korte hoofdpijn genas.

Jezus nu heeft in aanwezigheid van Zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek, maar deze zijn beschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u, door te geloven, het leven zult hebben in Zijn Naam. (Johannes 20:30-31)

Zoals wij lezen in Mattheüs 9:35, genas Jezus iedere ziekte en elke kwaal. Het maakt niet uit waar je last van hebt en hoe erg het is, Jezus wil jou genezen.

Soms zeggen mensen: ‘Ik heb een lichte hoofdpijn, maar ik wil God hier niet mee lastig vallen. Het is een kleine klacht.’ Dit is niet waar. God is geïnteresseerd in alle kwalen en ongemakken die je hebt, en wil jou van al deze kwalen genezen. Voor God kost het ook niet extra werk om jou te genezen, de prijs is al betaald aan het kruis van Golgotha. Daarnaast wil ik jou aanraden om ook in geloof te staan voor ‘kleine’ ziekten, want hierdoor kun je veel leren. Wanneer je al geleerd hebt om in geloof te staan voor kleine ziekten, is het ook makkelijker geworden om in geloof te staan als een grote ziekte jou zou aanvallen. Zet je geloof aan het werk, zodat je geloof sterker wordt.

En de apostelen zeiden tegen de Heere: Vermeerder ons het geloof. En de Heere zei: Als u een geloof had als een mosterdzaadje, zou u tegen deze moerbeiboom zeggen: Word ontworteld en in de zee geplaat, en hij zou u gehoorzamen. (Lukas 17:5-6)

Waarom vergeleek Jezus het geloof met een mosterdzaad? Omdat jouw geloof sterker kan worden of kan groeien. Jezus vergeleek het geloof niet met een zandkorrel die niet kan groeien, maar met een mosterdzaadje dat hoort te groeien.

Let op: voor een genezing is het niet nodig om een enorm groot geloof te hebben. Jezus zelf gaf aan dat een klein mosterdzaadje aan geloof al voldoende was om een moerbeiboom te laten ontwortelen. Een klein geloof, zonder ongeloof, is voldoende. Tegelijkertijd is het belangrijk om jouw geloof te laten groeien en je ongeloof te laten verstikken. Eén manier om dit te doen is om je geloof dat je al hebt, in werking te zetten. Wanneer je ziet dat je geloof werkt voor ‘kleinere’ genezingen, heb je automatisch meer geloof voor ‘grotere’ genezingen.

Reden 57: Jezus genas langdurige ziekten

In de vorige reden lazen wij dat Jezus alle soorten ziekten genas. In deze reden behandelen wij de reden dat Jezus langdurige ziekten genas.

Ziekte is een hele nare ervaring. Ik denk dat iedereen wel eens een griepje heeft gehad en een paar dagen tot één week ziek bleef. Dat is al erg vervelend, maar dit tast niet jouw identiteit aan. Oftewel, je ziet jezelf als een gezonde man of vrouw, die eventjes een weekje griep heeft. Maar wanneer deze griep niet één week duurt, maar je er al jaren last van hebt, is er iets anders aan de hand. Je begint jouw identiteit anders te zien. Je ziet jezelf niet meer als een gezonde man of vrouw die een kort griepje heeft, je ziet jezelf als een zieke man of vrouw. Je natuurlijke omstandigheden willen je laten geloven dat je een zieke bent. En wanneer je al jaren last hebt, kan jij je misschien niet meer herinneren hoe het voelt om gezond te zijn. De natuurlijke omstandigheden willen jou laten geloven dat je ziek bent, jij je ziek voelt, en je nooit meer die gezonde man of vrouw zal worden.

Dit geldt ook voor de mensen die ziek of met een lichamelijk probleem zijn geboren. Ze weten niet hoe het voelt om gezond te zijn, en om te leven zoals een gezond persoon leeft. Ziekte is een naar verschijnsel dat jouw identiteit aanvalt. Toch is het belangrijk om jezelf te blijven zien als een gezonde persoon die wordt aangevallen door een ziekte.

Wanneer wij de Bijbel bestuderen, zien wij dat Jezus mensen genas die al jarenlang ziek waren of jarenlang een lichamelijk probleem hadden. Maar toch hadden deze mensen geloof. Ze wisten dat één aanraking van Jezus hun hele leven zou veranderen. Ze wisten dat Jezus de ziekte kon genezen. In sommige van deze verhalen lezen wij dat de zieke zijn identiteit van ziekte achter zich liet, en al in zijn gezonde identiteit stapte of geloofde, nog voordat hij echt genezen was. Laten wij een aantal voorbeelden bekijken.

*En zij kwamen in Jericho. En toen Hij en Zijn discipelen en een grote menigte Jericho uitgingen, zat de zoon van Timeüs, Bartimeüs, de blinde, aan de weg te bedelen. En toen hij hoorde dat het Jezus de Nazarener was, begon hij te roepen en te zeggen: Jezus, Zoon van David, ontferm U over mij! En velen bestrafden hem opdat hij zwijgen zou; maar hij riep des te meer: Zoon van David, ontferm U over mij! En Jezus stond stil en zei dat men hem roepen moest. Toen riepen ze de blinde en zeiden tegen hem: Heb goede moed, sta op, Hij roept u. **En hij wierp zijn bovenkleed af, stond op en kwam bij Jezus.** (Markus 10:46-50)*

Bartimeüs was blind en was aan het bedelen voor geld. Hij droeg een speciaal bovenkleed, waardoor mensen konden herkennen dat hij blind was. Toen hij hoorde dat Jezus hem riep, wierp hij direct zijn bovenkleed af. Zijn oude identiteit als blinde, wat gekenmerkt werd door dit bovenkleed, wierp hij van zich af. Dit deed hij voordat hij daadwerkelijk kon zien. Zie je de zekerheid van zijn geloof? Hij wist dat hij deze mantel niet meer nodig had. Hij wist dat Jezus zijn ogen zou openen, en hij nooit meer als blinde hoefde te bedelen.

En Jezus antwoordde hem en zei: Wat wilt u dat Ik voor u doen zal? En de blinde zei tegen Hem: Rabboni, dat ik ziende mag worden. En Jezus zei tegen hem: Ga heen, uw geloof heeft u behouden. En meteen werd hij ziende en volgde Jezus op de weg. (Markus 10:51-52)

Jezus zag dit. Hij zag dat Bartimeüs zijn bovenkleed afwierp en zag zijn handeling van geloof. Hij zag dat Bartimeüs geloof had, en dat hij wist dat Jezus zijn ogen zou openen. Daarom zei Jezus: 'Ga heen, uw geloof heeft u behouden'. Bartimeüs gooide zijn oude identiteit van ziekte van zich af, en wist dat zijn nieuwe identiteit gezondheid was.

Jezus genas ook de bloedvloeiende vrouw, die al twaalf jaar lang ziek was. Wanneer wij haar verhaal bestuderen, zien wij

ook dat zij haar oude identiteit achter zich liet, en al wandelde in haar nieuwe identiteit, voordat zij genas.

En een zekere vrouw, die al twaalf jaar bloedvloeïingen had, en veel geleden had door toedoen van veel dokters, en alles wat zij bezat, daaraan uitgegeven had en geen baat gevonden had, maar met wie het veeleer erger geworden was. (Markus 5:25-26)

De vrouw was al jarenlang ziek en had haar hele vermogen gegeven aan de dokters om haar te genezen, maar zij genas niet. Alle hoop leek verloren, maar plotseling kwam er weer hoop en geloof. Waarom? Zij had van Jezus gehoord en wist dat Jezus haar kon genezen.

Deze had van Jezus gehoord en kwam van achteren de menigte in en raakte Zijn bovenkleed aan, want zij zei: Als ik maar Zijn kleren kan aanraken, zal ik gezond worden. (Markus 5:27-28)

Ze wist dat één aanraking van Jezus genoeg was voor haar genezing. Er was alleen een klein probleempje. Doordat zij bloed vloeide, was zij volgens de wet van Mozes onrein. Dit betekent dat zij niemand mocht aanraken.

Wanneer een vrouw vloeit en de vloeïing in haar lichaam bestaat uit bloed, dan moet zij zeven dagen in haar afzondering zijn. En ieder die haar aanraakt, is onrein tot de avond. (Leviticus 15:19)

En toch raakte zij Jezus aan. In geloof stapte ze uit haar ziekte-identiteit, en wandelde ze in haar identiteit van gezondheid. Ze raakte Jezus aan, wetende dat zij op dat moment zou genezen. Volgens de wet van Mozes zou Jezus door deze aanraking onrein worden, maar deze vrouw wist dat in dit geval de rollen zouden omdraaien. De aanraking van de vrouw zorgde er niet voor dat de onreinheid oversprong op Jezus, de aanraking zorgde ervoor dat de kracht van genezing en reinheid van Jezus oversprong op deze

vrouw. Ze verliet haar identiteit van zieke en onreine, en wandelde in de identiteit van een reine die Jezus mocht aanraken.

Laten wij nog één verhaal bestuderen om te zien dat mensen hun identiteit van ziekte achter zich lieten, voordat zij genezen werden.

En toen Hij een zeker dorp wilde binnengaan, kwamen tien melaatse mannen naar Hem toe, die op een afstand bleven staan. En zij verhieven hun stem en zeiden: Jezus, Meester, ontferm U over ons. En toen Hij hen zag, zei Hij tegen hen: Ga heen en toon uzelf aan de priesters. En het gebeurde, terwijl zij heengingen, dat zij gereinigd werden. En toen één van hen zag dat hij genezen was, keerde hij terug, terwijl hij met luide stem God verheerlijkte. (Lukas 17:12-15)

Zie je het voor je? Tien melaatsen kwamen naar Jezus voor hun genezing. Ze riepen Hem toe, terwijl zij op een afstand bleven staan. Het enige wat Jezus zei, was: ‘Ga heen en toon uzelf aan de priesters.’ Jezus bad niet, raakte hun niet aan en genas hun nog niet. De melaatsen zagen er nog precies hetzelfde uit. Toch stapten deze melaatsen uit hun identiteit van ziekte, en gingen naar de priesters. Waarom gingen zij naar de priesters?

Dit is de wet voor de melaatse op de dag van zijn reiniging. Hij moet naar de priester gebracht worden. (Leviticus 14:2)

De priesters moesten controleren of de melaatsheid echt genezen was. De melaatsen, die nog niet genezen waren, gingen op pad naar de priesters. Ze vertrouwden Jezus, en wisten dat ze genezen waren, ook al was dit nog niet zichtbaar aan hun lichaam.

Toen zij onderweg waren naar de priesters, raakte de genezingskracht van God hen aan en werden ze gezond. Hierdoor werden zij allemaal rein en gezond verklaard. Maar de melaatsen braken eerst met hun identiteit van zieke, voordat zij gezond werden.

We zien dus dat het belangrijk is om niet in een identiteit van zieke te leven, maar altijd te beseffen dat wij gezonde mensen zijn die worden aangevallen door ziekte.

Laten wij tot slot kijken naar de mensen die Jezus genas, en hoe lang zij ziek waren.

*En zie, een vrouw die al **twaaalf jaar** bloedvloeiingen had. (Mattheüs 9:20)*

*En zij brachten hem bij Hem; en toen hij Hem zag, deed de geest hem meteen stuiptrekken; en hij viel op de grond en wentelde zich met schuim op de mond. En Hij vroeg aan zijn vader: **Hoelang is het al dat dit hem overkomt?** En hij zei: **Van jongs af aan.** (Markus 9:20-21)*

*En zie, er was een vrouw die **achttien jaar** lang een geest had die haar ziek maakte en zij was kromgebogen en kon zich in het geheel niet oprichten. (Lukas 13:11)*

*En daar was een man die al **achtendertig jaar** ziek was. (Johannes 5:5)*

*En in het voorbijgaan zag Hij iemand die blind was van **de geboorte af**. (Johannes 9:1)*

*En een man die vanaf **de moederschoot** kreupel was. (...) Want de man aan wie dit teken van genezing verricht was, was ouder dan **veertig jaar**. (Handelingen 3:2 en 4:22)*

*En daar vond hij een man van wie de naam Eneas was, die al **acht jaar** op bed lag en verlamd was. (Handelingen 9:33)*

*En er zat in Lystre een man die geen macht had over zijn voeten: hij was kreupel van **de moederschoot af** en had nooit kunnen lopen. (Handelingen 14:8)*

Al deze mensen werden door Jezus of door de apostelen genezen. Het maakt niet uit hoe lang iemand ziek is, Jezus' genezingskracht is beschikbaar voor mensen die één dag ziek zijn, en voor tientallen jaren. Alles is mogelijk voor God en voor degenen die geloven.

Reden 58: Jezus wil genezen

Soms vragen mensen zich af: 'Wil Jezus mij wel genezen?' Toen Jezus op aarde rondliep, was er ook iemand die zich dit afvroeg. En deze man besloot om het aan Jezus te vragen.

En zie, er kwam een melaatse. Die knielde voor Hem neer en zei: Heere, als U wilt, kunt U mij reinigen. En Jezus stak Zijn hand uit, raakte hem aan en zei: Ik wil het, word gereinigd. En meteen werd hij gereinigd van zijn melaatsheid. (Mattheüs 8:2-3)

Ik vind dit een prachtige Bijbeltekst en we zien direct de wil van Jezus. Jezus hoefde niet te zeggen: 'Wacht even, ik moet eerst tot God bidden om inzicht te krijgen of Hij jou ook wil genezen.' Of 'Ik ga eerst drie dagen bidden en vasten om te weten of God wil dat je geneest.' Nee. Direct nadat de melaatse vroeg of Jezus hem wilde genezen, raakte Jezus hem aan en zei: 'Ik wil het'.

Het antwoord dat Jezus aan deze man gaf, wil Hij vandaag ook tegen jou zeggen. Ja, Jezus wil jou genezen. Ja, Jezus wil dat jij gezond door het leven gaat en je geen juk van ziekte hebt. Wat Jezus voor de één wil doen, wil Hij ook voor de ander doen. Jezus heeft geen aanzien des persoons.

Daarop nam Petrus het woord en zei: 'Nu begrijp ik pas goed dat God geen onderscheid maakt tussen mensen, maar zich het lot aantrekt van iedereen, uit welk volk dan ook, die Hem vereert en rechtvaardig handelt. (Handelingen 10:34-35, NBV21)

De reden waarom Jezus niet aan God hoefde te vragen of deze persoon ook genezen mocht worden, is omdat God wil dat

iedereen genezen wordt. Jezus heeft alle ziekte en lijden gedragen aan het kruis voor alle mensen. Jezus en God willen dat iedereen genezen wordt.

Reden 59: Eén woord is voldoende

Wij hebben al gezien dat genezingen niet moeilijk zijn voor God en voor Jezus. Sterker nog, Jezus heeft de prijs voor genezing al betaald aan het kruis, dus al het werk is al gedaan. Toen Jezus op aarde liep, hoefde Jezus ook niet lange gebeden te bidden voor de zieken. Eén woord was en is voldoende voor Jezus. Jezus heeft namelijk alle autoriteit over alle ziekte, en de ziekte moet naar Jezus luisteren, zelfs als Jezus maar één woord spreekt.

*De hoofdman antwoordde en zei: Heere, ik ben het niet waard dat U onder mijn dak komt; maar spreek slechts **een woord**, en mijn knecht zal genezen zijn. Want ook ik ben een mens onder het gezag van anderen en heb zelf soldaten onder mij; ik zeg tegen de één: Ga! en hij gaat; en tegen de ander: Kom! en hij komt; en tegen mijn dienaar: Doe dat! en hij doet het. Toen Jezus dit hoorde, verwonderde Hij Zich, en zei tegen hen die Hem volgden: Voorwaar, Ik zeg u: Ik heb zelfs in Israël zo'n groot geloof niet gevonden. (...) En Jezus zei tegen de hoofdman: Ga heen, en het zal u gaan zoals u geloofd hebt. En zijn knecht is gezond geworden op datzelfde moment. (Mattheüs 8:8-13)*

Waardoor wist de hoofdman dat Jezus zijn knecht kon genezen met één woord? Doordat hij begreep hoe autoriteit werkte. In het natuurlijke was hij een hoofdman. Hij wist dat wanneer hij een soldaat nodig had, hij maar één woord hoefde te spreken. De soldaat luisterde, omdat de hoofdman autoriteit over hem had. Tegelijkertijd zou de hoofdman direct luisteren naar de keizer of iemand die een hogere rank had dan hij. Dit is hoe autoriteit werkt.

De hoofdman wist dat wat hij in het natuurlijke deed, Jezus in het geestelijke deed. Hij zag Jezus Zijn werkwijze en zag dat Jezus autoriteit had over de ziekte. Daardoor wist de hoofdman

dat Jezus maar één woord nodig had om zijn knecht te genezen. Degene met autoriteit hoeft namelijk maar één woord te spreken, en er moet gehoorzaamd worden.

Maar misschien denk je: ‘ja, Jezus heeft alle autoriteit, maar dit geldt niet voor ons.’ Gelukkig heeft Jezus ons ook alle autoriteit over de ziekte gegeven, dat betekent dat wij in Jezus Zijn naam alle zieken kunnen genezen en alle demonen kunnen uitdrijven.

En Hij riep Zijn twaalf discipelen bij Zich en gaf hun macht over de onreine geesten om die uit te drijven, en om iedere ziekte en elke kwaal te genezen. (Mattheüs 10:1)

En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen. (Mattheüs 28:18-20)

In de naam van Jezus hebben wij ook alle macht ontvangen. Voor ons is het dus ook genoeg om één woord te spreken om een zieke te genezen of een demon uit te drijven. Eén woord gesproken in autoriteit en geloof klaart de klus. We hoeven niet urenlange gebedsavonden te houden om voor een zieke te bidden, het gebed van één rechtvaardige is voldoende. Zelfs wanneer er één woord wordt gesproken.

Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. (Jakobus 5:16)

Reden 60: Genezing is makkelijk voor Jezus

In Markus 2 lezen wij dat genezingen voor Jezus niet moeilijk zijn, maar makkelijk. Toen Jezus terugkeerde naar Kapernaüm,

verzamelden er veel mensen bij het huis van Jezus om naar Hem te luisteren. Er kwam ook een verlamde man, gedragen door zijn vier vrienden. Er was alleen geen plek meer voor hen om binnen te komen. Daarom gingen zij het dak van het huis op, braken het dak open, en lieten de verlamde man op een ligmat door dit gat zakken, voor de voeten van Jezus. Jezus zag het geloof van deze man, en zei dat zijn zonden hem waren vergeven. De schriftgeleerden dachten bij zichzelf: ‘dit kan Jezus toch niet zeggen? Alleen God kan toch zonde vergeven?’ In reactie hierop zei Jezus:

*Wat is **gemakkelijker**, tegen de verlamde te zeggen: De zonden zijn u vergeven, of te zeggen: Sta op, neem uw ligmat op en ga lopen? Maar opdat u zult weten dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde zonden te vergeven (zei Hij tegen de verlamde): Ik zeg u: Sta op, neem uw ligmat op en ga naar uw huis.*

En hij stond meteen op, en nadat hij de ligmat opgenomen had, ging hij voor het oog van allen naar buiten, zodat zij allen buiten zichzelf waren en God verheerlijkten en zeiden: Wij hebben nog nooit zoiets gezien! (Markus 2:9-12)

Natuurlijk is het voor ons als mensen makkelijker om te zeggen dat iemand zijn zonden zijn vergeven, want dit kan je niet waarnemen. Je kunt niet bewijzen dat jij iemand zijn zonden hebt vergeven. Maar wanneer je tegen een verlamde zegt: ‘sta op en ga lopen,’ dan moet er een wonder plaatsvinden. Maar voor Jezus was het niet moeilijker om iemands zonde te vergeven of om iemand te genezen. Jezus zei niet: ‘Wat is moeilijker’, Jezus zei: ‘Wat is gemakkelijker’. Voor Jezus is het één niet moeilijk dan het ander. Beiden zijn voor Jezus makkelijk om te doen.

Daarnaast ‘bewees’ Jezus Zijn macht om zonden te vergeven door iemand te genezen. Dit is erg bijzonder, en wij zien de relatie tussen vergeven en genezen vaker terug in de Bijbel.

*Loof de HEERE, mijn ziel, en vergeet niet een van Zijn weldaden. Die al uw **ongerechtigheid vergeeft**, Die al uw **ziekten geneest**. (Psalm 103:2-3)*

*Maar Hij is om onze **overtredingen** verwond, om onze **ongerechtigheden** verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons **genezing** gekomen. (Jesaja 53:5)*

*En het gelovige gebed zal **de zieke behouden** en de Heere zal hem weer oprichten. En als hij zonden gedaan heeft, zal hem dat **vergeven worden**. Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. (Jakobus 5:15-16)*

Voor God is het niet moeilijker om jou te genezen, dan dat het was om jou te vergeven. Daarnaast wil Jezus allebei doen. Toen hij deze verlamde man zag, wilde Hij hem niet alleen genezen, Hij wilde hem ook vergeven. Jezus wil jou ook vergeven en genezen. Jezus wil ons niet een keuze geven. Kies je voor vergeving of kies je voor genezing? Jezus wil het ons graag allebei geven, en het liefst zo snel mogelijk. Toen Jezus deze man vergaf, zei Hij niet: ‘Ik heb je nu vergeven. Zondig het komende jaar niet en kom dan terug. Wanneer je niet hebt gezondigd, zal ik je genezen.’ Nee, Jezus deed beiden op hetzelfde moment. Waarom? Omdat het voor Jezus niet moeilijk is om te vergeven en te genezen, en Hij wil het ons graag geven.

Reden 61: Genezing hoort bij het koninkrijk

Het koninkrijk van God en genezing gaan hand in hand, het hoort bij elkaar.

Toen werd er iemand bij Hem gebracht die door een demon bezeten was en die blind was en niet kon spreken; en Hij genas hem, zodat hij die blind was en niet had kunnen spreken zowel kon spreken als zien. (...) Als Ik door de Geest van God de demonen

uitdrijf, dan is het Koninkrijk van God bij u gekomen. (Mattheüs 12:22 en 28)

Ze brachten een man bij Jezus die door een demon bezeten was, blind was, en niet kon spreken. Jezus genas deze man. Dit was een groot wonder en was erg fijn voor deze man. Maar de farizeeërs waren het hier niet mee eens. Zij beschuldigden Jezus ervan dat Hij bezeten was door de aanvoerder van de demonen, en dat Hij daardoor deze wonderen kon doen en demonen kon uitdrijven. Helaas wordt dit ook vandaag gezegd over genezingsbedieningen en genezingspredikers. Sommige mensen geloven dat zo'n prediker bezeten is door de duivel of een demon, en dat diegene daardoor mensen kan genezen. Hetzelfde werd ook over Jezus gezegd. Er is dus niets nieuws aan deze beschuldigen.

Maar Jezus reageerde hierop door eerst te zeggen dat Hij niet bezeten kon zijn door een demon. Want waarom zouden demonen elkaar uitdrijven? Dan zou toch het hele rijk van de duisternis in elkaar storten als er verdeeldheid is?

Jezus echter kende hun gedachten en zei tegen hen: Ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest; en geen enkele stad of geen enkel huis dat tegen zichzelf verdeeld is, zal standhouden. En als de satan de satan uitdrijft, dan is hij tegen zichzelf verdeeld; hoe kan zijn rijk dan standhouden? (Mattheüs 12:25-26)

Waarom zou de duivel mensen willen genezen en goed willen doen? De duivel is er juist op uit om mensen te vernietigen en te vermoorden.

De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. (Johannes 10:10)

Hij is vanaf het begin een moordenaar geweest. (Johannes 8:44, NBV21)

Nee, de duivel maakt ziek en God geneest. En het kan niet dat een prediker die bezeten is door een demon, door die demon andere demonen uitdrijft. Er moet dus een andere verklaring zijn.

Als Ik door de Geest van God de demonen uitdrijf, dan is het Koninkrijk van God bij u gekomen. (Mattheüs 12:28)

Jezus dreef de demonen niet uit door een demon, maar door de Heilige Geest van God. Zieken genezen en demonen uitdrijven is dus een belangrijk werk van de Heilige Geest en is dus een werk van God. Daarnaast zijn zieken genezen en demonen uitdrijven kenmerken van Gods koninkrijk. Deze opdrachten horen thuis in Gods koninkrijk.

*En als u op weg gaat, predik dan: **Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Genees zieken, reinig melaatsen, wek doden op, drijf demonen uit. U hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets.** (Mattheüs 10:7-8)*

***Genees de zieken die daar zijn, en zeg tegen hen: Het Koninkrijk van God is dicht bij u gekomen.** (Lukas 10:9)*

En wanneer maken gelovigen onderdeel uit van Gods koninkrijk? Op het moment dat zij wedergeboren zijn.

Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. (Kolossenzen 1:13)

Oftewel, genezing en bevrijding zijn zegeningen van het koninkrijk van God, en als wedergeboren Christen maak je ook onderdeel uit van het koninkrijk van God. Dit betekent dat alle wedergeboren Christenen recht hebben op genezing en bevrijding. Wanneer je een zoon of dochter van God bent, mag je wandelen in genezing en bevrijding. God wil het graag aan jou geven.

Reden 62: Jezus geneest ook op afstand

Wanneer wij de genezingsverhalen van Jezus bestuderen, kunnen wij denken: ‘Dat is erg mooi, maar helaas kan Jezus mij niet meer aanraken. Hij is namelijk in de hemel, en ik ben op aarde.’ Ik heb goed nieuws. Toen Jezus op aarde was, had Hij veel mensen genezen door hen de handen op te leggen. Maar er vonden ook genezingen op afstand plaats. Jezus hoefde niet Zijn handen op iemand te leggen, ook op afstand kon Hij genezing uitspreken.

*Jezus dan kwam opnieuw te Kana in Galilea, waar Hij van water wijn gemaakt had. En er was een zekere koninklijke hoveling, wiens zoon ziek lag in Kapernaüm. Toen deze hoorde dat Jezus uit Judea in Galilea was gekomen, ging hij naar Hem toe en vroeg Hem te komen en zijn zoon gezond te maken, want hij lag op sterven. Jezus dan zei tegen hem: Als u geen tekenen en wonderen ziet, zult u beslist niet geloven. De koninklijke hoveling zei tegen Hem: Heere, kom voordat mijn kind sterft. **Jezus zei tegen hem: Ga heen, uw zoon leeft.** En de man geloofde het woord dat Jezus tegen hem zei, en ging heen. En reeds terwijl hij afdaalde, kwamen zijn dienaren hem tegemoet en berichtten hem: Uw kind leeft! (Johannes 4:46-51)*

Jezus hoefde niet mee te reizen met deze hoveling naar Kapernaüm, Jezus kon in Kana blijven. Dit zien wij vaker gebeuren.

En Jezus zei tegen hem: Ik zal komen en hem genezen. De hoofdman antwoordde en zei: Heere, ik ben het niet waard dat U onder mijn dak komt; maar spreek slechts een woord, en mijn knecht zal genezen zijn. (...) En Jezus zei tegen de hoofdman: Ga heen, en het zal u gaan zoals u geloofd hebt. En zijn knecht is gezond geworden op datzelfde moment. (Mattheüs 8:7-13)

En Hij zei tegen haar: Omwille van dit woord ga heen, de demon is uit uw dochter uitgegaan. En toen zij in haar huis kwam, merkte

zij dat de demon uitgegaan was en dat haar dochter op bed lag.
(Markus 7:29-30)

En toen Hij een zeker dorp wilde binnengaan, kwamen tien meelaatse mannen naar Hem toe, die op een afstand bleven staan. En zij verhieven hun stem en zeiden: Jezus, Meester, ontferm U over ons. En toen Hij hen zag, zei Hij tegen hen: Ga heen en toon uzelf aan de priesters. En het gebeurde, terwijl zij heengingen, dat zij gereinigd werden. (Lukas 17:12-14)

Dit zien wij ook terug in het boek Handelingen, waar de zweetdoeken van Paulus werden gebracht naar de zieken, en de zieken genezen.

En God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus, zo zelfs dat, als de zweetdoeken of de doeken die hij om zijn middel droeg, van zijn lichaam op de zieken gelegd werden, de ziekten van hen weken en de boze geesten uit hen weggingen. (Handelingen 19:11-12)

Jezus kan mensen op afstand genezen, wij hebben dus niet een fysieke openbaring nodig van Jezus die ons kamer binnenloopt en ons de handen oplegt. Jezus hoeft één woord in de hemel te spreken, en jij bent compleet genezen. Sterker nog, Jezus heeft al genezing over jouw leven uitgesproken.

Maar toen zij in hun benauwdheid tot de HEERE riepen, verloste Hij hen uit hun angsten. Hij zond Zijn woord uit, genas hen en bevrijdde hen uit hun grafkuilen. (Psalm 107:19-20)

Je hebt dus niet een fysieke openbaring nodig. Je mag weten dat Jezus op afstand kan en wil genezen. En daarnaast mogen wij ook weten dat Jezus na de hemelvaart nooit op afstand is. Het was dus, menselijk gesproken, moeilijker voor Jezus om iemand op afstand te genezen toen Hij op aarde was, dan om jou vandaag te genezen. Jezus heeft in die tussentijd namelijk de prijs van de zonde betaald

aan het kruis, onze ziekte gedragen aan het kruis, Hij is opgestaan uit de dood en heeft alle macht op de hemel en aarde ontvangen. Daarnaast heeft Jezus ons de Heilige Geest gegeven, zodat wij altijd samen met God wandelen en zodat Jezus altijd bij ons is.

En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld.
(Mattheüs 28:20)

Samenvatting

In dit hoofdstuk zagen wij verschillende genezingsverhalen van de Bijbel. Eerst zagen wij dat Jezus alle soorten zieken genas en dat er geen ziekte te moeilijk was voor Hem om te genezen. Hij heeft de prijs betaald voor al onze ziekten en lijden. Denk bijvoorbeeld aan: blindheid, verlammingen, melaatsheid, koorts en epilepsie.

Verder zagen wij dat Jezus ook langdurige ziekten genas, en mensen die vanaf hun geboorte ziek waren. In een aantal verhalen lasen we dat de mensen hun identiteit van ziekte achter zich lieten en al in hun gezonde identiteit stapten, voordat ze daadwerkelijk genezen waren. Dit laat zien dat het belangrijk is om jezelf te blijven zien als een gezond persoon die wordt aangevallen door ziekte, in plaats van je te identificeren als een zieke persoon.

Jezus wil iedereen genezen aan wat voor ziekte iemand ook lijdt. Jezus heeft alle macht en autoriteit om te genezen en het enige wat hij nodig heeft, is geloof. Zelfs één woord gesproken in geloof is voldoende voor Jezus om genezing te brengen.

Wij lasen ook dat genezing hoort bij het koninkrijk van God. Genezing is een belangrijk kenmerk van Gods koninkrijk en alle gelovigen hebben recht op genezing en bevrijding. Tot slot zagen wij dat Jezus ook op afstand kan genezen en dat zijn genezingskracht niet beperkt is tot fysieke aanraking. Jezus kan genezing brengen met één woord op afstand gesproken.

H13 ONDERWIJS VAN JEZUS

Laten wij kijken naar het onderwijs van Jezus met betrekking tot genezing en gezondheid. Wat zei Jezus over genezing? In hoofdstuk 9 hadden wij al het onderwijs bestudeerd dat Jezus gaf aan de discipelen om alle zieken te genezen. Wij hadden ook de grote opdracht van Jezus gezien, en dat de gelovigen de zieken zullen genezen. Daarnaast hadden wij de antwoorden van Jezus gelezen op het kritiek van de farizeeërs, wanneer Jezus op de sabbat genas. Dit onderwijs zullen wij in dit hoofdstuk niet herhalen.

Reden 63: Zowel Jezus als de Vader genezen

In reden 54 zagen wij dat genezing een werk van God is. Maar het is ook een werk van Jezus. De gehele Drie-eenheid wil dat jij gezond bent. Toen Jezus op aarde kwam, was Hij erg druk bezig met het genezen van vele mensenmassa's. Maar waarom deed Jezus dit werk? Verzon Jezus zelf dat dit werk belangrijk was, of deed Jezus dit in opdracht van God de Vader?

Jezus dan antwoordde en zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De Zoon kan niets van Zichzelf doen, als Hij dat niet de Vader ziet doen, want al wat Deze doet, dat doet ook de Zoon op dezelfde wijze. (Johannes 5:19)

Jezus genas de verlamde van Bethesda op een sabbat. De Joden vonden dit niet leuk, en wilden Hem doden omdat Hij op de sabbat werkte. Vervolgens reageerde Jezus met het vorige vers. Jezus liet zien dat Hij het niet zelf verzon om op de sabbat mensen te genezen. Hij zei dat Hij dat niet eens zelf kon doen. Hij deed dit doordat Hij de Vader dit zag doen, en doordat de Vader door Hem werkzaam was.

Ik vind het erg bijzonder om te lezen dat Jezus de dingen deed, die Hij ook de Vader zag doen. Dit betekent dat Jezus zag dat God de Vader mensen genas, en Jezus genas mensen op dezelfde wijze. Dit was iets wat in het hart van God de Vader

aanwezig was. En God de Vader had dit al voor de evangeliën gedaan, en Jezus kon hierdoor God de Vader nadoen. Sterker nog, Jezus deed niet alleen God de Vader na, God de Vader was werkzaam door Jezus heen. Met andere woorden: God gebruikte de bediening van Jezus om mensen te genezen. Jezus was niet in staat om mensen te genezen, Hij moest God vertrouwen en God deed de werken door Hem heen.

Dit is erg belangrijk, want zoals God de Vader door Jezus heen kon werken, kan Hij vandaag ook door jou heen werken om mensen te genezen, zodat jij dezelfde werken doet, die Jezus deed.

*Geloof u niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? De woorden die Ik tot u spreek, spreek Ik niet uit Mijzelf, maar de Vader, Die in Mij blijft, Die doet de werken. Geloof Mij, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is, en zo niet, geloof Mij dan om de werken zelf. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: **Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen**, en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader. (Johannes 14:10-12)*

Wij kunnen dezelfde werken doen als Jezus. Dit komt doordat Jezus niet Zijn werken deed door Zijn eigen kracht, Jezus deed Zijn werken door de kracht van de Heilige Geest. Zo mogen wij ook, door de kracht van de Heilige Geest, dezelfde werken doen.

Als Ik niet de werken van Mijn Vader doe, geloof Mij dan niet, maar als Ik ze doe en u Mij niet gelooft, geloof dan de werken, opdat u erkent en gelooft dat de Vader in Mij is en Ik in Hem. (Johannes 10:37-38)

Jezus was heel duidelijk over werken. Natuurlijk gaat alles om de Persoon Jezus. Maar mochten mensen niet in Jezus geloven, doordat Hij over zichzelf zei dat Hij Gods zoon was, laten de mensen dan maar tot deze conclusie komen door de werken van Jezus. Jezus liet zien dat de werken in Zijn bediening erg belangrijk waren. Jezus predikte niet alleen, Hij liet het gepredikte ook zien in Zijn werken.

Reden 64: Het gaat om wonderen en tekenen

Geloof Mij, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is, en zo niet, geloof Mij dan om de werken zelf. (Johannes 14:11)

Daarnaast laat dit vers iets anders krachtigs zien. Soms wordt er gezegd: ‘Het gaat niet om de wonderen en tekenen.’ Het punt is: het gaat wel om de wonderen en tekenen. Hoe kunnen wij weten dat Jezus de Christus is? Door de wonderen en tekenen die Hij deed.

*Israëlitische mannen, luister naar deze woorden: Jezus de Nazarener, een Man Die u van **Godswege aangewezen is door krachten, wonderen en tekenen**, die God in uw midden door Hem gedaan heeft, zoals u ook zelf weet. (Handelingen 2:22)*

Als Ik onder hen niet de werken gedaan had die niemand anders gedaan heeft, hadden zij geen zonde, maar nu hebben zij ze gezien en Mij en Mijn Vader gehaat. (Johannes 15:24)

Wanneer je de wonderen en tekenen loskoppelt van het evangelie, heb je geen evangelie. Alles wat God doet, is een wonder. God wil zich aan mensen openbaren door wonderen en tekenen.

*De werken die de Vader Mij gegeven heeft om die te volbrengen, juist **die werken die Ik doe**, getuigen van Mij dat de Vader Mij gezonden heeft. (Johannes 5:36)*

*Jezus nu heeft in aanwezigheid van Zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek, **maar deze zijn beschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u, door te geloven, het leven zult hebben in Zijn Naam. (Johannes 20:30-31)***

*God heeft er bovendien mede getuigenis aan gegeven **door tekenen, wonderen en allerlei krachten**, en gaven van de Heilige Geest, overeenkomstig Zijn wil. (Hebreeën 2:4)*

De schrijver van de Hebreeën bedoelde de wonderen en tekenen die Jezus deed, maar ook de wonderen en tekenen die in de gemeente plaatsvonden en nog steeds plaatsvinden. Al deze tekenen geven getuigenis aan het evangelie.

*Maar zij gingen overal heen om te prediken, en de Heere werkte mee en bevestigde het Woord **door de tekenen die erop volgden**. Amen. (Markus 16:20)*

*Zij verbleven daar dan lange tijd en spraken vrijmoedig, in vertrouwen op de Heere, Die getuigenis gaf aan het Woord van Zijn genade en **tekenen en wonderen door hun hand liet gebeuren**. (Handelingen 14:3)*

Ook wanneer we het Oude Testament lezen, lezen wij veel wonderverhalen. Denk bijvoorbeeld aan de Exodus, de wonderen van Elia en Elisa, hoe God regelmatig Israël verlostte van Zijn tegenstanders in de boeken Richteren, Samuël, Koningen en Kronieken. God is een God van wonderen, zowel in het Oude Testament, het Nieuwe Testament, tot in de laatste hoofdstukken van Openbaring. Waarom zou God zich willen tonen aan de mensen in het Oude Testament, Nieuwe Testament, de eerste gemeenten in de eerste eeuw en aan de laatste generatie in de grote verdrukking in het boek openbaring, en niet aan ons? God is de God van wonderen: gisteren, vandaag en tot in alle eeuwigheid. God verandert niet van strategie, God wil nog steeds wonderen en tekenen doen. En één vorm van wonderen en tekenen zijn de genezingen.

Naast dat een genezing erg fijn is voor de zieke, is het ook een krachtig wonderteken waardoor mensen tot geloof kunnen komen. Stel je voor dat een buurman zijn hele leven in een rolstoel zit en hij zegt dat hij geen gevoel heeft in zijn benen. Hij kan niet lopen of staan. Uiteindelijk besluit hij om naar een

genezingsdienst te gaan en hij wordt op wonderbaarlijke wijze genezen. Hoe zullen de mensen in de straat dan reageren als ze hem tegenkomen, terwijl hij loopt? Iedereen zal vragen: 'wat is er gebeurd met jouw benen? Deze man is een wandelende getuigenis, en niemand kan ontkennen dat er een groot wonder heeft plaatsgevonden.

Het punt is dit: wanneer je met woorden spreekt, kan de andere zeggen: 'sorry, maar ik geloof niet in het evangelie.' Maar wanneer je het evangelie laat zien, door de ander te genezen in Jezus Zijn naam, kan dit niet meer. We hebben wonderen en kracht nodig om Gods evangelie te verspreiden. Wanneer we Gods kracht laten zien, zal iedereen geïnteresseerd zijn om het evangelie te horen.

*Want ik durf het niet aan iets te zeggen wat Christus niet door mij tweegebracht heeft, om de heidenen tot gehoorzaamheid te brengen, in woord en daad, **door de kracht van tekenen en wonderen** en door de kracht van de Geest van God. Zo heb ik dan van Jeruzalem af en rondom, tot Illyricum toe, het Evangelie van Christus vervuld. (Romeinen 15:18-19)*

De tekenen van een apostel zijn onder u verricht, in al mijn volharding, in tekenen, wonderen en krachten. (2 Korinthe 12:12)

Want ons Evangelie is niet alleen met woorden tot u gekomen, maar ook met kracht en met de Heilige Geest en met volle zekerheid. U weet immers hoe wij in uw midden geweest zijn ter wille van u. (1 Thessalonicenzen 1:5)

Laten wij terugkeren naar Johannes 9, waarbij de blindgeborene werd genezen. Waarom werd hij genezen?

In het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte blind was. Zijn leerlingen vroegen: 'Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen hij geboren werd? Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders?' 'Hij niet en zijn ouders ook niet,' was het antwoord van

Jezus, 'maar Gods werk moet door hem zichtbaar worden.' (Johannes 9:1-3, NBV21)

Het mooie aan dit genezingsverhaal op de sabbat was dat niemand kon ontkennen dat er een groot wonder plaatsvond. Er ontstond hierna een grote discussie tussen deze man en de farizeeërs. Zie je het voor je? De farizeeërs konden niet ontkennen dat er een wonder plaatsvond, maar tegelijkertijd wilden ze Jezus niet aannemen als Messias. De farizeeërs zeiden dus:

'Geef God de eer, wij weten dat deze Mens een zondaar is.' (Johannes 9:24)

Wanneer wij de wonderen en tekenen van God aan de mensen laten zien, kan er geen discussie meer bestaan of God bestaat en of er een wonder heeft plaatsgevonden. Mensen weten dat er iets bijzonders is gebeurd, vooral wanneer het hun eigen genezing is. De enige vraag die ze zichzelf nog kunnen stellen is: 'wil ik God dienen?' Ze kunnen zich niet meer afvragen: 'Bestaat God?' Ze weten dat Hij bestaat, omdat er een groot wonder in hun leven heeft plaatsgevonden.

Reden 65: Alles is mogelijk voor wie gelooft

In het Nieuwe Testament lezen wij dat Jezus werd verheerlijkt op de berg. Hierna daalde Hij af van de berg, en zag hij een grote menigte en een aantal schriftgeleerden die aan het discussiëren waren met de discipelen. Jezus vroeg wat de schriftgeleerden aan het doen waren. Toen kwam er iemand, die tot Jezus sprak.

En iemand uit de menigte antwoordde: Meester, ik heb mijn zoon bij U gebracht, die een geest heeft die maakt dat hij niet kan spreken. En waar hij hem ook aangrijpt, werpt hij hem tegen de grond, en het schuim staat hem op de mond en hij knarst met zijn tanden en verstijft; en ik heb tegen Uw discipelen gezegd dat zij hem moesten uitdrijven, maar zij konden het niet. (Markus 9:17-18)

Blijkbaar was er een jongen, die niet genezen werd. Het lukte de discipelen niet om de demon uit te drijven, zodat de jongen gezond werd. Hoe kon dit?

En Hij antwoordde hem en zei: O ongelovig geslacht, hoelang zal Ik nog bij u zijn? Hoelang zal Ik u nog verdragen? Breng hem bij Mij. En zij brachten hem bij Hem; en toen hij Hem zag, deed de geest hem meteen stuiptrekken; en hij viel op de grond en wentelde zich met schuim op de mond. (Markus 9:19-20)

De reden waarom het niet lukte, kwam door ongeloof. Het is belangrijk om te beseffen dat de discipelen niet nieuw waren met het genezen van zieken en het uitdrijven van demonen. Ze hadden al in Markus 6 vele zieken genezen en demonen uitgedreven. Dit deden zij ook zonder dat Jezus fysiek bij hen was. Hoe kan het dan dat het nu niet lukte? De jongen was aan het schuimbekken, viel op de grond en deed allemaal bijzondere dingen. Waarschijnlijk zagen de discipelen dit, en ontstond er ongeloof in hun hart. Waarschijnlijk keken zij naar de natuurlijke omstandigheden, en wisten ze niet meer zeker of deze jongen zou genezen.

Toen kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden, toen zij alleen waren: Waarom konden wij hem niet uitdrijven? Jezus zei tegen hen: Vanwege uw ongeloof, want voorwaar, Ik zeg u: Als u een geloof had als een mosterdzaad, u zou tegen deze berg zeggen: Verplaats u van hier naar daar! En hij zou gaan, en niets zou voor u onmogelijk zijn. (Mattheüs 17:19-20)

Er kwam ongeloof in hun hart, en daardoor kwam er geen wonder. Gelukkig was Jezus op aarde, en kon Hij ingrijpen. Laten wij het verhaal verder bestuderen.

En Hij vroeg aan zijn vader: Hoelang is het al dat dit hem overkomt? En hij zei: Van jongs af aan. En vaak heeft hij hem ook in het vuur en in het water geworpen om hem om te brengen; maar als U iets kunt, wees dan met innerlijke ontferming bewogen over

ons en help ons. En Jezus zei tegen hem: Als u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. (Markus 9:21-23)

Ik vind deze reactie van Jezus erg mooi. Jezus hielp deze man om terug te keren naar geloof. Jezus zei niet: 'Ik merk ongeloof, dus ik ga ervan door, zoek het allemaal zelf maar uit.' Nee, Jezus hielp deze man om hem terug te brengen naar geloof. Dit geldt ook voor vandaag. De Heilige Geest helpt ons en geeft ons openbaringen, ook over genezing. De Heilige Geest wil ons graag helpen in het geloof, en ons helpen om alle ongeloof te weren. Natuurlijk is het belangrijk om zelf keuzes te maken, waardoor wij ongeloof geen plaats geven. Maar de Heilige Geest wil ons helpen om alle ongeloof te verwijderen.

Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u. (1 Petrus 5:7)

Zorgen maken is een vorm van ongeloof. Wij mogen al onze zorgen en alles wat ons moeite geeft aan God geven. Wanneer wij dit aan God hebben gegeven, mogen wij dit ook bij God laten. We hoeven onze zorgen niet meer terug te nemen vanuit Gods hand. De Amplified Bible vertaalt deze tekst als volgt:

Casting all your cares [all your anxieties, all your worries, and all your concerns, once and for all] on Him, for He cares about you [with deepest affection, and watches over you very carefully]. (1 Petrus 5:7, AMP)

Wij mogen alles waarover wij ons zorgen maken op Hem werpen. God wil ons helpen om elke vorm van ongeloof te vernietigen in ons leven, net zoals Jezus deze vader hielp.

En meteen riep de vader van het kind onder tranen: Ik geloof, Heere! Kom mijn ongeloof te hulp. En toen Jezus zag dat de menigte samenstroomde, bestrafte Hij de onreine geest en zei tegen hem: Geest die maakt dat men niet kan spreken en die doof maakt, Ik beveel u: ga uit hem weg en kom niet meer in hem terug! En

onder geschreeuw en hevig stuip trekken ging hij uit hem weg; en de jongen werd als een dode, zodat velen zeiden dat hij gestorven was. En Jezus pakte hem bij de hand en richtte hem op; en hij stond op. (Markus 9:24-27)

Wat de discipelen niet lukten, lukte Jezus wel. Wat was Gods wil voor deze jongen? Dat Hij genas. Lukte dit de discipelen? Nee. Dit laat ons zien dat wanneer het niet direct lukt om gezond te worden of iemand anders te genezen, dit niet gelijk betekent dat het Gods wil is dat iemand ziek blijft.

Laten wij kort inzoomen op Markus 9:23.

En Jezus zei tegen hem: Als u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. (Markus 9:23)

Jezus zegt dat alles mogelijk is voor wie gelooft. Wanneer wij de context van deze Bijbeltekst bekijken, zien wij dat Jezus dit sprak in een genezingsverhaal. Jezus gebruikte dit om te laten weten dat elke ziekte en elke kwaal opgelost kan worden door geloof. Geloof is een krachtig middel, en met geloof kan de grootste problemen opgelost worden. Laten wij kort bekijken wat geloof kan doen, en wat Jezus nog meer zegt over geloof.

En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Heb geloof in God. Want, voorwaar, Ik zeg u: wie tegen deze berg zal zeggen: Word opgeheven en in de zee geworpen, en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt, gebeuren zal, het zal hem gebeuren wat hij zegt. Daarom zeg Ik u: alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult, en het zal u ten deel vallen. (Markus 11:22-24)

Geloof is erg krachtig. Soms lijkt een ziekte of een probleem op een berg. Het lijkt alsof er geen beweging in zit. Toch is er iets wat zelfs de grootste berg kan verplaatsen, namelijk geloof. Geloof zonder twijfel zorgt ervoor dat elk probleem wordt opgelost.

En de Heere zei: Als u een geloof had als een mosterdzaadje, zou u tegen deze moerbeiboom zeggen: Word ontworteld en in de zee geplaat, en hij zou u gehoorzamen. (Lukas 17:6)

Daarnaast hoeven wij niet een erg groot geloof te hebben. Geloof zo groot als een mosterdzaad zal het probleem oplossen, zolang er geen ongelof of twijfel in ons hart is.

Jezus gaf dus aan dat elke ziekte of kwaal opgelost kan worden door geloof.

Reden 66: Jezus kwam om mensen te behouden

Psalm 23 is één van de bekendste Psalmen. Deze Psalm is geschreven door David, en vertelt ons dat God onze Herder is en Hij als Herder voor ons zorgt.

De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden, Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van Zijn Naam. (Psalm 23:1-3)

Deze Psalm, geschreven in het Oude Testament, is enorm krachtig. Ook hier kunnen wij lezen dat God ervoor wil zorgen dat wij in alles gezegend zijn. God wil ons laten neerliggen in grazige weiden en leiden langs stille wateren. God wil niet dat wij een leven hebben in dor en verdroogd land met de ene storm na de andere storm. Het klopt dat er stormen kunnen zijn in ons leven, maar door deze stormen heen zal God ons leiden, en zullen wij alsnog zijn zegen en nabijheid ervaren.

Dan wil ik nu kijken naar Jezus, die zichzelf openbaart als de goede Herder in het Nieuwe Testament.

Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor de schapen. (Johannes 10:11)

Jezus is de goede Herder, en Hij houdt ervan om ons goede gaven te geven. Jezus is niet een werknemer, die het niet uitmaakt of er een schaap verloren gaat. Jezus is de goede Herder, die erop uit wil trekken om een verloren schaap te zoeken en te herstellen. Jezus is goed voor ons, en Hij wil ons als Herder verzorgen en helpen.

De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben. (Johannes 10:10)

De dief, dit is de duivel, wil ons alleen maar afslachten en verloren doen gaan. Hij wil het leven stelen. Maar Jezus niet. Jezus komt om ons leven te geven, en dat in overvloed. Wat betekent een overvloedig leven? Dit betekent dat Jezus ons niet alleen het hoognodige geeft, maar ons meer geeft. Jezus geeft meer dan het noodzakelijke. Wanneer iemand ziek is, kan je niet spreken over een overvloedig leven. Ziekte kan iemands geluk en welzijn aantasten, en behoort tot de categorie: 'stelen, slachten en verloren laten gaan.' Gezondheid behoort wel tot een overvloedig leven en Jezus wil ons dit graag schenken. Jezus vertelt in deze gelijkenis dat Hij het goede wil geven, terwijl de vijand dit wil roven.

Daarnaast is Jezus gekomen om ons leven te geven. Het woord 'leven' kan verwijzen naar het eeuwige leven van God, maar spreekt ook over het normale leven op aarde. Iemand leeft, doordat hij ademhaalt. Jezus wil ons leven geven. Ziekte en leven gaan niet samen, vooral als iemand lijdt aan een ongeneeslijke ziekte. Je kunt niet wandelen in de 'volheid van leven', maar elke dag ziek in bed liggen. Dit is geen volheid van leven en dit past niet bij elkaar. Jezus wil ons de volheid van leven geven, wat betekent dat Jezus wil dat wij gezond zijn, en elke spoor van dood en ziekte uit ons leven verdwijnt. De duivel komt om dood te brengen, maar Jezus komt om leven en gezondheid te brengen.

Reden 67: Jezus ziet om naar iedereen

Naast het vorige voorbeeld, spreekt er nog een andere gelijkenis in de Bijbel over Jezus als Herder, en wij als schapen. Laten wij dit lezen.

Welk mens onder u die honderd schapen heeft en er één van verliest, verlaat niet de negenennegentig in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuis komt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: Wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden, dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over negenennegentig rechtvaardigen, die de bekering niet nodig hebben. (Lukas 15:4-7)

Deze Bijbeltekst spreekt over iemand die tot geloof komt. Jezus is op zoek naar het verlorene, en wil dat het verlorene tot inkeer komt en wordt toegevoegd aan Zijn geestelijke kudde. Tegelijkertijd laat deze gelijkenis Jezus Zijn liefde zien voor alle mensen. Zelfs als Jezus alle mensen zou bereiken, en alle mensen zouden tot geloof komen, en er is één persoon nog niet tot geloof gekomen, zal Jezus er alles aan doen om deze persoon te bereiken. Jezus Zijn liefde gaat uit naar ieder mens.

Dit is erg mooi om te horen. Jezus is geïnteresseerd in jou, en wil dat het goed met jou gaat. Jezus houdt van jou. Wat Jezus voor de mensen heeft gedaan die Hij al genezen heeft, wil Hij ook voor jou doen. Jij bent geen uitzondering of minder geliefd. Jezus wil jou ook bereiken, en Zijn liefdevolle hand wil ook jouw situatie veranderen.

Dit beeld zien wij terug in het verhaal van de verloren zoon. De verloren zoon wilde alvast de erfenis ontvangen van zijn vader, en besteedde dit bedrag aan een losbandig leven. Uiteindelijk kwam hij tot inkeer, en keerde hij terug naar zijn vader. Hij dacht: ‘misschien zal ik mijn vader als dienaar kunnen dienen,

maar zijn zoon zal ik nooit meer worden.’ Niets was minder waar. Lees maar met mij mee.

En hij stond op en ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem en deze was met innerlijke ontferming bewogen en hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. En de zoon zei tegen hem: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn dienaren: Haal het beste gewaad tevoorschijn en trek het hem aan en geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten. En breng het gemeste kalf en slacht het, en laten we eten en vrolijk zijn. Want deze, mijn zoon, was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. (Lukas 15:20-24)

Zie je de onvoorstelbare genade van de vader, dat een beeld is van de genade van onze hemelse Vader? God is blij wanneer iemand tot inkeer komt, en terugkeert naar Zijn huis. God is met innerlijke ontferming over ons bewogen, en neemt ons direct op in Zijn familie. Nadat deze zoon tot inkeer was gekomen, hoefde hij zich niet eerst een periode lang te bewijzen aan zijn vader. Direct ontving hij zijn positie als zoon terug. Zo zijn wij ook, direct nadat wij tot geloof zijn gekomen, zonen en dochters van God geworden. Maar waar was de vader precies blij om? Dat:

- De zoon was dood, en is weer levend geworden.
- De zoon was verloren en is gevonden.
- De zoon gezond is teruggekeerd.

De vader, en onze hemelse Vader, is blij wanneer Zijn zoon of dochter gezond is teruggekeerd. De broer van deze verloren zoon hoorde dat er een groot feest gaande was in het huis. Hij vroeg aan een knecht wat er precies aan de hand was. Deze knecht zei:

Deze nu zei tegen hem: Uw broer is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem weer gezond teruggekeerd heeft. (Lukas 15:27)

De vader was blij dat zijn zoon gezond is teruggekeerd. Soms denken mensen dat God hen vergeven heeft, maar dat iemand moet blijven kampen met een ziekte of kwaal die door een zonde is gebeurd. God heeft diegene vergeven, maar God geeft je een litteken, zodat je altijd kan herinneren hoe verschrikkelijk je vroeger geleefd hebt. Dit verhaal laat zien dat God niet blij is wanneer wij littekens van ziekte meedragen. God is niet blij met de ziekte, maar is juist blij wanneer wij in gezondheid bij Hem leven.

Ik ben zo dankbaar voor de genade van God. God wil onze zonden en ellende niet betalen met ziekte, maar verlangt dat wij in gezondheid bij hem zijn. Zelfs wanneer wij in de varkensstal leven, mogen wij tot inkeer komen en direct in Zijn huis komen.

Reden 68: Jezus riep: het is volbracht

Zoals je al eerder in dit boek had gelezen in Jesaja 53, zijn onze ziekten en kwalen gedragen door Jezus aan het kruis van Golgotha. Wanneer is de prijs voor onze gezondheid precies voldaan? Is dit al gebeurd, of moet dit nog in de toekomst gaan gebeuren?

Toen Jezus aan het kruis hing en Hij Zijn laatste adem uitblies, gebeurde het volgende:

Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei Hij: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest. (Johannes 19:30)

Het Griekse woord voor volbracht is: ‘teleō’, en betekent: ‘ten einde brengen’, ‘volbrengen’, ‘voldoen’, of ‘betalen’. Toen Jezus uitriep: *Het is volbracht*, zei Hij dat de prijs was betaald, en Hij heeft Zijn bediening op aarde ten einde gebracht. Jezus had voldaan aan de prijs om de mens te herstellen, te vergeven, te verlossen en te genezen. Jezus hoeft niets meer te betalen of te voldoen, Hij heeft tweeduizend jaar geleden de prijs al betaald en alles

gedaan wat nodig was. Jezus hoeft niet iets nieuws te volbrengen wanneer iemand genezing nodig heeft.

Stel, je hebt een koffie besteld bij een Starbucks, je hebt je naam doorgegeven en je hebt betaald. Je hebt op dat moment nog niet je bestelling ontvangen, want die wordt nog klaar gemaakt door de barista. Toch weet jij dat je een koffie gaat ontvangen, en dat je hiervoor niets meer hoeft te doen. Waarom? Omdat je de prijs hebt betaald of voldaan. Zo is het ook met het offer van Jezus. Jezus heeft de prijs al betaald, en wij mogen in geloof onze genezing, verlossing en vergeving ontvangen. Jezus heeft Zijn werk al gedaan, en het ligt voor ons klaar. Het enige wat wij moeten doen, is dit in geloof pakken. Net als bij onze bestelling bij de Starbucks, kan het lijken alsof wij geen koffie hebben gekregen. Wij hebben dit namelijk nog niet gekregen van de barista. Toch weten wij voor honderd procent zeker dat wij recht hebben op koffie, en wanneer de barista ons geen koffie geeft, zullen wij de koffie opeisen. Je hebt er namelijk voor betaald. Zo mogen wij ook beseffen dat voor onze genezing al betaald is. Wij hebben er, dankzij de genade en goedheid van Jezus, recht op. Wij horen genezen te zijn, aangezien Jezus al heeft betaald, en ons gezondheid als cadeau heeft gegeven.

Samenvatting

Jezus onderwees en demonstreerde genezing en gezondheid tijdens Zijn bediening. Hij genas mensen op dezelfde manier als de Vader, omdat Hij de Vader mensen zag genezen en doordat de Vader door Hem werkte. Jezus deed dit werk niet uit eigen initiatief, maar in overeenstemming met de Vader. Hij was niet in staat om zieken te genezen zonder de hulp en kracht van God de Vader en de Heilige Geest.

Jezus gaf ook aan dat alles mogelijk is voor wie gelooft. Geloven is een krachtig middel dat bergen verzet. Zelfs geloof ter grootte van een mosterdzaadje kan het onmogelijke mogelijk maken, zolang er geen twijfel in het hart is.

Jezus kwam om mensen te behouden en hen overvloedig leven te geven. Hij is de goede Herder die voor zijn schapen zorgt. De dief, de duivel, wil alleen maar stelen, slachten en verloren laten gaan, maar Jezus kwam om leven en overvloed te brengen.

Daarnaast ziet Jezus om naar iedereen en wil Hij dat iedereen gezond is. Hij is blij wanneer een zondaar tot inkeer komt en terugkeert naar Hem. God is met innerlijke ontferming bewogen en neemt ons direct op in Zijn familie. Hij is blij wanneer Zijn kinderen gezond zijn en in volle gezondheid bij Hem leven.

Tot slot heeft Jezus de prijs voor genezing en gezondheid al betaald en volbracht aan het kruis. Toen Hij riep: “Het is volbracht!” betekent dit dat Hij alles heeft gedaan wat nodig was om de mens te herstellen, te vergeven, te verlossen en te genezen. We hoeven niets meer te doen om onze genezing te verdienen, we mogen het in geloof aannemen.

H14 GENEZINGEN IN HANDELINGEN

Nu wij het Oude Testament en de evangeliën behandeld hebben, is het nu tijd voor het volgende boek van de Bijbel, namelijk Handelingen. In het boek Handelingen was Jezus opgenomen in de hemel, en het was de taak van de discipelen om het evangelie te verkondigen. In hoofdstuk 9 lazen wij dat ook de discipelen allen genazen, en dat er grote wonderen en tekenen gebeurden. Daarnaast werden er ook individuen genezen, net zoals in de evangeliën. Laten wij kijken wat het boek Handelingen te zeggen heeft over genezing.

Reden 69: Wat ik heb, geef ik u

Petrus nu en Johannes gingen samen naar de tempel tijdens het uur van het gebed, het negende uur. En een man die vanaf de moederschoot kreupel was, werd daarheen gedragen. Men zette hem dagelijks bij de tempelpoort die de Schone genoemd wordt, om een liefdegave te vragen aan hen die de tempel binnengingen. Toen hij Petrus en Johannes zag op het moment dat zij de tempel zouden binnengaan, vroeg hij of hij een liefdegave mocht ontvangen. En Petrus keek hem met Johannes doordringend aan en zei: Kijk ons aan! En hij hield de ogen op hen gericht, omdat hij verwachtte iets van hen te ontvangen. (Handelingen 3:1-5)

Petrus en Johannes gingen naar de tempel en kwamen bij de poort een kreupele man tegen. Deze man was al vanaf zijn geboorte kreupel, en was ouder dan veertig jaar.

Want de man aan wie dit teken van genezing verricht was, was ouder dan veertig jaar. (Handelingen 4:22)

Veel mensen kenden deze man. Ze liepen vaak langs hem om naar de tempel te gaan en iedereen zag dat hij kreupel was. Wanneer hij zou genezen en kon lopen, zou dit een groot getuigenis zijn voor de gehele stad.

Petrus zei echter: Zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u: in de Naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en ga lopen! En hij greep hem bij de rechterhand en richtte hem op, en onmiddellijk werden zijn voeten en enkels vast. En met een sprong stond hij overeind en liep rond, en hij ging met hen de tempel in, lopend en springend en God lovend. (Handelingen 3:6-8)

Ik vind dit een prachtig verhaal, en een paar dingen vallen mij op. Ik weet zeker dat dit ook voor jou tot grote zegen zal zijn.

1. Petrus had de autoriteit om zieken te genezen. Valt het je op dat Petrus zei: ‘*zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u: in de naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en ga lopen!*’ Petrus aarzelde niet, hij zei niet: ‘laat ik eventjes voor je bidden, en als het Gods wil is, word jij genezen.’ Petrus was er absoluut zeker van dat er een wonder zou gebeuren. Ontving Petrus dan van tevoren een droom of woord van God, waarin God kenbaar maakte dat deze man uitverkoren was om genezen te worden? Ik geloof dit niet, en ik kan dit ook niet in de Bijbel terugvinden. Als ik dit verhaal lees, was het toevallig dat Petrus en deze man elkaar ontmoetten. Ik denk niet dat Petrus dit wist toen hij zijn huis verliet.

Maar hoe wist Petrus dan zeker dat deze man genezen zou worden? Omdat Jezus hem, en alle andere gelovigen, de autoriteit en macht had gegeven om alle zieken te genezen en alle demonen uit te drijven. Petrus was zich bewust van de autoriteit die Hij van Jezus had ontvangen.

En Hij riep Zijn twaalf discipelen bij Zich en gaf hun macht over de onreine geesten om die uit te drijven, en om iedere ziekte en elke kwaal te genezen. (Mattheüs 10:1)

2. Petrus wist dat deze man zou lopen, nog voordat deze man liep. Voordat de genezing plaatsvond, zei Petrus al: ‘*in de naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en ga lopen!*’ Dit is geloof.

Nog voordat de genezing was ontvangen, geloofde Petrus al dat hij het antwoord had ontvangen.

Daarom zeg Ik jullie: alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt, en je zult het krijgen. (Markus 11:24, NBV21)

Geloof heeft het antwoord al, terwijl de zichtbare manifestatie er nog niet is. Het is belangrijk om te geloven dat God ons genezen heeft, voordat de genezing fysiek zichtbaar is. Petrus wist dit, en hij geloofde dat zijn woorden verhoord zouden worden, voordat het fysiek zichtbaar was.

3. Petrus stapte uit in geloof.

En hij greep hem bij de rechterhand en richtte hem op, en onmiddellijk werden zijn voeten en enkels vast. (Johannes 3:7)

Petrus sprak niet alleen woorden tot deze man, maar Petrus stapte ook uit in geloof. Hij greep de man zijn hand en richtte hem op. Petrus liet hem iets doen, wat hij nog nooit in zijn leven gedaan had. Ik vind dit ook een mooie verwijzing naar de kracht om samen in geloof te staan voor genezing. Petrus zei niet tegen deze man: 'Je moet geloven, en je zult genezen. Oefen jezelf om in geloof te staan.' Nee, Petrus hielp deze man. Petrus hielp hem met zijn eigen geloof, en Petrus hielp hem om op te staan. Wanneer je te maken hebt met ziekte, hoef je deze geloofsstrijd niet alleen aan te gaan. Het is waardevol om mensen om jou heen te hebben, die net als Petrus zijn. Mensen die jou helpen om in geloof te staan en mensen die ook beseffen dat zij de autoriteit hebben gekregen om zieken te genezen en demonen uit te drijven. Samen kunnen jullie in geloof staan, en samen kunnen jullie uitstappen in geloof.

4. De man twijfelde niet. Nadat Petrus deze man hielp, werden zijn voeten en enkels vast. Wat deed de man vervolgens?

En met een sprong stond hij overeind en liep rond, en hij ging met hen de tempel in, lopend en springend en God lovend. (Handelingen 3:8)

De man sprong overeind en liep rond. De man ging niet eerst hinkelen. Hij hield ook niet eerst de hand van Petrus en Johannes vast, om strompelend de tempel binnen te gaan. Nee, deze man wist zeker dat er een wonder had plaatsgevonden. Hij liet dit zien door dingen te doen die hij nooit had gedaan. Hij wist zeker dat God genezing gaf.

5. De man dankte God. Nadat de genezing plaatsvond, dankte deze man God op een uitbundige wijze. Soms wordt er bij genezingsdiensten gezegd: ‘moet dat nou, al dat geschreeuw, vrolijkheid en het dansen?’ Het antwoord is: ‘ja’. Wanneer iemand jarenlang ziek is, en Jezus heeft die persoon genezen, hoe kan je dan stil blijven? Een Bijbelse reactie op een genezing is vrolijkheid, dans en blijdschap. En dat mag, dit is zelfs erg belangrijk. Jezus neemt het ons kwalijk wanneer Hij ons geneest, maar wij Hem niet de eer en de dank geven. Dit zien wij terug in het verhaal dat Jezus tien melaatsen genas, en dat maar één melaatse Jezus dankte voor zijn genezing.

En toen één van hen zag dat hij genezen was, keerde hij terug, terwijl hij met luide stem God verheerlijkte. En hij wierp zich met het gezicht ter aarde voor Zijn voeten en dankte Hem. En dit was een Samaritaan. Toen antwoordde Jezus en zei: Zijn niet de tien gereinigd? Waar zijn dan de negen anderen? Zijn er dan geen anderen gevonden die terugkeren om God de eer te geven dan deze vreemdeling? En Hij zei tegen hem: Sta op en ga heen. Uw geloof heeft u behouden. (Lukas 17:15-19)

Het is belangrijk om dankbaar te zijn wanneer Jezus in ons leven werkzaam is.

Reden 70: Genezing geeft Bijbelse reacties

Wij hadden al gelezen dat God wonderen en tekenen doet, en deze wonderen en tekenen goede evangelisatiemiddelen zijn. In het verhaal van de kreupele zien wij dit ook terug. Soms vraag ik mij af: ‘waarom staat juist deze genezingsverhaal in de Bijbel?’ Jezus en de apostelen hadden vele duizenden mensen genezen. Waarom werd juist het genezingsverhaal van deze kreupele man genoemd? Ik geloof omdat deze genezing zorgde voor twee reacties die tegelijk plaatsvonden. Ten eerste zorgde deze genezing voor veel mensen die tot geloof kwamen en totaal verbijsterd waren. Ten tweede zorgde de genezing ervoor dat de apostelen te maken kregen met vervolging door de religieuze leiders. Wanneer God aan het werk is, zal je altijd te maken krijgen met deze twee reacties. De ene groep is totaal verbijsterd en eert God, terwijl de andere groep voor opschudding zorgt, en dit wil tegenwerken. Zelfs wanneer God door jou heen werkt om duizenden doden op te wekken, zullen er vele mensen zijn die nog steeds niet in God willen geloven, en wensen dat je stopt of dat je gevangen wordt genomen. En helaas zullen dit ook een groep Christenen zijn.

Laten wij de eerste reactie bekijken. Genezingen doet mensen verwonderen. Nadat de man bij de poort van de tempel genezen was, lezen wij het volgende:

En met een sprong stond hij overeind en liep rond, en hij ging met hen de tempel in, lopend en springend en God lovend. En al het volk zag hem lopen en God loven. En zij wisten dat hij degene was die voor een liefdegave bij de Schone Poort van de tempel gezeten had; en zij werden vervuld met verbazing en ontsteltenis over wat er met hem gebeurd was. En terwijl de kreupele, die genezen was, Petrus en Johannes vasthield, stroomde al het volk bij hen samen in de zuilengang die de zuilengang van Salomo genoemd wordt, en verbaasde zich. (Handelingen 3:8-11)

Probeer deze tekst persoonlijk te maken. Stel, je kent een man in een rolstoel die al altijd in zijn rolstoel zat. Plotseling zie je dat

iemand hem vastpakt, en deze man uit zijn rolstoel stapt en loopt. Dit soort wonderen, waarbij een bekend persoon van een stad of dorp geneest, zorgt voor verwondering. Iedereen wil weten wat er is gebeurd. Wat voor impact zal het in een dorp hebben. Het zal een grote getuigenis zijn, en niemand kan ontkennen dat God leeft. Zelfs de tegenstanders van de apostelen, de religieuze leiders, moesten erkennen dat er een groot wonder plaatsvond.

(...) Wat zullen wij met deze mensen doen? Want dat er een alom bekend teken door hen is verricht, is duidelijk voor allen die in Jeruzalem wonen, en wij kunnen het niet ontkennen. (Handelingen 4:16)

Genezingen veroorzaken Bijbelse reacties. Wanneer mensen door God aangeraakt worden en genezen, zal dit de weg openen om over Hem te getuigen. Dit is precies wat Petrus en Johannes deden na de genezing. Ze getuigden over Jezus, en zeiden dat God Hem verheerlijkt had.

De God van Abraham, Izak en Jakob, de God van onze vaders, heeft Zijn Kind Jezus verheerlijkt. (...) (Handelingen 3:13)

Tekenen en wonderen zorgen voor verbazing, en verbazing zorgt voor open harten. Wonderen en tekenen zijn dus nodig om het evangelie te kunnen prediken.

Door krachtige tekenen en wonderen die ik heb verricht door de macht van Gods Geest. Zo heb ik vanaf Jeruzalem tot aan Illyrië overal het evangelie van Christus verspreid. (Romeinen 15:19, NBV21)

U bent de God Die wonderen doet, U hebt Uw macht bekendgemaakt onder de volken. (Psalm 77:15)

Genezing zorgt dus voor een goede Bijbelse reactie en zorgt ervoor dat Gods wonderen en Zijn macht bekendgemaakt worden

onder de volken. In het voorbeeld van de kreupele man zorgde de genezing en de prediking die daarop volgde tot vele bekeerlingen.

En velen van hen die het Woord gehoord hadden, geloofden, en het aantal mannen werd ongeveer vijfduizend. (Handelingen 4:4)

Laten wij nu kijken naar de tweede soort reactie, namelijk opschudding.

En terwijl zij tot het volk spraken, kwamen de priesters, de bevelhebber van de tempelwacht en de Sadduceeën op hen af, geërgerd, omdat zij het volk onderwezen en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden. En zij sloegen de handen aan hen en zetten hen gevangen tot de volgende dag, want het was al avond. (Handelingen 4:1-3)

Een genezing zorgt niet alleen voor positieve reacties, maar ook voor negatieve reacties. Dit gebeurde in het leven van Jezus, maar ook in het leven van de apostelen in het boek Handelingen. Negativiteit hoort er helaas bij en is een Bijbelse (anti)reactie. Wanneer mensen dus negatief over ons spreken omdat wij het Woord prediken, is dit niet vreemd. Het is logisch.

Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het Koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van Mij. Verblijden verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er vóór u geweest zijn. (Mattheüs 5:10-12)

En u zult door allen gehaat worden omwille van Mijn Naam; maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. (Mattheüs 10:22)

Als de wereld u haat, weet dat zij Mij eerder dan u gehaat heeft.

Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare liefhebben, maar omdat u niet van de wereld bent, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u. Herinner u het woord dat Ik u gezegd heb: Een dienaar is niet meer dan zijn heer. Als zij Mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen; als zij Mijn woord in acht genomen hebben, zullen zij ook het uwe in acht nemen. (Johannes 5:18-20)

Wanneer wij kijken naar genezingsdiensten, dan zien wij beide reacties plaatsvinden. Er is een grote groep die zich verwondert en God alle eer geeft, maar er is ook een groep die over de evangelist of voorganger liegt, hem vervolgt, of hem haat. Wanneer wij kijken naar de reacties die de genezingsboodschap oplevert, zijn beide reacties tekenen van Bijbelse reacties en van een Bijbelse boodschap.

Reden 71: Jezus Zijn naam geneest

Het bijzondere aan het genezingsverhaal van deze kreupele man is dat de discipelen zich verantwoordden bij het volk. De discipelen legden uit waarom deze man werd genezen. Wat was de uitleg van Johannes en Petrus? Ontvingen zij een openbaring? Hadden zij dagenlang gevestigd? Waren zij extra godvruchtig bezig zodat God wel in actie moest komen? Waarom genas God deze man?

God genas deze man niet doordat hij godvruchtig was. God genas hem ook niet doordat Petrus en Johannes godvruchtig waren.

*Toen Petrus dat zag, antwoordde hij het volk: Israëlitische mannen, waarom verwondert u zich hierover, of waarom kijkt u ons zo doordringend aan, alsof wij door **onze eigen kracht of godsvrucht** (NBV21: vroomheid) hebben bewerkstelligd dat deze man nu loopt? (Handelingen 3:12)*

Het kwam niet door de kracht, godsvrucht of vroomheid van Petrus en Johannes dat deze man genas. God geneest ons niet omdat

wij het verdienen, omdat wij een week extra vroom zijn of iets voor Hem hebben gedaan. God geneest ons omdat Hij van ons houdt en Hij geneest op basis van geloof. Natuurlijk is het belangrijk om godvruchtig te leven, maar je kunt niet jouw genezing kopen of verdienen met godsvrucht.

*En Zijn Naam heeft deze man, die u ziet en kent, sterk gemaakt door **het geloof in Zijn Naam**. En **het geloof** dat er is door Hem, heeft hem in aanwezigheid van u allen deze volkomen gezondheid gegeven. (Handelingen 3:16)*

Laat het dan bij u allen en bij heel het volk Israël bekend zijn dat door de Naam van Jezus Christus, de Nazarener, Die u gekruisigd hebt maar Die God uit de doden opgewekt heeft, dat door Hem deze man hier gezond voor u staat. (Handelingen 4:10)

Deze man genas door het geloof in de naam van Jezus, en dit geloof was geschonken door Jezus. De NBV21 vertaalt deze tekst als volgt:

*Het komt door zijn naam en door het geloof in zijn naam dat deze man, die u hier voor u ziet en die u kent, kan lopen; **het geloof dat Jezus schenkt**, heeft hem in aanwezigheid van u allen gezond gemaakt. (Handelingen 3:16, NBV21)*

Wanneer je in geloof staat voor genezing, mag je weten dat je er niet alleen voor staat. Het is goed om jouw geloof te bouwen door Bijbelteksten te lezen, te mediteren op het Woord en te bidden tot God. Wanneer wij ons deel doen, zal Jezus Zijn deel doen. Wanneer wij bijvoorbeeld de Bijbel bestuderen en erop mediteren, zal Jezus, door de Heilige Geest, ons openbaringen geven. Deze openbaringen zorgen weer voor geloof.

Wanneer iemand geneest, kan diegene niet roemen over zijn eigen godsvrucht, vroomheid, kracht of zijn eigen geloof. Alles is geschonken door Jezus. Tegelijkertijd is het wel nodig om

te doen wat de Bijbel zegt, zodat wij geloof ontvangen. De Bijbel zegt bijvoorbeeld:

Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God. (Romeinen 10:17)

Wanneer wij dit doen, wij ons vullen met Gods Woord en op Zijn Woord blijven mediteren, zal er geloof in ons hart geschonken worden door Jezus en de Heilige Geest.

Laten wij nog een reden bekijken waarom deze man genas.

De God van Abraham, Izak en Jakob, de God van onze vaders, heeft Zijn Kind Jezus verheerlijkt. (Handelingen 3:13)

Deze man genas, waardoor God de Vader Zijn Kind Jezus verheerlijkte. Oftewel, wanneer iemand geneest, verheerlijkt dit de naam van Jezus. Dit laat ook zien dat God wil genezen.

Reden 72: Genezing geeft vrijmoedigheid

Nadat Petrus en Johannes deze kreupele man hadden genezen en zij werden terechtgewezen door de leiders van het volk, kwamen zij terug bij hun eigen mensen. Zij baden samen om wat er was plaatsgevonden. Wat was hun gebed?

*Nu dan, Heere, sla acht op hun bedreigingen en geef Uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid Uw Woord te spreken, doordat U Uw hand uitstrekt **tot genezing** en er tekenen en wonderen gebeuren door de Naam van Uw heilig Kind Jezus. En toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar zij bijeenwaren, bewogen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het Woord van God met vrijmoedigheid. (Handelingen 4:29-31)*

De discipelen baden dat God Zijn hand wilde uitstrekken, zodat er nog meer genezingen, tekenen en wonderen zouden plaatsvinden. De discipelen wisten dat er vrijmoedigheid zou ontstaan wanneer

er wonderen en tekenen plaatsvonden. Petrus had dit al meegeemaakt op de Pinksterdag. Door een bijzonder teken, namelijk de uitstorting van de Heilige Geest en de tongentaal, kon hij met vrijmoedigheid het evangelie delen en kwamen duizenden mensen tot geloof. Ook bij de genezing van de kreupele man kon Petrus met alle vrijmoedigheid het evangelie delen, en kwamen er weer duizenden tot geloof. Wonderen, tekenen en genezingen zorgen voor vrijmoedigheid om het Woord te delen. Wanneer genezing niet van God komt en niet Gods wil is, waarom zouden de discipelen dan bidden dat God geneest? God geneest, en dit is erg belangrijk. Dit geeft namelijk vrijmoedigheid om te kunnen spreken. Door deze wondertekenen zullen er mensen tot geloof komen en voor eeuwig gered worden.

En wat was de reactie van de Heilige Geest op dit gebed? De Heilige Geest was het eens met dit gebed. Hij kwam op de plek waar zij bijeenwaren, en de hele plaats werd bewogen. De Heilige Geest en God willen graag genezen, zodat er vrijmoedigheid ontstaat en het evangelie gedeeld kan worden.

Ik vind dit gebed erg mooi. Pasgeleden waren Petrus en Johannes nog terechtgewezen door de geestelijke leiders, en de leiders bedreigden hun en vertelden hun dat ze nooit meer in de naam van Jezus mochten spreken. Wat was de reactie van de discipelen? Zij baden tot God en vroegen of Hij de genezingen, tekenen en wonderen wilde blijven doen. De discipelen luisterden niet naar de kritiek, maar gingen door. Ook God luisterde niet naar de kritiek, maar bleef genezingen en wonderen doen. Wij lezen namelijk in Handelingen:

En er gebeurden door de handen van de apostelen veel tekenen en wonderen onder het volk. (...) (Handelingen 5:12)

Genezing geeft vrijmoedigheid en door vrijmoedigheid kunnen wij spreken over het evangelie van God.

Reden 73: De kerk is de oplossing

In de wereld zijn er veel mensen ziek, of zij hebben te maken met een geestelijk probleem. Dit is erg moeilijk voor deze mensen, en tegelijkertijd kost dit ook veel energie en tijd voor de hulpverleners om deze mensen te helpen. Hoe prachtig zal het zijn als de kerk, net als in het boek Handelingen, opstaat. De kerk hoort het antwoord te zijn voor deze wereld. Wanneer de kerk het antwoord is, zal dit ook de maatschappij ten goede komen. Moet je eens indenken wat er gebeurt als mensen die chronisch ziek zijn massaal genezen. Dit is erg fijn voor deze mensen, maar tegelijkertijd ook fijn en een verademing voor hun omgeving. Wanneer wij het boek Handelingen bestuderen, was de kerk de oplossing voor deze problemen.

Zodat zij de zieken naar buiten droegen op de straten en hen op bedden en ligmaten legden, opdat, wanneer Petrus voorbijkwam, ook maar zijn schaduw op iemand van hen zou kunnen vallen. En ook de menigte uit de steden in de omgeving kwam gezamenlijk naar Jeruzalem. Men bracht zieken en hen die door onreine geesten gekweld werden, en zij werden allen genezen. (Handelingen 5:15-16)

Er staan nog meer teksten in het boek Handelingen die laten zien dat er velen genazen en er wonderen en tekenen plaatsvonden. Hoe zou de wereld eruitzien als de kerk deze positie weer inneemt in de maatschappij? De kerk hoort de oplossing te zijn. Niet alleen voor de geestelijke problemen, waarbij iemand tot wedergeboorte komt, maar ook voor de lichamelijke problemen. Dit was het geval in de kerk van Handelingen, en aangezien Jezus niet is veranderd, mogen wij als kerk ernaar streven om genezingen en gezondheid terug de kerk in te brengen.

Wanneer wij de rest van het boek Handelingen lezen, lezen wij over verschillende mensen die genazen. De discipelen genazen niet alleen in de eerste maanden nadat Jezus opsteeg in de

hemel, maar bleven dit doen. Denk bijvoorbeeld aan het prachtige verhaal van Eneas.

En het gebeurde dat Petrus, toen hij overal rondreisde, ook bij de heiligen kwam die in Lydda woonden. En daar vond hij een man van wie de naam Eneas was, die al acht jaar op bed lag en verlamd was. En Petrus zei tegen hem: Eneas, Jezus Christus maakt u gezond; sta op en maak voor uzelf uw bed op! En hij stond meteen op. En allen die in Lydda en Sarona woonden, zagen hem en bekeerden zich tot de Heere. (Handelingen 9:32-35)

Eneas werd genezen, en dit zorgde ervoor dat allen die in Lydda en Sarona woonden zich bekeerden tot God. Genezing is een krachtig wonderteken van Gods kracht, en wanneer genezingen beginnen te stromen, zullen mensen tot geloof komen.

Reden 74: Het evangelie gaat over genezing

Paulus sprak in Lystre over het evangelie, en hier vond een groot genezingswonder plaats. Dit genezingsverhaal is erg mooi en we kunnen hier veel uit leren. Laten wij eerst het hele verhaal lezen.

*En zij verkondigden daar **het Evangelie**. En er zat in Lystre een man die geen macht had over zijn voeten: hij was kreupel van de moederschoot af en had nooit kunnen lopen. Deze **hoorde Paulus spreken**. Die keek hem doordringend aan en toen hij zag dat **hij geloof had om gezond te worden**, zei hij met luide stem: Sta recht op uw voeten! En hij sprong op en liep rond. (Handelingen 14:7-10)*

Paulus kwam in deze stad en verkondigde het evangelie. Een kreuple hoorde hem spreken over het evangelie, en aan de hand van wat Paulus zei, ontving hij geloof voor genezing. Wat sprak Paulus dan? Ik geloof dat Paulus het had over het evangelie, namelijk dat God de mens wil herstellen: zowel de geest, de ziel als het lichaam. Paulus moest gesproken hebben over God die het

lichaam geneest. Want op het moment dat Paulus sprak en deze kreupele Paulus hoorde, ontstond er geloof bij de kreupele om gezond te worden. Als Paulus het alleen had gehad over vergeving van zonden en het toekomstige eeuwige leven bij God, dan kon deze kreupele man toch geen geloof kunnen hebben dat God hem wilde genezen? Paulus verkondigde het evangelie, en wat Paulus sprak zorgde voor geloof voor genezing. Het evangelie gaat dus ook om genezing van het lichaam.

En als u op weg gaat, predik dan: Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Genees zieken, reinig melaatsen, wek doden op, drijf demonen uit. U hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets. (Mattheüs 10:7-8)

En Hij zond hen op weg om het Koninkrijk van God te prediken en de zieken te genezen. (Lukas 9:2)

De genezing van zieken hoort bij het evangelie van Gods koninkrijk. God is geïnteresseerd in de genezing van het lichaam.

Paulus was niet de enige die de genezing van ziekte vermeldde in zijn evangelisatieboodschap, ook Petrus deed dit bij de hoofdman Cornelius. Het is belangrijk om te beseffen dat Petrus het volgende sprak tijdens zijn eerste preek aan Cornelius. Genezing hoort dus een belangrijk onderdeel uit te maken van de boodschap van het evangelie.

*Dit is het woord dat Hij gezonden heeft tot de Israëlieten, waardoor Hij vrede verkondigt door Jezus Christus; Deze is de Heere van allen. U weet wat er gebeurd is in heel Judea, wat begon in Galilea na de doop die Johannes gepredikt heeft: hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht en hoe Hij het land doorgegaan is, terwijl Hij goeddeed en allen die door de duivel overweldigd waren, **genas**, want God was met Hem. (Handelingen 10:36-38)*

Zie je? Genezing was niet een onderwerp dat de discipelen pas deelden in het derde jaar van een Bijbelschool. Genezing was een onderwerp dat de discipelen direct, of bijna direct, onderwezen of lieten zien. Vaak werden mensen ook eerst genezen, hoorden zij een getuigenis van een genezing, of zagen zij een wonderteken, voordat zij tot geloof kwamen en hoorden dat Jezus Christus vergeeft. Dit zagen wij bijvoorbeeld terug bij de kreupele man bij de tempel. Deze man werd genezen, en pas daarna sprak Petrus over Jezus die de mens wilde vergeven.

Zeg ik hiermee dat genezingen belangrijker zijn dan vergeving en het eeuwige leven van God? Absoluut niet. Vergeving en het eeuwige leven zijn het allerbelangrijkste. Maar genezing is niet onbelangrijk, het hoort in de evangelisatieboodschap thuis.

*Deze hoorde Paulus spreken. Die keek hem doordringend aan en toen hij zag dat **hij geloof had om gezond te worden**, zei hij met luide stem: Sta recht op uw voeten! En hij sprong op en liep rond. (Handelingen 14:9-10)*

Daarnaast ontving deze kreupele in Lystre geloof tijdens de preek van Paulus. In de Bijbel staat niet hoelang deze kreupele Paulus hoorde preken. Misschien was dit tien minuten of een paar uur. In ieder geval ontstond er geloof toen Paulus sprak. Deze man was niet jarenlang aan het geloven voor een genezing. Hij geloofde, Paulus merkte dit op en hij genas. Geloof voor genezing hoeft niet een jarenlange strijd en worsteling te zijn. Geloof voor genezing kan in korte tijd plaatsvinden, waarna direct de genezing manifest wordt. Het is het horen van het evangelie dat voor geloof zorgt.

Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God. (Romeinen 10:17)

Reden 75: Bovennatuurlijke bescherming

Er valt nog veel meer te schrijven over genezingen en wonderen in het boek Handelingen, maar ik wil dit hoofdstuk afsluiten met een bijzonder verhaal over Paulus. Laten wij eerst Markus 6 lezen.

En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken; slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. (Markus 16:17-18)

In deze Bijbeltekst zei Jezus dat gelovigen slangen zullen oppakken en iets dodelijks zullen drinken, en dat dit hun geen schade zal brengen. Het is natuurlijk niet de bedoeling om God op de proef te stellen, en expres stomme en gevaarlijke dingen te doen. Het is niet de bedoeling om gif te drinken, of om je te laten bijten door een giftige slang. Maar God wil ons wel beschermen wanneer dit soort dingen plotseling gebeuren, en wanneer wij op weg zijn om het evangelie van God te verkondigen.

Toen Paulus gevangengenomen werd in Jeruzalem, moest hij terechtstaan voor verschillende machthebbers. Uiteindelijk beriep Paulus zich op de keizer. Dit mocht hij doen omdat hij een Romeinse staatsburger was. Maar Paulus moest wel vervoerd worden van Caesarea naar Rome om voor de keizer terecht te staan, en dit vond grotendeels plaats over zee via een schip. Er kwam een grote storm, en het schip leed schipbreuk. Uiteindelijk ging het hele schip verloren. Maar God beschermde Paulus, zodat hij en de gehele bemanning veilig aan land konden komen.

En, omdat er veel tijd verlopen was en het varen nu gevaarlijk werd, omdat de vastentijd ook al voorbij was, waarschuwde Paulus hen en zei tegen hen: Mannen, ik zie dat de vaart zal plaatsvinden met hinder en grote schade, niet alleen voor de lading en het schip, maar ook voor ons leven. Maar de hoofdman

*vertrouwde de stuurman en de kapitein meer dan wat door Paulus gezegd werd. (...) Maar niet lang daarna werd Kreta getroffen door een stormwind, die Euroklydon genoemd wordt. En omdat het schip daardoor meegesleurd werd en de kop niet in de wind kon houden, gaven wij het op en dreven weg. (...) En toen men lange tijd zonder eten geweest was, ging Paulus in hun midden staan en zei: O mannen, u had naar mij moeten luisteren en niet van Kreta weg moeten varen en zo deze hinder en schade moeten voorkomen. Maar nu roep ik u ertoe op goede moed te hebben, want er zal geen verlies van iemands leven onder u zijn, maar alleen van het schip. Want deze nacht stond er bij mij een engel van God, van Wie ik ben en Die ik ook dien; die zei: Wees niet bevreesd, Paulus, u moet voor de keizer terechtstaan; en zie, **God heeft u allen die met u varen, geschonken**. Heb daarom goede moed, mannen, want ik geloof God, dat het zo zal zijn als het mij gezegd is. (...) Maar de hoofdman (...) gaf bevel dat zij die konden zwemmen, eerst van boord moesten springen en aan land moesten gaan; en daarna de anderen, of op planken, of op enkele stukken van het schip. En zo gebeurde het dat **zij allen behouden aan land kwamen**. (Handelingen 27:9-11, 14-15, 21-25, 43-44)*

Dit verhaal laat Gods bescherming zien aan Paulus tijdens de schipbreuk. Wat mij opvalt, is dat Paulus van tevoren de bemanning waarschuwde, en aangaf dat het niet verstandig is om met het schip te varen. Paulus wist dus al dat er iets niet klopte. Hij had echter geen keuze, hij werd gedwongen omdat hij een gevangene was. Dit is een belangrijke vorm van bovennatuurlijke bescherming. Wanneer de Heilige Geest duidelijk tot je spreekt om iets niet te doen of na te laten, dan is het ook erg belangrijk om de Heilige Geest te gehoorzamen. Soms, bijvoorbeeld tijdens het evangeliseren, kan je het gevoel hebben om juist niet op iemand af te stappen. Ik spreek nu niet over een gevoel van angst of vooroordeel dat van jezelf komt, ik spreek over de stem van de Heilige Geest. Wanneer de Heilige Geest zegt om iets niet te doen, kan Hij dit zeggen om ons te beschermen voor gevaar.

In dit verhaal kon Paulus niets doen. Hij moest meegaan. Maar God beschermde hem alsnog. God stuurde eerst een engel om hem moed in te spreken, zodat hij wist en kon geloven dat hij behouden aan zou komen. Daarna zorgde God ervoor dat Paulus, en de hele bemanning, veilig van het schip afkwamen. Dit was een groot beschermingswonder van God.

Daarna gebeurde er nog een groot wonder.

*En toen Paulus een bos takken bijeengeraapt en op het vuur gelegd had, kwam er door de hitte een adder uit en die beet zich vast in zijn hand. En toen de inlandse bevolking het dier aan zijn hand zag hangen, zeiden zij tegen elkaar: Deze man is vast en zeker een moordenaar, die de wraakgodin niet wilde laten leven nadat hij uit de zee ontkomen was. **Hij schudde het dier echter af in het vuur en leed geen enkel kwaad.** En zij verwachtten dat hij zou opzwellen of plotseling dood neervallen. Maar toen zij, na lang gewacht te hebben, zagen dat er niets ongewoons met hem gebeurde, veranderden zij van gedachten en zeiden dat hij een god was. (Handelingen 28:3-6)*

Paulus werd gebeten door een adder die giftig was. De bevolking verwachtte namelijk dat hij elk moment dood kon neervallen. Toch leed Paulus geen enkel kwaad. Dit laat Gods bescherming zien. Nogmaals, het is belangrijk om God niet op de proef te stellen. Het is ook belangrijk om naar de Heilige Geest te luisteren, als Hij zegt als wij wel of niet iets moeten doen. Maar tegelijkertijd wil God ons bovennatuurlijk beschermen voor dit soort gevaren.

Samenvatting

Het boek Handelingen behandelt onder andere de genezingen die plaatsvonden nadat Jezus naar de hemel was gegaan en de discipelen de taak kregen om het evangelie te verkondigen. Wij begonnen met het verhaal van Petrus en Johannes die een kreupele man tegenkwamen bij de tempelpoort. Petrus genas de man in de naam

van Jezus Christus en de man begon rond te lopen en te springen, terwijl hij God loofde. Dit verhaal laat zien dat Petrus de autoriteit had om zieken te genezen en dat hij geloofde dat de man zou worden genezen voordat het zichtbaar was. Petrus wist dus al voordat de genezing plaatsvond, dat de man zou lopen, en sprak dit uit in geloof. Het benadrukt dat geloof het antwoord al heeft, zelfs voordat de fysieke genezing zichtbaar is. Petrus nam ook stappen in geloof door de man bij de hand te nemen en hem te helpen opstaan en te lopen. Dit laat zien dat het waardevol is om anderen om ons heen te hebben die ons helpen in ons geloof te staan. Na de genezing dankte de man God op een uitbundige manier. Dit toont het belang van dankbaarheid aan wanneer God in ons leven werkt en laat zien dat blijdschap en dankbaarheid een passende reactie is op genezing.

Wij zagen ook dat genezing deel uitmaakt van het evangelie. Zowel Paulus als Petrus spraken over genezing tijdens hun prediking en zagen dat genezingen en wonderen de weg openden om over God te getuigen. Genezing maakt deel uit van de boodschap van het koninkrijk van God en kan mensen tot geloof brengen.

Genezingen zorgen ook voor vrijmoedigheid, en dit was een gebed van de discipelen. De kerk hoort de oplossing te zijn voor de lichamelijke problemen van de mensen.

Ook het verhaal van Eneas die genas is erg mooi om te lezen, en laat zien dat de boodschap van het evangelie ook over de genezing van het lichaam gaat. Doordat Eneas het evangelie hoorde, kwam er geloof in zijn hart en dit zorgde voor het genezingswonder.

Ten slotte zagen wij hoe God bovennatuurlijke bescherming bood aan Paulus. Paulus werd op zijn reis naar Rome geconfronteerd met een storm en een schipbreuk, maar God beschermde hem en zorgde ervoor dat hij veilig aan land kwam. Zelfs toen Paulus werd gebeten door een giftige slang, leed hij geen enkel kwaad. Dit toont aan dat God ons bovennatuurlijk wil beschermen, zelfs in gevaarlijke situaties.

H15 GENEZING IN DE BRIEVEN

Dan is het nu de tijd om de brieven te bestuderen, en te bekijken wat de apostelen schreven over genezing. Misschien is het jou al opgevallen dat er in de brieven relatief weinig over genezing wordt gesproken. Wanneer wij de evangeliën en het boek Handelingen lezen, zien wij veel verhalen en getuigenissen die spreken over genezing. In de brieven is dus een stuk minder. Dit komt niet doordat de brieven veel later werden geschreven dan de geschiedenis van het boek Handelingen. De brieven werden ongeveer geschreven tussen de jaren 50 en 100 na Christus. De geschiedenis van het boek Handelingen vond plaats tussen ongeveer de jaren 30 tot 60 na Christus. Oftewel, dezelfde mensen die ten tijde van het boek Handelingen leefden, schreven de brieven. Denk bijvoorbeeld aan Paulus, Johannes, Petrus, Jakobus en Judas. De reden dat deze schrijvers minder schreven over genezingen, kwam dus niet doordat deze schrijvers geen genezingen meer zagen gebeuren. Zij hadden namelijk zelf vele wonderen en tekenen gezien. Wanneer je ook goed de brieven leest, zie je dat Paulus sprak over de wonderen en tekenen die plaatsvonden in zijn bediening.

door de kracht van tekenen en wonderen en door de kracht van de Geest van God. Zo heb ik dan van Jeruzalem af en rondom, tot Illyricum toe, het Evangelie van Christus vervuld. (Romeinen 15:19)

De tekenen van een apostel zijn onder u verricht, in al mijn volharding, in tekenen, wonderen en krachten. (2 Korinthe 12:12)

De brieven aan de gemeenten zijn niet brieven voor een ‘nieuwe generatie kerk’ in plaats van brieven aan de kerk van Handelingen. De brieven zijn namelijk gericht aan de kerken die ook in het boek Handelingen staan beschreven en in die tijd ontstonden.

Daarnaast waren de brieven geschreven voor een bepaalde reden. Ze waren bedoeld om misstanden in de gemeente terecht te

wijzen, om vragen te beantwoorden of om een openbaring van Jezus te delen (het boek Openbaring). Uit deze brieven kunnen wij veel leren, maar helaas wordt niet alles behandeld in de brieven. Dit geldt ook voor genezing. Straks lezen wij verschillende teksten uit de brieven over genezing, maar er waren (helaas) niet veel vragen vanuit de plaatselijke gemeenten over genezing, zodat Paulus en andere schrijvers er ook niet heel diep op gingen in.

Laten wij nu kijken naar de momenten wanneer genezing en gezondheid voorkomen in de brieven van de Bijbel.

Reden 76: De zieke zal behouden worden

De brief van Jakobus is erg mooi en praktisch. Jakobus ging kort in op de genezing van zieken. Laten wij de verzen bestuderen.

*Is iemand onder u in lijden? Laat hij bidden. Heeft iemand goede moed? Laat hij lofzingen. Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen en laten die voor hem bidden en hem met olie zalven in de Naam van de Heere. **En het gelovige gebed zal de zieke behouden en de Heere zal hem weer oprichten.** En als hij zonden gedaan heeft, zal hem dat vergeven worden. Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. (Jakobus 5:13-16)*

Ik vind dit een grote belofte. Jakobus zei dat het gelovig gebed de zieke **zal** behouden en de Heere hem **zal** oprichten. Jakobus zei niet: 'Wat de zieke betreft, laat de oudste voor hem bidden, en als het Gods wil is, dan zal hij misschien gezond worden.' Jakobus zei ook niet: 'De zieke zal kracht ontvangen om de ziekte te dragen'. Of: 'we bidden voor wijsheid voor de dokters, zodat zij de zieke kunnen genezen.' Begrijp mij niet verkeerd. Bidden voor kracht en wijsheid is ook erg mooi, en hier mag je zeker voor bidden en voor in geloof staan. Je mag bijvoorbeeld ook bidden dat een operatie goed lukt. Maar God wil meer doen dan ons kracht

geven of wijsheid geven aan de dokters. God wil genezing brengen. God wil als Dokter te werk gaan in jouw lichaam.

Maar wat geneest dan de zieke? Het gelovig gebed en het krachtig gebed van een rechtvaardige of oudste. Zie je de rol van geloof? Geloof is enorm belangrijk bij de genezing van de zieke. Dit geldt niet alleen voor de zieke, maar ook voor de rechtvaardige of oudste. Ook deze man of vrouw hoort in geloof te staan dat de zieken genezen in de gemeente. Johannes laat in de volgende verzen zien hoe krachtig geloof is.

Elia was een mens net zoals wij en hij deed een vurig gebed dat het niet zou regenen, en het regende niet op de aarde, drie jaar en zes maanden. En hij bad opnieuw, en de hemel gaf regen en de aarde bracht haar vrucht voort. (Jakobus 5:17-18)

Het gelovige gebed zal de zieke behouden. Jakobus was hier absoluut zeker van en hij sprak niet in twijfel. Daarnaast sprak Jakobus niet over een heel traject waar een zieke doorheen moest gaan, om uiteindelijk, door veel lijden en beproevingen, gezond te kunnen worden. Jakobus had het over één gebed, zolang dit gebed in geloof wordt gesproken. Het kan natuurlijk zijn dat je een periode nodig hebt om te weten wat de Bijbel zegt over genezing, je geloof te ontvangen en ongeloof te elimineren. Dit is helemaal niet vreemd of raar, en deze periode mag er zeker zijn. Maar wanneer daar het geloof is, zal de zieke genezen worden en moet de ziekte verdwijnen. Het hoeft niet een lang traject te zijn.

Deze verzen laten ook zien hoe belangrijk het is om te bidden voor de zieken. Het is een opdracht uit het Woord van God, en is een belangrijke taak die wordt uitgevoerd in de gemeente of tijdens een huisbezoek. In de gemeente eren wij God, danken wij om wie Hij is en willen wij Hem beter leren kennen. Tegelijkertijd wil God ons zegenen en ons compleet herstellen in alle gebieden van ons leven. God wil dat het goed gaat met Zijn kinderen en daar hoort genezing bij. Sterker nog, het is een opdracht om in geloof te bidden voor de zieke. Wanneer dit gebeurt, zal de zieke behouden worden en zal God hem weer oprichten.

Reden 77: Genezing en zalving van olie

Laat iemand die ziek is de oudsten van de gemeente bij zich roepen; laten ze voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. (Jakobus 5:14)

Jakobus geeft ook aan dat de oudste van de gemeente de zieke zalft met olie. Dit zien wij niet alleen in Jakobus terug, maar de discipelen van Jezus deden dit ook.

En zij dreven veel demonen uit en zalfden veel zieken met olie en maakten hen gezond. (Markus 6:13)

In de tijd van Jezus kon olie gebruikt worden om wonden te verzachten. Dit zien wij onder andere terug in het verhaal van de barmhartige Samaritaan.

En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden en goot er olie en wijn op. Hij tilde hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. (Lukas 10:34)

Sprak Jakobus dan over de geneeskrachtige werking die in de olie zit? Nee. Jakobus zei niet dat de olie zou genezen, maar Jakobus zei dat het een gelovig gebed is dat voor de genezing zorgt. Waarom moest de oudste dan met olie zalven?

Wanneer wij kijken naar olie, dan is dit een teken van de Heilige Geest. Olie werd niet alleen gebruikt om zieken te zalven, maar ook om koningen aan te stellen in hun positie. Wanneer ze met olie werden gezalfd, werden ze als het ware gezalfd met de Heilige Geest. Dit zien wij ook terug in de zalving van koning David.

Toen nam Samuel de oliehoorn en zalfde hem te midden van zijn broers. En de Geest van de HEERE werd vaardig over David vanaf die dag en voortaan. Daarna stond Samuel op en ging naar Rama. (1 Samuël 16:13)

Wanneer werd de Heilige Geest vaardig over David? Op het moment dat hij gezalfd werd. In de genezing van een zieke neemt de Heilige Geest ook een belangrijke rol in. Ook toen Jezus op aarde was, genas Hij de zieke niet uit Zijn eigen kracht, maar doordat Hij gezalfd was met de Heilige Geest.

Hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht en hoe Hij het land doorgedaan is, terwijl Hij goeddeed en allen die door de duivel overweldigd waren, genas, want God was met Hem. (Handelingen 10:38)

De olie is dus een teken van de Heilige Geest. Maar kan de Heilige Geest ook de ziekte genezen?

En als de Geest van Hem Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal Hij Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door Zijn Geest, Die in u woont. (Romeinen 8:11)

De Heilige Geest kon Jezus laten opstaan uit de dood. De Heilige Geest zal in de toekomst ook ons sterfelijke lichamen levend maken. Als de Heilige dit kan doen, dan kan Hij zeker een ziekte genezen. De Heilige Geest is dus bij machte om de zieke volledig te genezen.

Maar waarom moet er dan met olie gezalfd worden? Dit is een handeling van geloof. De genezing bevindt zich niet in de olie, maar is in het geloof dat op het moment dat je met olie gezalfd wordt, de Heilige Geest gaat werken in jouw lichaam. Je gelooft dat de Heilige Geest, gekenmerkt door olie, alle ziekte uit jouw leven weghaalt. Jakobus verkocht niet speciale ‘hemelse’ olie, dat elk ziekteprobleem kon oplossen. De zalving van olie is een handeling van geloof en een symbool van de Heilige Geest.

Reden 78: Bij bekering vindt er genezing plaats

*En het gelovige gebed zal de zieke behouden en de Heere zal hem weer oprichten. En als hij zonden gedaan heeft, zal hem dat vergeven worden. **Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt.** Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. (Jakobus 5:15-16)*

In het volgende hoofdstuk gaan we kijken naar de oorsprong van ziekte, en zullen we zien dat zonde een reden kan zijn dat iemand ziek is. Maar dit is niet altijd het geval. Jakobus spreekt ook over **als**. Jakobus zegt niet dat iedereen die ziek is, dit automatisch komt door een zonde die hij heeft gedaan.

Natuurlijk kan het wel zo zijn dat een zonde ervoor zorgt dat iemand ziek is. Dit zien wij ook terug in het natuurlijke. Denk bijvoorbeeld aan:

- Te vaak en te ongezond eten zorgt voor lichamelijke klachten.
- Het gebruiken van veel drugs kan zorgen voor gewichtsverlies.
- Het drinken van te veel alcohol tast je lever aan.
- Met iedereen naar bed gaan kan zorgen voor soa's.
- Woede-uitbarstingen kan leiden tot stress.
- Piekeren en stress kunnen leiden tot lichamelijke klachten.

En zo kunnen wij deze lijst nog met veel dingen aanvullen. Wat is hier belangrijk in?

Laten we kijken naar het volgende voorbeeld. Je hebt een man, David, en een oudste, Kevin. David houdt heel erg van lekker en ongezond eten en hij maakt een radicaal besluit. Vanaf nu zal hij elke ochtend, middag en avond doorbrengen in fastfood-restaurants, en hij drinkt alleen nog maar Cola en milkshakes. Na één jaar voelt David zich niet zo lekker. Hij laat bloed prikken bij de dokter, en de dokter vertelt hem dat hij een te hoge bloeddruk en te veel cholesterol heeft, vanwege zijn eetpatroon. Ook zijn kniepijn en vermoeidheid komen volgens de dokter door het eten

en het overgewicht. David gelooft in genezing, dus hij roept Kevin om voor hem te bidden. Kevin komt naar hem toe, zalft hem met olie en hij bidt voor genezing. God raakt David aan en hij is op bovennatuurlijke wijze genezen. Vervolgens gaat David weer naar de fastfoodrestaurants, en na een halfjaar ontvangt hij weer klachten, en is hij terug bij af.

Begrijp je het voorbeeld? Dit is een natuurlijk voorbeeld, waarbij iedereen het logisch zou vinden dat David ziek is. David heeft geen genezing nodig, hij moet zich bekeren van zijn eetpatroon, en gezond gaan eten. Wanneer hij besluit om zich te bekeren, kan Gods genezing en gezondheid blijven stromen, en zal hij gezond blijven. Dit verhaal lezen wij ook terug in de Bijbel, in de brief aan Timotheüs.

Drink niet langer alleen water, maar gebruik een kleine hoeveelheid wijn, voor uw maag en uw veelvuldige kwalen. (1 Timotheüs 5:23)

Waarom moest Timotheüs wijn drinken? Omdat dit gezond was en genezend werkte voor zijn maag. Het is belangrijk om te begrijpen dat het water dat wij in de westerse wereld drinken, veel gezonder is dan het water in de oudheid. Het water kon toen verontreinigd zijn. En dit kon weer zorgen voor ziektes zoals diarree en cholera. Wanneer je een beetje wijn dronk, waar alcohol inzat, kon de alcohol bepaalde bacteriën doden die in de maag aanwezig waren. Hierdoor ontving Timotheüs minder snel kwalen. Paulus kon naar Timotheüs toe komen en zijn handen op hem leggen, maar als Timotheüs niet zijn drinkgewoonte veranderde, zou hij binnen een paar weken weer ziek worden.

Wanneer wij kijken naar de gezondheid van mensen, is het soms nodig om je te bekeren van slechte of ongezonde gewoonten.

In deze reden hebben wij dit vooral vergeleken met natuurlijke of lichamelijke gevolgen, die bekend zijn in de medische wereld. Dit kan natuurlijk ook van toepassing zijn op geestelijke zonden, die (nog) niet bekend zijn in de medische wereld. In dit geval zal de bekering zorgen voor de genezing.

Maar moet ik mij dan bekeren om gezond te worden? Eigenlijk is dit een onlogische vraag. Wanneer je leeft met God en je ziet zijn goedheid, wil jij automatisch op Hem lijken. Je bekeert je niet omdat je verlost wil worden van ziekte, je bekeert je omdat je op God en op Jezus wil lijken. Dat is een goede motivatie van bekering. Ik roep ook iedereen op om zich te bekeren tot God en te bekeren van dode werken, of je nou gezond of ziek bent. Wanneer je een levensstijl hebt waarin je zoveel mogelijk op Jezus wil lijken, en jij je bekeert wanneer de Heilige Geest iets openbaart, dan hoef je je niet druk te maken of de ziekte door een (verborgen) zonde komt. Alleen wanneer jij zeker weet dat de ziekte voortvloeit uit een zonde, is het nodig om je te bekeren voordat je laat bidden voor genezing.

Reden 79: Lijden en ziekte horen niet bij elkaar

Wanneer je spreekt over genezing en dat God niet wil dat iemand ziek is, kan je het volgende horen: ‘Lijden hoort bij het leven en de Bijbel belooft lijden en vervolgingen.’

Het klopt dat lijden en vervolgingen bij het leven horen. Dit is iets wat Jezus heeft gezegd.

(...) In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen. (Johannes 16:33)

Op aarde zullen Christenen vervolgd worden en sommigen zullen zelfs gedood worden vanwege hun geloof. Dit is het lijden vanwege het geloof. Maar in het Nieuwe Testament wordt er nooit met lijden bedoeld dat iemand plotseling ziek werd. En de keren waarin iemand aan een ziekte leed, staat er dat deze van deze ziekte was genezen, of dat de ziekte geen kwaad kon aanrichten⁹.

Vaak wordt het verhaal van Paulus zijn doorn in het vlees aangehaald als bewijs dat ziekte bij het leven van een Christen hoort, en dat ziekte bij het lijden hoort.

⁹ Mattheüs 17:15, Markus 5:26 en Handelingen 28:5

En opdat ik mij door het allesovertreffende karakter van de openbaringen niet zou verheffen, is mij een doorn in het vlees gegeven, een engel van de satan, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heere driemaal gesmeekt dat hij van mij weg zou gaan. Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. (2 Korinthe 12:7-9)

Wat was deze doorn in het vlees? Was dit een ziekte? Gelukkig hoeven wij niet zelf te verzinnen wat Paulus als een doorn in het vlees beschouwde. In de volgende verzen legde hij uit wat zijn zwakheden waren.

*Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Daarom heb ik een behagen in zwakheden, in **smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden**, om Christus' wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig. (2 Korinthe 12:9-10)*

Ook wanneer wij de context van deze tekst bestuderen, komen wij erachter dat Paulus niet sprak over een ziekte. Paulus sprak over het lijden voor het evangelie. Oftewel, hij sprak over smadelijke behandelingen, noden, vervolgingen en benauwdheden. Paulus sprak niet over een ziekte die God niet wilde wegnemen.

Paulus, en ook wij, kunnen lijden aan het evangelie doordat wij onjuist en met haat behandeld worden. Maar lijden aan het evangelie betekent niet dat God ons een ziekte heeft gegeven die Hij niet meer van ons wil wegnemen.

Ik wil jou aanmoedigen om het Nieuwe Testament te lezen, en elke keer wanneer het woord 'lijden', 'beproeving' of 'vervolging' in de Bijbel staat, de context te lezen. Staat er iets over ziekte of gaat het juist over andere vormen van lijden? Je zal tot de ontdekking komen dat Bijbels lijden en ziekte niet samen gaan.

Dan is er één vorm van lichamenlijk lijden die wel door Bijbelse vervolging kan komen. Dit is de vorm van lijden waarbij iemand bijvoorbeeld gemarteld wordt, en daardoor lichamenlijke

ongemakken kan ervaren. Maar ook in deze situaties is het niet God die dit heeft veroorzaakt, en God wil ook in deze situaties genezing brengen. Dit zien wij terug in de steniging van Paulus.

Maar er kwamen Joden uit Antiochië en Ikonium, die de menigten overtuigden; en zij stenigden Paulus en sleepten hem de stad uit, omdat zij dachten dat hij dood was. Maar toen de discipelen hem omringd hadden, stond hij op en ging de stad in, en de volgende dag vertrok hij met Barnabas naar Derbe. (Handelingen 14:19-20)

Paulus werd gestenigd, wat behoort tot ‘het lijden van het evangelie’. Maar vervolgens werd Paulus op bovennatuurlijke wijzen genezen. Waarschijnlijk was hij dood, en dit zou dus betekenen dat hij zelfs opstond uit de dood. Dus ook wanneer je lijdt om het evangelie, wil God je genezen.

Reden 80: Ons lichaam is een tempel

Wanneer jij aan de hemelse tempel van God denkt, waar denk jij dan aan? Ik weet zeker dat de tempel van God prachtig zal zijn en dit niet vergeleken kan worden met de mooiste gebouwen op aarde. Ik weet zeker dat deze tempel geen scheuren heeft, en dat je niet bang hoeft te zijn dat opeens het plafond naar beneden valt, of dat er een gat in de vloer is waarover je kan struikelen. Gods hemelse tempel is perfect en kent geen gebreken.

Wist je dat het lichaam van een mens ook een tempel wordt genoemd?

Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn. (1 Korinthe 6:19-20)

Omdat het lichaam een tempel is, is het belangrijk om je lichaam niet te gebruiken voor de hoererij. Dit was het punt dat Paulus wilde maken aan de gemeente in Korinthe. Maar tegelijkertijd vind ik het prachtig dat ons lichaam een tempel van de Heilige Geest wordt genoemd. Zoveel mensen zijn helaas onzeker over hun lichaam, en sommigen durven niet in de spiegel te kijken, terwijl God jouw lichaam als een tempel beschouwt, waarin Zijn Heilige Geest woont. Je hoeft je niet te schamen, je bent een prachtige tempel van God, en je bent prachtig gemaakt!

Wanneer wij naar het Oude Testament kijken, en lezen over de tempel, dan was de tempel het mooiste gebouw van Israël. Alles moest perfect zijn en bekleed worden met goud en kostbare edelstenen en materialen. Zo wil God dat ons lichaam ook perfect is en ons lichaam geen gebreken kent. God wil ons lichaam als een prachtig en volmaakte tempel maken.

In mijn kerk had iemand een prachtig getuigenis. Voordat diegene tot geloof kwam, was zij depressief en sneed zij zichzelf in haar armen. Zij was tot geloof gekomen en de depressie verdween. Alleen bleven de littekens op haar armen zichtbaar. Tijdens een dienst gebeurde er een groot wonder. Terwijl zij in de dienst zat, verdwenen alle littekens en had zij weer een mooie huid. Waarom deed God dit? Ik geloof dat God dit deed omdat God haar helemaal wilde herstellen. God wilde haar niet alleen geestelijk herstellen en haar depressie wegnemen, God wilde haar lichaam ook herstellen en weer 'als nieuw' maken. Haar lichaam mocht weer een 'perfecte tempel' van de Heilige Geest worden.

Wanneer jij te maken hebt met ziekte, wil God jouw lichaam ook weer perfect maken, zodat jouw lichaam een prachtige en volmaakte tempel van de Heilige Geest is.

Reden 81: Johannes wenst dat alles goed gaat

Dan gaan wij nu kijken naar de derde brief van Johannes. Johannes schreef deze brief aan Gajus, die betrokken was bij de gemeente. We lezen dat Gajus graag reizende bedieningen wil de helpen en hen wilde ontvangen om voor hen te zorgen. Maar een

andere broeder in de gemeente, Diotrefes, wilde dit verhinderen. Zelf hielp hij geen reizende bedieningen, en degenen die dit wel deden, stootte hij uit de gemeente. In deze korte brief wilde Johannes Gajus bemoedigen dat hij er goed aan deed om reizende bedieningen te ondersteunen, en dat hij niet moest luisteren naar Diotrefes. Dit was dus een persoonlijke brief aan Gajus. Laten wij kijken naar de openingsverzen van Johannes aan Gajus.

*De ouderling aan de geliefde Gajus, die ik in waarheid liefheb. Geliefde, ik wens (NBG zegt bid) dat het u in alles goed gaat en dat u **gezond** bent, zoals het uw ziel goed gaat. (3 Johannes 1:1-2)*

Johannes wenst dat het Gajus in alles goed gaat en dat hij gezond is. Het Griekse woord voor ‘wens’ is ‘euchomai’ en betekent ‘bidden’ of ‘wensen’. Dit Griekse woord zien wij ook terug in de volgende twee Bijbelteksten:

*Want wij verblijden ons wanneer wij zwak zijn en u sterk bent. En wij **bidden** ook hierom, namelijk om uw volledig herstel. (2 Korinthe 13:9)*

*Belijd elkaar de overtredingen en **bid** voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. (Jakobus 5:16)¹⁰*

Johannes wenste, of bad, dat Gajus gezond was. De apostel Johannes liep jarenlang mee met Jezus, en hij wist hoe hij moest bidden. Sterker nog, Jezus heeft hem zelf leren bidden. Ik weet zeker dat Johannes bad volgens de wil van God en hij wist dat het Gods wil was dat Gajus gezond was. Wanneer Johannes tot God bad, bad hij niet: ‘O, ik hoop dat God dit en dat wil doen.’ Nee, Johannes wist dat hij alleen die dingen moest bidden die de wil van God waren. In de eerste brief van Johannes lezen wij namelijk:

¹⁰ Dit Griekse woord komt ook voor in: Handelingen 26:29, 27:29, Romeinen 9:3 en 2 Korinthe 13:7.

En wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van Hem, omdat wij Zijn geboden in acht nemen en doen wat Hem welgevallig is. (1 Johannes 3:22)

En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil. En als wij weten dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, dan weten wij dat wij het gevraagde, dat wij van Hem hebben geboden, ontvangen. (1 Johannes 5:14-15)

Johannes kende de kracht van gebed en wist precies hoe het gebed werkte. Wanneer Johannes tegen Gajus zei dat hij bidt dat hij gezond is, dan is dit een goed Bijbels gebed en de wil van God.

God wil dat wij voor elkaar bidden en dat wij ook bidden dat wij gezond zijn en blijven. God is niet alleen geïnteresseerd in ons ziel en dat het goed gaat met ons geloofsleven, God wil dat het goed gaat met zowel onze ziel, geloofsleven als lichaam.

Reden 82: Een terugblik op de lijdende dienaar

In de brief van Petrus blikte Petrus terug op de lijdende dienaar van Jesaja. Petrus citeerde namelijk Jesaja 53.

Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen. (1 Petrus 2:24)

Het is interessant om te lezen aan wie Petrus dit schreef. Petrus schreef dit namelijk aan slaven die hun meesters onderdanig moesten zijn. Sommige meesters waren liefdevol, maar je had ook meesters die slecht waren, en de slaven sloegen zodat zij striemen ontvingen.

Want wat voor roem is er als u het geduldig verdraagt wanneer u zondigt en daarvoor slagen ontvangt? Maar als u het geduldig

verdraagt wanneer u goedgevoelt en daarvoor lijdt, is dat genade bij God. (1 Petrus 2:20)

De slaven mochten weten dat Jezus, net als hen, ten onrechte leed en ten onrechte slagen ontving. De slaven konden zich dus identificeren met Jezus. En de slagen die Jezus ontving, en de striemen op Zijn rug, zorgden voor iets prachtigs. Doordat Jezus leed, kwam er genezing tot stand. De slaven werden bemoedigd om vol te houden en te denken aan hoe Jezus het onrecht had verdragen.

Petrus schreef aan slaven die ook striemen op hun rug hadden gekregen door hun meester. Is het om deze reden dat Petrus schreef: *Door Zijn striemen bent u genezen?* Dat de slaven die pijn en lichamelijke klachten hadden gekregen door de slagen mogen beseffen dat er genezing is door de striemen van Jezus? Dat zij daardoor niet in pijn en lichamelijke klachten hoefden te leven?

In ieder geval laat de kruisiging zien dat Jezus volledig herstel heeft gebracht, zowel van onze geest, ziel als lichaam. In reden 34 zijn wij dieper ingegaan op de kruisiging van Jezus en Zijn striemen.

Reden 83: Laat het lichaam bewaard worden

Zoals wij in de vorige reden al lazen, wil God dat het goed gaat met onze geest, ziel en lichaam. Dit zien wij terug in 1 Thessalonicenzen.

En moge de God van de vrede Zelf u geheel en al heiligen, en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heere Jezus Christus. (1 Thessalonicenzen 5:23)

Ook dit was een gebed van de apostel Paulus aan de gemeente. Ook Paulus bad dat ons geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van Jezus. Paulus sprak niet alleen over onze geest en ziel, maar ook over het

lichaam. God is geïnteresseerd in de gehele mens, dus ook het lichaam.

Daarnaast is het erg moeilijk om een onderscheid te maken tussen de ziel en het lichaam. In de ziel zitten bijvoorbeeld je emoties, je wil en je gedachten. En het lichaam is het aardpak waarin je wandelt. Wanneer het niet goed is met je lichaam, is de kans groot dat dit invloed heeft op je ziel. Wanneer je bijvoorbeeld elke dag pijn ervaart, zal dit invloed uitoefenen op je ziel. Door de pijn kan je bijvoorbeeld verdrietiger zijn. Of doordat je bepaalde handelingen lichamelijk niet meer kan doen, kan dit ervoor zorgen dat je wil en je gedachten verandert. Terwijl je eerst grote plannen had, kunnen er nu andere negatieve of kleinere gedachten voor in de plaats komen. Het is niet Bijbels om het lichaam, de ziel en het geestelijke los van elkaar te zien. De mens is een eenheid, en bestaat uit een lichaam, ziel en geest. God is betrokken bij de gehele mens, en niet alleen bij bepaalde onderdelen van de mens. God wil complete gezondheid en herstel brengen.

Reden 84: De dood is een vijand

Daarnaast spreekt de Bijbel ook over de dood als een vijand. De dood is niet een vriend van de mens, maar de vijand. Veel ziekten leiden tot de dood en er zijn veel ongeneeslijke ziekten in de wereld, die binnen een aantal weken, maanden of jaren dood en verderf kunnen brengen. Op dit moment is de dood nog steeds een vijand van de mens, en iedereen gaat op een gegeven moment dood. Maar dit was nooit Gods wil geweest.

De laatste vijand die tenietgedaan wordt, is de dood. (1 Korinthe 15:26)

Soms als iemand ziek is, wordt dit beschouwd als een zegen en een mooi leerproces. Je kan inderdaad veel leren wanneer je ziek bent, maar ziekte is geen hulpmiddel van God en is niet een middel om je te tuchtigen of je iets te leren. De ziekte, die vaak leidt tot de dood, mogen wij beschouwen als een vijand en als een

indringer. God wil niet dat je ziek bent, en Hij gebruikt ziekte ook niet om Zijn kinderen te beproeven.

Het is belangrijk om ziekte te beschouwen als een vijand en als een indringer. Wanneer wij dit doen, doen wij er alles aan om de ziekte te weerstaan. Wanneer wij zeggen: ‘deze ziekte is aan mij gegeven, zodat God mij kan beproeven’, dan omarm je de ziekte, en doe je er niet alles aan om het te weerstaan. Je blijft dan altijd het idee houden dat God een hoger doel heeft met de ziekte, zodat je misschien dingen eruit moet leren of dat God je aan het tuchtigen is.

Ook voor de wereld is ziekte een vijand. De medische wetenschap probeert er alles aan te doen om ziekte te bestrijden, zodat mensen gezond door het leven kunnen gaan. Ieder mens weet dat ziekte verkeerd is en geen zegen is. Een mens is niet gebouwd om met moeite door het leven te gaan, waarbij elke beweging pijn doet. De mens is bedoeld tot vrijheid, en dat betekent ook dat de mens vrij is van ziekte en van pijn. God heeft de mens niet geschapen om pijn en ellende mee te maken. Maar hoe is de ziekte dan in de wereld gekomen? Dit hebben wij in het eerste hoofdstuk behandeld. De ziekte werd niet door God geschapen, maar kwam in de wereld door de zondeval. Door de zondeval kwam er imperfectie in de wereld, en ontstond er dood, ziekte en moeite.

Reden 85: God heeft genezers aangesteld

Wanneer wij naar een gemeente kijken, dan heb je verschillende mensen en bedieningen nodig om een gemeente te leiden. De meeste mensen kennen wel de voorganger of herder, die de gemeente leidt. Daarnaast heb je ook ondersteunende bedieningen, die mensen helpen met specifieke problemen. In veel gemeenten heb je ook een bestuur, die alles wettelijk leidt. Paulus maakte ook een overzicht van bedieningen die in een gemeente thuishoren.

*God nu heeft sommigen in de gemeente een plaats gegeven: ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, vervolgens krachten, daarna **genadegaven van genezingen**, vormen van*

hulpverlening, bestuurlijke gaven, allerlei talen. (1 Korinthe 12:28)

Wat heeft God, volgens Paulus, aan de gemeente gegeven? Apostelen, profeten, leraars, krachten, genadegaven van genezingen (hierna noem ik ze genezers), hulpverlening, bestuurlijke gaven en tongentaal. Is het je wel eens opgevallen wat de volgorde is in het lijstje van Paulus? Wanneer wij dit vergelijken met een standaardkerk, is dit anders. In een hedendaagse kerk heeft het bestuur de leiding van de gemeente. Dit bestuur (of de gemeenteleden) stelt vervolgens een voorganger aan, die onder het bestuur staat. Vervolgens ondersteunen hulpverleners de voorganger. Dit zijn bijvoorbeeld pastorale werkers. In sommige gemeenten wordt ook de bediening van Bijbelleraar geaccepteerd. In veel gemeenten kan je niet een apostel, profeet, mensen die demonen uitdrijven, genezers, of mensen die in tongentaal bidden en dit uitleggen vinden. Terwijl Paulus aangaf dat deze mensen in de gemeente een plaats horen te hebben.

Nu wil ik in dit boek niet ingaan op alle verschillende bedieningen in de gemeente, ik wil alleen inzoomen op de genezers. Volgens Paulus horen genezers een belangrijke en actieve rol in te nemen in de plaatselijke gemeente. Wat zegt dit over Gods wil om te genezen?

Ten eerste wil God dat er in iedere plaatselijke gemeente genezers zijn. Soms is er een discussie gaande, waarin mensen zeggen dat alleen Jezus en de apostelen van Jezus konden genezen. Dit klopt niet, want Paulus wilde dat in iedere plaatselijke gemeente genezers werden aangesteld die kunnen bidden voor genezing en de zieken kon genezen.

Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen en laten die voor hem bidden en hem met olie zalven in de Naam van de Heere. (Jakobus 5:14)

Ten tweede betekent dit dat genezing een belangrijke rol speelt in de gemeente van God. God wil in Zijn gemeente genezen, en wil

ook dat er actief mensen betrokken zijn in de genezingsbediening. Het is belangrijk dat de kerk ook ruimte geeft voor genezingsonderwijs, genezingsdiensten en ziekenbezoek. Genezingen worden vaak weggeschoven als: ‘het is mooi als het gebeurt, maar de focus ligt op de zondagochtenddienst en dat mensen geestelijk groeien.’ Wel, het is inderdaad mooi dat mensen geestelijk groeien, maar tegelijkertijd hoort er een urgentie te zijn voor de zieken en om deze zieken te genezen.

Ten derde betekent dit dat specifieke mensen geroepen zijn als genezers. Natuurlijk geldt de opdracht om zieken te genezen voor alle volgelingen van Jezus.

En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: (...) op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. (Markus 16:17-18)

Wanneer je op straat bent, mag je voor de zieken bidden. Maar in de gemeente is deze rol weggelegd aan specifieke mensen.

God heeft deze bediening gegeven aan elke lokale gemeente. Meestal heeft een dorp of stad verschillende kerken, wat betekent dat er veel mensen zijn die door God geroepen zijn als genezer, maar helaas nog niet in hun doel en bestemming leven. Wanneer iedere kerk één persoon heeft die de bediening van genezen heeft, spreek je al over duizenden personen die God geroepen heeft als genezer. Wanneer al deze mensen in hun bediening staan, zal de kerk gezonder dan ooit zijn. Genezing maakt dus een belangrijk onderdeel uit van de structuur van de kerk.

Reden 86: De gaven van genezingen

Maar hoe kunnen deze genezers dan genezen? Dit legt Paulus uit in 1 Korinthe 12, dat spreekt over de gaven van de Geest.

Wat nu de geestelijke gaven betreft, broeders, wil ik niet dat u onwetend bent. (...) Er is verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde Geest. Er is verscheidenheid van bedieningen, en

het is dezelfde Heere. Er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God, Die alles in allen werkt. Aan ieder echter wordt de openbaring van de Geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. Want aan de één wordt door de Geest een woord van wijsheid gegeven en aan de ander een woord van kennis, door dezelfde Geest; en aan een ander geloof, door dezelfde Geest, en aan een ander genadegaven van genezingen, door dezelfde Geest; en aan een ander werkingen van krachten, en aan een ander profetie, en aan een ander het onderscheiden van geesten, en aan een ander allerlei talen, en aan een ander uitleg van talen. Al deze dingen echter werkt één en dezelfde Geest, Die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals Hij wil. (1 Korinthe 12:1-11)

Aan de hand van deze tekst wil ik een aantal lessen delen.

Ten eerste wil de gehele Drie-eenheid, dus zowel God de Vader, Jezus Christus en de Heilige Geest genezen. Valt het je op dat alle Drie worden genoemd? Er wordt gesproken over de Geest, de Heere en God. God wil jou genezen, wat wij ook in de Bijbel lezen.

God de Vader wil genezen:

(...) Ik ben de HEERE, uw Heelmeester. (Exodus 15:26)

Jezus Christus wil genezen:

*En er kwam een melaatse naar Hem toe, die Hem smeekte en voor Hem op de knieën viel en tegen Hem zei: Als U wilt, kunt U mij reinigen. En Jezus, innerlijk met ontferming bewogen, stak Zijn hand uit, raakte hem aan en zei tegen hem: **Ik wil het**, word gereinigd! (Markus 1:40-41)*

En de Heilige Geest wil genezen:

*(...) En aan een ander genadegaven van genezingen, **door dezelfde Geest**. (1 Korinthe 12:9)*

Dit is erg fijn om te weten, want we weten dat wij met vrijmoedigheid tot God Zijn troon kunnen naderen, en al weten dat God ons graag wil verhoren. God wil ons namelijk al genezen, wij hoeven God niet te overtuigen, of Zijn gedachten te veranderen.

De tweede les die we kunnen leren is dat het de Heilige Geest is die werkzaam is door de genezer heen. Wanneer wij naar een genezer gaan, hoeven wij geen genezing te verwachten van de man of vrouw die bidt of genezing uitspreekt. Wanneer wij naar een genezer gaan, mogen wij erop vertrouwen dat het de Heilige Geest is die door de genezer werkzaam is, en ons aanraakt en geneest. Wij vertrouwen niet op mensen, maar vertrouwen erop dat God mensen gebruikt om door heen te werken. Uiteindelijk moeten wij al ons geloof en hoop hebben op Jezus en de Heilige Geest die ons geneest, en niet op een mens.

De derde les die we leren is dat God genezers heeft aangesteld in Zijn gemeente, wat wij ook al zagen in de vorige reden. Soms zijn mensen sceptisch over genezers. Het wordt soms bestempeld als: ‘van de duivel’. Maar het is God zelf die genezers heeft aangesteld, en het is de Heilige Geest die genezers gebruikt en heeft gegeven aan de gemeente. Natuurlijk is het belangrijk om mensen te toetsen, maar als de vrucht goed is en Jezus wordt verhoogd, dan komt deze genezer van God. Een genezer is een belangrijk hulpmiddel die God aan jou, als gemeentelid, heeft gegeven. Je mag dus gebruik maken van de genezer, en samen in geloof staan voor een wonder en doorbraak van God.

Samenvatting

In dit hoofdstuk bekeken we wat de apostelen schreven over genezing in de brieven. Hoewel er in de evangeliën en het boek Handelingen veel verhalen over genezing worden verteld, komt het in de brieven minder vaak voor. Dit komt doordat de brieven bedoeld waren om specifieke vragen van de gemeente te beantwoorden, of ze te bemoedigen of te corrigeren op punten waarmee ze zaten.

Desondanks zijn er wel teksten te vinden in de brieven die betrekking hebben op genezing. Zo wordt er in de brief van

Jakobus gesproken over het bidden en zalven van zieken. Jakobus benadrukt het belang van geloof bij genezing, dit geldt zowel voor degene die genezen wil worden, als bij de oudsten die voor genezing bidden. Ook wordt in de brief van Johannes gewenst dat het Gajus, een gemeentelid, in alles goed gaat en dat hij gezond is. Dit gebed van Johannes laat zien dat het Gods wil is dat mensen gezond zijn.

Ook Petrus haalde kort een genezingscitaat uit het Oude Testament aan. Petrus citeerde Jesaja en zei dat door Jezus Zijn striemen wij genezen zijn. Dit schreef Petrus aan slaven die slagen ontvingen van hun meesters.

Daarnaast wordt in de brief van Jakobus benadrukt dat bekering en het belijden van zonden ook kunnen leiden tot genezing. Het is belangrijk om te beseffen dat ziekte niet altijd het gevolg is van zonde, maar in sommige gevallen kan bekering wel leiden tot genezing.

Wanneer wij het begrip lijden bestuderen, zien wij dat hiermee niet ziekte wordt bedoeld. Wanneer God zegt dat lijden en vervolging bij het leven horen, bedoelt God niet dat wij ziekte moeten accepteren, en dit van God komt.

Verder wordt in de brieven gesproken over het belang van het lichaam, dat als een tempel van de Heilige Geest wordt gezien. God wil dat ons lichaam gezond en perfect is, net zoals Zijn hemelse tempel perfect is. Paulus bidt ook dat het lichaam van de gelovige bewaard wordt totdat Jezus terugkomt.

Ook de dood wordt als vijand van de mens gezien, en niet als een vriend. De ziekte, die vaak leidt tot de dood, mogen wij daarom ook beschouwen als de vijand.

Tot slot benadrukt Paulus dat genezing een belangrijke rol speelt in de gemeente, en dat genezers worden aangesteld door God. Genezing is dus een belangrijk onderdeel van de structuur van de kerk. Het is de Heilige Geest die door deze genezers heen werkt om mensen te genezen.

H16 OORSPRONG VAN ZIEKTE

In dit boek hebben wij al veel redenen gelezen waarom God wil genezen. Wij hebben ook al gezien dat er een paar voorbeelden zijn in het Oude Testament waarin God iemand ziek maakte. Maar dit had altijd een speciale reden. Ook in het Nieuwe Testament kunnen wij een paar voorbeelden lezen dat God iemand ziek maakte. In dit hoofdstuk zullen wij een aantal van deze mensen bekijken, en zullen wij zien waarom zij door God ziek werden gemaakt.

Daarnaast gaan wij kijken naar de oorsprong van ziekte. In reden 4 zagen wij dat de ziekte ontstond bij de zondeval. In het verhaal van Adam en Eva in de hof van Eden was alles nog goed en was er geen ziekte. Maar door de zondeval kwam er ziekte en ellende in de schepping. Dit laat zien dat God niet de auteur was van ziekte, maar ziekte door de vloek in de wereld was gekomen. In dit hoofdstuk zullen wij naar meer teksten in de Bijbel kijken en ontdekken hoe ziekte kan ontstaan, en wie of wat er voor ziekte zorgt.

Reden 87: De duivel maakt ziek

In de Bijbel lezen wij dat de duivel mensen ziek maakt.

*Hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht en hoe Hij het land doorgedaan is, terwijl Hij goeddeed en allen die door **de duivel overweldigd waren**, genas, want God was met Hem. (Handelingen 10:38)*

In deze tekst lezen wij hoe de rollen in de wereld normaal gesproken zijn verdeeld. Jezus is de Goeddoener en de Genezer, terwijl de duivel mensen overweldigd met ziekte en ellende. Het is de duivel die ziek maakt, en Jezus die geneest. Dit lezen wij ook terug in het verhaal van de kromgebogen vrouw.

*En zie, er was een vrouw die achttien jaar lang **een geest had** die haar ziek maakte en zij was kromgebogen en kon zich in het geheel niet oprichten. En toen Jezus haar zag, riep Hij haar bij Zich en zei tegen haar: Vrouw, u bent verlost van uw ziekte. En Hij legde de handen op haar en zij werd onmiddellijk weer opgericht en verheerlijkte God. (...) En moest dan deze vrouw, die een dochter van Abraham is en die **de satan**, zie, nu achttien jaar gebonden had, niet losgemaakt worden van deze band op de dag van de sabbat? (Lukas 13:11-16)*

Ook in dit verhaal lezen wij over de duivel die deze vrouw achttien jaar lang gebonden had. Maar hoe kan de duivel mensen binden?

Wanneer wij de Bijbel bestuderen, lezen wij dat er verschillende geestelijke wezens zijn. Zo heb je de engelen die aan Gods kant staan, maar je hebt ook gevallen engelen en demonen die aan de kant van de duivel staan. Deze demonen zijn eropuit om mensen van de waarheid van God te houden, en om mensen geestelijk en fysiek te kwellen. In het Nieuwe Testament lezen wij vaak dat demonie en ziekte hand in hand gaan. Denk bijvoorbeeld aan de volgende verhalen:

*Toen dezen weggingen, zie, men bracht iemand bij Hem die niet kon spreken en door **een demon** bezeten was. En toen de demon uitgedreven was, sprak hij die niet had kunnen spreken. (Mattheüs 9:32-33)*

*Toen werd er iemand bij Hem gebracht die door **een demon** bezeten was en die blind was en niet kon spreken; en Hij genas hem, zodat hij die blind was en niet had kunnen spreken zowel kon spreken als zien. (Mattheüs 12:22)*

*Heere, ontferm U over mijn zoon, want hij is maanziek en heeft veel te lijden, want dikwijls valt hij in het vuur en dikwijls in het water. (...) En Jezus bestrafte hem, en **de demon** ging van hem uit; en het kind was vanaf dat moment genezen. (Mattheüs 17:15-18)*

Waarschijnlijk kwam de koorts van de schoonmoeder van Petrus ook door een demon. Lukas schreef namelijk dat Jezus de koorts bestrafte, en dat toen de koorts haar verliet. Waarschijnlijk sprak Jezus een geest van koorts aan.

(...) De schoonmoeder van Simon had hoge koorts en ze vroegen Hem om hulp voor haar. En Hij boog Zich over haar heen en bestrafte de koorts en die verliet haar. Zij stond onmiddellijk op en diende hen. (Lukas 4:38-39)

*En zie, een Kananese vrouw, die uit dat gebied kwam, riep naar Hem: Heere, Zoon van David, ontferm U over mij! Mijn dochter is ernstig door **een demon** bezeten. (...) En haar dochter was vanaf dat moment gezond. (Mattheüs 15:22 en 28)*

Daarnaast zien wij dat genezingen en bevrijdingen vaak tegelijk plaatsvonden in de bediening van Jezus. Dit lezen wij onder andere terug in de massagenezingen, waarbij Jezus zowel de zieken genas, en demonen uitdreef.

*En het gerucht over Hem verspreidde zich over heel Syrië; en zij brachten bij Hem allen die er slecht aan toe waren en door allerlei ziekten en pijnen bevangen waren, en die door **demonen** bezeten waren, en maanzieken en verlamden; en Hij genas hen. (Mattheüs 4:24)*

Ditzelfde zien wij terug in het boek Handelingen.

*En God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus, zo zelfs dat, als de zweetdoeken of de doeken die hij om zijn middel droeg, van zijn lichaam op de zieken gelegd werden, de ziekten van hen weken en **de boze geesten** uit hen weggingen. (Handelingen 19:11-12)*

*En ook de menigte uit de steden in de omgeving kwam gezamenlijk naar Jeruzalem. Men bracht zieken en hen die door **onreine***

geesten gekweld werden, en zij werden allen genezen. (handelingen 5:16)

In veel gevallen zorgt een demonische geest voor een ziekte. Maar tegelijkertijd hoeft dit niet altijd door een demonische geest te komen. Het kan ook komen door natuurlijke gebeurtenissen. Iemand kan bijvoorbeeld verwond raken als hij van zijn fiets valt.

Maar hoe kan het dat iemand door een demonische macht lastiggevallen wordt door ziekte? Komt dit door zonde?

Het kan zeker gebeuren dat een demonische macht in iemand zijn leven komt door erge zonden of herhaaldelijke zonden. Maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. In dit boek wil ik niet te diep ingaan op hoe demonen invloed kunnen uitoefenen op mensen. Ik zal alleen een aantal punten benoemen. Mocht een punt of handeling jou bekend voorkomen, breng dit dan bij God en verbreek het in Jezus naam. Als je bijvoorbeeld occulte stenen in huis hebt, gooi dan de stenen weg, vraag God om vergeving, en verbreek elke invloed die die stenen op jouw leven hebben gehad. Hier volgt een kort overzicht:

- Herhaaldelijke zonden of erge zonden.
- Seksuele relaties buiten het huwelijk tussen man en vrouw. (Ook verkrachtingen of misbruik, waar je het slachtoffer van was. Helaas zijn demonen enorm wreed, en kan dit een open deur zijn, ook al heb je er niet mee ingestemd.)
- Occultisme, zoals waarzeggerij, horoscopen, tarotkaarten, het oproepen van geesten, yoga, occulte stenen, etc.
- Het aanbidden van demonen of andere goden.
- Gebeurtenissen vanuit het voorgeslacht, of familievloeken.
- Vervloekingen.
- Dwalingen van de gezonde leer. (In de Bijbel wordt dit ook de leer van demonen genoemd.)
- Verslavingen.
- Dronkenschap.
- Hoogmoed en trots.
- Onvergevingsgezindheid.

Dit waren een aantal belangrijke open deuren waardoor demonen kunnen binnenkomen. Als je één van deze punten in jouw leven

herkent, is het belangrijk om dit te belijden bij God. Wanneer dit gaat om een zonde is het belangrijk om je er ook van te bekeren. Gooi ook alles van deze zonde weg. Wanneer het gaat over occultisme of andere voorwerpen dat je in huis hebt, moet je dit ook weggooien en ermee breken. Wanneer het gaat om een open deur dat je is overkomen, zoals vervloekingen en misbruik, is het belangrijk om deze demonische macht te verbreken en God te vragen of Hij jou compleet wil bevrijden en herstellen. Wanneer je iemand moet vergeven, is het belangrijk om diegene te vergeven.

Wij hebben dit in het kort besproken. Er valt nog veel meer te zeggen over demonie, maar dit past niet in de opzet van dit boek. Je kan ook terecht bij een wedergeboren gelovige of voorganger, die je kan helpen om deze machten te verbreken. Het hoeft niet een jarenlang proces te zijn, één bevrijdingsgebed is voldoende.

Door wat wordt ziekte veroorzaakt? In veel gevallen wordt dit veroorzaakt door demonen, en niet door God. Het is de duivel die mensen ziek wil maken en het is God die de mensen compleet wil herstellen. Dit is belangrijk om te weten, want als wij weten dat de vijand ervoor wil zorgen dat wij ziek zijn, mogen wij ziekte als indringer behandelen. Wij mogen autoriteit nemen over de ziekte, en de ziekte in Jezus naam wegsturen uit ons leven. Ziekte hoort geen macht te hebben in ons leven. Ziekte is een werk van de duivel en Jezus is juist gekomen om elk werk van de duivel teniet te doen.

(...) Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, dat Hij de werken van de duivel verbreken zou. (1 Johannes 3:8)

Reden 88: Ziekte kan komen door zonde

Voordat wij deze reden behandelen, wil ik nogmaals aangeven dat niet iedere ziekte komt door zonde. Ziekte kan ook door iets anders komen. Wanneer je ziek bent geworden door een zonde, dan weet je dat de ziekte komt door de zonde. In reden 78 zijn wij hier

al op ingegaan, en heb ik de volgende voorbeelden gegeven dat ziekte door zonde, of een ongezonde levensstijl, kan komen:

- Te vaak en te ongezond eten zorgt voor lichamelijke klachten.
- Het gebruiken van veel drugs kan zorgen voor gewichtsverlies.
- Het drinken van te veel alcohol tast je lever aan.
- Met iedereen naar bed gaan kan zorgen voor soa's.
- Woede-uitbarstingen kan leiden tot stress.
- Piekeren en stress kunnen leiden tot lichamelijke klachten.

In deze gevallen is het overduidelijk dat de ziekte voortvloeit uit bepaalde zonden. Is het Gods wil dat iemand die te vaak en ongezond eet lichamelijke klachten ontvangt? Nee, maar wanneer wij verkeerde keuzes maken in het leven, kunnen ziekten hierdoor wel ontstaan.

In de Bijbel lezen wij ook een aantal voorbeelden waarin mensen zich moesten bekeren, voordat er genezing plaats kon vinden. Laten wij een aantal teksten bekijken.

Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. (Jakobus 5:16)

De volgende tekst spreekt over het avondmaal. De gemeenteleden in Korinthe aten op een onwaardige wijze het brood. Hierdoor gebeurde het volgende:

Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Daarom zijn er onder u veel zwakken en zieken, en velen zijn ontslapen. (1 Korinthe 11:29-30)

Doordat de gemeente in Korinthe onwaardig omging met het avondmaal, waarbij de rijken veel konden eten en de armen niets kregen, gebeurde het dat er veel zwakken en zieken waren. Wanneer de gemeente zich bekeerde, en op de juiste manier deelnam aan het avondmaal, zou er gezondheid komen. In het volgende

hoofdstuk komen wij nog uitgebreid terug op het avondmaal en de genezingskracht van het avondmaal.

Daarnaast had Jezus veel mensen genezen. Tegen een persoon zei Jezus dat hij zich moest bekeren, omdat er anders iets ergens zou overkomen. Dit was het geval bij de verlamde man in Bethesda.

*Daarna vond Jezus hem in de tempel en zei tegen hem: Zie, u bent gezond geworden, **zondig niet meer** opdat u niet iets ergers overkomt. (Johannes 5:14)*

Wanneer wij het verhaal lezen, komen wij erachter dat deze man zijn vertrouwen stelde in een afgod en verbleef in een plek van afgoderij. Jezus kwam naar hem toe, genas hem, en vervolgens zei Jezus dat deze man niet meer moest zondigen. Oftewel, hij moest zijn vertrouwen niet meer stellen in de afgoden.

In de Bijbel lezen wij dus dat zonde en ziekte samen kunnen gaan. Maar dit is niet altijd het geval. Dit zien wij terug in het verhaal van de blindgeborene.

In het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte blind was. Zijn leerlingen vroegen: ‘Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen hij geboren werd? Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders?’ ‘Hij niet en zijn ouders ook niet,’ was het antwoord van Jezus, ‘maar Gods werk moet door hem zichtbaar worden. (Johannes 9:1-3, NBV21)

Dit laat zien dat niet iedere ziekte of kwaal komt door zonde. Er kan ook iets anders aan de hand zijn. In het voorbeeld van de blindgeborene gaf Jezus niet aan waarom deze man blind werd. Jezus gaf alleen aan wat er zou gebeuren, namelijk dat Gods werk zichtbaar zou worden in het leven van deze man.

Hetzelfde zien wij terug in het levensverhaal van Job. Job werd niet ziek doordat hij een zondige levensstijl had.

De HEERE zei tegen de satan: Hebt u ook acht geslagen op Mijn dienaar Job? Want er is niemand op de aarde zoals hij, een vroom en oprecht man, hij is godvrezend en keert zich af van het kwaad. Hij houdt nog steeds vast aan zijn vroomheid, hoewel u Mij tegen hem opgezet hebt om hem zonder reden te verslinden. (Job 2:3)

Waarom Job wel ziek werd, en hoe dit allemaal kon gebeuren, hadden wij uitgebreid behandeld in reden 21.

Daarnaast staat er ook een bijzondere tekst in Lukas 13. Dit laat zien dat wanneer iemand rampspoed overkomt, dit niet gelijk betekent dat deze persoon slechter is dan iemand die nooit rampspoed overkomt. Het kan zijn dat iemand die ziek is heiliger leeft dan iemand die gezond is.

*Er waren juist op dat tijdstip enigen bij Hem, die Hem berichtten over de Galileeërs van wie Pilatus het bloed met hun offers vermengd had. En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Denkt u dat deze Galileeërs grotere zondaars zijn geweest dan alle andere Galileeërs, omdat zij zulke dingen geleden hebben? Ik zeg u: **Nee**, maar als u zich niet bekeert, zult u allen evenzo omkomen.*

*Of die achttien, op wie de toren in Siloam viel en die daardoor gedood werden, denkt u dat zij meer schuld hebben gehad dan alle andere mensen die in Jeruzalem wonen? Ik zeg u: **Nee**, maar als u zich niet bekeert, zult u allen evenzo omkomen. (Lukas 13:1-5)*

Wanneer iemand een ziekte heeft, hoeft dit dus niet automatisch te betekenen dat hij in een levensstijl van zonde leeft. De ziekte kan bijvoorbeeld ook komen door een aanval van de duivel, of vanwege een andere reden.

Maar ziekte en zonde kunnen wel aan elkaar verbonden zijn. En wanneer je iets ontvangt uit loon van de zonde, dan is dit nooit Gods wil en bedoeling. Het komt door verkeerde keuzes die je zelf wellicht hebt gemaakt.

Reden 89: God belooft niet met ziekte

Wanneer wij de Bijbel lezen, en wij kijken naar hoe God de mens wil zegenen, dan valt er iets belangrijks op. God zegent en belooft ons altijd met goede gaven, overvloed en gezondheid. God zegt nergens: ‘Deze persoon leeft goed en heilig, laat Ik hem belonen met ziekte.’ Altijd wanneer God iemand beloofde omdat hij rechtvaardig leefde, beloofde God deze persoon met goede gaven. Denk bijvoorbeeld aan de volgende personen:

Abraham gehoorzaamde God. Wat was zijn zegen?

Abraham nu was oud en op dagen gekomen en de HEERE had Abraham in alles gezegend. (Genesis 24:1)

Toen gaf Abraham de geest en stierf in goede ouderdom, oud en van het leven verzadigd, en hij werd met zijn voorgeslacht verenigd. (Genesis 25:8)

Noach gehoorzaamde God. Wat was zijn zegen?

Toen zegende God Noach en zijn zonen en Hij zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk en vervul de aarde! (Genesis 9:1)

Izak gehoorzaamde God. Wat was zijn zegen?

Izak zaaide in dat land en oogstte in dat jaar het honderdvoudige, want de HEERE zegende hem. De man kreeg aanzien, ja, gaandeweg meer aanzien, totdat hij zeer aanzienlijk geworden was. Hij had kudden kleinvee en kudden runderen, en een groot aantal slaven, zodat de Filistijnen jaloers op hem werden. (Genesis 26:12-14)

Jozef gehoorzaamde God. Wat was zijn zegen?

De HEERE was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man was; en hij bleef in het huis van zijn heer, de Egyptenaar. (Genesis 39:2)

Door mensen werd Jozef in de gevangenis geworpen, maar ook in de gevangenis bleef de zegen van God op hem rusten. Uiteindelijk werd Jozef zelfs onderkoning in Egypte.

Job gehoorzaamde God. Wat was zijn zegen?

En de HEERE zegende het latere leven van Job meer dan zijn eerdere. Hij had veertienduizend schapen, zesduizend kamelen, duizend span runderen en duizend ezinnen. (Job 42:12)

Zo kunnen wij nog vele mensen aanhalen uit de Bijbel die onder de zegen van God leefden. Denk bijvoorbeeld aan de koningen die God gehoorzaamde. Gods zegen zorgde ervoor dat zij rijk werden en vrede hadden met de landen om hun heen. Gods zegen is erop uit om ons goede gaven te geven.

God zei niet tegen Abraham: ‘Omdat jij alles achter je gelaten hebt, en mij gehoorzaam bent, zal ik je bovennatuurlijk zegenen: je hele leven zal je op zoek zijn naar brood, terwijl je in ziekte en ellende verkeert. Je kan door de zwakte nauwelijks lopen, iedereen is erop uit om jou te vermoorden en ik zal alles van jou afpakken.’ Nee, het tegendeel is waar. Wanneer Gods zegen op jouw leven rust, zal God jou niet zegenen met ellende en tegenspoed. God zegent altijd met goede gaven.

Maar hoe kan je dan weten dat ziekte geen goede gave is van God? Dit hebben wij behandeld in reden 15, waarin wij lazen dat God ziekte als een vloek beschouwde, en gezondheid als een zegen.

Reden 90: verlost van de zondeval

Sinds wanneer was de ziekte aanwezig in de schepping? Dit gebeurde vanaf de zondeval van Adam en Eva. Dit hadden wij in reden 4 behandeld. Door de zondeval was ziekte, ellende en de dood in de schepping gekomen. God was niet de Schepper van ziekte, maar de ziekte was gekomen door de zonde.

Maar dit betekent niet dat de mens gebonden is aan deze vloek van ziekte. Jezus kwam namelijk op aarde om ons te

verlossen van de zondemacht en te verlossen van de negatieve invloeden die waren gekomen na de zondeval, zoals de vloek.

Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt, opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen, en opdat wij de belofte van de Geest zouden ontvangen door het geloof. (Galaten 3:13-14)

Jezus is gestorven om de vloek van de wet te verbreken, maar ook om de (meeste) vloeken van de zondeval te verbreken. Dit zien wij terug in het beeld van de doornenkroon. Vlak voordat Jezus aan het kruis werd genageld, deden de Romeinse soldaten een doornenkroon op Jezus Zijn hoofd om Hem te bespotten.

*Toen namen de soldaten van de stadhouder Jezus met zich mee in het gerechtsgebouw en verzamelden heel de legerafdeling om Hem heen. En toen zij Hem ontkleed hadden, deden zij Hem een scharlakenrode mantel om, **vlochten een kroon van dorens**, zetten die op Zijn hoofd en gaven Hem een rietstok in Zijn rechterhand. (...) (Mattheüs 27:27-29)*

De doornenkroon is een teken van de vloek. Want wat hield de vloek van de zondeval in?

*En tegen Adam zei Hij: Omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van die boom gegeten hebt waarvan Ik u geboden had: U mag daarvan niet eten, is de aardbodem omwille van u vervloekt; met zwoegen zult u daarvan eten, al de dagen van uw leven; **dorens en distels zal hij voor u laten opkomen** en u zult het gewas van het veld eten. (Genesis 3:17-18)*

De vloek van de zondeval hield onder andere in dat de aarde dorens en distels op liet komen. Deze teken van de vloek droeg Jezus tijdens Zijn kruisiging op Zijn hoofd. Jezus heeft de vloek, en de

negatieve gevolgen van de vloek, gedragen aan het kruis. Jezus stierf niet alleen om de vloek van de wet te verbreken, maar ook om de vloek van de zondeval te verbreken. Jezus wilde ons compleet herstellen.

Het complete herstel van de zondeval zal pas in de toekomst plaatsvinden, maar de kinderen van God mogen al genieten van de zegeningen van God. In de Bijbel lezen wij dat Jezus kwam om ons te herstellen van de gevolgen van de zondeval. Jezus werd daarom vergeleken met Adam. Door Adam kwam er ellende en de dood in de wereld en door Jezus kwam er zegen en het eeuwige leven tot de gelovigen.

Maar het is met de genadegave niet zoals met de overtreding. Want als door de overtreding van de ene (Adam) velen gestorven zijn, veel meer is de genade van God en de gave door de genade die er is door de ene mens Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. (Romeinen 5:15)

Want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden er door een Mens. Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. (1 Korinthe 15:21-22)

De volgende tekst spreekt over de toekomst.

Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft, in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. (Romeinen 8:19-21)

Jezus wordt dus vaak vergeleken met Adam. Wat door Adam kapot werd gemaakt, wilde Jezus herstellen. Aangezien de ziekte kwam door de zondeval, wilde Jezus ook dit herstellen, zodat wij

verlost werden van de ziektmacht. Wij hoeven niet gebonden te zijn aan de zonde, de zondeval en alle negatieve gevolgen die de zonde heeft voorgebracht. Wij mogen in genezing wandelen.

Reden 91: Ziekte had een oorzaak

In reden 23 keken wij naar de personen die in het Oude Testament ziek werden gemaakt door God. In deze reden wil ik hetzelfde doen, alleen dan met voorbeelden uit het Nieuwe Testament. Dit zullen wij kort en krachtig doen, en wij gaan vooral in of er een reden is waarom iemand door God ziek werd gemaakt.

Zacharias

Zacharias was de vader van Johannes de Doper. Een lange tijd kon hij en zijn vrouw geen kinderen krijgen. Zacharias was een priester en hij mocht een reukoffer brengen aan God in de tempel. In de tempel verscheen de engel Gabriël met een bijzondere boodschap. Zacharias zijn vrouw zou volgens de engel een zoon baren, ook al waren zij beiden oud. Alleen geloofde Zacharias dit niet.

*En Zacharias zei tegen de engel: Hoe zal ik dat weten? Want ik ben oud en mijn vrouw is op leeftijd gekomen. En de engel antwoordde en zei tegen hem: Ik ben Gabriël, die voor God sta, en ik ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen. En zie, u zult zwijgen en niet kunnen spreken tot op de dag dat deze dingen gebeurd zijn, **omdat u mijn woorden niet geloofd hebt**, die vervuld zullen worden op hun tijd. (Lukas 1:180-20)*

Zacharias werd tijdelijk stom gemaakt, waardoor hij niet kon spreken. Maar waarom deed de engel van God dit? Omdat Zacharias niet de woorden van de engel geloofde. Om deze reden besloot de engel om Zacharias stom te maken, zodat Zacharias niet meer in ongeloof kon spreken. Het was niet Gods wil om Zacharias stom te maken, het was pure noodzaak.

Laten wij de dit vergelijken met de reactie van Maria. Wanneer wij kijken naar het verhaal van Maria die een engel op

bezoek kreeg, lezen wij namelijk iets bijzonders in de woorden van Maria.

*En de engel zei tegen haar: Wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. En zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult Hem de Naam Jezus geven. (...) Maria zei: Zie, de dienares van de Heere, **laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord**. En de engel ging van haar weg. (Lukas 1:30-38)*

Maria sprak namelijk in geloof. Ze sprak geen ongeloof, maar sprak in geloof. Hierdoor was het niet nodig dat Maria stom werd gemaakt.

Koning Herodes

Een ander voorbeeld waarin een engel van God iemand ziek maakte is het verhaal van koning Herodes.

*En Herodes koesterde bittere vijandschap tegen de Tyriërs en Sidoniërs; maar zij kwamen eensgezind naar hem toe, en na Blastus, de kamerheer van de koning, overtuigd te hebben, vroegen zij om vrede, omdat hun land gevoed werd door dat van de koning. En op een vastgestelde dag trok Herodes een koninklijk kleed aan en hield, op de rechterstoel gezeten, een toespraak tot hen. En het volk riep uit: Een stem van God en niet van een mens! En onmiddellijk sloeg een engel van de Heere hem, omdat **hij God de eer niet gaf**; en hij werd door de wormen gegeten en gaf de geest. (Handelingen 12:20-23)*

Waarom werd Herodes door de wormen opgegeten? Doordat hij niet de eer aan God gaf. Hierin zien wij dat God niet in Zijn soevereiniteit besloot om Herodes ziek te maken, maar dat daar een reden voor was.

Ananias en Saffira

Ook Ananias en Saffira vonden de dood. Maar waarom werden zij gedood?

*En een zekere man, van wie de naam Ananias was, verkocht samen met zijn vrouw Saffira een eigendom, en hield een deel van de opbrengst achter, ook met medeweten van zijn vrouw, en hij bracht een bepaald gedeelte en legde dat aan de voeten van de apostelen. En Petrus zei: Ananias, **waarom heeft de satan uw hart vervuld, zodat u gelogen hebt tegen de Heilige Geest en een deel achtergehouden hebt van de opbrengst van het stuk grond?** Als het onverkocht gebleven was, bleef het dan niet van u, en toen het verkocht was, bleef de opbrengst dan niet tot uw beschikking? **Waarom toch hebt u deze daad in uw hart voorgenomen? U hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God.** Toen Ananias deze woorden hoorde, viel hij neer en gaf de geest. En er ontstond grote vrees bij allen die dit hoorden. En de jonge mannen stonden op, legden hem af, droegen hem naar buiten en begroeven hem. En het gebeurde na verloop van ongeveer drie uur dat ook zijn vrouw daar binnenkwam, zonder te weten wat er gebeurd was. En Petrus antwoordde haar: Zeg mij, hebt u beiden het land voor zoveel verkocht? En zij zei: Ja, voor zoveel. Petrus zei tegen haar: **Waarom toch hebt u met elkaar afgesproken de Geest van de Heere te verzoeken?** Zie, de voeten van hen die uw man begraven hebben, zijn voor de deur en zullen u ook uitdragen. En zij viel onmiddellijk voor zijn voeten neer en gaf de geest. En toen de jongemannen binnengekomen waren, troffen zij haar dood aan, en zij droegen haar naar buiten en begroeven haar bij haar man. (Handelingen 5:1-10)*

Ook dit is een erg heftig verhaal. Maar waarom stierven Ananias en Saffira? Doordat zij tegen God hadden gelogen en de Heilige Geest hadden verzocht. God strafte hun niet zomaar. Zij stierven door hun eigen leugens, hoe triest dit ook is.

Barjezus

Ook Barjezus maakte een bijzonder teken mee, waardoor hij tijdelijk werd verblind.

*En toen zij het eiland doorgegaan waren tot Pafos toe, troffen zij een zekere tovenaars, een valse profeet, een Jood van wie de naam Barjezus was. Hij hoorde bij de stadhouder Sergius Paulus, een verstandig man. Die riep Barnabas en Saulus bij zich en verlangde ernaar het Woord van God te horen. **Maar Elymas, de tovenaars (want zo wordt zijn naam vertaald), ging tegen hen in en probeerde de stadhouder van het geloof af te houden. Maar Saulus (die ook Paulus genoemd wordt), vervuld met de Heilige Geest, keek hem doordringend aan, en zei: O duivelskind, vol van alle bedrog en van alle sluwheid, vijand van alle gerechtigheid, zult u er niet mee ophouden de rechte wegen van de Heere te verdraaien? En nu, zie, de hand van de Heere is tegen u en u zult blind zijn en de zon voor een tijd niet zien. En onmiddellijk viel er donkerheid en duisternis op hem, en rondlopend zocht hij naar mensen om hem bij de hand te leiden.** (Handelingen 13:6-11)*

De reden dat Barjezus verblind werd, kwam niet zonder reden. Hij verzette zich namelijk tegen het evangelie, en wilde ervoor zorgen dat anderen ook niet het evangelie zouden geloven. Om die reden werd hij verblind. Gelukkig ging het om een tijdelijke verblindings, want Paulus zei dat hij voor maar een tijd de zon niet zou zien.

Paulus

Barjezus was niet de enige persoon in de Bijbel die tijdelijk blind was. Ook Paulus, die toen nog Saulus heette, had dit meegemaakt. Waarom? Omdat hij zich eerst verzette tegen Jezus en hij Zijn volgelingen wilde oppakken.

*en toen hij op de grond gevallen was, hoorde hij een stem die tegen hem zei: **Saul, Saul, waarom vervolgt u Mij?** En hij zei: Wie bent U, Heere? En de Heere zei: Ik ben Jezus, Die u vervolgt. Het is hard voor u, met de hielen tegen de prikkels te slaan. En hij zei,*

bevend en verbaasd: Heere, wat wilt U dat ik doen zal? En de Heere zei tegen hem: Sta op en ga de stad in en daar zal u gezegd worden wat u moet doen. En de mannen die met hem meereisden, stonden sprakeloos, want zij hoorden wel de stem, maar zagen niemand. En Saulus stond op van de grond; en toen hij zijn ogen opendeed, zag hij niemand. En zij leidden hem bij de hand en brachten hem naar Damascus. (Handelingen 9:4-8)

De reden dat Paulus blind werd, kwam doordat hij zich tegen Jezus verzette. Hierna stuurde God Ananias naar hem toe, die voor hem bad. Nadat Ananias bad, gingen de ogen van Paulus weer open.

Deelnemers van het avondmaal

Paulus schreef aan de gemeente in Korinthe dat er vele zieken en zwakken bij hun waren, omdat zij niet op een goede manier deelnamen aan het avondmaal.

*Daarom, **wie op onwaardige wijze** dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelfbeproeven en laat hij zó eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op **onwaardige wijze** eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat **hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt**. Daarom zijn er onder u veel zwakken en zieken, en velen zijn ontslapen. (1 Korinthe 11:27-30)*

Wat was de reden dat deze personen ziek werden? Dit kwam doordat zij op een onwaardige wijze aten van het avondmaal en het lichaam van God niet onderscheidde. In het volgende hoofdstuk komen wij hierop terug.

Samenvatting

Ziekte kwam door de zondeval. Na de zondeval werden ziekte en ellende een ongewenst deel van onze wereld als gevolg van de zonde. Dit betekent niet dat God de bron van ziekte is.

In de Bijbel lezen we ook over de macht van demonische invloeden die ziekte kunnen veroorzaken. Denk aan het verhaal van de kromgebogen vrouw die door Jezus werd genezen. Zij was al achttien jaar gebonden door een geest die haar ziekte veroorzaakte. Dit laat zien dat demonen geestelijke wezens zijn die in staat zijn tot het brengen van ziekte en ellende. Hoewel ziekte het gevolg kan zijn van natuurlijke oorzaken, zoals verwondingen, zijn demonische invloeden vaak betrokken bij ziekte.

Ziekte kan ook komen door zonde, zoals herhaalde zonden, seksuele immoraliteit, occultisme en andere zondige handelingen. Het is dan belangrijk om te breken met de zonde, en je te bekeren.

Het is belangrijk om te beseffen dat niet alle ziekten rechtstreeks te wijten zijn aan individuele zonden. Het verhaal van de blindgeborene in de Bijbel is hier een goed voorbeeld van. Jezus zei dat zijn blindheid niet kwam door zonde.

Het is belangrijk om te begrijpen dat ziekte niet wordt gezien als een straf van God voor zonde, maar eerder als een gevolg van de zondeval. Jezus is Degene die kwam om de vloek van de zondeval te verbreken en om genezing en herstel te brengen, dus ook verlossing van lichamelijke ziekten. Daarnaast kwam Jezus om het werk van de duivel teniet te doen, dit is inclusief ziekte en lijden.

Tot slot keken wij naar mensen die door God of door een engel ziek waren gemaakt. Wij zagen dat God niet zomaar mensen ziek maakte, maar dat er altijd een goede reden voor was. God besloot in het Nieuwe Testament niet om zomaar mensen ziek te maken.

DEEL 3

BEGRIPPEN EN GOD

WAAROM GOD JOU VANDAAG WIL GENEZEN



Mijn woorden sterken heel het
lichaam als een medicijn

Spreuken 4:22



H17 BEGRIPPEN EN NAMEN

In de vorige hoofdstukken zagen wij wat het Oude en het Nieuwe Testament over genezing zeiden. In dit hoofdstuk gaan wij kijken naar specifieke begrippen en namen die te maken hebben met genezing. Wij zullen zien dat belangrijke Christelijke begrippen te maken hebben met genezing, en een belangrijk deel uitmaken van Gods evangelie. Gods evangelie houdt namelijk in dat de mens hersteld wordt, zowel zijn geest, ziel als lichaam.

Reden 92: De HEERE uw Heelmeester

In hoofdstuk 3 van dit boek keken wij naar wat de wet van Mozes over genezing sprak. In dit hoofdstuk hadden wij de volgende tekst behandeld:

*Hij zei: Als u aandachtig luistert naar de stem van de HEERE, uw God, en doet wat juist is in Zijn ogen, als u Zijn geboden gehoorzaamt en al Zijn verordeningen in acht neemt, dan zal Ik geen enkele van de ziekten over u brengen die Ik over Egypte gebracht heb, want **Ik ben de HEERE, uw Heelmeester.** (Exodus 15:26)*

Is het niet bijzonder dat God zich aan de Israëlieten openbaarde als de Heelmeester, of als de Dokter? En wat is de taak van een dokter? De taak van de dokter is het bevorderen, verbeteren en herstellen van de menselijke gezondheid. Zo wil God onze Dokter zijn, en wil Hij onze gezondheid bevorderen, verbeteren en herstellen. Waar natuurlijke dokters niet altijd alle antwoorden hebben en niet altijd genezing kunnen brengen, kan onze hemelse Dokter wel altijd genezing brengen en onze gezondheid herstellen.

Wanneer je naar de dokter gaat, en hij stelt zich voor als: ‘Ik ben Robin, en ik ben jouw dokter’, dan weet je dat het zijn beroep is om jouw gezondheid te bevorderen, verbeteren en herstellen. Je weet dat hij er alles aan doet om jou te helpen om

gezond te worden, of de kwalen te verminderen of onderdrukken met medicijnen.

God wil zich ook aan jou voorstellen. In Zijn Woord zegt Hij: *‘Ik ben de HEERE, uw Heelmeester’*. Oftewel: *‘Ik ben de HEERE, jouw Dokter.’* God is jouw Dokter. Hij wil jou genezen, en Hij heeft zelf besloten om de rol van Dokter op zich te nemen. Met alle liefde en ontferming wil Hij jouw gezondheid bevorderen, verbeteren en herstellen. En God kan meer herstellen en genezen dan aardse dokters kunnen.

Laten wij deze tekst ook in de NBV21 lezen:

*Hij zei: ‘Als jullie de woorden van de HEER, jullie God, ter harte nemen, als jullie doen wat goed is in zijn ogen en al zijn geboden en wetten gehoorzamen, zal Ik jullie met geen van de kwalen treffen waarmee Ik Egypte heb gestraft. **Ik, de HEER, ben het die jullie geneest.**’* (Exodus 15:26 NBV21)

God heeft niet alleen de titel Dokter, Hij wil ook handelen als een dokter. God is niet met pensioen gegaan, Hij was duizenden jaren geleden de Dokter voor de generatie van Mozes, en vandaag is Hij de Dokter voor jou en jouw generatie. God is niet de Ik was, of de Ik word, God is de eeuwige Ik ben. God is er nu voor jou, en is nu jouw Dokter. Hij was niet jouw Dokter in het verleden, en is er vandaag mee gestopt. Hij zal ook niet pas in de toekomst jouw Dokter worden. God is jouw Dokter, op dit moment en voor eeuwig. Vandaag mag jij leven in de wetenschap dat God vandaag, en tot in alle eeuwigheid, jouw Dokter is, en Hij vandaag jouw gezondheid wil bevorderen, verbeteren en herstellen.

Laten wij deze titel van God in het Hebreeuws bekijken. Heelmeester is in het Hebreeuws: *‘rāpā’*, en betekent *‘genezen’*, *‘dokter’* en *‘heelmeester’*.

Dit woord wordt dus gebruikt om aan te geven dat iemand geneest of dat iemand de dokter heeft bezocht. God wil jouw lichaam compleet herstellen.

Reden 93: Jezus heeft ons gered: sōzō

‘Sōzō’ is een erg belangrijk begrip in de Bijbel. Het is een Grieks woord dat vaak voorkomt, en betekent ‘redden’, ‘behouden’ of ‘verlossen’. Laten wij een aantal teksten bestuderen, waarin dit woord voorkomt.

En zij zal een Zoon baren, en u zult Hem de naam Jezus geven, want Hij zal Zijn volk zalig (sōzō) maken van hun zonden. (Mattheüs 1:21)

En u zult door allen gehaat worden omwille van Mijn Naam; maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig (sōzō) worden. (Mattheüs 10:22)

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden (sōzō) zou worden. (Johannes 3:16-17)

Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig (sōzō) worden. (Romeinen 10:9)

Zoals je ziet, wordt dit woord op belangrijke momenten gebruikt. Dit woord betekent dat God ons redt en zalig maakt. Wanneer iemand tot geloof is gekomen, zeggen wij vaak: ‘Deze persoon is gered.’ In het Grieks zouden wij in plaats van gered ‘sōzō’ zeggen. Maar wat is de precieze betekenis van dit woord? Ik wil graag een deel van de uitleg delen vanuit de Studiebijbel, waarbij ik zelf een aantal zinnen dikgedrukt heb:

*Het werkwoord sōizō betekent ‘redden, behouden, verlossen’. Het woord houdt in de eerste plaats in ‘in leven behouden’ (zie bv. Mar.5:23), dat wil zeggen **redden van de dood** of*

verlossen uit (doods)gevaar. Het staat dan ook tegenover apo-kteinō 'doden' (Mar.3:4) en ap-ollumi 'verloren doen gaan, ombrengen; verliezen' (Luc.6:9). (...) Soms wordt uitdrukkelijk genoemd waarvan of waaruit men verlost wordt, bijvoorbeeld 'uit Egypte' (Jud.1:5), 'uit dit uur', dat wil zeggen uit de doodsdreiging van dit moment (Joh.12:27) en - meer in het algemeen - 'van de dood' (Heb.5:7; vgl. Jak.5:20).

Vervolgens treffen we het aan in de zin van **'verlossen van (al dan niet levensbedreigende) ziekte'**, dat wil zeggen **'gezond maken, genezen'** (bv. Jak.5:15), of in de lijdende vorm **'gezond worden, genezen, herstellen'** (bv. Mar.6:56; Luc.8:36; Joh.11:12). Op verschillende plaatsen lijkt het erop dat met het gebruik van dit woord aan meer is gedacht dan alleen lichamelijk herstel, met andere woorden dat het lichamelijk herstel een teken is van geestelijk behoud. Dit is met name het geval in de verschillende malen voorkomende zinsnede **'uw geloof heeft u behouden'** (bv. Mar.5:34 par.; Mar.10:52; Luc.17:19; 18:42). (...)

Op verreweg de meeste plaatsen waar het woord in het NT voorkomt, gaat het om 'behouden' in geestelijke zin, dat wil zeggen 'redden' van geestelijke ondergang. In dat verband lezen we over redden 'van zonden' (Mat.1:21), 'van de toorn (van God)' (Rom.5:9), 'van dit verdraaide geslacht' (Hand.2:40) en 'van de dood', dat wil zeggen de geestelijke dood (Jak.5:20; vgl. Jud.1:23). Anderzijds is sprake van behouden '(tot) in Zijn koninkrijk' (2Tim.4:18), en staat 'behouden' op één lijn met 'ingaan in het Koninkrijk van God' (Mar.10:25-26 parr.) en 'eeuwig leven hebben' (Joh.3:16-17). (...)

De Studiebijbel geeft prachtig aan wat het Griekse woord betekent. Het woord betekent dat we zijn gered van een bepaalde situatie. De context van de tekst geeft aan waar wij precies van gered zijn, zoals gered van de eeuwige dood, gered van de zonde, gered van ziekte of gered van een specifieke situatie.

Toen Jezus aan het kruis stierf, stierf Hij om ons compleet te redden. In de eerste plaats stierf Jezus om ons te redden van de zonde en van de eeuwige dood. Maar Jezus stierf ook om ons te redden van ziekte. Wanneer wij spreken over: 'Jezus wil dat

iedereen zalig wordt', dan hoort bij het woordje 'zalig' niet alleen de redding van de eeuwige dood, maar ook de redding van ziekte. Nogmaals, de context waarin dit woord in de Bijbel staat, bepaalt hoe wij dit woord moeten lezen. Vaak wordt in de Bijbel gesproken over de redding van de eeuwige dood. Tegelijkertijd wordt ook heel vaak gesproken van redding van ziekte. Ik wil een aantal teksten aanhalen, waarin het woord *sōzō* betekent dat iemand is gered van ziekte.

En zie, een vrouw die al twaalf jaar bloedvloeiingen had, kwam van achteren naar Hem toe en raakte de zoom van Zijn bovenkleed aan; want zij zei bij zichzelf: Als ik alleen maar Zijn bovenkleed aanraak, zal ik gezond (sōzō) worden. Jezus keerde Zich om, zag haar en zei: Heb goede moed, dochter, uw geloof heeft u behouden (sōzō). En de vrouw was vanaf dat moment gezond (sōzō). (Mattheüs 9:20-22)

En Hij zei tegen de man die de verschrompelde hand had: Sta op en ga in het midden staan. En Hij zei tegen hen: Is het geoorloofd op sabbatdagen goed te doen of kwaad te doen, een mens te behouden (sōzō) of te doden? En zij zwegen. (Markus 3:3-4)

En smeekte Hem dringend: Mijn dochtertje ligt op sterven; ik smee U dat U komt en de handen op haar legt, zodat zij behouden (sōzō) wordt en zal leven. (Markus 5:23)

En waar Hij ook kwam, in dorpen of steden of in gehuchten, daar legden ze de zieken op de markten en smeekten Hem of zij al was het maar de zoom van Zijn bovenkleed mochten aanraken; en allen die Hem aanraakten, werden gezond (sōzō). (Markus 6:56)

En Jezus zei tegen hem: Ga heen, uw geloof heeft u behouden (sōzō). En meteen werd hij ziende en volgde Jezus op de weg. (Markus 10:52)

Nu wij vandaag worden verhoord naar aanleiding van een weldaad, bewezen aan een zieke, en nu ons wordt gevraagd hoe het komt dat hij is genezen (sōzō). (Handelingen 4:9, NBV21)

Deze hoorde Paulus spreken. Die keek hem doordringend aan en toen hij zag dat hij geloof had om gezond (sōzō) te worden, zei hij met luide stem: Sta recht op uw voeten! En hij sprong op en liep rond. (Handelingen 14:9-10)

En het gelovige gebed zal de zieke behouden (sōzō) en de Heere zal hem weer oprichten. En als hij zonden gedaan heeft, zal hem dat vergeven worden. (Jakobus 5:15)

Waar redt Jezus ons van? Jezus redt ons van het eeuwige oordeel en de zonde, maar Jezus redt ons ook van de ziekte. De redding van Jezus heeft niet alleen betrekking op geestelijke zaken, maar ook van lichamelijke zaken. Wij zijn door Jezus gered van de ziekte. Jezus heeft ons compleet verlost.

Reden 94: Jezus geeft ons shalom

Een ander Belangrijk Bijbels begrip is ‘shalom’. Dit is een Hebreeuws woord wat ‘vrede’, ‘harmonie’, ‘heelheid’, ‘welvaart’, ‘volledigheid’, ‘welzijn’ en ‘rust’ betekent. Dit is een belangrijke zegenwens, dat vaak als begroeting wordt gebruikt.

Jezus wenst ons Zijn shalom toe. En ook God wenst dat wij vrede hebben. Gods vrede gaat alle verstand te boven. Maar hoe kan je bovennatuurlijke vrede ervaren wanneer jouw lichaam continu in een strijd is?

Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden. (Johannes 14:27)

Jezus wil dat wij een vredig leven hebben, zonder dat wij ons zorgen hoeven te maken. Aan de ene kant is dit een opdracht voor

ons, om ons geen zorgen te maken. Aan de andere kant is dit een voorziening en zegen van God, want wij hoeven ons geen zorgen te maken.

Daarom zeg Ik jullie: maak je geen zorgen over je leven, over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam, over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren; het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één dag aan zijn levensduur toevoegen? (Mattheüs 6:25-27, NBV21)

Jezus wil dus dat wij ons geen zorgen maken over de dingen van het leven. Jezus wil niet dat wij ons zorgen maken over het eten en de kleding, maar Jezus wil ook niet dat wij ons zorgen maken over kwalen die wij in ons lichaam kunnen ervaren. God wil namelijk voor ons zorgen en in onze noden voorzien, zodat wij geen zorgen hoeven te maken in ons hoofd.

Wanneer iemand ziek is, is het moeilijker om de vrede in het hoofd te bewaren. In Nederland hebben wij gelukkig veel vangnetten. Wanneer iemand ziek is en daardoor niet kan werken, zal de overheid aan de zieke een uitkering geven, zodat hij niet op straat hoeft te leven zonder eten. Maar in veel landen bestaan er geen vangnetten. En wanneer je ook geen familie hebt, sta je er helemaal alleen voor. Het is erg moeilijk om vrede in je hoofd te hebben wanneer je ziek bent, door die ziekte niet kan werken, en daardoor noodgedwongen op straat leeft zonder kleding en voedsel. Nee, God is een God die ons vrede wil geven. Dit is niet alleen een geestelijk begrip, maar vrede is ook iets wat wij mogen ervaren in onze gedachten en in ons lichaam. God wil voor ons zorgen, zoals een vader voor zijn kinderen wil zorgen. God wil ons echte shalom geven.

Daarnaast wordt het woord 'shalom' door de Israëlieten vaak gebruikt om iemand 'gezondheid' of 'voorspoed' toe te wensen. Wanneer je iemand shalom toewenst, dan wens je hem toe

dat hij leeft in volledige harmonie. Ten eerste gaat dit over harmonie in jezelf. Je ervaart gezondheid in jouw lichaam, je maakt je geen zorgen in je hoofd, en je voelt je vredig en veilig in jouw huis. Daarnaast wens je hem ook toe dat hij geen rampen of andere vervelende gebeurtenissen meemaakt die zijn innerlijke vrede kan verstoren.

Reden 95: Refaël en Refaja

Wanneer je een naam geeft aan jouw kind, dan kies je een mooie naam met een mooie betekenis. Iedereen denkt na over hoe hij zijn kind zal noemen. Ook in de Bijbel lezen wij over veel mensen met allemaal verschillende namen, die iets van God openbaren. Denk bijvoorbeeld aan:

- Daniël: God is mijn Rechter.
- Jozua: God redt.
- Lazarus: God is mijn Redder.
- Elia: Mijn God is de Heere.
- Elisa: God is redding.

Door verschillende namen kunnen wij ook een eigenschap van God ontdekken. Zo wordt er in het Oude Testament ook iemand ‘Refaël’ genoemd.

*De zonen van Semaja waren Othni, **Refaël**, Obed en Elzabad; met zijn broers, dappere mannen: Elihu en Semachja. (1 Kronieken 26:7)*

Refaël betekent: ‘God heeft genezen’. Blijkbaar vonden de ouders van Refaël het belangrijk om hun kind de naam: ‘God heeft genezen’ te geven. Oftewel, zij rekende genezing toe aan God.

Ook de naam Refaja komt in de Bijbel voor.

*De zonen van Hananja waren Pelatja en Jesaja. De zonen van **Refaja**, de zonen van Arnan, de zonen van Obadja, de zonen van Sechanja. (1 Kronieken 3:21)¹¹*

¹¹ Zie ook 1 Kronieken 4:42, 7:2 en Nehemia 3:9

Refaja betekent: ‘Jahweh geneest’. Ook deze naam schrijft genezing toe aan God. De ouders van Refaël en Refaja in het Oude Testament wisten dus dat een eigenschap van God was dat Hij genas.

Reden 96: God staat borg

Ik wil nog iets moois met jou delen. God staat namelijk borg voor jouw genezing. Toen Job in ellende verkeerde en ziek was, zei hij het volgende:

*Mijn geest is vernietigd, mijn levensdag gedoofd, mij wacht het graf. Ja, ik word bespot van alle kanten, ik moet toezien hoe ze mij beledigen. **God, stel u zelf borg voor mij**, wie staat er anders voor mij in? (Job 17:1-3, NBV21)*

Job gaf aan dat hij geen uitkomst meer zag in alle ellende die hij meemaakte. Zijn hoop was weg, en hij zag in dat zijn dagen elk moment konden stoppen, en zijn enige uitkomst nog het graf was. In al die ellende zei hij: ‘*God, stel u zelf borg voor mij*’. Job dacht dat er geen mens meer was die dacht dat hij onschuldig was. Ze dachten namelijk dat Job door zonde ziek werd gemaakt. Job kon nog maar één iemand opnoemen die misschien borg voor hem wilde staan. Als God toch Borg voor hem wilde staan, dan kon hij zijn onschuld bewijzen en kon Hij complete genezing ervaren.

Job was niet de enige persoon die in zijn ziekte en ellende aan God vroeg om borg te staan. Ook koning Hizkia was ziek, en lag op zijn sterfbed. Nadat hij bovennatuurlijk door God genezen werd, schreef hij het volgende op:

*Zelf zei ik: Op de helft van mijn dagen moet ik heengaan; in de poorten van het graf word ik beroofd van de rest van mijn jaren. (...) Als een zwaluw of kraanvogel, zo piepte ik, ik kirde als een duif. Mijn ogen waren smekend opgeslagen naar omhoog: Heere, ik word neergedrukt; **wees U mijn Borg!** (Jesaja 38:10-14)*

Ook koning Hizkia vroeg aan God om Borg te staan voor zijn genezing. En God luisterde naar Hizkia en genas hem. En ook luisterde God naar Job, en genas hem. God wilde inderdaad borg staan voor Job en voor Hizkia en hun gezondheid geven. God wil Borg staan voor ons welzijn, waaronder genezing.

Wees borg voor het welzijn van Uw dienaar; laat de hoogmoedigen mij niet onderdrukken. (Psalm 119:122)

Ook in het Nieuwe Testament lezen wij dat Jezus Borg voor ons staat. Wij zagen al dat genezing een onderdeel is van het oude verbond in het Oude Testament en het nieuwe verbond in het Nieuwe Testament. Jezus staat Borg voor ons en Hij staat Borg voor het nieuwe verbond.

In zoverre is Jezus Borg geworden van een zoveel beter verbond. (Hebreeën 7:22)

Het Griekse woord voor ‘borg’ is ‘egguos’. Dit woord werd gebruikt voor de rechtspraak, waarbij iemand ‘borg’ of ‘garant’ staat dat een overeenkomst wordt uitgevoerd. Jezus zorgt er dus voor dat wij toegang krijgen tot het betere verbond, en Hij staat Borg dat alles wat in dit verbond staat wordt uitgevoerd in ons leven. Jezus staat dus borg voor onze genezing, en voor elk ander onderdeel van het verbond.

Reden 97: Genezing in het avondmaal

Het avondmaal is een bijzondere maaltijd, waarbij wij denken aan Jezus Christus. Het avondmaal is niet zomaar een ritueel, het is een verbondsmaaltijd. Wij eten van het avondmaal, omdat wij een verbond hebben met God. Er zijn veel mooie dingen over het avondmaal te zeggen, maar ik wil alleen het stukje ‘genezing’ uit het avondmaal pakken. Het is mogelijk om een heel boek te schrijven over de genezingskracht van het avondmaal, maar wij

beperken ons tot de hoofdlijnen. Laten wij een aantal punten kort bestuderen:

1. Tijdens het avondmaal eten wij het lichaam van Jezus Christus. Het lichaam van Jezus werd voor ons gebroken, zodat wij heel en gezond zullen zijn.

Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. (Jesaja 53:5)

Wanneer wij deelnemen aan het avondmaal, en eten van het lichaam van Jezus, mogen wij gedenken dat Jezus' Lichaam voor ons kapot was gemaakt. Doordat Jezus' lichaam kapot werd gemaakt, is de prijs voor onze genezing betaald.

Want ik heb van de Heere ontvangen, wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heere Jezus in de nacht waarin Hij werd verraden, brood nam, en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis. (1 Korinthe 11:23-24)

Waarom werd het lichaam van Jezus gebroken? Jezus Zijn lichaam werd gebroken en ontving striemen voor onze genezing. Wanneer wij deelnemen aan het avondmaal, mogen wij beseffen dat het brood van het avondmaal het lichaam van Jezus representeert. Dit brood spreekt over het lichaam van Jezus, dat onze ziekten heeft gedragen. Door het brood te eten, zal de genezingskracht van Jezus door ons lichaam heen stromen.

Het is belangrijk dat wanneer wij het brood van het avondmaal nemen, wij dit doen tot Jezus Zijn gedachtenis. Wij moeten denken aan hoe Jezus was op aarde. Dit houdt niet alleen in dat wij denken aan Jezus als Redder en Zaligmaker, maar ook als onze Geneesheer en onze Bevrijder. Wanneer wij het brood nemen, mogen wij gedenken dat Jezus de vloek heeft gedragen, zodat wij los zijn gebroken van elke ziektewacht.

2. Dan kijken wij nu naar het bloed van Jezus. Wanneer wij het brood eten, eten wij het lichaam van Jezus. Wanneer wij de wijn, of de vrucht van de wijnstok, drinken, dan nemen wij het bloed van Jezus. Wat zegt de Bijbel over het bloed van Jezus?

Evenzo nam Hij ook de drinkbeker, na het gebruiken van de maaltijd, en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe testament in Mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als u die drinkt, tot Mijn gedachtenis. (1 Korinthe 11:25)

Het bloed van Jezus representeert het nieuwe testament, of het nieuwe verbond. Wanneer wij eten van het avondmaal, mogen wij dit zien als het sluiten van een verbondsmaaltijd met Jezus. De drinkbeker is het nieuwe verbond, dat is betaald met het bloed van Jezus Christus. Telkens wanneer wij de wijn drinken, mogen wij denken aan het nieuwe verbond die Jezus met ons gesloten heeft. Wat is dan onderdeel van dit nieuwe verbond?

*Hij nam ook de drinkbeker en nadat Hij gedankt had, gaf Hij hun die, en zei: Drink allen daaruit, want dit is Mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, **dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.** (Mattheüs 26:27-28)*

Ten eerste spreekt dit over de vergeving van onze zonden.

Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn, niet van de letter, maar van de Geest; want de letter doodt, maar de Geest maakt levend. (2 Korinthe 3:6)

Ten tweede houdt dit de inwoning van de Heilige Geest in de gelovige in. Het is de Heilige Geest die ons levend maakt.

Ten derde houdt het verbond vrijheid in, wat wij in het verhaal van Paulus in Galaten 4:21-31 kunnen lezen.

Ten vierde is Jezus de Middelaar van een beter verbond, dat laat zien dat wij een beter verbond hebben dan het verbond dat gesloten werd met Mozes.

In zoverre is Jezus Borg geworden van een zoveel beter verbond. (Hebreeën 7:22)

Nu heeft Hij echter een zoveel voortreffelijker bediening ontvangen, zoals Hij ook van een beter verbond Middelaar is: een verbond dat in betere beloften is vastgelegd. (Hebreeën 8:6)

In de wet lazen wij alle zegeningen die God wilde geven, zoals genezing. Het nieuwe verbond is volgens de schrijver van de Hebreeënbrief nog beter dan het oude verbond.

*Immers, Zijn Goddelijke kracht heeft ons **alles** geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort, door de kennis van Hem Die ons geroepen heeft door Zijn heerlijkheid en Zijn deugd. Daardoor heeft Hij ons **de grootste en kostbare beloften geschonken**, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de Goddelijke natuur, nadat u het verderf, dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent. (2 Petrus 1:3-4)*

Ten vijfde heeft God ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort. Let er ook op dat Petrus sprak over de grootste en kostbare beloften. Petrus zei niet: ‘Aan de Joden zijn kostbare beloften geschonken, maar onder het nieuwe verbond moeten wij het met minder kostbare beloften doen.’ Petrus zei dat God aan ons de grootste en kostbare beloften heeft geschonken. God geeft ons niet minder kostbare beloften dan de beloften aan het volk van Israël. God heeft ons zelfs betere beloften gegeven.

Wanneer genezing al onderdeel was van het oude verbond, dan is dit zeker onderdeel van het nieuwe verbond. En tijdens het avondmaal, bij het drinken van de wijn, mogen wij gedenken dat Jezus door Zijn bloed het nieuwe verbond heeft ingevoerd. Door Zijn bloed hebben wij toegang gekregen tot deze grootste en kostbare beloften.

3. Het lichaam van Jezus en Zijn bloed brengen ons leven. Laten wij het onderwijs van Jezus lezen in het evangelie van Johannes.

*Dit is het brood dat uit de hemel neerdaalt, opdat de mens daarvan eet en niet sterft. **Ik ben het levende brood**, dat uit de hemel neergedaald is; als iemand van dit brood eet, **zal hij leven in eeuwigheid**. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, dat Ik geven zal voor het leven van de wereld. De Joden dan redetwistten met elkaar en zeiden: Hoe kan Hij ons Zijn vlees te eten geven? Jezus dan zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als u het vlees van de Zoon des mensen niet eet en Zijn bloed niet drinkt, **hebt u geen leven in uzelf**. Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, **heeft eeuwig leven**, en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Want Mijn vlees is het ware voedsel en Mijn bloed is de ware drank. Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem. Zoals de levende Vader Mij gezonden heeft, en Ik leef door de Vader, zo zal ook wie Mij eet, **leven door Mij**. Dit is het brood dat uit de hemel neergedaald is; niet zoals uw vadersen het manna gegeten hebben en gestorven zijn. Wie dit brood eet, **zal in eeuwigheid leven**. (Johannes 6:50-58)*

Zie je hoe belangrijk het is om het lichaam van Jezus en het bloed van Jezus tot ons te nemen? Het is erg belangrijk, want wanneer wij het lichaam en bloed van Jezus nemen, nemen wij deel aan het eeuwige leven en de kracht die in Jezus Christus is. Dit spreekt over het eeuwige leven, en het feit dat wij de eeuwigheid bij God doorbrengen. Maar tegelijkertijd spreekt dit ook over het leven hier op aarde. Het eeuwige leven vindt niet alleen in de toekomst plaats, het eeuwige leven vindt plaats op het moment dat iemand tot wedergeboorte komt. Laten wij deelnemen aan het lichaam van Jezus, waardoor wij de kracht van het eeuwige leven van Jezus ervaren.

Daarnaast is het belangrijk om in Jezus te blijven, en continu verbonden te blijven met Jezus. Als wij niet in Jezus zijn, hebben wij ook geen toegang tot het eeuwige leven van Jezus. Daarom is het belangrijk om altijd Jezus te zoeken, en in Hem te leven.

4. Het avondmaal werd ingesteld in plaats van het Pascha. Ook in het Pascha was de genezende kracht van God zichtbaar. Dit hebben wij al behandeld in reden 11.

Wanneer wij het avondmaal nemen, is het dus belangrijk om het werk van Jezus te gedenken, waaronder het werk van genezing. Wanneer wij deelnemen aan het avondmaal, hebben wij gemeenschap met het verbond van Jezus Christus, en zal Zijn genezingskracht door ons heen stromen.

Samenvatting

In dit hoofdstuk hadden wij belangrijke begrippen en namen besproken die te maken hebben met genezing in de Bijbel. Wij hadden de volgende begrippen en namen behandeld:

De Heere, uw Heelmeester: God openbaarde zich aan de Israëlieten als hun Heelmeester, God is dus een Goddelijke dokter die onze gezondheid bevordert, verbetert en herstelt.

Jezus heeft ons gered: 'sōzō'. Het Griekse woord 'sōzō' betekent redden, behouden of verlossen, en verwijst zowel naar geestelijke als lichamelijke redding. Jezus stierf om ons compleet te redden, inclusief redding van ziekte.

Jezus geeft ons shalom. Shalom betekent vrede, harmonie, heelheid, welzijn en voorspoed. Jezus wenst ons deze allesomvattende vrede toe, die zowel geestelijke als lichamelijke gezondheid inhoudt.

Refaël en Refaja. De namen Refaël (God heeft genezen) en Refaja (Jahweh geneest) uit het Oude Testament benadrukken dat genezing een Goddelijke eigenschap is.

God staat borg. God staat borg voor onze genezing, zoals bij Job en koning Hizkia, die in hun ellende God vroegen om borg te staan voor hun herstel. Jezus staat in het Nieuwe Testament Borg voor ons in een beter verbond.

Genezing in het avondmaal. Het avondmaal gedenkt het lichaam en bloed van Jezus, gebroken en vergoten voor onze genezing en vergeving. Het vertegenwoordigt het nieuwe verbond met God, inclusief geestelijke en lichamelijke gezondheid. Door

het avondmaal zijn wij verbonden met het eeuwige leven van Jezus Christus.

H18 GODS KARAKTER

Wij zijn alweer aanbeland in het laatste hoofdstuk. In dit hoofdstuk wil ik kort ingaan op Gods karakter. Wanneer wij naar Zijn karakter kijken, kunnen wij veel dingen leren over genezing. Wij zullen kort ingaan op Gods karakter, aangezien je voor elke karakter wel een apart boek kan schrijven. We zullen zien dat wanneer wij naar Gods karakter kijken, er in God geen sprake is om ons lichamelijke ziekte of ellende te geven.

Reden 98: Jezus en God zijn niet veranderd

Wanneer wij het Nieuwe Testament lezen, lezen wij veel over genezing. Jezus genas iedereen, en ook de discipelen genazen iedereen. Oftewel, Jezus was een Geneesheer. Ook in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde zal iedereen gezond zijn.

En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. (Openbaring 21:3-5)

Wij weten dus dat Jezus in het verleden een Geneesheer was, en ook in de toekomst alle ziekte zal verdwijnen. Oftewel, Jezus is in de toekomst ook onze Geneesheer. Maar is Jezus dan ook vandaag onze Geneesheer?

Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid! (Hebreeën 13:8, NBV21)

Ja, want Jezus was de Geneesheer, en in de eeuwigheid is Hij ook de Geneesheer. Aangezien Jezus nooit verandert en altijd hetzelfde blijft, is Hij vandaag ook de Geneesheer. Wat Jezus wilde doen voor de mensen in het Nieuwe Testament, wil Hij ook voor jou doen. Voor Jezus maakt het niet uit in welke tijd je leeft en in welk land je woont, Hij wil jou hetzelfde behandelen als de bloedvloeiende vrouw, de blindgeborene en alle anderen genezen personen in de Bijbel. Jezus wil jou vandaag herstellen, want Jezus is vandaag jouw Geneesheer.

Laten wij andere teksten lezen die hetzelfde laten zien.

Want Ik, de HEERE, ben niet veranderd. (Maleachi 3:6)

Maar U blijft Dezelfde, aan Uw jaren zal geen einde komen. (Psalm 102:28)

Elke goede gave, elk volmaakt geschenk komt van boven, van de Vader van de hemellichten; bij Hem is nooit enige verandering of verduistering waar te nemen. (Jakobus 1:17, NBV21)

Bij God is er geen verandering. God besloot de generatie van Jezus en de discipelen te genezen. Waarom zou God dan na deze periode veranderen? Waarom zou God goed zijn geweest voor de generatie van Jezus, maar niet voor de toekomstige generaties? Het antwoord is simpel. God was goed voor de generatie van Jezus, God was goed voor de generatie van de discipelen, God is goed voor deze generatie, en God zal voor eeuwig goed blijven. God verandert niet en Zijn wil staat vast. God wilde vroeger de mensen genezen, en ook vandaag wil God de mensen genezen.

Reden 99: God kan niet liegen

In de vorige redenen lazen wij talloze beloften van God met betrekking tot genezing. Zowel in het Oude als Nieuwe Testament zien wij dat God iedereen wil genezen. Maar hoe weten wij dat

God ons ook echt wil genezen? Hoe weten wij dat God niet terugkomt op Zijn beloften?

In de vorige reden lazen wij dat God dezelfde is, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Oftewel, Gods wil en verlangen veranderen niet. God wil nog steeds genezen. Tegelijkertijd kan God niet terugkomen op beloften en verbonden die Hij gedaan heeft. Als God ons een belofte geeft, of een verbond met ons aangaat, dan komt God altijd Zijn eigen verantwoordelijkheden na. Wij hoeven dus niet te twijfelen of God ons wil genezen, want in Zijn soevereiniteit heeft Hij besloten dat Hij iedereen wil genezen. God komt hier niet op terug.

Daarnaast kan God hier niet op terugkomen, omdat God nooit liegt. Het is voor God onmogelijk om te liegen en ons te bedriegen. God wil ons genezen, God heeft een genezingsverbond met ons gesloten, en dit verbond staat vast.

*In de hoop op het eeuwige leven, dat God, **Die niet liegen kan**, vóór de tijden der eeuwen beloofd heeft. (...)* (Titus 1:2)

(...) Waarin het onmogelijk is dat God zou liegen. (...) (Hebreeën 6:18)

God is geen man, dat Hij liegen zou, of een mensenkind, dat Hij ergens berouw over hebben zou. Zou Hij iets zeggen en het dan niet doen? Zou Hij spreken en het niet gestand doen? (Numeri 23:19)

Hoe kunnen wij weten wat de waarheid is? Door naar het leven van Jezus te kijken. Jezus zegt namelijk over zichzelf:

Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. (Johannes 14:6)

Jezus was de enige Mens op aarde in wie wij de volmaakte wil en karakter van God de Vader konden zien. Wij kunnen ervan uitgaan dat de dingen die Jezus onderwees, en de dingen die Jezus

deed, de volmaakte wil van God zijn en daardoor dus de waarheid zijn.

Geloof u niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? De woorden die Ik tot u spreek, spreek Ik niet uit Mijzelf, maar de Vader, Die in Mij blijft, Die doet de werken. Geloof Mij, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is, en zo niet, geloof Mij dan om de werken zelf. (Johannes 14:10-11)

Jezus dan antwoordde en zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De Zoon kan niets van Zichzelf doen, als Hij dat niet de Vader ziet doen, want al wat Deze doet, dat doet ook de Zoon op dezelfde wijze. (Johannes 5:19)

In de evangeliën lezen wij dat Jezus iedereen genas, en een groot gedeelte van de evangeliën spraken over genezing. Hierdoor weten wij wat de volmaakte wil van God de Vader met betrekking tot gezondheid is. God wil dat iedereen gezond is, dat is de waarheid. God kan hier niet op terugkomen, want dan verbreekt Hij Zijn verbond en zou Hij een leugenaar blijken te zijn. Dit is onmogelijk. God en Jezus Zijn de waarheid, en daardoor weten wij zeker dat wat de Bijbel zegt, de waarheid is voor ons leven. De Bijbel is geen leugen of sprookjesboek, het is de waarheid van God.

Reden 100: God is een goede God

Je hoeft maar de Psalmen open te slaan, en je leest over de goedheid van God. En dit is helemaal waar. Wij dienen een goede God.

Proef en zie dat de HEERE goed is; welzalig de man die tot Hem de toevlucht neemt. (Psalm 34:9)

U, Heere, bent immers goed, mild om te vergeven en rijk aan goedertierenheid voor allen die U aanroepen. (Psalm 86:5)

Want de HEERE is goed, Zijn goedertierenheid is voor eeuwig, Zijn trouw van generatie op generatie. (Psalm 100:5)

God is een goede God. In dit boek lazen wij dat genezing wordt beschouwd als iets goeds, en ziekte als iets slechts. Genezing werd in het wetboek van Mozes beschouwd als een zegen, terwijl ziekte werd beschouwd als een vloek. Zo zei Jezus ook dat genezing iets ‘goeds’ was.

Jezus nu zei tegen hen: Ik vraag u: wat is geoorloofd op de sabbat: goed te doen of kwaad te doen, een mens te behouden of om te laten komen? En nadat Hij hen allen rondom aangekeken had, zei Hij tegen de man: Steek uw hand uit. Hij deed dat en zijn hand werd hersteld, gezond als de andere. (Lukas 6:9-10)

Ook Petrus blikte terug op het leven van Jezus, en zei dat Jezus goeddeed en iedereen genas.

Hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht en hoe Hij het land doorgedaan is, terwijl Hij goeddeed en allen die door de duivel overweldigd waren, genas, want God was met Hem. (Handelingen 10:38)

Genezing is dus een goede gave, en God is een goede God. God wil ons graag het goede geven.

Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten, bij Wie er geen verandering is, of schaduw van omkeer. (Jakobus 1:17)

God wil voor ons zorgen als een goede Vader. God wil ons niet plotseling treffen met het noodlot, of met een erge ziekte. God wil ons alleen maar goede gaven geven, en genezing hoort hier bij. God is voor Zijn kinderen een goedertieren God, en een betrouwbare Vader. Hij geniet niet van ellende en donkerheid, maar hij geniet ervan om ons te zegenen.

En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is. (1 Johannes 1:5)

God zal ons het goede niet onthouden. Wanneer wij Zijn kinderen zijn, wil God ons overladen met het goede.

*Want God, de HEERE, is een zoon en een schild, de HEERE zal genade en eer geven, **Hij zal het goede niet onthouden** aan hen die in oprechtheid hun weg gaan. (Psalm 84:12)*

Elke belofte die God in Zijn Woord heeft gegeven aan ons, wil Hij aan ons geven. God wil ons al Zijn goedheid schenken, waaronder genezing.

*Immers, Zijn Goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort, door de kennis van Hem Die ons geroepen heeft door Zijn heerlijkheid en Zijn deugd. Daardoor heeft Hij ons **de grootste en kostbare beloften geschonken**, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de Goddelijke natuur, nadat u het verderf, dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent. (2 Petrus 1:3-4)*

Reden 101: God is onze Vader

Als vader wil je dat alles goed gaat met jouw kind. Je hoopt dat jouw kind gezond is, hij niet gepest wordt op school, vrienden maakt, een baan ontvangt waarin hij gelukkig is, een lieve en gelovige vrouw vindt en hij in alles gezegend is. Als wij, als slechte mensen, al het beste wensen voor onze kinderen, en er alles aan doen om onze kinderen een goede start in de maatschappij te geven, hoeveel te meer wil God de Vader Zijn kinderen dan zegenen? God is een goede God. Zelfs de allerbeste en liefste vader op aarde komt niet in de buurt van de goedheid en liefde van God voor Zijn kinderen. God wil Zijn kinderen overvloedig zegenen.

Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en voor wie klopt zal opengedaan worden. Of is er iemand onder u die zijn zoon een steen zal geven, als hij om brood vraagt? Of als hij hem om een vis vraagt, zal hij hem een slang geven? Als u, die slecht bent, uw kinderen dan goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal uw Vader, Die in de hemelen is, goede gaven geven aan hen die tot Hem bidden. (Mattheüs 7:7-11)

God is onze goede Vader, en is niet te vergelijken met een aardse vader. God wil ons graag goede gaven geven, en wij zagen dat genezing in de Bijbel wordt beschouwd als een goede gave. Wanneer wij tot God bidden en tot Hem naderen, mogen wij tot Hem naderen als onze Vader. Je mag God beschouwen als jouw liefdevolle Vader, die het beste met jou voorheeft.

Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft: dat wij kinderen van God worden genoemd. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent. (1 Johannes 3:1)

Wanneer je bent wedergeboren en Jezus hebt aangenomen, mag je weten dat God jouw liefdevolle Vader is geworden, die het beste met jou voor heeft.

Zoals een aardse vader niet wil dat zijn kind ziek is, wil onze hemelse Vader niet dat jij ziek bent. Dit beeld zien wij prachtig terug in het verhaal van de verloren zoon. De verloren zoon was eerst in het huis van zijn vader. Omdat hij de wereld in wilde trekken, vroeg hij aan zijn vader om de erfenis. Met het geld ging hij de wereld in en maakte alles op aan feesten, hoererij en andere zondige bezigheden. Toen het geld op was en er een hongersnood aanbrak, besloot de verloren zoon terug te keren naar zijn vader. Wat deed de vader? Was hij boos of was hij blij?

En hij stond op en ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem en deze was met

innerlijke ontferming bewogen en hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. (Lukas 15:20)

De vader was blij om hem weer te zien. Maar waar was de vader nog meer blij mee?

Want deze, mijn zoon, was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. (Lukas 15:24)

Deze nu zei tegen hem: Uw broer is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem weer gezond teruggekregen heeft. (Lukas 15:27)

De vader was blij dat zijn zoon veilig en gezond terug was gekomen. Zo is onze hemelse Vader ook blij dat wij veilig en gezond zijn.

Reden 102: God wil onze gebeden verhoren

Daarnaast wil God onze gebeden verhoren. Wanneer wij bidden naar de wil van God, zal God ons verhoren. Wij zagen dat het Gods wil is dat wij gezond zijn. Wanneer wij bidden tot God, en aan God vragen om ons gezond te maken en houden, is dit een gebed dat God wil verhoren. Wanneer wij in gebed iets aan God vragen, mogen wij weten dat God ons wil verhoren. Dit wordt door het hele Nieuwe Testament benadrukt. Hier volgen een paar verzen:

Bid, en u zal gegeven worden. (...) Want ieder die bidt, die ontvangt. (Mattheüs 7:7)

En alles wat u in het gebed vraagt, in geloof, zult u ontvangen. (Mattheüs 21:22)

Daarom zeg Ik u: alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult, en het zal u ten deel vallen. (Markus 11:24)

En wat u ook zult vragen in Mijn Naam, dat zal Ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden. (Johannes 14:13)

Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. (Johannes 15:7)

En op die dag zult u Mij niets vragen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Alles wat u de Vader zult bidden in Mijn Naam, zal Hij u geven. (Johannes 16:23)¹²

Wanneer wij tot God bidden, mogen wij weten dat God ons graag datgeen wil geven waarvoor wij bidden. Zolang wij bidden naar Gods wil, in geloof en met het juiste motief, wil God ons verhoren. Er valt nog veel te delen over het gebed, alleen past dit niet in de opzet van dit boek. Het is belangrijk om te zien dat God ons graag verhoort, en God niet onze gebeden negeert.

Reden 103: God is een Gever

Een andere belangrijke eigenschap van God is dat God een Gever is. God wil ons graag Zijn genade schenken. God gaf zelfs het kostbaarste wat Hij had aan de mens, namelijk Jezus Christus.

Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken? (Romeinen 8:32)

God heeft Zijn Zoon aan ons gegeven. Wij mogen weten dat God ons ook alle andere dingen wil schenken. Voor God is het niet moeilijk om ons te genezen. Voor God is dit een kleinigheidje, in

¹² Zie ook: Mattheüs 18:19, Johannes 15:16, 16:24, 1 Johannes 3:22, 1 Johannes 5:14-15 en Jakobus 5:15-16.

vergelijking met wat Hij al aan ons heeft gegeven. God is een gevende God.

Als u, die slecht bent, uw kinderen dan goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal uw Vader, Die in de hemelen is, goede gaven geven aan hen die tot Hem bidden. (Mattheüs 7:11)

Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten, bij Wie er geen verandering is, of schaduw van omkeer. (Jakobus 1:17)

Maar mijn God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus. (Filippenzen 4:19)

Schep vreugde in de HEERE, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt. (Psalm 37:4)

Door de hele Bijbel heen lezen wij dat God een zegende en gevende God is. God wilde de mensen die hem gehoorzaam waren overvloedig zegenen. Denk bijvoorbeeld aan de zegen over het leven van Noach, Abraham, Isaak, Jakob, Jozef, de Israëlieten en het beloofde land, koning David, koning Salomo en koning Hizkia. Iedereen die God zocht en Hem gehoorzaam wilde zijn, werd door God gezegend, en ontving zegeningen van God. Het is in Gods karakter en Zijn natuur om mensen te zegenen en Hij wil hun goede gaven geven.

Reden 104: Jezus Zijn ontferming voor genezing

Voorwaar, onze ziekten heeft Hij op Zich genomen, onze smarten heeft Hij gedragen. Wij hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. (Jesaja 53:4-5)

Wij hebben deze tekst al uitgebreid bestudeerd. In deze reden wil ik jou een vraag stellen. Hoe graag willen Jezus en God dat jij gezond bent? Wij lezen dat Jezus Zijn rug kapot werd gemaakt, Hij ontving vele striemen over Zijn hele lichaam, en had erge pijn. Het was verschrikkelijk hoe Jezus leed.

Toen nam Pilatus dan Jezus en geselde Hem. En de soldaten vlochten een kroon van dorens en zetten die op Zijn hoofd, en zij deden Hem een purperen bovenkleed om, en zeiden: Gegroet, Koning van de Joden! En zij gaven Hem slagen in het gezicht. (Johannes 19:1-3)

Jezus heeft al deze ellende meegemaakt voor onze genezing. Jesaja sprak namelijk over Zijn striemen die genezing gaven. Jezus heeft dit gedragen, zodat Hij wist dat Hij de ziekte van de mensen op zich droeg. Jezus wil graag dat jij geneest. Hij wil jou compleet herstellen en had er zelfs striemen op Zijn lichaam voor over. Jezus onderging dit allemaal, omdat Hij graag wilde dat jij gezond zou zijn en leven.

Genezing is voor Jezus niet een ‘leukigheidje’ of iets wat Hem eigenlijk niet interesseert. Jezus vindt onze genezing erg belangrijk, zo belangrijk dat Hij er zelfs slagen voor over had. Hij betaalde een bloedige prijs voor onze genezing. Waarom? Omdat Hij ons lief heeft.

En dat is een mooi beeld. In deze paragraaf wil ik delen wat volgens mij de belangrijkste reden is waarom God jou wil genezen. De reden waarom Jezus en God jou willen genezen, is omdat God van jou houdt en je Zijn kind bent. Soms hoor ik: ‘God geneest jou, zodat je een grote getuige voor Hem kan zijn.’ Het is waar dat je kan getuigen over de goedheid van God wanneer Hij jou geneest, maar ik geloof niet dat dit de belangrijkste reden is waarom God jou wil genezen. Ik geloof, en dit is mijn eigen mening, dat de reden waarom God jou wil genezen, is dat Hij van jou houdt. Het is de liefde, de bovennatuurlijk goedheid en genade van God, die jou wil genezen, zonder bijbedoelingen. Ja, het is

mooi om te getuigen, maar in de eerste plaats wil God voor jou zorgen omdat je zijn kind bent.

Wanneer je een vader hebt die een dokter is, dan maakt hij jou toch ook niet ziek om vervolgens te kunnen bewijzen dat hij jou kan genezen? Zodat jij tegen iedereen kan zeggen dat jouw vader een dokter is? Waarom zou hij dat doen? Nogmaals, het is belangrijk om te getuigen wanneer je door God genezen bent, en wonderen en tekenen zijn erg belangrijk, maar de belangrijkste reden waarom God jou wil genezen, is omdat Hij van jou houdt.

Toen Jezus op aarde rondliep, genas Hij veel mensen. Maar waarom? Zodat alle mensen konden getuigen over Hem? In eerste instantie wilde Jezus niet dat mensen over Hem getuigden. Dit geldt niet meer voor vandaag, maar gold alleen voor een bepaalde periode dat Jezus op aarde was. De volgende voorbeelden gingen allemaal over dat Jezus iemand verbood om te spreken over zijn genezing.

*En nadat Hij hem streng vermaand had, stuurde Hij hem meteen weg, en zei tegen hem: **Denk erom dat u tegen niemand iets zegt, maar ga heen, laat uzelf aan de priester zien, en breng als offer voor uw reiniging wat Mozes voorgeschreven heeft, tot een getuigenis voor hen.** (Markus 1:43-44)*

*Maar Jezus wist dat en vertrok vandaar, en veel menigten volgden Hem en Hij genas hen allen. En **Hij gebod hun streng dat zij niet bekend zouden maken Wie Hij was.** (Mattheüs 12:15-16)*

*En meteen werden zijn oren geopend en de band van zijn tong werd los, en hij sprak goed. **En Hij gebod hun dat zij het tegen niemand zouden zeggen;** maar wat Hij hun ook gebod, zij verkondigden het des te meer. (Markus 7:35-36)*

*En hun ogen werden geopend. En Jezus vermaande hen streng en zei: **Kijk uit, niemand mag het te weten komen!** (Mattheüs 9:30)*

Jezus wilde in die tijd nog niet volledig geopenbaard worden, en gebood dat mensen niet over Hem spraken. Nogmaals, dit gold alleen in die tijd, nu is het belangrijk om aan iedereen te vertellen wat Jezus gedaan heeft.

Maar dit is het punt wat ik wil maken. Soms hoor ik: ‘ik wil graag genezen worden voor een zaal van vele mensen, zodat iedereen ziet dat God geneest.’ Dit is een mooi verlangen, maar dit is niet de reden waarom God jou wil genezen. God wil jou genezen omdat Hij van jou houdt, en Hij jou liefhebt. Jezus gebood de mensen om niet te getuigen over hun genezing, maar de mensen deden dit toch. Jezus wist dit, en kon er ook voor kiezen om deze mensen gewoon te negeren. Maar toch deed Hij dit niet. Wil je weten waarom?

*En toen Jezus uit het schip ging, zag Hij een grote menigte, en **Hij was innerlijk met ontferming bewogen over hen** en genas hun zieken. (Mattheüs 14:14)*

*En Jezus, **innerlijk met ontferming bewogen**, stak Zijn hand uit, raakte hem aan en zei tegen hem: Ik wil het, word gereinigd! (Markus 1:41)*

*En Jezus, **Die innerlijk met ontferming bewogen was**, raakte hun ogen aan; en meteen werden hun ogen ziende, en zij volgden Hem. (Mattheüs 20:34)*

De reden waarom Jezus de mensen genas, was omdat Jezus met ontferming bewogen was. Jezus wil ons genezen vanuit Zijn liefde, goedheid en ontferming. Dit is erg belangrijk om te beseffen. Vaak denken wij aan anderen. ‘Ik hoop dat Jezus mij geneest, want dan zullen mijn familieleden geloven.’ Of: ‘Ik hoop dat Jezus mij geneest, want dan kan ik nog dit en dat voor God doen.’ Dit zijn mooie verlangens, en zullen ook zeker voortvloeien uit een genezing, maar dit is niet de reden waarom God jou in de eerste plaats wil genezen. God wil jou genezen omdat Hij van jou houdt, en Hij jou lief heeft.

Reden 105: Is God vergeten genadig te zijn?

Als laatste reden wil ik jou een vraag stellen. Wij lazen dat Jezus iedereen genas, en wij lazen over de beloften van genezing in zowel het Oude als het Nieuwe Testament. God genas in het verleden. Maar geneest God ook vandaag? Sommige geloven van niet. Ik wil aan hen het volgende vragen:

Zou de Heere dan in alle eeuwigheid verstoten en voortaan niet meer goedgezind zijn? Houdt Zijn goedertierenheid voor altijd op? Komt aan Zijn toezegging een einde, van generatie op generatie? Heeft God vergeten genadig te zijn? Of heeft Hij Zijn barmhartigheid door toorn afgesloten? (Psalm 77:8-10)

Wat is het antwoord op deze Psalm? Ik weet dat God nog steeds goedgezind is, en Zijn goedertierenheid voor altijd stand houdt. Ik weet dat wat Hij belooft, Hij zal doen en er niet op terug zal komen. Ik weet dat Zijn beloften gelden van generatie op generatie. Ik weet dat God vandaag nog steeds genadig is, en dat Zijn barmhartigheid nog steeds beschikbaar is. God is niet veranderd, ook al lijken de omstandigheden andere dingen te zeggen. God is niet veranderd, ook al zegt ons gevoel en lichaam iets anders. God heeft beloofd om onze Dokter en Geneesheer te zijn, en als God het heeft beloofd, dan is het zo. Wat deed de psalmist nadat hij dit schreef? Hij riep op om na te denken over de wonderen die God in het verleden had gedaan.

Ik zal de daden van de HEERE gedenken, ja, ik zal denken aan Uw wonderen van oudsher. Ik zal al Uw werken overdenken en over Uw daden spreken. O God, Uw weg is in het heiligdom. Wie is een God zo groot als God? U bent de God Die wonderen doet, U hebt Uw macht bekendgemaakt onder de volken. U hebt Uw volk door Uw sterke arm verlost, de nakomelingen van Jakob en van Jozef. (Psalm 77:12-16)

In deze reden wil ik jou aanmoedigen om na te denken over het verleden. Waren er momenten dat God wonderen in jouw leven heeft gedaan? Heb jij genezingen gezien bij andere mensen? Denk na over de genezingskracht van God in jouw verleden en in het leven van anderen of in de Bijbel. Door te mediteren op Gods genezende kracht, ontvang je geloof voor jouw eigen genezing. Het is belangrijk om God te gedenken als de God van wonderen en de God van genezing. Het is belangrijk om te weten dat wat God in het verleden deed, en wat God voor anderen doet, Hij dat ook voor jou wil doen, en Hij wil dat vandaag doen.

God is niet vergeten om genadig te zijn, Hij verricht nog steeds wonderen, en elke dag genezen er vele mensen door de kracht van God.

Samenvatting

In het laatste hoofdstuk van dit boek gingen wij kort in op Gods karakter en wat we daaruit kunnen leren over genezing.

De eerste karaktereigenschap van God is dat Jezus en God niet veranderd zijn. Jezus was een Genezer in het Nieuwe Testament, en Hij zal ook in de toekomst iedereen gezond maken. Aangezien Jezus nooit verandert, is Hij vandaag ook onze Geneesheer.

Ten tweede kan God niet liegen. God blijft trouw aan Zijn beloften en verbonden, en omdat Hij niet kan liegen, kunnen we erop vertrouwen dat Hij ons wil genezen.

Ten derde is God een goede God. Genezing wordt in de Bijbel gezien als iets goeds, en aangezien God goed is en Hij ons goede gaven geeft, wil Hij ons genezen.

Ten vierde is God onze Vader. Net zoals een aardse vader het beste wil voor zijn kinderen, wil God, onze hemelse Vader, dat wij gezond zijn.

Ten vijfde wil God onze gebeden verhoren. Als wij bidden naar Zijn wil, zal Hij onze gebeden verhoren en ons genezen.

Ten zesde is God een Gever. God geeft graag goede gaven aan Zijn kinderen, en genezing is een van die gaven.

Ten zevende heeft Jezus een hoge prijs betaald voor onze genezing. Door Zijn striemen is genezing voor ons mogelijk geworden.

Ten achtste, en dit is volgens mij de belangrijkste reden waarom God wil genezen, is dat God geneest omdat Hij van ons houdt. God wil niet alleen genezen zodat we kunnen getuigen over Hem of iets voor Hem kunnen doen, maar vooral omdat Hij ons liefheeft en om ons geeft.

Tot slot is Jezus niet vergeten om genadig te zijn. Jezus was genadig, en zal genadig voor ons blijven. Wat Jezus voor de mensen in het Nieuwe Testament deed, wil Hij ook vandaag voor jou doen.

NAWOORD

We hebben in totaal 105 redenen bekeken waarom God jou vandaag wil genezen. Het is belangrijk om dit boek niet alleen gelezen te hebben, maar om de Bijbelteksten die in dit boek staan te blijven lezen en erop te mediteren. Wanneer je mediteert op Gods Woord, en met een open hart Zijn Woord leest en hoort, dan zal het nooit vruchteloos terugkeren. Gods Woord doet namelijk wat het belooft.

Tot slot wil ik graag voor jouw genezing bidden. Ik wil jou vragen om dit gebed in geloof mee te bidden. Leg jouw hand op de plek waar je ziekte, pijn of een kwaal ervaar, en bid dit in geloof mee. Voel je vrij om de tekst aan te passen, zodat jij direct tegen de ziekte die jou aanvalt spreekt. Dus in plaats van ‘orgaan’ kan je zeggen ‘lever’. Of ik plaats van ‘langdurige ziekten’ kan je zeggen ‘reuma’.

Dank U Jezus voor mijn lichaam. Dank U dat U naar mij omziet in liefde en barmhartigheid, en U de prijs heeft betaald voor de ziekte, kwalen en ellende waarmee ik aangevallen word. Dank U dat U bij machte bent om elk probleem op te lossen, en elke ziekte te genezen. Dank U voor Uw genezende hand op mijn leven, en U mij op dit moment wil aanraken.

In Jezus naam gebied ik dat (*Vul de ziekten en klachten in die jou aanvallen*) verdwijnen, en God Zijn genezende kracht door mijn lichaam stroomt. De duivel heeft geen macht over mij, en ik gebied dat elke geest van ziekte mijn lichaam op dit moment verlaat. Dat elke pijn ophoudt, dat organen die niet goed functioneren beginnen te functioneren. Dat lichaamsonderdelen of spieren die niet bestaan of weg zijn genomen door God teruggeplaatst worden, dat er scheppingswonderen plaatsvinden in mijn lichaam en elke spier, orgaan, bloedcel, vezel, huid, of wat er ook mis is, op dit moment bovennatuurlijk herstelt. In Jezus naam gebied ik dat langdurige ziekten en kwalen verdwijnen, en dat ik van top tot

teen compleet gezond zal zijn. Tot slot gebied ik in Jezus naam dat elke ziekte of kwaal waarmee ik lastiggevallen werd, nooit meer terugkeert, en ik gezond blijf totdat Jezus mij thuis roept, verzadigt van vele gezonde en gezegende dagen. In Jezus wonderbare en genezende naam, Amen.

HET EEUWIGE LEVEN

Wij hebben naar 105 redenen gekeken waarom God jou wil genezen. Voor God is genezing erg belangrijk. Maar er is iets wat nog veel belangrijker is dan genezing. Ook al word je 120 jaar oud, op een gegeven moment ga je dood, en waar ben jij na jouw dood?

God wil dat jij het eeuwige leven ontvangt, waarin je de eeuwigheid mag doorbrengen in de hemel bij God. Ik wil je kort meenemen in het evangelie van God.

Het evangelie van God

De Bijbel spreekt over het evangelie van God. Evangelie betekent goed nieuws, maar waarom is dit goed nieuws? En volgt dit goede nieuws op slecht nieuws?

Slecht nieuws

In de Bijbel staat dat iedereen heeft gezondigd. Dit houdt in dat iedereen stoute en verkeerde dingen heeft gedaan. Hierbij kunnen wij denken aan een massamoordenaar die een aanslag heeft gepleegd, maar ook aan iemand die een snoepje heeft gestolen uit de kast van oma of heeft gelogen tegen zijn vrouw. Iedereen heeft gezondigd en daardoor kan niemand uit eigen kracht bij God komen.

De Bijbel leert ons dat Adam en Eva, de eerste twee mensen, wandelden met God. Het was perfect en zij hadden een mooie relatie met God. Maar Adam en Eva besloten om verkeerd te handelen. Zij luisterden niet naar God, waardoor Adam en Eva niet meer met God konden wandelen. God is zo goed en zo heilig dat alles wat in Zijn buurt komt wat niet goed en heilig is direct dood neervalt. Oftewel, het was onmogelijk geworden voor Adam en Eva om met God te wandelen en zo is het ook voor ons onmogelijk om met God te wandelen.

Tot slot heeft de zonde grote gevolgen. De zonde moet veroordeeld worden, omdat er anders geen rechtvaardigheid is. Vandaag zien wij dat in de rechtspraak gebeuren. Moordenaars,

dieven, verkrachters en oplichters komen voor de rechter en de rechter beslist de straf die zij moeten dragen. Zo komt iedereen na zijn dood voor de Goddelijke Rechter. Jezus veroordeelt de zonde en aangezien Jezus en God de Vader goed en heilig zijn, geldt voor iedere zonde een eeuwigdurende straf vol pijn en verdriet.

Goed nieuws

Gelukkig stopt het verhaal niet met de vorige zin, want God zelf (de Here Jezus) heeft voor een rechtvaardige oplossing gezorgd waardoor de straf van de zonde wordt betaald en er een hoopvolle toekomst is voor de mensen. Oftewel, Jezus is tegelijkertijd een rechtvaardige en genadige Rechter.

Jezus heeft namelijk het volgende gedaan: Hij heeft Zijn Goddelijkheid opzijgeschoven en is naar de wereld gegaan als een mens. Op de wereld heeft Jezus alles goed gedaan: Hij heeft niet gezondigd. Dit houdt in dat Jezus geen straf verdient en ‘gewoon’ met God de Vader mag wandelen, zoals Adam en Eva dat vroeger konden. Maar Jezus dacht aan de mensen en Hij heeft besloten om de straf van de zonde voor alle mensen te dragen, zodat de mensen dit zelf niet meer hoeven te doen. De Here Jezus liet Zich kruisigen en stierf aan het kruis. Jezus heeft op dat moment de straf van de zonde gedragen. Vervolgens stond Jezus op uit de dood en heeft Hij de zeggenschap gekregen over wie veroordeeld gaan worden en wie mogen wandelen met God. Oftewel, de mensen hoeven niet meer een eeuwigdurende straf te ondergaan, maar mogen samen met God wandelen.

Jouw keuze

Alleen, God geeft de mens de keuze om gebruik te maken van de betaling van Jezus. Ieder die gelooft dat Jezus de Zoon van God is en vertrouwt op het werk van Jezus hoeft niet de straf van de zonde te dragen. Maar ieder die niet gelooft in Jezus is al veroordeeld. God wil dat niemand veroordeeld wordt, maar dat iedereen met Hem gaat wandelen. God zegt: ‘Kom!’ Wat doe jij?

Ik wil Jezus volgen!

De Bijbel zegt: “Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered” (Romeinen 10:9, NBV). Het helpt om een gelovig gebed uit te spreken richting God en ik wil daarbij helpen met een voorbeeldgebed, dat je hardop mag uitspreken:

Vader in de hemel,
ik heb fouten gemaakt en ik heb tegen U gezondigd. Het lukt mij niet om op eigen kracht goed te zijn en bij U te komen. Ik geloof en vertrouw op het werk van de Here Jezus en ik geloof dat Jezus de Zoon van God is. Wilt U mij vergeven voor al mijn fouten en zonden? En wilt U in mij komen wonen en mij helpen om een goed leven te leiden? Here Jezus, leer mij om U te volgen en gehoorzamen en dank u wel dat ik nu een kind ben geworden van de allerhoogste God!
In de naam van Jezus, Amen.

Als je dit met een gelovig hart hebt gebeden, dan ben je nu een kind van God geworden! Het is belangrijk om God steeds beter te leren kennen en te blijven geloven in Jezus. Dit doe je door het Woord van God te lezen, omdat hier de verhalen en teksten staan die God omschrijven en die laten zien wat God doet. Daarnaast aanbidden wij een levende God, wat inhoudt dat God met jou wil spreken. Dit doe je in jouw stille tijd. Zoek ook een gemeente bij jou in de buurt en zoek christenen op. Zij kunnen jou helpen met de vragen die jij hebt over God en de Bijbel. Weet ook dat een volgeling van Jezus altijd op weg is. Als je het voorbeeldgebed hebt gebeden ben jij begonnen met jouw mooie (en soms ook moeilijke) wandeling met God hier op aarde. Daarnaast is het belangrijk om je te laten dopen.

LIVING GOSPEL

In dit hoofdstuk wil ik jou vertellen over mijzelf en Living Gospel.

Wie ben ik?

Ik ben Timo Groot en ik ben opgegroeid in een christelijk gezin. Vanaf mijn kindertijd kom ik in verschillende evangelische kerken en daar heb ik veel mooie preken, goede getuigenissen en lieve broeders en zusters meegemaakt. Maar het mooiste is dat God beweegt in de kerken en door preken, getuigenissen en contacten heen werkt! In mijn leven heb ik God op verschillende manieren meegemaakt en ontdekt.

Ik werk aan deze bediening en de boeken. Sinds mijn achttste jaar ervaar ik dat de Heilige Geest mij trekt om de Bijbel te bestuderen. In dat jaar had ik de eerste keer de Bijbel van kaft tot kaft gelezen en in de loop van tijd kwamen er steeds meer kerken bij. Ik heb een liefde voor God en Gods Woord en ik wil Gods Woord delen met iedereen die interesse heeft. Velen die het boek lezen denken dat ik een oudere man ben die zijn hele leven achter de rug heeft gehad. Dit is niet waar. Misschien vind je mij oud, maar ik ben pas geboren in 1999. Momenteel doe ik alles vrijwillig en heb ik een parttimebaan naast alles wat ik voor Living Gospel doe. Ik heb het verlangen om fulltime aan Gods koninkrijk te bouwen en die tijd zal zeker komen! Ik wil de wereld veranderd zien worden en dat de wereld overvloedig wordt met de kennis en kracht van God. Mensen hebben Jezus nodig, alleen weten velen dat nog niet. Ik wil, met Gods kracht, mensen bereiken zodat zij een radicale keuze maken voor Jezus. Daarnaast wil ik mensen opleiden om te gaan evangeliseren en te wandelen in Gods koninkrijk.

Op dit moment maak ik video's met een Bijbels onderwerp, schrijf ik boeken over Bijbelse onderwerpen en heb ik een online Bijbelschool, genaamd Gospelschool. In deze bedieningen merk ik dat Gods Woord vandaag actueler is dan ooit en dat wij een God hebben van wonderen en dat Gods liefde zich uitstrekt

naar alle mensen. Het is mijn verlangen om mensen te bereiken met het Woord van God en te laten zien dat God een levende God is die vandaag werkzaam is in de gelovigen, zoals Markus 16 ons vertelt.

En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken; slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. (Markus 16:17-18)

Ontstaan en sociale media

Living Gospel is ontstaan in april 2020. Sindsdien zijn honderdduizenden mensen bereikt met onderwijs en het evangelie van God via Facebook, Instagram, YouTube en de website www.LivingGospel.nl. Ik zie uit naar de toekomst en wat God gaat betekenen voor de Nederlandstalige gebieden!

Living Gospel kan jij via de onderstaande kanalen bekijken.

Website

Op de website www.LivingGospel.nl ontdek je Gods Woord en zie je dat Gods Woord vandaag actueel is. Op deze website kan je video's bekijken en Bijbelstudies lezen. Tijdens het maken van de video's en Bijbelstudies ga ik ervan uit dat Gods Woord voor honderd procent geïnspireerd is door de Heilige Geest en dat elke Bijbeltekst gebruikt kan worden om van te leren en ons opvoedt om een goed leven te leiden. Ik hoop dat deze website jou doet groeien in het geloof en dat je God leert kennen zoals Hij Zich openbaart in de Bijbel. Op de website kan jij ook mijn boeken vinden en je aanmelding voor Gospelschool.

Facebook

Living Gospel heeft een eigen Facebookpagina! Op deze Facebookpagina worden alle video's geplaatst en is het mogelijk om met mij in contact te komen. Je kunt mijn pagina op Facebook vinden via de link op mijn website.

YouTube

De video's van Living Gospel zijn te vinden op YouTube. YouTube is het eerste kanaal waar ik ben begonnen met video's plaatsen en hier kun je een overzicht vinden van al mijn video's.

Instagram

Instagram is de derde mogelijkheid om mij te volgen. Op Instagram worden alle video's van Living Gospel geplaatst en stuur ik korte berichten en afbeeldingen van de actualiteit of bemoedigen uit het Woord van God.

TikTok

Op TikTok verschijnen er korte video's over het geloof en de Bijbel en ontvang je korte bemoedigen.

E-mail

Voor vragen, opmerkingen of bemoedigen kun je gebruikmaken van het e-mailadres info@LivingGospel.nl.

Visie, doelen en meebouwen

Visie: Living Gospel wil ervoor zorgen dat jij leeft in de volmaakte genade van God, dat jij Gods genade uitdeelt aan de mensen om jou heen, en dat jij in de perfecte wil en roeping van God leeft.

Genade: Met genade bedoel ik al Gods genadegaven, o.a.

- Vergeving
- Verlossing en rechtvaardigheid
- Het in Christus zijn
- Intimiteit met God

- De doop en vruchten van de Heilige Geest
- Bevrijding (Vrij zijn van demonische machten)
- Genezing
- Voorziening en voorspoed
- Tongentaal
- Een leven in autoriteit.

Perfekte wil en roeping: Dit is de specifieke roeping en plan van God op jouw leven. Living Gospel wil jou onderwijzen en trainen om Gods plan voor jou leven te kennen en uit te voeren.

Dit wordt bereikt door:

- Het uploaden van korte Bijbelstudievideo's.
- De online Bijbelschool: Gospelschool.nl
- Geschreven Bijbelstudies op de website over Bijbelse onderwerpen en commentaar op Bijbelboeken.
- Het schrijven van boeken over Bijbelse onderwerpen en commentaren.
- Het gebruiken van socialemediakanalen.

Ben jij gezegend door dit (e-)boek en wil jij mij helpen om nog veel meer mensen te bereiken en toe te rusten met het evangelie van God? Word dan partner van Living Gospel of geef een eenmalige gift. Door partner te worden kun jij meebouwen aan Gods koninkrijk en helpen met het bereiken van mensen met het evangelie. Geef jouw (periodieke) gift via de volgende link.

www.LivingGospel.nl/giften-partner

Het is ook mogelijk om een eenmalige gift te geven. Dit kan via dezelfde link. Tot slot wil ik jou bedanken voor het lezen van dit boek. Gods zegen!

BOEKEN

Naast dit boek, heb ik ook de volgende studieboeken geschreven:



Je kan deze studieboeken, en nog meer andere materialen, bestellen via: www.livinggospel.nl/webshop