

DE WEG NAAR
GODS HEMEL



De weg naar Gods hemel

Door Timo Groot

Voor meer boeken, onderwijsmateriaal en Bijbelstudies kun je mijn website www.LivingGospel.nl bezoeken.

Copyright: Timo Groot

Fotografie: Canva

29 januari 2024: Eerste druk

Uitgever: Timotheus media

ISBN: 9789083340999

De Bijbelteksten in deze uitgave zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling 2021 tenzij anders vermeld. Onderstrepingen of teksten tussen haakjes in de Bijbelteksten zijn toegevoegd door de auteur.

Deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of doorgegeven door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook. Je mag dit boekje gebruiken om Gods evangelie te verspreiden. Voor vragen kun je een mail sturen naar info@LivingGospel.nl.

INHOUD

VOORWOORD.....	3
1 WAAROM MOET IK KIEZEN?.....	5
2 DE LIEFDE VAN GOD VOOR JOU	9
3 JIJ MAG KIEZEN	15
STAP 1: BIDDEN MET GOD	20
STAP 2: BIJBELLEZEN.....	22
STAP 3: ZOEK EEN KERK	24
STAP 4: DE HEILIGE GEEST HELPT	26
STAP 5: WEES EEN DISCIPEL	28
NAWOORD	31
LIVING GOSPEL	32

VOORWOORD

Ik vind het erg leuk dat jij dit boekje leest. Ik geloof dat je dit niet zomaar leest, maar dat God jou naar dit boekje heeft gebracht. Velen begrijpen niet waarom Christenen een ‘God’ aanbidden, iets wat volgens hen niet bestaat. Maar wat als deze God wel bestaat, en wat als deze God leeft? De Bijbel zegt:

‘Zoek en je zult vinden.’ (Matteüs 7:7)

Ik wil je uitdagen. De Bijbel zegt dat wie uit een goed hart God zoekt, Hem zeker zal vinden. God is niet ver van je weg. God kent jou beter dan dat jij jezelf kent. En God heeft jou liever dan jij jezelf lief kan hebben. God heeft jou zelfs liever dan honderd oma’s in een ruimte met één baby!

God wil jou overladen met Zijn liefde en goedheid. Hij wil over jou jubelen, en Hij wil jouw naam op Zijn hand schrijven, zodat Hij je nooit zal vergeten! God heeft een hoopvolle en mooie toekomst voor jou klaarliggen. Al jouw eigen verlangens en alle mooie momenten die je op aarde hebt meegemaakt, vallen in het niets bij de plannen die God voor jou heeft. God wil altijd bij jou zijn, jou helpen en als een liefdevolle Vader voor jou zorgen.

*Als jullie dus, slecht als jullie zijn, je kinderen al goede gaven kunnen schenken, hoeveel te meer zal jullie **Vader in de hemel dan niet het goede geven aan wie Hem daarom vragen!*** (Matteüs 7:11)

Ik weet niet hoe jouw relatie is met jouw aardse vader. Misschien heb jij de beste vader ooit, of misschien ontbrak jouw vader of heeft hij fouten gemaakt. Eén ding is zeker: Wanneer je kiest om een kind van God te worden, heb jij de beste hemelse

Vader die er bestaat. Hij wil voor jou zorgen, Hij wil jou goede gaven en cadeaus geven en Hij wil als een liefdevolle Vader van jou houden.

God houdt van jou en Hij wil een relatie met jou. Hij wil jou overladen met Zijn goedheid. Alleen is God geen dictator. Hij zal niet zomaar jouw leven binnenstormen, en je verplichten om Zijn kind te zijn. God wil jou de keuze geven. Kies je voor Mij of kies je tegen Mij?

Ik weet honderd procent zeker, dat wanneer je God echt leert kennen, jij nooit meer terug zal verlangen naar jouw oude leven zonder God. Misschien ken je God vanuit 'religie'. Je moest dit doen, je moest dat doen, en je dacht dat God nooit blij met jou was. Dit is niet de God van de Bijbel. De God van de Bijbel is een God van relatie. Hij wil jouw Vader zijn, jou helpen in je leven en jou overladen met Zijn goedheid.

Ik heb aan jou één verzoek. Lees dit kleine boekje uit, en stel je hart open. Zeg: 'God, als U bestaat, laat U dan zien in mijn leven!' Jij mag zelf de keuze nemen, maar ik kan je garanderen: je zal nooit spijt krijgen als je kiest voor God en Jezus. Ik wil jou eerst laten zien dat God goed is. De Bijbel zegt in Romeinen 2:4 dat het Zijn goedheid is die jou tot inkeer brengt. Dit boekje is niet gericht om je angst aan te praten, dit boekje laat je juist zien hoe geweldig het leven kan zijn: Het leven met God.

1 WAAROM MOET IK KIEZEN?

Een goede vraag die ik vaak hoor, is: ‘Waarom moet ik voor Jezus kiezen? Waarom gaat niet iedereen automatisch naar de hemel?’

Het antwoord van deze vraag kunnen wij vinden in het begin van de Bijbel. De Bijbel zegt dat God de hemel en de aarde had gemaakt. Hij maakte alles mooi. Tot slot maakte Hij de mens, Adam. Adam was niet gewoon. God had al allemaal dieren gemaakt, maar Adam was niet een dier. Adam was anders dan de rest van de schepping. Adam moest namelijk het meesterwerk van God worden. Omdat God iets bijzonders wilde maken, besloot Hij om de mens Adam te maken naar Zijn eigen Beeld. Oftewel, Adam kreeg eigenschappen van God en leek ook op God.

God had het lichaam van Adam gemaakt uit het stof van de aarde, alleen was er nog geen leven in Adam. Nu was het het moment dat God Adam tot leven zou wekken. God zelf blies Zijn adem in het lichaam van Adam, waardoor Adam tot leven kwam.

Toen maakte de HEER God de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen. (Genesis 2:7)

Wat was God dankbaar en blij dat Hij de mens had gemaakt! De hele schepping, en vooral de mens, was zeer goed. Adam was perfect. En weet je wat God wilde doen met Adam? God wilde een relatie met Adam, en wilde hem overladen met Zijn goedheid. God wandelde met Adam, sprak met Adam en gaf aan Hem het beheer over een prachtige tuin, de hof van Eden. Later maakte God ook de vrouw. Pas nadat de vrouw werd gemaakt, was het pas echt goed op aarde!

God wilde dat het aan Adam niets ontbrak. God maakte allemaal mooie vruchtbomen, en alle dieren moesten naar Adam luisteren. God zegende Adam.

Hij zegende hen en zei tegen hen: 'Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen.' (Genesis 1:28)

Alles was dus goed. Adam, en zijn vrouw Eva, leefden samen met God, hadden het gezag over de aarde, ontvingen een prachtige tuin, hadden geen ongemakken en alles was perfect.

Maar God wilde Adam en Eva een keuze geven. God wilde dat de mens Hem zou vertrouwen. God had een boom in de hof van Eden. Dit was de boom van kennis van goed en kwaad. Adam en Eva mochten van alle bomen eten in de hof van Eden, behalve van deze ene boom. God zei dat zij 'zouden sterven', als zij van deze boom aten. God wilde dat Adam en Eva Hem gehoorzaam waren, en Hem vertrouwden. En dat is best logisch.

Elke relatie op aarde wordt aangegaan op basis van vertrouwen. Je trouwt met jouw partner, omdat jij jouw partner vertrouwt. Je werkt bij jouw baas, omdat jij hem vertrouwt dat hij aan het einde van de maand jouw loon overmaakt. Je eet het eten van je moeder, omdat je haar vertrouwt dat ze geen gif in het eten heeft gegooit. Je hoeft, hopelijk, nooit te vragen: 'mam, je hebt toch geen gif in mijn eten gegooit?' Alles op aarde werkt met vertrouwen, en zonder vertrouwen kun je niet goed in een relatie leven. Of, wanneer wij een Bijbels woord gebruiken: alles werkt met geloof.

God is een God van vertrouwen en een God van geloof. God wil dat wij zijn woorden geloven, wanneer Hij iets tegen ons zegt. Dit was ook het geval met Adam en Eva. God zei: 'eet

niet van de boom, want dan zul je sterven.’ God wilde zien dat Adam en Eva Hem zouden vertrouwen en gehoorzamen.

Helaas kwam de vijand van God, de duivel, ook in de tuin, in de vorm van een slang. Hij was eropuit om de relatie tussen God en de mens te vernietigen. Dit kon hij niet doen, tenzij Adam en Eva van die boom zouden eten. Dus hij misleidde Adam en Eva, en zei dat Gods woorden niet waar waren.

‘Jullie zullen helemaal niet sterven,’ zei de slang. ‘Integendeel, God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet, en dat jullie dan als God zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad.’ (Genesis 3:4-5)

Adam en Eva hadden de macht gekregen over de aarde, en moesten zeggen: ‘slang, hoepel op met jouw leugens!’ Maar helaas deden zij dit niet. Zij geloofden en vertrouwden de woorden van de slang, en vertrouwden niet op God. Ze namen een hap van de vrucht, en de woorden van God kwamen uit.

Nee, hun lichaam stierf niet direct. Dit zou nog vele jaren duren. Maar hun relatie en omgang met God was verwoest. De mens en God konden niet meer samen wandelen, zoals in de hof van Eden. De relatie was verstoord, en de mens kon dit niet meer herstellen. Zonde, het niet vertrouwen en luisteren naar God, kwam in de wereld en heeft een hoop verwoest. De zonde begon toen Adam en Eva God ongehoorzaam waren, en helaas is de zonde erfelijk. Oftewel, iedereen is met een zondig karakter geboren. Alle ellende op aarde kunnen wij samenvatten in één woord: zonde. God had iets geweldigs gemaakt voor de mens, maar door zijn ongehoorzaamheid werd alles verwoest.

Laten wij terugkeren naar de vraag van dit hoofdstuk: Waarom moet ik voor Jezus kiezen? Waarom is niet iedereen automatisch gered? Dit komt doordat de mens al een keuze had gemaakt, namelijk om God te ongehoorzamen en de vijand, de

duivel, te gehoorzamen. Iedereen heeft dus automatisch gekozen voor de vijand van God, want ook deze keuze is ‘erfelijk’. Maar dankzij de goedheid van God heeft Jezus voor een oplossing gezorgd, dat wij in het volgende hoofdstuk zullen behandelen. Daardoor is het mogelijk dat wij kunnen kiezen om voor Jezus te leven, en niet meer te leven voor de vijand van God, de duivel.

Adam en Eva hadden de keuze tussen Gods woorden vertrouwen of de woorden van de duivel (de slang) vertrouwen, en kozen voor de duivel. Hierdoor viel de aarde en de mens onder de macht van de duivel. Maar dank God, Hij had vanaf het begin een plan om mensen te bevrijden van deze macht van de duivel. Maar het kostte God alles. Hoe dit precies zit, lees je in het volgende hoofdstuk.

2 DE LIEFDE VAN GOD VOOR JOU

In het vorige hoofdstuk lezen wij dat Adam en Eva God ongehoorzaam waren. Maar Gods liefde voor de mens bleef bestaan. God wilde zelf voor een oplossing zorgen, want Hij wist dat de mens niet voor de oplossing kon zorgen. Daarom had God een geweldig plan gemaakt, zodat Hij weer een relatie met jou kan aangaan. Maar dit kostte Hem alles.

God bestaat uit drie ‘personen’. Je hebt God de Vader, Jezus, die de Zoon van God is, en de Heilige Geest. Alle drie zijn zij één God, maar toch zijn ze verschillend van elkaar. Je kunt het een beetje vergelijken met water. Je hebt ijs, water en waterdamp. Alle drie de vormen zien er anders uit, maar het is en blijft water.

God de Vader had Zijn Zoon Jezus erg lief. Het was het allerliefste en mooiste wat God had! En voor Zijn plan om de relatie met de mens te herstellen, moest Hij een grote prijs betalen. Hij moest Zijn Zoon geven voor de mensen. Laat mij in dit hoofdstuk uitleggen wat er gebeurde.

De Bijbel vertelt ons over Jezus en wat Hij op aarde heeft gedaan. Jezus besloot om naar de aarde te gaan om te leven als een mens.

Hij (Jezus), die de gestalte van God had, maakte er geen aanspraak op aan God gelijk te zijn, maar deed afstand van zijn positie en nam de gestalte aan van een dienaar. Hij werd gelijk aan de mensen. (Filippenzen 2:6-7)

Jezus was op aarde gekomen en hoe dit gebeurde lezen wij in het Bijbelboek Lukas, waarin een vrouw die nog maagd was, dit was Maria, een bijzondere boodschap van een engel kreeg.

De engel zei tegen haar: 'Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet Hem Jezus noemen. (Lukas 1:30-31)

Jezus kwam uit de baarmoeder van een vrouw. De Heilige Geest had voor de bevruchting van Maria gezorgd en vervolgens maakte Jezus hetzelfde leven mee als een normaal mens. Hij groeide op in de baarmoeder, werd geboren, groeide op als baby, peuter, kleuter, tiener en jongvolwassene totdat Hij een volwassen persoon werd met een baan. Jezus weet precies hoe het menselijk leven eruitziet en welke verleidingen en zorgen een mens meemaakt. Jezus kijk niet gevoelloos naar jou. Hij weet al jouw pijnen, problemen en ellende, want Hij weet hoe het is om mens te zijn. Alleen deed Jezus iets wat alle andere mensen niet konden, namelijk: niet zondigen. Jezus maakte nooit een fout, en leefde een goed leven. Jezus besloot om niet te zondigen in Zijn leven en was in Zijn leven altijd gehoorzaam geweest aan God de Vader. Rond Zijn dertigste jaar begon Jezus met het spreken over het evangelie, het goede nieuws waarvoor Hij kwam. Hij riep de mensen op om tot inkeer te komen. Jezus vond het verschrikkelijk om te zien dat mensen verkeerd leefden, want al deze prachtige mensen kregen hierdoor problemen en deden elkaar pijn. Terwijl Hij dit drie jaar deed, gebeurde het ene wonder na het andere: mensen werden genezen en bijzondere tekenen vonden plaats.

Maar hier bleef het niet bij. Jezus is ook de Zoon van God en Hij was op aarde gekomen om te vertellen dat alleen door Hem mensen gered konden worden en weer een relatie kregen met God de Vader. In één van Zijn onderwijzingen zei Hij: "Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door Mij." (Johannes 14:6). Aangezien alle mensen slecht waren en fouten dingen hadden gedaan, kon niemand uit eigen kracht bij God in de hemel komen. Daarom is

Jezus onze enige mogelijkheid om bij God te komen. De weg naar God is door Jezus vrijgemaakt en er is maar één weg daarnaartoe: Jezus Christus. Door Jezus kun je weer een relatie hebben met God!

De prijs om die relatie tot stand te brengen was voor God de Vader en Jezus ontzettend hoog. Dit kon alleen gebeuren als Jezus een aards leven leidde waarin Hij niet zondigde en vervolgens aan een kruis werd vastgemaakt om de prijs van de zonde te betalen. Het kruis was een van de gruwelijkste martelwerktuigen die in het Romeinse Rijk werd ingezet voor de ergste misdadigers, zoals moordenaars.

Jezus wist al geruime tijd van tevoren wat Hem te wachten stond. Nadat Hij Pesach, een Joods feest, had gevierd met Zijn leerlingen ging Hij naar de tuin 'Getsemane' om te bidden tot God. Tijdens het bidden werd duidelijk dat Hij angstig was en liever 'de beker aan zich voorbij laat gaan'. Het was zo'n hoge prijs om de mens te redden! Lukas vermeldde in zijn boek dat Hij door de angst bloed zweette en dat Hij doodsbang was. Ook bad Hij tot God: "*Vader, als U het wilt, neem dan deze beker van Mij weg. Maar laat niet wat Ik wil, maar wat U wilt gebeuren.*" (Lukas 22:42).

Vervolgens werd Hij gearresteerd en Zijn leerlingen vluchtten van Hem weg. Hij was helemaal alleen in Zijn moeilijkste tijd en werd geleid naar Pilatus, de machthebber van het gebied waar Jezus was. Hier werd Hij vals beschuldigd door Zijn eigen landgenoten. Terwijl Jezus niets verkeerd had gedaan, werd Hij veroordeeld tot geseling en de dood door het kruis. Het geselen werd gedaan door Romeinse soldaten en wordt beschouwd als zeer bloedig. De Romeinen hadden hun gesels ontworpen zodat deze extra hard aankwamen en veel huid van de gegeselde meenamen. Overal op het lichaam van Jezus waren striemen te zien en Hij had flink gebloed. Jezus zag er niet meer uit als een mens. Zonder medische hulp konden deze

geselingen binnen een paar dagen dodelijk zijn, zo verschrikkelijk had Jezus pijn geleden. Nadat Hij was gezeseld, moest Jezus Zijn eigen kruis dragen naar een heuvel buiten Jeruzalem. Op Zijn rug, vol met open wonden en bloed, werd de houten balk van het kruis gelegd en Hij liep naar de heuvel Golgotha. Hij was zo erg mishandeld geweest door de geseling dat Hij niet meer uit eigen kracht het kruis kon dragen, waarna een voorbijganger het kruis overnam en Jezus volgde. Totaal verwoest en met een kapotte huid werd Jezus aan het kruis geslagen, waarna het kruis overeind werd gehaald. Jezus, de Zoon van God, hing buiten Jeruzalem aan een kruis. De Romeinse staatsman Cicero omschreef het kruisigen als ‘de meest wrede en weerzinwekkende doodstraf die ik ken’. Doordat de armen van Jezus gespreid waren en Hij geen goede steun had voor Zijn voeten, hing Hij voorovergebogen aan het kruis, waardoor Hij geen lucht kreeg. Bij elk hapje lucht moest Hij Zijn lichaam oprichten, wat ontzettend veel pijn deed aan al zijn spieren en gewrichten. Uiteindelijk was Jezus zo vermoeid dat dat niet meer lukte, waardoor Hij waarschijnlijk stikte. En dan te beseffen dat Jezus op ieder moment engelen kon oproepen om Hem te redden van het kruis, maar Hij besloot dat niet te doen uit liefde voor ons, zodat Hij de relatie met de mens kon herstellen.

Het was voor God niet goedkoop om ons te redden. Hij heeft Zijn enige Zoon, Jezus, naar de wereld gestuurd om de macht van de zonde te breken en zodat Jezus voor onze plaats de zonde droeg. Hierdoor hoeft geen mens verloren te gaan en mag iedereen terugkeren bij God, door te geloven in Jezus. Iedereen kan hersteld worden, ook al ben je de grootste zondaar van Nederland.

Nadat Jezus stierf aan het kruis werd hij in een graf dat was uitgehakt in een rots gelegd, en er werd een grote steen voor de ingang gerold. Het graf werd verzegeld en er hielden bewakers de wacht, zodat niemand het lichaam kon stelen. Jezus heeft

Zijn leven op aarde geleefd van geboorte tot het graf en heeft daardoor alles meegemaakt wat een mens kan meemaken, alleen zonder verkeerd te doen.

Doordat Jezus nooit heeft gezondigd en verkeerde dingen heeft gedaan, heeft de dood geen grip op Hem. De dood is het loon van de zonde. Oftewel, wanneer je zondigt, ontvang je een loon of salaris. En dit loon is de dood. Iedereen heeft gezondigd en verdient de dood. Maar Jezus heeft nooit gezondigd, en daardoor verdient Hij niet de dood. Hierdoor kan de dood Hem niet vasthouden in het graf. Jezus is opstaan uit de dood! Volgens liet Jezus Zich zien aan verschillende mensen op aarde en zij zagen dat Hij leefde. Hierna steeg Jezus op in de wolken en nam Hij plaats aan de rechterhand van God de Vader, waar Hij tot op de dag van vandaag is. Jezus heeft de dood overwonnen, en is in de hemel!

Door de liefde van Jezus is de weg naar God de Vader vrij en kan de mens hersteld worden van alles wat door de zonde is verwoest. De volgende Bijbelteksten laten zien dat Jezus en God dit uit liefde voor ons hebben gedaan.

Maar God bewijst ons zijn liefde, doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. (Romeinen 5:8)

Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals Ik (Jezus) jullie heb liefgehad. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat Ik zeg. (Johannes 15:12-14)

Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken! Wij worden kinderen van God genoemd, en dat zijn we ook. (1 Johannes 3:1)

Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. (Johannes 3:16)

Jezus heeft dit allemaal voor jou gedaan, zodat Hij jou kan redden en zodat Hij de relatie tussen jou en God de Vader kan herstellen. Alles ligt voor je klaar. Je kunt een prachtige toekomst tegemoet gaan, samen met Jezus en God in de hemel. God wacht alleen nog maar totdat jij in geloof en vertrouwen dit prachtige cadeau aanneemt. Alles is betaald, neem jij Gods cadeau vandaag aan? Lees dan gauw verder in het volgende hoofdstuk!

3 JIJ MAG KIEZEN

Zoals wij in het vorige hoofdstuk lazen, is alles al betaald. Vandaag kun jij kiezen om Jezus te volgen. Vandaag kun jij Gods geschenk aannemen.

De Bijbel zegt dat er een hemel en een hel is. God heeft de hel gemaakt voor de duivel en andere geestelijke wezens die de duivel volgen. Het was nooit Gods wil geweest om mensen naar de hel te sturen. God houdt er namelijk niet van om mensen naar de hel te sturen, maar dit komt door alle verkeerde dingen die de mensen doen. God moet wel optreden als een Rechter, net zoals wij willen dat mensen die fouten hebben gemaakt geoordeeld worden door een aardse rechter. God heeft alles gedaan om de mens te redden van de hel. God heeft alles gedaan om ervoor te zorgen dat jij in de hemel komt. God heeft Zijn kostbaarste bezit naar de aarde gestuurd en zien sterven aan het kruis. Zo graag wil God dat jij naar de hemel gaat en voor eeuwig met God leeft. God heeft er alles voor over.

Maar ... Jij mag kiezen. Wanneer jij vandaag in geloof voor Jezus kiest, dan is de relatie tussen jou en God hersteld. Je zult dan de eeuwigheid met God doorbrengen in de hemel. Je zult voor eeuwig in de hemel zijn, en genieten van de goedheid van God. Lieve vriend of vriendin, God klopt vandaag aan de deur van jouw hart. Hij wil vandaag jouw Vader zijn. Hij houdt meer van je dan jij van jezelf houdt. Maar ... Jij mag kiezen. Wil jij het goede leven met God, of wil jij krijgen wat je verdient? Wij hebben gezien dat geen één mens goed is. Allemaal hebben wij fouten gemaakt. De Bijbel zegt:

Het loon van de zonde is de dood, maar de genade die God schenkt is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer. (Romeinen 6:23)

Het loon van de zonde is de dood. Misschien denk jij: ‘bij mij valt het mee. Ik heb geen moorden gepleegd, ik doe goede werken en geef aan goede doelen.’ Maar wij zijn allemaal tekortgeschoten en allemaal hebben wij fouten gemaakt. Wij zijn allemaal een keer onterecht boos geworden, of hebben iemand uitgescholden of gelogen. En goede werken doen is goed, maar kan ons niet naar de hemel brengen. Onze goede werken kunnen niet onze tekortkomingen herstellen. Het kwaad is al gebeurd. Nee, wanneer wij fouten hebben gemaakt, is het klaar en verdienen wij de dood en de hel.

Maar ... Jezus! Jezus is wel goed. Hij heeft nooit gelogen of fouten gemaakt. En Jezus heeft al onze fouten op zich genomen, en gedragen aan het kruis. Doordat Jezus is gestraft voor onze fouten, hoeven wij niet meer de straf te ontvangen. Jezus heeft al betaald.

Jezus wil vandaag al jouw fouten en tekortkomingen wegnemen. Hij wil je weer schoon wassen, al jouw fouten vergeven en nooit meer over jouw fouten nadenken.

Maar ... Jij mag kiezen. Wanneer je in geloof voor Jezus kiest, ben je weer schoon en zijn al jouw fouten vergeven. Wanneer jij voor Jezus kiest, zal God nooit meer aan jouw fouten denken. De Bijbel zegt:

Zo ver als het oosten is van het westen, zo ver heeft Hij onze zonden van ons verwijderd. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt zich de HEER over wie Hem vrezen.
(Psalm 103:12-13)

Lieve vriend of vriendin, laat de zon niet meer ondergaan, voordat jij de keuze hebt gemaakt voor Jezus. Hoe geweldig mooi zal het zijn, als je vanavond je hoofd op je kussen legt, en weet dat je voor eeuwig gered bent. Hoe mooi zal het zijn, dat je weet dat al jouw zonden vergeven zijn en God daar nooit meer over

nadenkt. Hoe mooi zal het zijn, dat je weet dat wanneer je sterft, je voor eeuwig met God in de hemel leeft. God heeft alles voor jou gedaan, en God wil niets liever dan dat jij de keuze voor Hem maakt. Wanneer je voor God kiest, zal de gehele hemel juichen van blijdschap! Er zal vreugde losbreken, want de hemel ziet dat er een kostbare mens voor eeuwig gered is! De Bijbel zegt:

Zo zeg Ik u, is er blijdschap vóór de engelen van God over één zondaar die zich bekeert. (Lukas 15:10)

God, Jezus en alle engelen willen dat jij de keuze voor Jezus maakt. Vandaag is het mogelijk om vergeving van God te ontvangen, om de relatie met God te herstellen en voor eeuwig bij God in de hemel te zijn.

Lieve vriend of vriendin, wanneer jij deze keuze voor Jezus wil maken, dan is het belangrijk om met een gelovig gebed tot God te bidden. De Bijbel zegt:

Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God Hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered. (Romeinen 10:9)

Vandaag mag jij tot God bidden, en Hij zal je redden. Misschien heb je nog nooit gebeden, daarom wil ik jou helpen met een voorbeeldgebed. Wanneer je het volgende gebed bidt met een gelovig hart, dan ben je gered. Dan ben je helemaal schoongemaakt, zijn al jouw tekortkomingen en zonden vergeven, is jouw relatie met God hersteld en mag jij de eeuwigheid met God doorbrengen in de hemel.

Het is belangrijk om dit gebed niet alleen te lezen, maar ook uit te spreken met jouw mond. Iedereen die belijdt (zegt) dat Jezus de Heer is, en dit gelooft in zijn hart, zal gered worden.

Spreek het volgende gebed in geloof uit:

Lieve Vader in de hemel,

Ik spreek tot U met een gelovig hart. Vader, ik weet dat ik in het verleden fouten heb gemaakt en voor mijzelf heb geleefd. Ik zie nu in dat dit niet goed was. Wilt U mij vergeven voor al mijn fouten en tekortkomingen. Vader, ik geloof dat U Uw Zoon Jezus naar de aarde heeft gestuurd. Ik geloof dat Hij is gestorven voor mijn zonde aan het kruis en ik geloof dat Hij na drie dagen is opgestaan uit de dood. Dank U Vader dat U mij vergeeft, en dat ik vandaag een kind van U ben geworden. Dank U dat ik nu weer helemaal schoon ben, en ik in een relatie met U mag leven. Vul mij met Uw Heilige Geest. Heilige Geest van God, wilt U mij leiden en helpen in mijn leven, zodat ik de juiste keuzes maak. Dank U dat Jezus vanaf vandaag mijn Heer is en Hij mij heeft gered.

In Jezus naam, amen.

Wanneer jij dit gebed in geloof hebt gebeden, dan mag ik je van harte feliciteren! Vanaf vandaag ben jij een kind van God geworden en ben jij van binnen helemaal nieuw geworden!

Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. (2 Korinthe 5:17)

Als je het gebed hebt gebeden, ben je nu 'één in Christus'. Je leeft niet meer alleen op de aarde, maar je leeft samen met Jezus Christus. Wanneer je in de spiegel kijkt, zie jij er nog hetzelfde uit. Maar van binnen heeft God jou helemaal nieuw gemaakt. Het hart van zonde heeft God van jou weggenomen, en Hij heeft jou een nieuw hart gegeven. Misschien doe je soms nog wel verkeerde dingen, maar God zal je helpen om de zonde en de

verkeerde dingen te overwinnen. Jij bent nieuw, en God heeft jou zeer lief.

Lieve vriend of vriendin, ik ken jou nog niet. Maar God kent jou beter dan dat jij jezelf kent. En God heeft jou erg lief. God houdt zoveel van jou, dat Hij niet wil dat je problemen of zorgen hebt. 1 Petrus 5:7 zegt: *'Leg de last van uw zorgen op Hem, want u ligt Hem na aan het hart.'* Hij wil voor jou zorgen. En Hij wil jou helpen in alle noden en problemen waarin je nu zit. Of je nu een verslaving, een familieprobleem, een financieel probleem, of een gezondheidsprobleem hebt: God wil jou helpen, en ziet al jouw nood en pijn. Hij wil jou helemaal herstellen en voor jou zorgen.

In de volgende hoofdstukken wil ik jou verder op weg helpen, zodat je de juiste stappen maakt in het geloof. Vanaf vandaag mag je namelijk samen met God leven, en wil God voor jou zorgen. Ik wil je helpen om God beter te leren kennen.

STAP 1: BIDDEN MET GOD

In het vorige hoofdstuk heb je misschien voor het eerst gebeden met God. Maar God wil het niet bij één keer houden. God wil een relatie met jou. En hoe kun je een relatie met iemand hebben zonder te praten? Door te praten kunnen wij relaties in stand houden. Wanneer wij bij iemand op bezoek komen, dan praten we met elkaar. Hoe gek zal het zijn als je iemand bezoekt, en je spreekt met geen woord tot diegene? Je zit gewoon op de bank, kijkt elkaar twee uur lang aan, en verlaat de ruimte zonder iets te zeggen of een gebaar te maken?

God is een God van relatie. Dit betekent dat God graag een gesprek met jou wil en met jou wil communiceren. God vindt het geweldig om van je te horen en Hij luistert aandachtig. God is altijd bij jou, maar toch wil Hij graag van jou weten wat je op een dag voor leuks hebt gedaan. Of waar je tegenop kijkt. Je mag alles delen met God, van de alledaagse zaken tot jouw diepste pijn. God wil graag van jou horen.

God wil niet alleen van jou horen, God wil ook graag jouw problemen en zorgen oplossen. De Bijbel zegt:

Leg de last van uw zorgen op Hem, want u ligt Hem na aan het hart. (1 Petrus 5:7)

Oftewel, je mag aan God jouw problemen geven, en Hij wil deze problemen voor jou oplossen. Natuurlijk betekent dit niet dat we zelf onze verantwoordelijkheden niet meer nemen. Maar het is belangrijk om te weten dat God ons wil helpen, en onze problemen wil oplossen, zoals een Vader voor Zijn zoon of dochter zal zorgen. Wij mogen Hem alles toevertrouwen.

God wil ook tot ons spreken. Bidden is geen eenrichtingsverkeer, waarbij wij tot God spreken, en God nooit terug spreekt. God wil ook graag tot jou spreken, en Hij doet dat elke

dag. God heeft zelfs al tot jou gesproken, want God heeft jou overtuigd om het gebed van het vorige hoofdstuk mee te bidden. Dat God tot ons spreekt, lezen wij in de Bijbel.

Mijn schapen (Dat zijn de gelovigen) horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij. (Johannes 10:27, HSV)

God spreekt tot jou, alleen is het belangrijk om Gods stem te leren verstaan. Wanneer God spreekt, is het meestal niet een hoorbare stem van buitenaf of een donderslag. God spreekt in jouw binnenste. Het is een zachte en liefdevolle stem, dat tot jou spreekt. En het is belangrijk om deze stem te leren kennen. En dat kost tijd, maar zal zeker goed komen.

STAP 2: BIJBELLEZEN

Naast een stem in jouw binnenste, wil God ook op een andere manier tot jou spreken. Dit is door de Bijbel. De Bijbel is geïnspireerd door God zelf. Veel auteurs hebben de Bijbel geschreven, maar ze werden allemaal door God geleid. Wanneer je de Bijbel leest, mag je weten dat het God zelf is die tot jou spreekt.

In de Bijbel vind je twee delen: het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Ik raad jou aan om in het Nieuwe Testament te beginnen. Een goed Bijbelboek om mee te beginnen is het evangelie van Johannes. In dit evangelie lees je over Jezus, hoe Hij op de aarde geleefd heeft, Zijn onderwijs en over Zijn kruisiging en opstanding uit de dood. Dit is een goede startpositie om Jezus te leren kennen. Vervolgens kun je de andere evangeliën, dit zijn Mattheüs, Markus en Lukas, lezen. Deze spreken ook over het leven van Jezus op aarde en laten zien hoe Jezus is. Daarna kun je de rest van het Nieuwe Testament en Oude Testament lezen.

De Bijbel is niet een geschiedenisboek. De Bijbel is geschreven voor jou. Wanneer je leest dat Jezus iets voor iemand anders deed, wil Hij dat ook voor jou doen! Wanneer je leest dat de apostel Paulus een brief schreef aan een kerk in de eerste eeuw na Christus, dan mag jij ook leren van deze brief. Het is voor jou, ook vandaag. Je zult ontdekken dat de Bijbel erg actueel is. Ook vandaag heb je de wijze lessen van de Bijbel nodig.

De Bijbel lees je niet alleen, maar je doet dit samen met God. Voordat je de Bijbel gaat lezen, vraag dan aan God: ‘Vader, wilt U mij helpen om Uw Bijbel te verstaan?’ De Bijbel is niet moeilijk, als je het maar samen met God leest. Want God, de auteur van de Bijbel, wil jou alles uitleggen! Daarnaast mag je natuurlijk altijd een andere Christen een vraag stellen over de Bijbel of over iets wat je nog niet begrijpt. Je mag ook altijd aan

mij een vraag stellen via de mail, mijn mailadres vind je achter in dit boek.

De Bijbel is ook niet een normaal boek. Het is een levend Boek. Wanneer je de Bijbel leest, zul je veel ontdekken. Het is als voedsel voor jouw binnenste. Zoals je voedsel eet om je natuurlijke honger te stillen, zo 'eet' je de Bijbel om je geestelijke honger te stillen.

De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God. (Matteüs 4:4)

Lees dus de Bijbel, want hierdoor zul je veel ontdekken over God, over Zijn liefde voor jou, hoe God wil dat je leeft en waarom God jou gemaakt heeft.

Het is ook belangrijk om te weten dat God geen formulier bijhoudt met: heb jij vandaag wel in jouw Bijbel gelezen? Nee! God heeft de Bijbel aan jou gegeven, zodat je mag leren wie God is. Hierdoor leer je God en Jezus beter kennen. Het gaat er niet om hoe vaak en hoe lang je in de Bijbel leest, het gaat om jouw relatie met God. En dit wordt versterkt door Bijbel te lezen. Oftewel: Bijbellezen is belangrijk, maar maak er geen religie van! Religie is dat je allemaal wetten en regels voor jezelf stelt, zodat God van je moet houden. God werkt niet met religie, God werkt met genade. Hij houdt van jou, en dat heb je helemaal niet verdiend.

Wanneer je een Bijbel koopt, dan raad ik jou aan om een NBV21 of een BGT te kopen. Je hebt verschillende Bijbelvertalingen, en de NBV21 en BGT zijn makkelijker geschreven voor mensen die net tot geloof zijn gekomen, en nog niet alle Bijbelse begrippen kennen. Wanneer je langer tot geloof bent gekomen en de Bijbelse begrippen kent, kun je een HSV kopen, want dit is ook een goede vertaling, alleen iets moeilijker.

STAP 3: ZOEK EEN KERK

Misschien voel jij je nog een beetje overweldigd. Het is ook zo'n belangrijke en mooie keuze dat je hebt gemaakt! Maar het is erg belangrijk om een kerk bij jou in de buurt te zoeken. Je gaat op ontdekkingstocht, en je zult veel dingen over God leren. En je mag leren van mensen (wij noemen ze broeders en zusters) die al verder staan in het geloof. Zij hebben de eerste stappen in het geloof al meegemaakt. Zij weten precies hoe het is om in jouw schoenen te staan. En zij willen jou graag helpen om jou verder op weg te helpen.

De kerk is een prachtige plek, waar de kinderen van God bij elkaar komen om God te aanbidden, om onderwijs te ontvangen uit de Bijbel en om te groeien in het geloof. De kerk is ook een prachtige plek waar je met vragen terecht kan. Of misschien wil je nog ergens gebed voor. Denk bijvoorbeeld aan een verslaving, een ziekte of iets anders wat jou moeite geeft. De Bijbel zegt dat het erg krachtig is wanneer we samen bidden, en God zal machtig werken door het gebed heen. God wil voor jou zorgen, en God heeft hiervoor mensen aangesteld. Deze mensen kun je vinden in de kerk.

Zoek een goede kerk bij jou in de buurt. Een goede kerk is een kerk waarin God werkzaam is. Dat is een kerk waar je hoort over mensen die tot geloof komen, mensen die genezen, waar de Bijbel wordt gesproken en waar wordt geleerd om steeds meer op Jezus te lijken. Niet door je eigen werken, want dat had je in het verleden al geprobeerd, en dat werkte niet. Maar doordat God je helpt en bekrachtigt om op Jezus te lijken.

Het kan ook goed zijn om bij een kerk een basiscursus te volgen over het geloof. Je kunt bijvoorbeeld naar de website van Alpha-cursus.nl gaan en kijken of er een kerk bij jou in de buurt een Alpha-cursus geeft. Deze cursus is speciaal gemaakt voor mensen die pas tot geloof zijn gekomen, of voor mensen die

gewoon geïnteresseerd zijn in het evangelie, en niet geloven. Mocht je nog niet de keuze voor Jezus hebben gemaakt, dan ben jij ook van harte welkom op een Alpha-cursus!

Naast een kerk kun je ook op andere manieren onderwijs ontvangen over de Bijbel en over God. Op mijn eigen website, LivingGospel.nl, kun je veel onderwijsmateriaal en gratis e-books lezen over de Bijbel en over God. Je kunt ook op YouTube naar onderwijs luisteren of kerkdiensten bekijken. Veel kerken hebben hun kerkdiensten op YouTube staan, dus via het YouTubekanaal van de kerken kun je hun preken bekijken. Vul de naam van de kerk en de plaatsnaam in YouTube, en je kunt de kerkdiensten bekijken. Je kunt ook op zoek gaan naar goede Christelijke boeken in een Christelijke boekenwinkel of via een webshop. Ik wil wel zeggen dat het enorm belangrijk is om in een kerk aanwezig te zijn, en niet (altijd) de diensten online te bekijken. YouTube kerkdiensten zijn dus geen vervanging voor de echte kerkdiensten, maar zijn een aanvulling.

Ik wil jou graag helpen om een goede kerk bij jou in de buurt te vinden. Je mag mij altijd een mail sturen met de stad of dorp waarin je woont. Dan zoek ik samen met jou mee.

STAP 4: DE HEILIGE GEEST HELPT

Het is belangrijk om te beseffen dat je nooit alleen bent. God is altijd bij jou. Zoals wij al zagen, bestaat God uit drie ‘Personen’, namelijk God de Vader, Jezus de Zoon en de Heilige Geest. Wanneer je tot geloof bent gekomen, woont de Heilige Geest in jou. Hij is altijd bij jou, en Hij zal je helpen op aarde. Zo zal Hij tot jou spreken en zal Hij jou leiden. Hij helpt jou ook om op Jezus te lijken. De Heilige Geest is de beste Helper en zal jou alles leren wat je moet weten.

Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest, die de Vader jullie in mijn naam zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat Ik tegen jullie gezegd heb. (Johannes 14:26)

De Heilige Geest helpt jou om de Bijbel te begrijpen, Hij leert jou hoe je moet bidden en Hij helpt jou om los te breken van de verkeerde dingen die je vroeger deed.

Maar de Heilige Geest wil nog meer in jouw leven doen. Hij wil jou kracht geven.

Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om mijn getuigen te zijn.’ (Handelingen 1:8)

Dit wordt ook wel ‘De doop in de Heilige Geest’ genoemd. De doop betekent dat je helemaal bent ondergedompeld in iets, bijvoorbeeld in water. Wanneer je in een zwembad duikt, is het water helemaal om jou heen. Zo wil de Heilige Geest ook jou helemaal onderdompelen met Zijn kracht. De doop in de Heilige Geest geeft jou vrijmoedigheid om het goede nieuws met anderen te delen. En je zult merken dat de Heilige Geest je gaat veranderen van binnenuit. Je zult heiliger leven, niet omdat het een

verplichting is, maar omdat je een sterk verlangen ontvangt om heilig te leven.

De Heilige Geest ontvang je op dezelfde manier als je redding. Je vraagt God om de Heilige Geest, en God zal je de doop van de Heilige Geest geven. De doop in de Heilige Geest is niet een voorwaarde om gered te worden en de eeuwigheid bij God in de hemel door te brengen, maar is wel erg belangrijk voor jouw leven hier op aarde. Je ontvangt namelijk Gods kracht en vrijmoedigheid. Wanneer je naar de kerk gaat, mag je daar vragen of ze voor je willen bidden dat je gedoopt wordt in de Heilige Geest. Hierdoor zul je helemaal in de 'fik' staan voor God. Dit zien wij terug in het leven van de leerlingen van Jezus.

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. (Handelingen 2:1-4)

Misschien zul jij geen letterlijk vuurvlammen zien en een hevige windvlaag horen. Maar in de onzichtbare (geestelijke) wereld zal dit wel gebeuren in jouw leven. De Heilige Geest zal jou helemaal vervullen, en je zult in vuur en vlam staan voor God. Hierdoor zul je in vreemde talen spreken die Gods Geest door jou heen spreekt en zal je vrijmoedigheid en kracht ontvangen om ook andere mensen over Jezus te vertellen.

STAP 5: WEES EEN DISCIPEL

Wanneer je tot geloof bent gekomen en Jezus hebt aangenomen, ben je begonnen als discipel van Jezus. Een discipel is een leerling en volgeling van Jezus. Oftewel, alles wat Jezus ons geleerd heeft mogen wij doen. En alles wat Jezus voorgedaan heeft in Zijn leven, mogen wij ook doen. Wij mogen lijken op Jezus.

Wie Hij van tevoren heeft uitgekozen, heeft Hij ook van tevoren bestemd om het evenbeeld te worden van zijn Zoon. (Romeinen 8:29)

Jij bent geroepen om op Jezus te lijken! Natuurlijk doe je dit niet uit je eigen kracht. Je doet dit door de Heilige Geest. Maar het is wel belangrijk om de Heilige Geest ruimte in jouw leven te geven en je te laten leiden door de Heilige Geest, door naar Hem te luisteren.

Ik wil tot slot kijken naar een aantal punten waarin wij Jezus mogen navolgen. Dit doe ik vanuit Handelingen 2. Handelingen laat het leven zien van de eerste discipelen van Jezus en de eerste kerk. Handelingen is als het ware een blauwprint voor de kerk. Hierin staat hoe de eerste kerk leefde, en wij mogen ook zo gaan leven. In Handelingen 2 hield Petrus zijn eerste onderwijzing, of preek, aan de mensen op straat. Na deze preek ontstond de eerste kerk op aarde met heel veel mensen die tot geloof kwamen.

Toen ze (de mensen op straat) dit hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen aan Petrus en de andere apostelen: 'Wat moeten we doen, broeders?' Petrus antwoordde: 'Kom tot inkeer en laat u allen dopen in de naam van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden. (Handelingen 2:37-38)

De eerste stap om een volgeling van Jezus te zijn, is om je leven aan Jezus te geven en tot inkeer te komen. Dat hebben wij in hoofdstuk 3 van dit boek gedaan. Je hebt tegen God gezegd dat je verkeerd had gehandeld, en dat je daar spijt van hebt. Je besluit nu om niet meer uit eigen kracht alles te regelen en uit eigen kracht te proberen om goed te leven. Je vertrouwt nu op God, je laat je leiden door de Heilige Geest en luistert naar de Heilige Geest.

Daarna mag jij je laten dopen in water. De waterdoop is een speciaal moment, waar je in het water gaat, je helemaal kopje-onder gaat, en vervolgens weer opstaat uit het water. Een broeder of zuster zal je op dat moment dopen in water. De waterdoop is niet een symbool of een ritueel. Je laat namelijk je oude leven met zonde achter in ‘het watergraf’, en staat op in een nieuw leven samen met Jezus. Zoals je ziet, hoort de waterdoop en het tot geloof komen bij elkaar. Het is dus belangrijk om je zo snel mogelijk te laten dopen.

Vervolgens word je gedoopt met de Heilige Geest, wat wij in stap 4 hebben behandeld. De doop in de Heilige Geest kan na de waterdoop plaatsvinden, maar kan ook voor de waterdoop gebeuren.

De laatste stap die ik wil behandelen en die in Handelingen 2 staat is:

Allen die tot geloof gekomen waren, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. (Handelingen 2:44)

De gelovigen waren bij elkaar gekomen. Oftewel, de gelovigen gingen naar de kerk of een andere samenkomst waarin Jezus centraal staat. Je mag je in een kerk voegen. Je mag in de kerk van Gods liefde ontvangen en ook uitdelen.

Laat het duidelijk zijn, je wordt gered op basis van jouw geloof, niet omdat je elke zondag naar de kerk gaat. Dit is dus

niet een verplichting om ‘gered te blijven’. Het is erg verstandig om naar de kerk te gaan, en ik raad je dat met heel mijn hart aan, maar je redding hangt hier niet van af. Het zal wel makkelijker voor je zijn om in God te geloven (voor dingen), en om te leren over God.

Dit zijn dus de eerste belangrijke stappen van een discipel van Jezus. Je hoeft niet jaren te wachten om in deze stappen te wandelen, dat mag vandaag al. Vandaag wil God jou alles geven wat je nodig hebt en wil Hij jou de doop in de Heilige Geest geven. Zoek een kerk bij jou in de buurt, en probeer zo snel mogelijk in contact te komen met de mensen in die kerk. Zij willen jou graag helpen in jouw wandel als discipel van Jezus.

NAWOORD

Wanneer jij in geloof een keuze hebt gemaakt voor Jezus, dan wil ik je van harte feliciteren! Je bent nu een kind van God geworden. Je leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Je bent nu namelijk een zoon of dochter van de allerhoogste God! De God die van jou houdt en die jou zeer lief heeft. Jouw reis samen met God zal prachtig zijn, en je zult compleet veranderd worden.

Ik wil jou aanmoedigen: geef God één jaar van jouw leven, en laat God in jou werken en door jou heen werken naar anderen. Je zult er geen spijt van krijgen. Ik weet zeker dat je na dat jaar zal zeggen: ‘Ik voel me veel gelukkiger nu ik God ken, ik ervaar meer rust en voel mij als herboren.’ Je zult nooit meer het leven willen leven dat je hiervoor had geleefd. Alles is veranderd! Tot slot wil ik ook nog voor jou bidden. Je mag je eigen naam plaatsen op de puntjes.

Lieve Vader,

Dank U wel voor ... Dank U dat U hem/haar vandaag hebt laten zien dat U een goede God bent die van hem/haar houdt.

Vader, Openbaar Uzelf in het komende jaar nog meer aan ..., geef ... wijsheid in Uw Bijbel en laat ... in een mooie kerk komen, waarin hij/zij U leert kennen en Uw liefde nog meer gaat ervaren. Dank U dat U ... nooit meer zal verlaten en dat U voor ... een geweldig plan en toekomst heeft. Vader, laat ... op dit moment Uw liefde ervaren en spreek tot zijn/haar hart dat hij/zij vandaag een kind van U is geworden. Geef hem/haar Uw Heilige Geest, zodat hij/zij nooit meer hetzelfde zal zijn. Vader, als ... problemen of verslavingen ervaart in zijn/haar leven, dan vraag ik U om elk probleem en verslaving op te ruimen, zodat ... compleet vrij en in vrede zal leven.

In Jezus naam, Amen

LIVING GOSPEL

In dit hoofdstuk wil ik jou vertellen over Living Gospel.

Living Gospel is ontstaan in april 2020. Sindsdien zijn honderdduizenden mensen bereikt met onderwijs en het evangelie van God via Facebook, Instagram, YouTube en de website www.LivingGospel.nl. Wij zien uit naar de toekomst en wat God gaat betekenen voor de wereld!

Website

Op de website www.LivingGospel.nl ontdek je Gods Woord en zie je dat Gods Woord vandaag actueel is. Op deze website kun je video's bekijken en Bijbelstudies lezen. Je kunt ook gratis e-books lezen op: www.livinggospel.nl/e-books Dit zal jouw geloofsleven een gigantische boost geven.

Sociale media

Living Gospel heeft een eigen Facebookpagina! Op deze Facebookpagina worden alle video's geplaatst en ontvang je korte Bijbelstudies. Ga naar:

www.facebook.com/LivingGospelNL

Instagram is ook een mogelijkheid om mij te volgen. Ga naar:

www.instagram.com/livinggospelnl

YouTube

De video's van Living Gospel zijn te vinden op YouTube. Ga naar: www.youtube.com/@LivingGospelNL

E-mail

Voor vragen, opmerkingen of wanneer jij je leven aan Jezus hebt gegeven, kun je gebruikmaken van het e-mailadres info@LivingGospel.nl.