

GODS KONINKRIJK

TIMO GROOT

ANTWOORDENBOEK

NAKIJKEN

ANTWOORDEN OM TE LEVEN IN
GODS KONINKRIJK. ONTDEK GODS
ZEGENINGEN EN OPDRACHTEN
VOOR JOUW LEVEN.

GEESTELIJK - ZEGENINGEN - OPDRACHT - FYSIEK

Timo Groot

Gods koninkrijk antwoordenboek
Geestelijk – Zegeningen – Opdracht - Fysiek
Door Timo Groot

Voor meer onderwijsmateriaal en Bijbelstudies kun je mijn website www.LivingGospel.nl bezoeken.

Copyright: Timo Groot
Fotografie: Pixabay.com & Pexels.com
8 januari 2024: Eerste druk
Uitgever: Timotheus media

ISBN: 9789083340982

De Bijbelteksten in deze uitgave is ontleend aan de Bijbel in de Herziene Statenvertaling (de HSV).

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of doorgegeven door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Timotheus media. Voor vragen kunt u een mail sturen naar info@LivingGospel.nl.

INHOUD

BEGINVRAGEN.....	3
H1 STARTPOSITIE VAN DE MENS.....	6
H2 PRIJS VAN HET KONINKRIJK.....	9
H3 BELANG VAN HET KONINKRIJK.....	13
H4 INTRODUCTIE KONINKRIJK.....	15
H5 ZEGENINGEN VAN DE BURGER.....	19
H6 VERGEVING EN VERLOSSING.....	23
H7 IN CHRISTUS.....	27
H8 GENEZING EN BEVRIJDING.....	30
H9 LEVEN IN GODS ZEGEN.....	34
H10 LEVEN IN VOORSPOED.....	38
H11 ONTVANGST HEILIGE GEEST.....	41
H14 VERKONDIGEN EVANGELIE.....	52
H15 GENEZEN EN BEVRIJDEN.....	54
H16 DOPEN EN DISCIPELSCHAP.....	56
H17 BEMOEDIG ELKAAR.....	59
H18 DE OVERWINNAARS.....	61
H20 DUIZENDJARIG VREDERIJK.....	65

BEGINVRAGEN

1. Eigen antwoord. Denk bijvoorbeeld aan geestelijk koninkrijk, evangelie, genadegaven, evangelie verkondigen, Jezus Zijn opdrachten, Jezus is Koning, wij zijn koningskinderen, geestelijke realiteit, duizendjarig vrederijk, etc.

2. Eigen antwoord. Bijvoorbeeld: Zodat ik leef in de perfecte zegen en wil van Gods leven en dat ik weet wat God van mij vraagt. Zodat ik een goede basis heb om zelf gezegend te zijn, en weet hoe ik de zegen van God kan doorgeven aan de mensen om mij heen.

3. Eigen antwoord. Bijvoorbeeld: Zeer relevant. Het koninkrijk van God was niet alleen bedoeld voor de tijd van het boek Handelingen, maar ook voor vandaag. Het is belangrijk om te weten waarmee God mij wil zegenen en hoe ik tot een zegen kan zijn.

4. Eigen antwoord. Bijvoorbeeld: Het koninkrijk van God is een geestelijke realiteit die we ervaren door de Heilige Geest en de regerende positie waar Jezus ons heeft gezet. Jezus heeft de heerschappij ontvangen en geeft deze heerschappij door aan Zijn volgelingen, zodat wij burgers van het koninkrijk zijn geworden. Vandaag mogen wij als afgezanten van Jezus wandelen op aarde en in de toekomst zal Jezus fysiek de heerschappij voeren op aarde tijdens het duizendjarig vrederijk.

5. Een aantal zegeningen zijn:

- Vergeving van zonden
- Verlossing van zonden
- Rechtvaardigheid en heiligheid
- In Christus zijn
- Verlossing van de geestelijke dood en eeuwig leven

LIVING GOSPEL

- Genezing van ziektes en gezondheid
- Bevrijding van demonen
- Leven in de zegen
- Vrijgekocht van de vloek
- Voorziening en voorspoed
- Ontvangst van de Heilige Geest
- Intimiteit met God
- Het lichaam van Christus: jouw broeders en zusters
- Gods bescherming
- Overwinningen
- Leven in genade
- Leven in wijsheid
- Leven in vrede en blijdschap

6. Een aantal opdrachten zijn:

- Verkondigen van het evangelie
- Het zijn van een getuigenis
- De zieken genezen
- De demonen uitdrijven
- Mensen dopen
- Discipelschap geven
- Elkaar bemoedigen met de gaven van de Geest
- Elkaar helpen en dienen

7. Voorbeelden zijn: Oudstenbediening, Bijbelleraar, evangelist, schoonmaakteam van de kerk, ondersteuning in het techniekteam, welkomstdienst, koken voor daklozen, voor mensen bidden, etc.

8. Eigen antwoord.

9. Eigen antwoord. Voorbeelden voor een nee-antwoord: Ik heb het nodig om openbaring te ontvangen over de zegening.

10. Eigen antwoord.

LIVING GOSPEL

11. Eigen antwoord. Bijvoorbeeld: Ik wil leren om te evangeliseren, ik wil weten hoe ik de zieken in Jezus Naam genees, ik wil Gods voorspoed ontvangen, zodat ik een zegen kan zijn voor de mensen om mij heen. Etc.

12. Eigen antwoord. Bijvoorbeeld: een eigen bedrijf beginnen, fulltime evangelist, meer klusjes doen in de kerk, vrijwilligerswerk bij een organisatie, zendingswerk, etc.

H1 STARTPOSITIE VAN DE MENS

1. De mens was bedoeld om een kroon op de schepping te zijn en te heersen over de schepping. Daarnaast wilde God een persoonlijke relatie met de mens aangaan.

2. De algemene doelen zijn te vinden in de Bijbel en dit is onder andere het gelijkvormig worden aan de Here Jezus door de kracht van de Heilige Geest en een levende relatie met God te leven.

3. Wij weten welke unieke doelen God voor ons heeft door tijd te nemen om naar Zijn Heilige Geest te luisteren. De unieke doelen zijn persoonlijk en ze kunnen verschillen per persoon. Denk bijvoorbeeld aan het starten van een weeshuis in Brazilië of het vertalen van de Bijbel voor een volk zonder Bijbelvertaling.

4. Mensen zijn geschapen naar het beeld van God. Dit betekent dat we op God lijken. God kan bijvoorbeeld spreken, en wij kunnen spreken. God kan liefhebben en wij kunnen liefhebben. Helaas is dit beeld vertroebeld door de zondeval.

5. Genesis 1:28: *‘En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen!’*

6. De duivel was een cherub (lucifer), gemaakt door God, en ooit een toonbeeld van volkomenheid, wijsheid en schoonheid. De duivel was gemaakt om muziek te maken voor God en hij was aanwezig op Gods heilige berg.

LIVING GOSPEL

7. De duivel loog tegen Eva en zei dat zij niet zou sterven als zij van de verboden vrucht zou eten en dat haar ogen geopend zouden worden en zij als God zou zijn.

8. De relatie tussen God en de mens werd ernstig verstoord. God en de mens konden niet meer met elkaar leven in de hof van Eden. De mens werd uit de hof gestuurd, en moest zwoegen op de aarde en leefde onder de vloek.

9. Dit zijn een aantal gevolgen van de zondeval:

- Levende relatie met God is ernstig verstoord.
- Nieuwe koning heerst over de mens: de duivel en de zonde.
- De mens leeft niet meer in de belofte en zegen van God.
- De schepping en de mens zijn sterfelijk geworden.
- De mens moet hard zwoegen tot zijn dood.
- De mens wacht op het oordeel en de verdoemenis.

10. Romeinen 7:24-25 zegt: *‘Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Ik dank God, door Jezus Christus, onze Heere.’* Paulus beschreef zichzelf dus als een ellendig mens, die verlost moest worden van het lichaam van de dood. Dit werd tot stand gebracht door Jezus, die Hem verlost van de geestelijke dood.

11. Dit betekent dat de gevolgen van de zondeval ongedaan gemaakt worden door de verlossing in Jezus Christus. Iedereen wordt eerst geboren ‘in Adam’, en verdient dus straf en oordeel. Maar door geboren te worden in Christus, komen wij vrij van alle straf en oordeel. Wij mogen dan voor eeuwig met God leven.

12. Twee bomen die in de hof van Eden stonden, waren de boom van kennis van goed en kwaad en de boom des Levens. Adam en Eva mochten niet eten van de boom van kennis van goed en kwaad.

LIVING GOSPEL

13. Niet waar. Samen met de duivel werden ook andere engelen God ongehoorzaam. De duivel is de aanvoerder van de ongehoorzame engelen.

14. De gevolgen van de duivel zijn:

- De duivel wordt neergeworpen in de hel.
- De duivel is verbannen van Gods heilige berg.
- De duivel verloor zijn schoonheid en zijn volmaaktheid.

15. Niet waar, wij hoeven, wanneer wij in Christus zijn, niet bang te zijn voor de duivel. Jezus heeft hem ontwapend, te schande gemaakt en over hem getriomfeerd. Wij worden beschermd door Jezus en hebben van Hem autoriteit ontvangen over de duivel.

H2 PRIJS VAN HET KONINKRIJK

1. Omdat God van de mensen houdt en daardoor wilde Hij ons redden. Het was de liefde van God die hiertoe leidde.

2. Niet waar. God had jou al lief voordat jij tot geloof kwam. 1 Johannes 4:19 zegt: *‘Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft.’* Dus voordat jij tot geloof kwam, had God jou al lief.

3. Omdat God rechtvaardig is en onrechtvaardigheid niet kan tolereren. Rechtvaardigheid is een karakter van God en Hij kan niet tegen Zijn eigen karakter ingaan.

4. De prijs voor Gods koninkrijk was het bloed (of het leven) van Jezus Christus, de Zoon van God. Jezus moest aan het kruis sterven, om verzoening te doen voor ons. Hierdoor kon Gods koninkrijk weer gevestigd worden op aarde. Romeinen 3:25 zegt: *‘Hem (Jezus) heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof in Zijn bloed. Dit was om Zijn rechtvaardigheid te bewijzen vanwege het voorbijgaan aan de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God.’*

5. Jezus nam afstand van Zijn gestalte van God, en nam de gestalte van een mens aan. Hij werd gelijk aan een mens. Jezus werd geboren uit de maagd Maria en groeide op als een mens (van baby tot volwassene).

6. De dood kon Jezus niet vasthouden. De dood is namelijk het loon van de zonde (Romeinen 6:23), en aangezien Jezus nooit gezondigd had, kon de dood Hem niet vasthouden. Daarnaast werd Jezus opgewekt door de Heilige Geest. Hij vertrouwde God dat Hij Hem weer zou opwekken uit de dood.

7. Eigen beoordeling van de Bijbelteksten. Voorbeeld van Bijbelteksten:

Dit is Mijn gebod: dat u elkaar liefhebt, zoals Ik u liefgehad heb. Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. U bent Mijn vrienden, als u doet wat Ik u gebied. (Johannes 15:12-14)

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. (Johannes 3:16)

8. Jezus wist al geruime tijd van tevoren dat Hij gekruisigd zou worden. Jezus kende namelijk de profetieën van het Oude Testament, die zeiden dat de Messias zou lijden (Denk bijvoorbeeld aan Jesaja 53). Daarnaast staat in de evangeliën dat Jezus al geruime tijd van tevoren tegen Zijn discipelen zei dat Hij moest lijden in Jeruzalem. Dit deed Jezus een paar keer.

9. Je komt in het koninkrijk van God door te geloven en Zijn geboden op te volgen. Ook de wedergeboorte is belangrijk om (optimaal) te functioneren in het koninkrijk van God.

10. Het lichaam is onze aardpak en daarmee kunnen wij bewegen en zijn wij zichtbaar voor de mensen. De ziel is de menselijke kant van ons leven en bevat onze gedachten, karakters, persoonlijkheden en wil. De geest is onze geestelijke persoonlijkheid en hiermee kunnen wij in contact komen met God en in de geestelijke wereld functioneren.

11. Tijdens de wedergeboorte komt de geest van de mens tot geboorte. De geest van de mens was dood door de zonde van Adam, en tijdens de wedergeboorte komt de geest weer tot leven. Hierdoor is de relatie tussen God en de mens hersteld.

12. De drie stappen van de wedergeboorte zijn:

1. De bekering
2. De waterdoop in water
3. De doop in de Heilige Geest.

Dit staat in Handelingen 2:38: *‘En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.’*

13. Niet waar. Wij ontvangen de kracht en de hulp van de Heilige Geest om rechtvaardig te worden. Vanuit onze eigen kracht gaat dit nooit lukken, maar met de kracht van de Heilige Geest lukt dit wel.

14. Niet waar. Wij mogen kinderen van God zijn en afhankelijk van God blijven. God wil ons altijd helpen. Daarnaast hebben wij elkaar als broeders nodig. Wij mogen hulp ontvangen van elkaar en van God.

15. Ja, iedereen leeft voor eeuwig. De rechtvaardigen leven voor eeuwig met God in de hemel, terwijl de onrechtvaardigen voor eeuwig in de hel leven.

16. Deze Bijbeltekst betekent dat wij vooruit moeten blijven kijken en niet achterom moeten kijken. Wij mogen het verleden achter ons houden met alle zonden en houden nu onze ogen gericht op Jezus en het koninkrijk van God.

17. Dit is belangrijk, omdat kinderen mooie eigenschappen hebben. Kinderen geloven alles en voelen zich afhankelijk van God. Zo mogen ook wij God in alles geloven en mogen wij ons afhankelijk voelen van God.

18. Waar. Jezus heeft alle zonden gedragen aan het kruis. Dit betekent echter niet dat iedereen automatisch gered is.

LIVING GOSPEL

Mensen moeten geloven dat Jezus voor hen stierf en opstond uit de dood en moeten Gods geschenk van vergeving en genade aannemen.

19. Aan de ene kant is Gods koninkrijk gratis voor ons. Jezus heeft namelijk de prijs betaald, waardoor Hij ons heeft verzoend met God de Vader. Aan de andere kant moeten wij deze genade aannemen met geloof en moeten wij Gods genade aanvaarden. Wanneer wij dit niet doen, dan komen wij ook niet in Gods koninkrijk. Dus ja, Gods koninkrijk is gratis, maar wij moeten Gods genade wel aannemen door ons geloof.

H3 BELANG VAN HET KONINKRIJK

1. Johannes de Doper predikte dat het koninkrijk van God nabijgekomen is. Mattheüs 3:1-2: *‘In die dagen trad Johannes de Doper op en hij predikte in de woestijn van Judea, en zei: Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.’*

2. Dit laat zien dat Jezus recht had op de troon van koning David, dat Hij tot een koninklijk geslacht behoorde en Hij de langverwachte Koning is, die aan David werd beloofd. Jezus zal voor eeuwig op de troon van Zijn vader David zitten.

3. De duivel wilde alle koninkrijk op de aarde aan Jezus geven, wanneer Jezus hem zou aanbidden. De duivel heeft de macht over alle koninkrijken gekregen van Adam. Adam gehoorzaamde de duivel door tegen God te zondigen. Daardoor had Adam een nieuwe ‘koning’ over zichzelf aangesteld, en dat was de duivel.

4. Jezus predikte over het koninkrijk van God. Markus 1:14-15 zegt: *‘En nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus naar Galilea en predikte het Evangelie van het Koninkrijk van God, en Hij zei: De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgekomen; bekeer u en geloof het Evangelie.’*

5. Dit is waar. In Mattheüs 28:18 staat: *‘En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.’* Alle macht is al gegeven aan Jezus.

6. Niet waar. De discipelen verkondigden het koninkrijk van God en zij deden verschillende wonderen om te laten zien dat Gods koninkrijk is gekomen, zoals zieken genezen en demonen uit te drijven. Lukas 9:1-2: *‘Hij riep Zijn twaalf discipelen bijeen en gaf aan hen kracht en macht over alle demonen,*

en om ziekten te genezen, en Hij zond hen op weg om het Koninkrijk van God te prediken en de zieken te genezen.'

7. Jezus sprak met de discipelen over de zaken van het koninkrijk van God. Handelingen 1:3: *'Hij heeft Zichzelf, nadat Hij geleden had, ook levend aan hen vertoond, met veel onmiskenbare bewijzen, veertig dagen lang, waarbij Hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het Koninkrijk van God betreffen.'*

8. Niet waar. In het boek Handelingen lezen we juist dat de discipelen spraken over het evangelie van het koninkrijk van God en dit evangelie aan iedereen verkondigde. Het klopt dat Jezus nu niet fysiek op aarde is, maar door de gemeente van Christus werkt Jezus nog steeds op aarde.

9. Iedere wedergeboren christen maakt onderdeel uit van het koninkrijk van God. Het is dus belangrijk om wedergeboren te zijn. Een christen komt niet pas in Gods koninkrijk op het moment dat hij sterft, maar al op het moment dat hij wedergeboren wordt.

10. Dit betekent dat iemand niet meer leeft onder de heerschappij van de duivel, maar leeft onder de heerschappij van Jezus. De duivel, de vloek en de zondemacht hebben geen recht meer op je leven. Je behoort nu Jezus Christus toe.

H4 INTRODUCTIE KONINKRIJK

1. Basileia betekent ‘koningschap’ of ‘koninkrijk’. Chirstos betekent ‘Christus’ of ‘gezalvde’.

2. Jezus Zijn koningschap begon toen Hij door Johannes de Doper werd gedoopt en toen de Heilige Geest op Hem kwam.

3. Een aantal verschillen zijn:

1. De koning van een aards koninkrijk sterft, Jezus leeft voor eeuwig.

2. Een aards koninkrijk wordt beschermd door een aards leger, Jezus werd niet beschermd toen Hij op aarde was door een leger. (Jezus moest juist lijden)

3. Een aards koninkrijk kan onrechtvaardig zijn en fouten maken, Jezus maakt nooit fouten en is rechtvaardig.

4. Dit is niet waar. Jezus zei dat Hij een Koning is, maar dat Zijn koninkrijk geen aards koninkrijk is. Johannes 18:36-37: *‘Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Als Mijn Koninkrijk van deze wereld was, zouden Mijn dienaars gestreden hebben, opdat Ik niet aan de Joden overgелеverd zou worden, maar nu is Mijn Koninkrijk niet van hier. Pilatus dan zei tegen Hem: U bent dus toch een koning? Jezus antwoordde: U zegt dat Ik een Koning ben. Hiervoor ben Ik geboren en hiervoor ben Ik in de wereld gekomen: om voor de waarheid te getuigen. Iedereen die uit de waarheid is, geeft aan Mijn stem gehoor.’*

5. Volgens Lukas 17 is Gods koninkrijk binnen in ons. Dit is de plek waar Jezus fysiek aanwezig was, of waar Zijn evangelie werd gepredikt. *‘En toen Hem door de Farizeeën gevraagd werd, wanneer het Koninkrijk van God zou komen, antwoordde Hij hun en zei: Het Koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze. En men zal niet zeggen: Zie hier of*

zie daar, want, zie, het Koninkrijk van God is binnen in u.’
(Lukas 17:20-21)

6. Ja, want gelovigen maken onderdeel uit van Gods koninkrijk. Dit betekent dat gelovigen Gods koninkrijk laten zien aan de wereld om hen heen. Kolossenzen 1:13 laat zien dat wij op dit moment zijn geplaatst in Gods koninkrijk.

7. Dit betekent dat iemand wedergeboren moet worden en pas dan in Gods koninkrijk kan binnenkomen. Oftewel, iemand zijn geest moet geboren worden. Dit laat ook zien dat Gods koninkrijk een geestelijk koninkrijk is.

8. Dit is niet waar. Jezus heeft al alle macht ontvangen op het moment dat Hij opstond uit de dood. Daarnaast heeft Jezus alle overheden en machten ontwapend en te schande gemaakt. De duivel heeft dus geen wapens meer, want hij is al ontwapend.

9. Jezus heeft de sleutels van de dood en het dodenrijk in Zijn bezit. Openbaring 1:18: *‘Ik (Jezus) ben degene die leeft; Ik was dood, maar nu leef Ik, tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk.’*

10. Niet waar. Jezus deed wonderen, doordat Hij vervuld was met de Heilige Geest. Zo kunnen wij vandaag ook wonderen doen, omdat wij ook de Heilige Geest hebben (of mogen) ontvangen. Johannes 5:19: *‘Jezus dan antwoordde en zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De Zoon kan niets van Zichzelf doen, als Hij dat niet de Vader ziet doen, want al wat Deze doet, dat doet ook de Zoon op dezelfde wijze.’* Johannes 5:30 zegt: *‘Ik kan van Mijzelf niets doen. Zoals Ik hoor, oordeel Ik en Mijn oordeel is rechtvaardig, want Ik zoek niet Mijn wil, maar de wil van de Vader, Die Mij gezonden heeft.’* En Johannes 14:10 zegt: *‘Geloof u niet dat Ik in*

de Vader ben en de Vader in Mij is? De woorden die Ik tot u spreek, spreek Ik niet uit Mijzelf, maar de Vader, Die in Mij blijft, Die doet de werken. ’

11. Voorbeelden van wondertekenen:

1. Water veranderen in wijn
2. Zieken genezen
3. Demonen uitdrijven
4. Doden opwekken
5. Voedsel vermenigvuldigen
6. Profeteren
7. Macht over de natuur (storm werd stil, lopen over water, etc.)

12. Dit betekent dat het evangelie van God niet alleen uit vergeving van zonden bestaat, maar uit meerdere onderdelen. Denk bijvoorbeeld aan genezing, bevrijding, het in Christus Zijn, voorspoed, etc.

13. Het koninkrijk van God is een geestelijke realiteit die we ervaren door de Heilige Geest en de regerende positie waar Jezus ons in heeft gezet. Jezus heeft de heerschappij ontvangen en geeft deze heerschappij door aan Zijn volgelingen, zodat wij burgers van het koninkrijk zijn geworden. Vandaag mogen wij als afgezanten van Jezus wandelen op aarde en in de toekomst zal Jezus fysiek de heerschappij voeren op aarde tijdens het duizendjarig vreedrijk.

14. Niet waar. Het klopt dat Gods koninkrijk geestelijk is, maar dit betekent niet dat we Gods koninkrijk nooit zien of ervaren op aarde. Gods koninkrijk laat de kracht van God zien. Dit kan zich vertonen in mensen die gezond worden, mensen die bevrijd worden en andere tekenen die wij op aarde kunnen zien.

15. Voorbeelden:

- Mattheüs 24:14: *‘En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen.’*
- Markus 16:15: *‘En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen.’*
- Mattheüs 28:10: *‘Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.’*

H5 ZEGENINGEN VAN DE BURGER

1. In Nederland hebben wij rechten en plichten. Dit houdt in dat we bepaalde dingen in Nederland mogen doen, dingen niet mogen doen en wij dingen moeten doen. Denk bijvoorbeeld aan het recht op bescherming. Wij worden beschermd door de politie, brandweer en hebben recht op zorg. Daarnaast hebben wij ook plichten, zoals belasting betalen en ons houden aan het wetboek.

In Gods koninkrijk zien wij dit ook. Wij ontvangen zegeningen van God en daarnaast vraagt God aan ons om bepaalde dingen te doen, wat wij in de rest van dit boek zullen zien.

2. Het antwoord kunnen wij lezen in Mattheüs 11:4-6: *‘En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Ga heen en bericht Johannes wat u hoort en ziet: blinden worden ziende en kreupelen kunnen lopen; melaatsen worden gereinigd en doven kunnen horen; doden worden opgewekt en aan armen wordt het Evangelie verkondigd; en zalig is hij die aan Mij geen aanstoot neemt.’* Dit zijn de tekenen die de Messias zou (en zal) doen.

3. Zegeningen die God ons wil geven:

1. Vergeving van zonden
2. Verlossing van zonden
3. Gerechtvaardigd en geheiligd
4. In Christus: een heilig leven
5. In Christus: een leven met autoriteit
6. Verlossing van de dood en het eeuwig leven
7. Genezing van ziektes
8. Bevrijding van demonen
9. Het verbreken van de vloek
10. Het geven van de zegen
11. Leven in voorspoed

LIVING GOSPEL

12. Ontvangst van de Heilige Geest
13. Directe verbinding met God (gebed)
14. Het lichaam van Christus (de kerk)
15. Bescherming
16. Overwinningen
17. Genade
18. Wijsheid
19. Vrede
20. Blijdschap

4. Niet waar. God was niet verplicht om ons te zegenen of om Zijn Zoon naar de aarde te sturen. God heeft dit gedaan uit liefde. God had ook kunnen besluiten om ons niet te zegenen of Zijn Zoon naar de aarde te sturen. Wij mogen weten dat God ons alle zegeningen wil geven, niet omdat Hij dit doet uit een verplichting, maar omdat Hij dit doet omdat Hij van jou houdt.

5. Dit is belangrijk omdat God een persoonlijke God is. God wil graag een relatie met jou opbouwen. Je kunt niet Gods zegeningen ‘opeisen’ zonder een relatie met God. Daarnaast is het heel fijn en goed om een relatie met God te hebben, want hiervoor ben je geschapen. Het is beter om in relatie met God te leven, dan alles op aarde te hebben.

6. Eigen antwoord. Twee voorbeelden:

1. Paulus die schipbreuk leed, maar door God beschermd werd en uiteindelijk vele bezittingen ontving van de inwoners van Malta.
2. Jozef die verkocht werd als slaaf, maar gezegend was in zijn werk bij Potifar en in de gevangenis. Hierdoor werd hij uiteindelijk onderkoning van Egypte.

7. Niet waar. Wanneer het stormt in jouw leven, moet je God blijven vertrouwen. Vanuit de relatie en zegen van God, mag

je in de zegen leven. In het voorbeeld van Jozef betekent dit dat Jozef werkzaam was. Jozef bleef niet in een hoekje ‘wachten op God’, hij kwam in actie en God zegende zijn werk.

8. De beste methode om Gods zegeningen te ontdekken is door de Bijbel te bestuderen en openbaringen te ontvangen van Gods Woord. In de Bijbel staan God Zijn zegeningen. Aangezien de Bijbel waar is, weet je voor honderd procent dat God je wilt zegenen met deze zegeningen uit de Bijbel.

9. Niet waar. God wil ons zegenen met alle zegen. Efeze 1:3 zegt namelijk: *‘Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met **alle geestelijke zegen** in de hemelse gewesten in Christus.’*

10. Deze antwoorden staan in Hebréeën 11. Vers 1 zegt: *‘Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet.’* En vers 6 zegt: *‘Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken.’* Oftewel, je behaagt God met geloof.

11. De tweede uitdrukking is waar, de eerste uitdrukking is verzonnen en staat niet in de Bijbel. Mattheüs 7:7-8: *‘Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opgedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en voor wie klopt zal opgedaan worden.’*

12. Niet waar. Het is belangrijk om Gods zegen door te geven aan de mensen om ons heen. God zegent ons om tot een zegen te kunnen zijn voor de mensen om ons heen.

13. Het is belangrijk om dan twee dingen te doen. Het eerste is om God te danken voor Zijn goedheid en gunst. Het tweede is om geduldig te zijn en te volharden. Oftewel, wij blijven geloven dat Gods zegen zichtbaar wordt in ons leven, en danken Hem alvast voor de zegen.

H6 VERGEVING EN VERLOSSING

1. Zonde betekent dat je je doel mist en in opstand komt tegen God. Zonde zorgt er ook voor dat de vrede verdwijnt. Het erge aan zonde is dat je je doel mist, namelijk leven in een relatie met God en leven onder Zijn zegen. Daarnaast maakt zonde jezelf, de medemens en de wereld kapot.

2. De zonde is niet onschuldig, maar een geestelijke macht. Het is een macht die heerschappij over jou wil voeren. We zien dit bijvoorbeeld terug in het leven van mensen met een verslaving. De zonde zorgt ervoor dat de verslaafde gevangen zit in de zonde. De zonde is niet onschuldig, want het wil jouw leven beïnvloeden en domineren.

3. Dit is niet waar. Wanneer iemand tot geloof komt, heeft God al zijn zonden vergeven en vergeten. Oftewel, God denkt niet meer over onze zonden na en zal ons hiervoor dus niet meer straffen. De straf op de zonde is al door Jezus gedragen.

4. Zelf beoordelen. Twee voorbeeldteksten:

1. Efeze 1:7: *‘In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade.’*

2. Handelingen 10:43: *‘Van Hem getuigen al de profeten dat ieder die in Hem gelooft, vergeving van zonden ontvangen zal door Zijn Naam.’*

5. Berouw hebben over je zonden betekent dat je spijt hebt over iets wat je verkeerd gedaan hebt. Je voelt een obstakel in jouw relatie met God en dit doet je verdriet. Je zonden belijden betekent dat jij je zonde deelt met God en Hem om vergeving vraagt, zodat jouw relatie met God weer is hersteld.

6. Waar. Mattheüs 6:14-15 zegt namelijk: *‘Want als u de mensen hun overtreedingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. Maar als u de mensen hun overtreedingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtreedingen ook niet vergeven.’*

7. Het verschil is dat bij de vergeving van zonden God niet meer nadenkt over onze zonden en ons er niet voor straft. Verlossing van zonden gaat een stap verder. God vergeeft ons niet alleen, Hij geeft ons ook de macht en kracht om los te breken van de zondemacht. Oftewel, Hij bevrijdt ons van de zondemacht.

8. Tijdens de wedergeboorte heeft een gelovige zijn oude zondige natuur gekruisigd aan het kruis. Oftewel, zijn zondige oude natuur is dood. Vervolgens staat de gelovige op in een nieuw leven in Christus, met de Heilige Geest en met rechtvaardigheid. Dit betekent dat wij niet meer hoeven te zondigen, maar mogen leven in Christus. De zonde en de zondemacht horen dus geen rol meer te spelen in het leven van een wedergeboren Christen.

9. Eigen antwoord. Voorbeeld:

Wij waren in de macht van de zonde en de dood. Maar de heilige Geest heeft ons uit die macht bevrijd. En dankzij Jezus Christus krijgen we het eeuwige leven. Wij waren in de macht van de zonde, en de wet kon ons niet redden. Maar God zorgde ervoor dat wij gered konden worden. Hij stuurde zijn Zoon. Zijn Zoon kwam als mens op aarde, waar de zonde heerste. Want alleen zo kon hij de zonde verslaan. Op die manier heeft God een eind gemaakt aan de macht van de zonde. En daardoor kunnen wij nu leven zoals God het wil. Want wij worden geleid door de heilige Geest, en niet meer door onze verkeerde verlangens. (Romeinen 8:2-4, BGT)

10. Deze uitspraak klopt niet, omdat Jezus ons een compleet nieuw leven heeft gegeven. Wij zijn geen zondaars meer, maar rechtvaardigen en heiligen, door de wedergeboorte. Het is mogelijk dat we zondigen, maar dit maakt ons geen zondaars. Wij zijn rechtvaardigen en blijven rechtvaardigen, omdat wij in Christus leven.

11. Niet waar. Wij hoeven dit niet zelf te doen. Het is belangrijk om een radicale keuze te maken voor Jezus en om heilig te leven, maar vanuit onze eigen vlees is dit onmogelijk. Wij hebben Gods natuur en de Heilige Geest nodig om los te breken van de zonde en goed te leven.

12. Romeinen 6:13 in de BGT: *‘Wij zijn vanuit de dood naar het leven gegaan. Doe daarom geen verkeerde dingen meer. Want daarmee leef je in dienst van de zonde. Maar doe het goede, want alleen dan leef je in dienst van God.’*

13. Paulus spreekt de gelovigen aan als heiligen, omdat wedergeboren gelovigen geen zondaars meer zijn. Zij zijn door Jezus Christus en de wedergeboorte rechtvaardig en heilig gemaakt. Dit betekent niet dat deze heiligen geen fouten maakten. In de brieven van Paulus zien wij verschillende terechtwijzingen over wat zij verkeerd deden. Ondanks dat noemde Paulus deze mensen heiligen, omdat dit hun nieuwe identiteit is geworden.

14. Om rechtvaardig te worden, is het belangrijk om wedergeboren te zijn en in Jezus Christus te geloven. Vervolgens ben je rechtvaardig, het is de positie waarin Jezus jou heeft geplaatst. Rechtvaardig zijn hangt dus niet af van je werken, maar hangt af van je geloof in Jezus.

15. Kolossenzen 1:21-22: *‘En Hij heeft u, die voorheen vervreemd was en vijandig gezind, zoals bleek uit uw slechte*

daden, nu ook verzoend, in het lichaam van Zijn vlees, door de dood, om u heilig en smetteloos en onberispelijk voor Zich te plaatsen.'

16. Wanneer je vanuit rechtvaardigheid leeft, weet je dat je dat al bent. Het is makkelijker om iets te behouden dan voor iets te werken of te streven. Ook in de oorlog is het over het algemeen makkelijker om iets te verdedigen wat je al hebt, dan iets te veroveren wat je nog niet hebt. Daarom is het belangrijk om jezelf als rechtvaardig te zien.

17. Ons eigen geweten kan ons bedriegen. Wat voor de één goed en rechtvaardig is, is voor de ander verkeerd. De Heilige Geest weet wat goed en rechtvaardig is, want Hij kent alle dingen. Daarom is de leiding van de Heilige Geest betrouwbaarder dan ons eigen geweten. (Ons eigen geweten is ook belangrijk, maar ons geweten kan verstoord zijn.)

18. Niet waar. De Heilige Geest helpt ons en leidt ons, maar Hij kan ons niet gedwongen laten stoppen met zondigen. Het blijft onze eigen keuze om in zonde te leven, of in heiligheid te leven. Daarom is het belangrijk om de leiding van de Heilige Geest te volgen, en niet de verlangens van ons vlees.

H7 IN CHRISTUS

1. Dat we in Christus zijn betekent dat we één zijn geworden met Jezus. Wij leven nu in Christus en voor Christus. We kunnen dit vergelijken met een mascotte in een pretpark. Zoals iemand in een mascottepak zit, en het voor iedereen lijkt alsof diegene een mascotte is, zo zijn wij in Christus.

2. Tijdens de wedergeboorte is iemand in Christus. In het bijzonder is dit tijdens de waterdoop, dat onderdeel uitmaakt van de wedergeboorte.

3. Dit komt doordat het oude leven met de zonde is gekruisigd met Jezus aan het kruis en dood is, en wij zijn opgestaan in een nieuw leven. Dit nieuwe leven leeft niet onder de heerschappij van de zonde, maar onder de heerschappij van Jezus. Romeinen 6:6-7: *‘Dit weten wij toch, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde tenietgegaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde.’*

4. Ons oude leven is met Jezus Christus begraven. Ons oude leven was vol met zonde en ongerechtigheid. Dat ons leven is begraven met Jezus, betekent dit dat dit leven is afgelopen (dood is) en afgelopen blijft (dood blijft). Het hoort geen invloed meer uit te oefenen op ons leven.

5. Voor de waterdoop en voor de wedergeboorte leefde iemand onder de macht van de zonde. Dit was zijn oude leven en zijn oude natuur. Maar na de waterdoop en de wedergeboorte is iemand een nieuwe schepping geworden. Het oude leven onder de macht van de zonde is dood, en een nieuwe schepping is opgestaan die is losgebroken van de macht van de zonde.

6. Niet waar. Het klopt dat wij een nieuwe schepping zijn en daardoor heilig zijn, maar dit betekent niet dat alles wat wij doen heilig is en zonder zonde. We kunnen nog steeds zondigen na de wedergeboorte. Paulus roept ons op om goed te leven en niet meer te zondigen, omdat wij heilig zijn. Maar wij kunnen er nog steeds voor kiezen om te zondigen.

7. Manier 1: WWJD? In elke situatie afvragen: wat zou Jezus in deze situatie doen?

Manier 2: Beseffen dat je een heilige van God bent, en dat dit jouw nieuwe identiteit is geworden.

Manier 3: Luisteren naar de Heilige Geest en je laten leiden door de Heilige Geest.

8. Dit is voor ons belangrijk om te weten. Want doordat wij in Christus zijn, hebben wij ook de macht en autoriteit van Jezus ontvangen. Wij weten dat Jezus alle macht heeft over alle demonen, machten en krachten van de duisternis. Dit betekent dat wij, in Christus, ook alle macht hebben over alle demonen, machten en krachten van de duisternis. Wij hoeven dus niet bang te zijn, maar mogen in vrijmoedigheid Gods evangelie verkondigen aan alle volken.

9. Niet waar. Het klopt dat gelovigen macht hebben, maar dit is gedelegeerde macht van God. God heeft ons macht gegeven over verschillende machtsgebieden, zoals het uitdrijven van demonen en het genezen van ziekte. Wij kunnen bijvoorbeeld niet het weer aanpassen, of onze macht gebruiken om mensen te manipuleren.

10. In dit Bijbelverhaal leren wij dat autoriteit in de geestelijke wereld overeenkomsten vertoont met autoriteit in de natuurlijke wereld. Zoals een hoofdmans autoriteit heeft over zijn soldaten, heeft Jezus autoriteit over ziekten en demonen. Ze moeten luisteren naar Jezus. En zoals de hoofdmans in

dienst staan van de keizer, en dus gedelegeerde macht heeft, zo hebben gelovigen ook gedelegeerde macht. Wij hebben macht van God en Jezus ontvangen, zodat wij ons werk kunnen doen op aarde en mensen kunnen winnen voor het koninkrijk van God.

11. Voorbeelden van de Bijbelteksten:

- En Hij riep Zijn twaalf discipelen bij Zich en gaf hun macht over de onreine geesten om die uit te drijven, en om iedere ziekte en elke kwaal te genezen. (Mattheüs 10:1)

- Hierna wees de Heere nog zeventig anderen aan en zonden twee aan twee voor Zijn aangezicht uit naar iedere stad en plaats waar Hij komen zou. (...) Zie, Ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen en de macht over alle kracht van de vijand; en niets zal u schade toebrengen. (Lukas 10:1 en 19)

12. Niet waar. Ook vandaag hebben wij van Jezus de macht en kracht ontvangen om zieken te genezen en demonen uit te drijven. Dit staat onder andere in Markus 16 en Johannes 14:12.

13. Dit kunnen wij weten door de Bijbel te bestuderen en door te luisteren naar de Heilige Geest. Je hebt beide manieren nodig om Gods machtsgebieden te ontdekken waar je macht en autoriteit over mag uitvoeren.

H8 GENEZING EN BEVRIJDING

1. De lichamelijke dood is het moment dat het lichaam ermee stopt. Iemand zijn lichaam is overleden en het lichaam functioneert en ademt niet meer. De geestelijke dood is wanneer iemand geen keuze voor Jezus heeft gemaakt. Het is een eeuwige afzondering van God de Vader.

2. Nee, degenen die in het boek des Levens staan ontvangen niet de tweede dood. Dit zijn de gelovigen. Zij zullen voor eeuwig leven, samen met God.

3. Ja. Iedereen leeft voor eeuwig. Gelovigen (Christenen) gaan direct naar de hemel, in het paradijs van God. Ongelovigen gaan direct naar het dodenrijk. Hier wachten zij op het oordeel van God. Na het oordeel zullen zij in de hel komen.

4. Dit betekent dat wij eeuwig leven hebben en de eeuwigheid mogen doorbrengen met God. God heeft ons verlost van de hel en de duisternis en wij mogen de eeuwigheid doorbrengen in de hemel en in Gods aanwezigheid.

5. Een aantal kenmerken:

- Geen dood
- Geen verdriet of rouw
- Gods nabijheid
- Geen ziekte of moeite
- Het nieuwe Jeruzalem

6. Eens gered, altijd gered betekent dat iemand die tot geloof is gekomen, voor eeuwig gered is. Zelfs wanneer hij God de rug toekeert. Dit is niet Bijbels. Het is waar dat wij voor eeuwig gered zijn, als wij volharden in het geloof. Persoonlijk geloof ik dat het heel lastig is om Gods redding te verliezen,

maar dat het niet onmogelijk is. Het vergt een radicale beslissing om God de rug toe te keren.

7. God maakte zich bekend als ‘Ik ben de HEERE, uw Heelmeester.’ Exodus 15:26: *‘Hij zei: Als u aandachtig luistert naar de stem van de HEERE, uw God, en doet wat juist is in Zijn ogen, als u Zijn geboden gehoorzaamt en al Zijn verordeningen in acht neemt, dan zal Ik geen enkele van de ziekten over u brengen die Ik over Egypte gebracht heb, want Ik ben de HEERE, uw Heelmeester.’*

8. Niet waar. Ook in het Nieuwe Verbond geneest Jezus. Kijk bijvoorbeeld naar de discipelen van Jezus. In het boek Handelingen werden velen genezen. Ook in Jakobus kunnen wij lezen dat de zieke naar de oudste moet gaan en het gelovig gebed voor genezing zal zorgen. Genezing maakt onderdeel uit van zowel het Oude als Nieuwe Verbond.

9. Voorbeelden van Bijbelteksten:

1. Psalm 103:3: *‘Die al uw ongerechtigheid vergeeft, Die al uw ziekten geneest.’*

2. Jakobus 5:15: *‘En het gelovige gebed zal de zieke behouden en de Heere zal hem weer oprichten.’*

3. Jesaja 53:5: *‘Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.’*

10. Manieren om geloof voor je genezing te bouwen:

1. Het bestuderen van Gods Woord.

2. Het luisteren naar getuigenissen.

3. Luisteren naar geloofsprediking.

4. Omgeving van geloof (zoals een kerk met geloof voor genezing).

5. Je geloof gebruiken voor kleinere dingen, zodat je ziet dat geloof werkt.

11. Het is belangrijk om niet te twijfelen in ons hart. Markus 11:23-24 zegt namelijk: *‘Want, voorwaar, Ik zeg u: wie tegen deze berg zal zeggen: Word opgeheven en in de zee geworpen, en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt, gebeuren zal, het zal hem gebeuren wat hij zegt. Daarom zeg Ik u: alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult, en het zal u ten deel vallen.’*

Dus wanneer wij niet twijfelen aan Gods beloften, en geloven in ons hart, zal het gebeuren. Daarom is het belangrijk om onze twijfels te onderzoeken, en onze twijfels te weerleggen met Gods Woord.

12. Open deuren kunnen zijn:

- Herhaaldelijke zonden of erge zonden.
- Seksuele relaties buiten het huwelijk tussen man en vrouw.
- Occultisme, zoals waarzeggerij, horoscopen, tarotkaarten, het oproepen van geesten, yoga, etc.
- Het aanbidden van demonen of afgoden.
- Gebeurtenissen vanuit het voorgeslacht.
- Vervloekingen
- Dwalingen van de gezonde leer. (In de Bijbel wordt dit ook de leer van demonen genoemd)
- Verslavingen
- Dronkenschap

13. Ja, dit hoort inderdaad een normaal onderdeel te zijn van een kerkdienst. We zagen dat Jezus en de discipelen demonen uitdreven, en zo mogen gelovigen ook demonen uitdrijven. Toen Jezus in de synagoge was, dreef Hij ook demonen uit.

14. Tips om los te breken:

LIVING GOSPEL

Tip 1: Open geen deuren voor demonen. (Zie het antwoord van vraag 12.)

Tip 2: Spreek in geloof en autoriteit tegen demonen. Bijvoorbeeld: 'In Jezus naam, ga weg!'

Tip 3: Haal invloeden weg waardoor demonen binnen kunnen komen, zoals Boeddhabeelden, stenen, etc.

Tip 4: Vergeef iedereen.

Tip 5: Vraag hulp aan wedergeboren broeders of zusters, die ervaring hebben met bevrijding.

15. Dit is belangrijk om te beseffen, omdat we dan demonen kunnen wegsturen. Als wij deze kennis niet hebben, weten wij ook niet dat gelovigen lastiggevallen kunnen worden door demonen. Nu weten wij dit, en kunnen wij actie ondernemen en onze broeders en zusters helpen.

H9 LEVEN IN GODS ZEGEN

1. Waar. God is een goede God en Hij is veel beter dan de beste ouder op aarde. Mattheüs 7:7-11: *‘Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en voor wie klopt zal opengedaan worden. Of is er iemand onder u die zijn zoon een steen zal geven, als hij om brood vraagt? Of als hij hem om een vis vraagt, zal hij hem een slang geven? Als u, die slecht bent, uw kinderen dan goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal uw Vader, Die in de hemelen is, goede gaven geven aan hen die tot Hem bidden.’*

2. De vloek is in de wereld gekomen tijdens de zondeval. Adam en Eva zondigden en door de zonde kwam de vloek in de wereld. Het was nooit Gods wil dat de mens onder de vloek kwam, het kwam door de keuze van de mens om te zondigen.

3. Dit is niet waar. Het was nooit Gods wil dat de mens onder de vloek zat of kwam. God wilde de mens juist zegenen en het kwam door de zonde dat de vloek in de wereld kwam. Genesis 1:27-28: *‘En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen!’*

4. De zegeningen en vervloekingen in Deuteronomium 28:

De zegen	De vloek
Financieel gezegend (vers 3, 5, 8 en 12)	Financieel tekort (Vers 16, 29, 30 en 33)

LIVING GOSPEL

Alles wat je doet is gezegend, waar je ook komt. (Vers 3 en 6)	Alles mislukt en er zijn rampen. (Vers 16, 19 en 20)
Gezegend en overvloedig is het eten wat jij eet. (Vers 5)	Vervloekt en tekort is het eten wat jij eet. (Vers 17)
Gezegend zijn jouw nakomelingen. (Vers 4)	Onvruchtbaarheid en miskramen. (Vers 18)
Het werk en onderneming brengen vruchten voort. (Vers 4)	Het werk en onderneming brengen niet veel vrucht voort. (Vers 18)
Overwinning op (geestelijke) vijanden. (Vers 7)	De strijd met (geestelijke) vijanden wordt verloren. (Vers 25)
Gezondheid, sterkte en kracht. (Vers 13)	Rampspoed, ziekte en ellende. (Vanaf vers 15)

5. Mensen leven onder de vloek omdat niemand rechtvaardig is en niemand zich aan de wet van Mozes kan houden. Volgens Galaten 3:10 zijn 'allen die uit de werken van de wet zijn onder de vloek.' Hierdoor heeft de vloek van de wet van Mozes recht op iedereen, behalve op degenen die door Jezus Christus Zijn vrijgekocht.

6. Jezus heeft ons bevrijd doordat Hij aan het kruis stierf. De Bijbel zegt dat iedereen die aan een houten paal hangt vervloekt is. Daarnaast was de doornenkroon een symbool van de vloek op de aarde. Jezus heeft aan het kruis de vloek gedragen voor ons. Doordat Jezus de vloek had gedragen, hebben wij nu recht op de zegen van God.

7. Dit is erg belangrijk om te weten. Want wanneer wij de vloek in ons leven zien, mogen wij weten dat dit niet van God is en die vloek geen recht heeft in ons leven. Wij kunnen dan in geloof staan en de vloek verbreken over ons leven. We

hoeven dan niet te twijfelen of de ellende Gods wil was, wij weten dat de vloek een indringer is en geen recht heeft.

8. Wij hebben de zegen van Abraham ontvangen. Dit betekent dat wij dezelfde zegeningen ontvangen als Abraham. Abraham was in alles gezegend. Genesis 24:1: *‘Abraham nu was oud en op dagen gekomen en de HEERE had Abraham in alles gezegend.’* Als je het leven van Abraham bestudeerd, kun je denken aan: voorspoed, gezondheid, kinderen, relatie met God, ouderdom, etc.

9. Door het geloof leef je onder de zegen van Abraham. Galaten 3:9 zegt namelijk: *‘Daarom worden zij die uit het geloof zijn, gezegend samen met de gelovige Abraham.’* Het is ten eerste belangrijk om in God te geloven, maar het is ook belangrijk om God te geloven voor de zegeningen.

10. Deze stelling is onjuist. Door Jezus hebben wij recht gekregen op de zegeningen van Abraham. Daarnaast is het Nieuwe Verbond beter dan het Oude Verbond. Hebreëën 8:6: *‘Nu heeft Hij echter een zoveel voortreffelijker bediening ontvangen, zoals Hij ook van een beter verbond Middelaar is: een verbond dat in betere beloften is vastgelegd.’*

11. Wanneer de Israëlieten gehoorzaam waren, ontvingen zij de zegen. Wanneer de Israëlieten ongehoorzaam waren, ontvingen zij de vloek. Dit staat namelijk in de wet van Mozes, in Deuteronomium 28.

12. Voorbeelden:

- *Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem.* (Johannes 3:36)

- *En wij zijn getuigen van deze dingen, en ook de Heilige Geest, Die God gegeven heeft aan hen die Hem gehoorzaam zijn.* (Handelingen 5:32)

- *Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in de Heere, want dat is juist. Eer je vader en moeder (dat is het eerste gebod met een belofte), opdat het je goed gaat en je lang leeft op de aarde.* (Efeze 6:1-3)

13. Wanneer wij niet direct Gods zegen in ons leven ziet, is het erg belangrijk om geduldig en volhardend te zijn in geloof. Hebreeën 6:11-12: *‘Maar wij verlangen ernaar dat ieder van u dezelfde inzet toont, tot volle zekerheid van de hoop, tot het einde toe, opdat u niet traag wordt, maar navolgers bent van hen die door geloof en geduld de beloften beerven.’*

14. Niet waar. Het is juist onze taak om God Zijn zegeningen te delen met de mensen om ons heen, ook aan de ongelovigen en onze vervolgers. Zo ontvangen ook ongelovigen de zegen van God, door onze handen heen. Romeinen 12:14: *‘Zegen wie u vervolgen. Zegen hen en vervloek hen niet.’*

15. Stel, je hebt net genoeg om zelf van te kunnen leven. Je kunt dan niet wandelen in vrijgevigheid en mensen zegenen met materiële bezittingen. Als je dit wilt doen, heb je zelf tekort. Maar wanneer je rijkdom en zegen hebt kun je hierin wel wandelen. Je hebt namelijk genoeg voor jezelf, en de rest kun je gebruiken om anderen te zegenen, wat een Bijbelse opdracht is.

H10 LEVEN IN VOORSPOED

1. Dit is niet de bedoeling, want God wil ons juist financieel zegenen, zodat wij tot zegen kunnen zijn voor de mensen om ons heen. Wanneer wij alles aan onszelf geven, dan zorgen wij niet voor de hulpbehoevenden in de samenleving en bouwen wij niet mee aan de verspreiding van het koninkrijk van God.

2. Niet waar. In tijden van crisis blijft God voor Zijn kinderen zorgen en God wil ons blijven zegenen. Kijk bijvoorbeeld naar Izak. In tijden van hongersnood werd hij enorm gezegend door God en was hij voorspoedig.

3. Wij kunnen denken aan de zegeningen van God, zoals genezing, bevrijding, verlossing van de zondemacht, voorspoed, voorziening, Heilige Geest, het hebben van een huis, kleding, etc.

4. Niet waar. In dit verhaal lezen wij dat het vertrouwen of liefhebben van rijkdom een zonde is. Rijkdom op zichzelf is geen zonde.

5. Niet waar. De rijke jongeling moest inderdaad zijn bezittingen weggeven, omdat hij zijn rijkdom liever had dan God en omdat hij op zijn rijkdom vertrouwde. Maar wanneer hij dit had gedaan, had Jezus voor hem gezorgd. Hij mocht namelijk Jezus gaan volgen. Daarnaast beloofde Jezus later in het hoofdstuk dat iedereen die zijn rijkdom weggaf, het honderdvoudige terugontving. Dus het is niet Gods wil dat wij in armoede leven.

6. Een rentmeester is een beheerder van de goederen van zijn baas of heer. Alles wat wij hebben is door God aan ons gegeven. Dit betekent dat wij alles mogen gebruiken, maar het

eigendom van God blijft. God vraagt aan ons om goed om te gaan met Zijn bezittingen. Dit houdt in dat we voor onszelf zorgen, genieten van Gods zegeningen en zegeningen en voorspoed weggeven aan anderen of het koninkrijk van God.

7. De Bijbel bevat geestelijke wetten. Eén van deze wetten is: *‘Geef en er zal aan u gegeven worden.’* Wanneer wij, vanuit een blijmoedig en gelovig hart, geld geven aan anderen, zal God ons zegenen met voorspoed. Oftewel, het is belangrijk om geld te zaaien, en als wij dat doen, zullen wij uiteindelijk oogsten.

8. Nee. God belooft juist dat Hij ons alles zal geven, wanneer wij eerst het koninkrijk van God zoeken en Zijn gerechtigheid. Wanneer dat onze prioriteit is, zal God ons zegenen. Wanneer wij andere prioriteiten hebben, kan God ons niet zegenen. Mattheüs 6:33: *‘Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.’*

9. Dit kan je niet zien. Het is juist de genade en kracht van God die samenwerkt met onze inspanningen. God zegent namelijk het werk van onze handen en God heeft ons inzichten gegeven in ons werk. Dus ook ons maandsalaris mogen wij zien als de zegen en goedheid van God.

10. Niet waar. We geven juist blijmoedig de eerstelingen van wat wij hebben ontvangen aan God en wij geven niet de restjes die zijn overgebleven aan het eind van de maand.

11. Niet waar. Het maakt wel degelijk uit wat je geeft. Wie karig zaait, zal karig oogsten en wie zegenrijk zaait, zal zegenrijk oogsten. Let op: ik spreek niet over bedragen. Voor iemand die 100 euro per week ontvangt, is 10 euro per week

LIVING GOSPEL

veel geld, en is dit dus een groot zaad. Voor iemand die 10.000 euro per week ontvangt, is 10 euro een klein zaad.

12. Dit is belangrijk. Wanneer we dit vergelijken met een boer, dan gaan er maanden voorbij tussen het moment dat hij zaait en oogst. Zo kunnen wij ook geld zaaien, en kan het maanden duren voordat de oogst binnenkomt. Daarom is het belangrijk om geduldig te blijven en God te blijven geloven voor een oogst.

H11 ONTVANGST HEILIGE GEEST

1. Nee, de Heilige Geest is een persoonlijkheid met gevoelens, een verstand, de mogelijkheid tot spreken en een wil. De Heilige Geest maakt ook onderdeel uit van de Drie-Eenheid, en is daardoor een onderdeel van God.

2. Niet waar. Mensen worden al door de Heilige Geest beïnvloed voordat zij tot geloof zijn gekomen. Het is de Heilige Geest die ons in die periode heeft overtuigd om tot geloof te komen in Jezus Christus. Dus de Heilige Geest heeft ons al voor de doop in de Heilige Geest beïnvloed.

3. Dingen die de Heilige Geest doet vanaf de bekering:

1. Hij is het bewijs dat wij bij God horen en dat God ons onze hemelse erfenis zal geven.
2. Hij woont in ons.
3. Hij getuigt dat wij kinderen van God de Vader zijn.
4. Hij leidt ons op onze wegen.
5. Hij wil ons heiligen in onze levenswandel.

4. Dit is belangrijk omdat alleen iemand waar de Heilige Geest in woont eigendom is van God (Romeinen 8:9). Zonder de Heilige Geest is het onmogelijk om een kind van God te zijn. (Ik spreek niet over de doop in de Geest, ik spreek over de bekering en het feit dat de Heilige Geest dan in jou woont.) Daarnaast leidt en helpt de Heilige Geest ons in onze wegen.

5. Dit is niet waar. We bepalen zelf hoeveel invloed wij de Heilige Geest geven in ons leven. Hoe meer ruimte de Heilige Geest ontvangt, hoe heiliger wij leven in onze handelingen op aarde.

6. Niet waar. Iedere gelovige is behouden en heeft de Heilige Geest ontvangen. Maar niet iedereen heeft de doop in de Heilige Geest ontvangen. God wil dit aan iedereen gegeven, maar niet iedereen weet dit. Daardoor is het dus mogelijk dat iemand wel gelooft, maar niet de doop in de Heilige Geest heeft ontvangen.

7. Dingen die de doop in de Heilige Geest doet of mogelijk maakt:

1. Profeteren, dromen dromen of visioenen zien.
2. In tongentaal spreken.
3. Wij ontvangen kracht van God.
4. Vrijmoedigheid.

8. Ja, de gave van tongentaal is gegeven aan iedere wedergeboren gelovige. Hoewel niet iedere gelovige in tongentaal spreekt, heeft God het voor iedereen beschikbaar gesteld. Iedereen mag God vragen om in tongentaal te spreken en God wil het graag geven. Markus 16:17: *‘En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken;’*

9. De kracht van de Heilige Geest is de kracht, vermogen of macht om wonderen te doen, te genezen, demonen uit te drijven, doden op te wekken en Gods Woord te prediken. Ook Jezus ontving de kracht van de Heilige Geest en daardoor kon Hij wonderen en tekenen doen.

10. De kracht van de Heilige Geest is erg belangrijk voor Gods koninkrijk. 1 Korinthe 4:20: *‘Want het Koninkrijk van God bestaat niet in woorden, maar in kracht.’* Ook wanneer wij kijken naar Jezus of de apostelen, dan zien wij dat de prediking van het koninkrijk samenging met de kracht van de Heilige Geest. De kracht van de Heilige Geest maakt dus een gigantisch groot onderdeel uit van het koninkrijk van God.

LIVING GOSPEL

11. Het is belangrijk om tijd te nemen voor de Heilige Geest, zodat wij Hem en Zijn kracht leren kennen. Dit kunnen wij onder andere doen door: 1. Gebed en God vragen voor de Heilige Geest/kracht 2. Gehoorzaam zijn aan de Heilige Geest 3. God aanbidden. 4. Vasten.

12. Dit is erg belangrijk, want er leven veel mensen op de wereld die nog niet in Jezus Christus geloven. Door vrijmoedigheid ontvangen wij de moed en de kracht om erop uit te trekken en om mensen te vertellen over het evangelie.

13. *De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.* (Galaten 5:22)

14. Aan de ene kant zijn de vruchten van de Geest een cadeau van de Heilige Geest. Dankzij Hem hebben wij deze vruchten ontvangen. Toch mogen ook wij werken aan deze vruchten in ons leven. Dit doen wij door de Heilige Geest te gehoorzamen en ons te laten leiden door Hem. De vruchten groeien dus niet automatisch, maar wij mogen meewerken met het werk van de Heilige Geest.

H12 OVERIGE ZEGENINGEN

1. In het Oude Testament was er geen of een zeer beperkte mogelijkheid om een directe relatie met God te hebben. Er was een tabernakel of tempel, en eenmaal per jaar mocht de Hogepriester in de aanwezigheid van God komen. Vandaag is dit anders. Door het offer van Jezus mag iedere gelovige een persoonlijke relatie aangaan met Jezus en kunnen wij in de nabijheid van God komen.

2. Een aantal tips zijn:

1. Nader God met een oprecht hart en een toegewijde houding.
2. Leef in relatie met de Heilige Geest en luister naar Zijn leiding.
3. Bezoek de samenkomsten. Hierdoor kunnen wij met elkaar in verbinding staan met God.
4. Zoek God in jouw binnenkamer en kom tot rust.

3. Niet waar. God wil juist dat wij naar Hem toegaan wanneer wij gezondigd hebben. God wil ons helpen om van de zonde af te komen en wil een relatie met ons, zelfs wanneer wij gezondigd hebben. Wij mogen altijd met God spreken, wat er ook is gebeurd.

4. Dit betekent dat wij tot God spreken en God vervolgens terug wil spreken. Gebed is niet een eenrichtingsverkeer, waarbij wij al onze noden aan God doorgeven en vervolgens verder gaan met ons leven. Gebed is een tweerichtingsverkeer, waarbij God ons ook antwoord wil geven.

5. Principes voor gebedsverhoring:

1. Vraag God. Jakobus 4:2: *‘u krijgt niet, omdat u niet bidt.’*

2. Weet wat Gods wil is. 1 Johannes 5:14: *‘En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil.’*

3. Bidden in geloof: Mattheüs 21:22: *‘En alles wat u in het gebed vraagt, in geloof, zult u ontvangen.’*

4. Heb het juiste motief. Jakobus 4:3: *‘U bidt wel, maar u ontvangt niet, omdat u verkeerd bidt, met het doel het in uw hartstochten door te brengen.’*

5. Heb geduld. Lukas 18:7-8: *‘Zal God dan geen recht doen aan Zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem roepen, ook wanneer Hij lang wacht om hen te hulp te komen? Ik zeg u dat Hij hun met spoed recht zal doen.’*

6. Het is heel belangrijk om eerst Gods wil te kennen, voordat wij Hem vragen om zegeningen. God geeft ons namelijk dingen die in overeenstemming zijn met Zijn wil. Als het niet Gods wil is, hoeven wij er ook niet voor te bidden.

7. De gemeente van Christus en het menselijk lichaam lijken op elkaar. Zo laten ze allebei diversiteit zien en vormt het tegelijkertijd een eenheid.

8. Het lichaam van Christus is een zegening, omdat wij beïndigd mogen worden door lieve broeders en zusters en de gaven die zij ontvangen hebben. Tegelijkertijd is het een opdracht. Wij mogen onze broeders en zusters ook weer zegenen met de gaven die wij hebben ontvangen.

9. Voorbeelden van personen die werden beschermd door God:

1. Elisa, die beschermd werd door een engelenleger van God.
2. Paulus, die beschermd werd op de boot tijdens een schipbreuk.
3. Noach, die beschermd werd door God tijdens de zondvloed.

4. Lot, die beschermd werd door God tijdens het oordeel op Sodom en Gemorra.

5. Rachab, die beschermd werd door God terwijl de stad Jericho werd verwoest.

10. Niet waar. Helaas kunnen we nog steeds vervolgd worden. 2 Timotheüs 3:12 zegt namelijk dat allen die godvruchtig willen leven, vervolgd zullen worden.

11. Wij kunnen ons wapenen door ons te bekleden met de hele wapenrusting van God. Dit staat vermeld in Efeze 6:11-18.

12. Een overwinnend leven laat zien dat wij niet onder de omstandigheden zitten maar daarboven. Er kunnen nog steeds nare omstandigheden zijn, maar wij zijn in deze omstandigheden geen verliezers maar overwinnaars. Een goed voorbeeld hiervan is het leven van Paulus. Hij maakte verschrikkelijke dingen mee, maar ondanks alles was hij een overwinnaar door zijn geloof en vertrouwen in God.

13. Wij worden in onze gedachten aangevallen door leugens, misleidingen, halve waarheden en verleidingen. Wij overwinnen deze gedachten door deze gevangen te nemen en te brengen tot de gehoorzaamheid van Christus. Als er een leugen binnenkomt, dat spreken wij er de waarheid tegen vanuit Gods Woord.

14. Dit is een rare stelling. Ja, God vergeeft ons door Zijn genade. Maar dit betekent niet dat wij opzettelijk zondigen tegen God. Genade betekent juist dat wij van God de kracht ontvangen om los te breken van de zonde.

15. Dit doen wij door niet terug te keren naar de wet van Mozes en proberen om door goede werken rechtvaardig te

worden. Daarnaast laten wij ons ook niet gevangennemen door de zondemacht door in zonde te leven. Wij leven door de Heilige Geest en luisteren naar Zijn leiding. Dan zullen wij echte vrijheid ervaren.

16. Dit betekent dat wij gehoorzaam moesten zijn aan de zondemacht. Wij zaten vast en de zonde regeerde over ons leven. Maar doordat Jezus ons heeft verlost van de zondemacht, zijn wij nu vrij.

17. Wijsheid is het vermogen om goed te kunnen oordelen en de juiste keuzes te maken in het leven, terwijl kennis is het hebben van veel informatie of feiten over een bepaald onderwerp. Wijsheid overtreft de kennis en komt van God.

18. Niet waar. Wijsheid ontvangen wij van God en de Heilige Geest. Deze dingen kunnen ons zeker helpen, maar het is niet waar dat iemand die veel de Bijbel bestudeerd per definitie wijzer is dan iemand die 1 week tot geloof is gekomen. Als iemand al heel duidelijk Gods stem verstaat, kan hij al betere en wijzere besluiten nemen. Hoewel het natuurlijk voor iedereen goed en wijs is om Bijbel te lezen.

19. Wij ontvangen wijsheid door God te vragen wat wij in die situatie moeten doen. Wanneer wij dit in geloof vragen, zal God ons wijsheid geven en weten wij precies wat we moeten doen.

20. Waar. God is vrolijk en blij. Wij lezen vaak in de Bijbel dat er blijdschap is in de hemel. Bijvoorbeeld wanneer iemand zich heeft bekeerd.

21. Dit is erg belangrijk, omdat dit een vrucht van de Geest is. Het is ook een opdracht aan ons om blij te zijn en daarnaast

LIVING GOSPEL

kent blijdschap grote voordelen op het gebied van onze (mentale) gezondheid.

H13 VIJANDIGE KONINKRIJKEN

1. Niet waar. Er zijn twee geestelijke koninkrijken actief op aarde, namelijk het koninkrijk van God en het koninkrijk van de duivel of duisternis. Iedereen maakt onderdeel uit van het koninkrijk van God of het koninkrijk van de duisternis.

2. In de geestelijke strijd hebben wij tools gekregen om het koninkrijk van de duisternis aan te vallen. Wij hebben namelijk van Jezus alle macht en autoriteit ontvangen over de vijand. In Zijn naam werpen wij demonen uit, genezen wij de zieken en verkondigen wij het evangelie van God. Hierdoor ‘plunderen’ we het koninkrijk van de duisternis.

3. Dit is niet waar. Het rijk van de duisternis werkt met hiërarchie. De duivel is de aanvoerder van de demonen en de gevallen engelen. Ze zijn toegewezen op een bepaald gebied.

4. Dit Bijbelverhaal kunnen wij lezen in Daniël 10, waarbij wordt gesproken over de vorst van het koninkrijk Perzië. Wij zien dit ook terug in Psalm 82.

5. Een demon is een geest en persoonlijkheid zonder lichaam, die hoort in het koninkrijk van de duisternis. Hij is op zoek naar een lichaam om in te wonen en om dit te verwoesten. Het hoofddoel is om mensen af te houden van Gods evangelie. Mocht iemand geloven in God, dan wil hij ervoor zorgen dat diegene zo min mogelijk impact kan maken in de wereld.

6. Een demon is een echt wezen en persoonlijkheid. In de Bijbel lezen wij dat een demon een verstand heeft, een wil heeft, over gevoelens beschikt en zich bewust is van zijn eigen bestaan. Dit zijn belangrijke kenmerken voor een echt wezen en persoonlijkheid.

7. 1. Demonen liegen 2. Demonen misleiden of verleiden 3. Demonen kwellen mentaal 4. Demonen kunnen dwingen 5. Demonen kunnen verslaafd maken 6. Demonen kunnen ziek maken 7. Demonen kunnen waarzeggen 8. Demonen kunnen bovenmenselijk sterk maken 9. Demonen kunnen je angstig maken 10. Demonen kunnen contact maken met mensen.

8. Dit is waar. Helaas worden er in sommige kerken juist leringen van demonen onderwezen. Demonen kunnen zowel binnen als buiten de kerk werken. Het is natuurlijk wel zo dat een goede kerk demonen uitwerpt. Dus wanneer een demon in een goede kerk zit, kunnen de oudsten, voorganger of gebedsteam de demon bij iemand uitwerpen.

9. Waar. Lichamelijke en psychische problemen kunnen door demonen komen, maar er kan ook iets anders aan de hand zijn. Iemand kan bijvoorbeeld van de trap vallen en een been breken. Het lichamenlijk probleem kwam niet door een demon, maar door een ongeluk.

10. Dit is niet waar. Demonen kunnen waarzeggen, maar zij kunnen ook een leugenachtige toekomst 'voorspellen'. Zij hopen dan dat je dat gelooft, zodat je in angst leeft.

11. Manieren hoe demonen contact kunnen maken met mensen: waarzeggers, glazen bollen, tarotkaarten, bepaalde muziek, bepaalde films, oproepen van geesten, etc. Als christenen moeten wij hier ver vandaan blijven, want het is niet goed om in contact te komen met demonen. (Tenzij wij ze natuurlijk wegsturen bij anderen.)

12. Wij hoeven niet bang te zijn, want Jezus heeft alle macht. Hij heeft de duisternis verslagen. In Christus hebben wij ook alle macht gekregen. Wij staan in Christus boven elke demon, kracht of macht.

13. Dit is erg belangrijk om te weten. Het is namelijk de opdracht van Jezus om demonen uit te drijven, en om dit te doen is het belangrijk om te weten hoe je dit kan doen. Dit onderwijs is dus niet voor een paar gelovigen, maar voor alle gelovigen.

14. Door te lezen hoe Jezus demonen uitdreef en zieken genas, zien wij dat niets onmogelijk is voor God. Daarnaast zei Jezus dat wij dezelfde werken zouden doen. Dus het is belangrijk om te zien wat Jezus deed, zodat wij in hetzelfde kunnen wandelen.

H14 VERKONDIGEN EVANGELIE

1. Deze Bijbelteksten vinden wij in Mattheüs 28:18-20, Markus 16:15-18, Lukas 24:46-47 en Handelingen 1:8.

2. De grote opdracht van Jezus is om alle volken tot Zijn leerlingen te maken. Dit wordt bereikt door:

1. Verkondigen van het evangelie en het zijn van een getuigen.
2. Zieken genezen en demonen uitdrijven.
3. Discipelschap geven en mensen dopen.
4. Elkaar bemoedigen en ondersteunen met de gaven van de Geest.

3. Dit is belangrijk, want zo leren mensen over Jezus. Hierdoor kunnen mensen tot geloof komen. Het is belangrijk om niet alleen een getuigen te zijn in onze werken, maar ook met ons mond te verkondigen wat Jezus heeft gedaan.

4. Dit is belangrijk, want wij mogen dezelfde boodschap prediken die in de Bijbel staat. Daarom is het goed om te weten wat in de Bijbel staat. (Je hoeft niet eerst de hele Bijbel te kennen, voordat je evangeliseert. Je kunt ook vertellen wat je al weet, ook al is het weinig. Maar blijf wel groeien in de Bijbel.)

5. Het evangelie wordt dwaasheid genoemd, omdat je dit niet met je natuurlijke verstand kan snappen of begrijpen. Terwijl ongelovigen andere dingen zouden willen zien, heeft God besloten om prediking te gebruiken om mensen tot Jezus te leiden. In het natuurlijke is dit volgens Paulus dwaasheid.

6. Dit is belangrijk, want dan zien de mensen dat Jezus ook vandaag leeft. Zij zien dat het evangelie er niet alleen was voor de mensen die 2.000 jaar geleden leefden, maar ook

LIVING GOSPEL

voor de mensen voor vandaag. Daarnaast is jouw getuigenis persoonlijk, en hierdoor zien mensen dat God een persoonlijke God is.

7. Wij kunnen alles wat Jezus voor ons gedaan heeft delen met de mensen om ons heen. Denk aan een genezing, een bevrijding van een verslaving of zonde, hoe je tot geloof bent gekomen of een voorziening die God in tijden van tekort gaf.

8. Toen Jezus op aarde was, was Hij het beeld van de onzichtbare God. Door naar Jezus te kijken, wisten de mensen wie God was. Nu is het onze taak om een beeld van Jezus te zijn. Hoe mooi zou het zijn dat mensen naar ons kijken en Jezus en God de Vader in ons zien?

9. Een aantal dingen die wij kunnen doen, zodat mensen Jezus in ons zien zijn:

- Wandelen in de vrucht van de Geest.
- Het doen van goede werken, zoals voor de armen zorgen.
- Wandelen in de bovennatuurlijke gaven van God, zoals zieken genezen en demonen uitdrijven.
- Wandelen in de liefde en vergevingsgezindheid.

10. Niet waar. Jezus heeft ons opdracht gegeven om beide zaken te doen. Wij mogen zowel het evangelie prediken als het evangelie laten zien door de werken die wij doen.

H15 GENEZEN EN BEVRIJDEN

1. Dit is waar. Het evangelie over het koninkrijk gaat ook om de genezing van zieken. Wij zien vaak dat genezing van zieken en het koninkrijk hand in hand gaan. Het was de opdracht van Jezus om het evangelie te verkondigen en de zieken genezen.

2. Volgens de Bijbel horen alle gelovigen zieken te genezen. Markus 16:17-18: *‘En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken; slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden.’*

3. Waar. Jezus heeft de gelovigen namelijk alle macht gegeven over alle ziekten. Mattheüs 10:1: *‘En Hij riep Zijn twaalf discipelen bij Zich en gaf hun macht over de onreine geesten om die uit te drijven, en om iedere ziekte en elke kwaal te genezen.’*

4. Ja. Voor een genezing is geloof nodig. Wanneer jij voor een ongelovige bidt, dan kan God ook met jouw geloof werken om het wonder tot stand te brengen.

5. Wanneer God zichzelf de naam Heelmeester of Dokter geeft, dan betekent dit dat God ons wil genezen. Wanneer iemand tegen mij zegt: ‘ik ben dokter Klaassen’, dan weet ik dat hij mensen gezond wil maken. Het is namelijk zijn beroep.

6. Dit kunnen wij weten doordat God niet verandert. Hij is dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. God is niet vergeten om genadig te zijn en Zijn wil is niet veranderd.

7. Een Bijbeltekst die dit duidelijk laat zien is: *‘Maar als Ik door de Geest van God de demonen uitdrijf, dan is het Koninkrijk van God bij u gekomen.’* (Mattheüs 12:28)

8. Niet waar. Nergens in de Bijbel lezen wij dat wij een vragenlijst moeten invullen. Wij zien dit ook niet Jezus of de apostelen doen. Wij zien juist dat demonen er eenvoudig uitgingen.

9. Omdat wij alleen demonen kunnen uitdrijven, wanneer wij onder het gezag van Jezus staan. Als wij niet onder Zijn gezag staan, is het gevaarlijk om demonen uit te drijven. Dit zagen wij bij de zeven zonen van Sceva. Als wij wel onder Zijn gezag staan, hoeven wij nergens bang voor te zijn.

10. Dit is belangrijk, want door bepaalde zonden of occultisme kunnen demonen binnenkomen in iemands leven. Wanneer iemand bevrijd is en hij breekt niet met zonden of het occultisme, kunnen demonen weer binnenkomen.

11. Soms weten wij niet wat wij moeten doen. De Heilige Geest weet wel altijd wat er moet gebeuren, wat er in het licht moet komen of waar er voor gebeden moet worden. Door naar de Heilige Geest te luisteren, weet jij precies wat je vervolgstappen zijn.

12. Dit is belangrijk om te weten. Jij hoeft niet iemand te bevrijden, Jezus doet dat. Jij gehoorzaamt alleen de stem van de Heilige Geest en bent een kanaal waardoor God kan werken. Uiteindelijk moet ook degene voor wie jij bidt beseffen dat niet jij de oplossing bent, maar dat Jezus de oplossing is. Hierdoor kan diegene groeien samen met Jezus.

H16 DOPEN EN DISCIPELSCHAP

1. Dit is belangrijk omdat dit een opdracht van Jezus is en het is de beginstap van discipelschap. Daarnaast geeft de doop veel geestelijke zegeningen en kracht. Door de doop komen wij bijvoorbeeld in Christus.

2. Mensen hoeven niet per se in een doopbad gedoopt te worden. Zij kunnen ook gedoopt worden in een bad, zee, meer, sloot, etc. Zolang de dopeling kopje-onder kan gaan in het water, is het goed.

3. Wanneer iemand gelooft in Jezus Christus mag hij gedoopt worden. Dit kan al binnen 1 minuut na de bekering zijn. Er is niet speciaal dooponderwijs nodig om gedoopt te worden. Zolang iemand in Jezus gelooft, mag hij gedoopt worden. Dus baby's en jonge kinderen die nog geen besluit kunnen maken, kunnen nog niet gedoopt worden.

4. De waterdoop volgens de Bijbel is onderdompeling. Iemand gaat helemaal kopje-onder, en staat vervolgens weer op uit het water. In de Bijbel zien we dat dopelingen het water inliepen, gedoopt werden en vervolgens weer uit het water kwamen. Wij lezen nergens over de besprenkeling met water.

5. De dopeling belijdt zijn geloof in Jezus Christus. Vervolgens doopt de doper hem in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

6. Een discipel is een leerling of volgeling van Jezus. Tijdens discipelschap leer je mensen om te lijken op Jezus en Zijn volgeling te zijn.

LIVING GOSPEL

7. 1. De gemeente. Dit is een voorganger en een grote gemeente. Meestal is dit iets professioneler en is er minder aandacht voor de individuele leden.

2. Kleine groepen (huiskringen). Dit is een kleinere groep van bijvoorbeeld 12 personen. Meer aandacht voor de individuele leden en meer inbreng van de leden.

3. Eén op één discipelschap. Dit is een persoonlijk gesprek of activiteit. Veel aandacht voor elkaar en erg persoonlijk.

8. Iedereen beïnvloedt elkaar. Dus jouw houding kan anderen beïnvloeden. Jij bent als het ware een ‘meester’, want anderen zien jouw voorbeeld. Daarnaast word jij ook weer beïnvloedt door anderen en wil je bewust of onbewust anderen nadoen. Jij bent dus een ‘discipel’. Iedereen in de gemeente is zowel een meester als discipel.

9. Het is belangrijk om mensen die tot geloof zijn gekomen eerst melk te geven. Probeer niet eerst allemaal moeilijke Bijbelse principes te geven, die erg lastig zijn om uit te leggen. Daarnaast wordt iedereen geroepen om melk te geven aan mensen, maar niet iedereen hoeft het vaste voedsel te delen, met ingewikkelde Bijbelkennis.

10. Dit is niet waar. In deze vorm van discipelschap is het ook belangrijk om een relatie op te bouwen. Je kunt dus ook andere activiteiten doen. Of je kan dingen bespreken die minder ‘geestelijk’ zijn.

11. Dit is waar. Iemand kan zowel een-op-een discipelschap geven als een kleine groep leiden. Dit zien wij terug in het leven van Jezus. Jezus gaf een groep leiding, maar nam ook persoonlijke aandacht voor de discipelen, zoals Petrus.

12. Dit is niet waar. Discipelschap mag soms ook pijn doen en schuren. Dit is juist een manier om te groeien in het leven met Jezus.

H17 BEMOEDIG ELKAAR

1. Dit is belangrijk omdat God dit belangrijk vindt. God is onze Vader en de gelovigen zijn onze broeders en zusters. Zoals een aardse vader wil dat broers en zussen elkaar met liefde behandelen, wil onze hemelse Vader dat ook.

2. Dit kwam ten eerste door de zegen van God. Ten tweede behandelde de eerste gemeente elkaar als familie. Zij hadden alles gemeenschappelijk. De rijken gaven hun bezittingen aan de gemeente en daarvan kon voorzien worden in de hulp voor de hulpbehoevenden.

3. Aan de ene kant is het natuurlijk belangrijk dat gemeentelieden zelf hun problemen kunnen en willen oplossen. Wanneer iemand bijvoorbeeld te weinig heeft aan financiële middelen, dan is het eerst belangrijk om te kijken wat je zelf kan doen. Kun je bijvoorbeeld minder geld uitgeven, meer werken of een beter betaalde baan ontvangen? Mochten gemeentelieden er niet uitkomen, dan is het natuurlijk belangrijk dat wij als broeders en zusters elkaar helpen met advies en middelen. Wij mogen elkaars lasten dragen.

4. Het is belangrijk dat wij elkaar bemoedigen en dat er leven uit ons mond komt. Dit doen wij door opbouwende woorden. Het is niet de bedoeling om elkaar af te branden, met kritiek en veroordeling. Je mag elkaar aansporen om heilig te leven, maar dit moet altijd in liefde gebeuren en niet in veroordeling.

5. Voorbeelden om iemand te bemoedigen:

- Materiële of financiële middelen, zoals voedsel.
- Bemoedigende woorden.
- Elkaar dienen met de gaven van de Geest.

6. Niet waar. De gaven van de Geest zijn bedoeld om elkaar te dienen, te zegenen en te bemoedigen. 1 Korinthe 12:7: *'Aan ieder echter wordt de openbaring van de Geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander.'*

7. Niet waar. Het klopt dat de Heilige Geest de gaven geeft zoals Hij wil, maar tegelijkertijd blijft het belangrijk dat wij ons streven naar de genadegaven. 1 Korinthe 12:31: *'Streef dus naar de beste genadegaven. En ik wijs u een weg die dit alles nog overtreft.'*

8. Niet waar. Iedere gelovige kan in de naam van Jezus zieken genezen, maar in een gemeentedienst is de gave van genezing aan sommigen gegeven. Dus in jouw persoonlijke leven kun je mensen genezen, maar tijdens een samenkomst is deze gave misschien aan iemand anders gegeven.

9. Waar. Wij hebben de genadegaven van de Geest in elke samenkomst nodig, dus zowel voor revivaldiensten als voor zondagochtenddiensten. 1 Korinthe 14:26: *'Hoe is het dan, broeders? Telkens wanneer u samenkomt, heeft iedereen een psalm, of hij heeft een onderwijzing, of hij heeft een andere taal, of hij heeft een openbaring, of hij heeft een uitleg. Laat alles gebeuren tot opbouw.'*

10. Het is belangrijk dat iedere gelovige wandelt in zijn gaven en talenten. Samen zijn wij het lichaam van Christus, en we hebben elkaar nodig. Als één onderdeel van een lichaam zou ontbreken, kan dit al grote gevolgen hebben. We hebben elkaar nodig.

H18 DE OVERWINNAARS

1. Niet waar. Wij leven in overwinning, maar tegelijkertijd kunnen er op aarde verschrikkelijke dingen gebeuren, zoals Christenvervolging. Sommige Christenen moeten hun geloof zelf bekopen met de dood. Ondanks alles, blijven wij overwinnaars.

2. Wij hoeven niet bang te zijn voor deze vijanden van het geloof. God beschermt ons en wij hebben alle macht ontvangen over de vijand. Wij staan ook niet meer onder de macht van de duivel, maar staan onder de macht van Jezus.

3. Jezus bedoelde dat wij alle macht hadden op demonische wezens. Het is natuurlijk niet de bedoeling om op fysieke slangen en scorpioenen te trappen. Jezus maakte duidelijk dat wij niet bang hoeven te zijn voor de vijand en wij de macht hadden om de vijand te verslaan.

4. Degenen die overwinnen en volharden ontvangen het eeuwige leven en zullen voor eeuwig samen met God zijn. Zij mogen ook, samen met Jezus, op de troon zitten.

5. Het is belangrijk om ons altijd als overwinnaars te zien. Dit is namelijk de identiteit waarin Jezus ons heeft gezet. Ons gevoel en gedachten kunnen tegen ons liegen. Het is belangrijk om juist dan te beseffen dat wij overwinnaars zijn en geen verliezers.

6. Wij overwinnen 'slechte mensen' door juist het goede te doen. Wanneer zij ons negatief en slecht behandelen, behandelen wij ze juist met liefde en goedheid. Hierdoor stapelen wij hete kolen op hun hoofden. Wij overwinnen het kwade door het goede te doen.

LIVING GOSPEL

7. Een aantal sleutels om te volharden in het geloof zijn:

1. Laat je oog gericht blijven op Jezus.
2. Bestudeer het Woord van God.
3. Laat je leiden door de Heilige Geest.
4. Ga een persoonlijke relatie aan met God.

8. Ons leven op aarde is tijdelijk. Het eeuwig leven duurt eeuwig. Wanneer wij vandaag te maken zouden hebben met Christenvervolging, dan mogen wij weten dat wij in de hemel als overwinnaars worden onthaald.

H19 INLEIDING EINDTIJD

1.



2. Tijdens de opname van de gemeente worden de gelovigen opgenomen in de lucht. Eerst staan de dode gelovigen op. Vervolgens ontvangen de doden en levenden nieuwe verheerlijkte lichamen. Daarna worden wij opgenomen in de lucht en zullen wij voor eeuwig bij Jezus zijn.

3. Dit is niet waar. Niemand weet de dag of het uur van de opname van de gemeente. Alleen God de Vader weet dit. Mattheüs 24:36: *'Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen aan Mijn Vader.'*

4. De grote verdrukking is een periode van zeven verschrikkelijke jaren die na de opname van de gemeente plaatsvindt. Het is een tijd waarin God de wereld oordeelt en de antichrist de leider is van de wereld. Het zal een verschrikkelijke tijd zijn.

5. Tijdens de eerste komst van Jezus kwam Jezus als baby naar de aarde en kwam Hij in nederigheid en om te lijden.

LIVING GOSPEL

Tijdens Zijn tweede komst komt Jezus als Koning en om het oordeel te brengen.

6. Waar. Volgens Openbaring 20 wordt de duivel opgesloten in de afgrond en hierdoor is hij niet in staat om mensen te misleiden tijdens het duizendjarig vrederijk.

H20 DUIZENDJARIG VREDERIJK

1. Het duizendjarig vrederijk is een periode van vrede, gerechtigheid en zegen op de huidige aarde, waarin Jezus regeert als Koning over alle volken. Het duurt duizend jaar, oftewel tien eeuwen.

2. De belofte is dat zijn koninkrijk altijd standhoudt en dat altijd een nakomeling van hem op zijn troon mag zitten. Jezus wordt de vervulling van die belofte omdat Hij een afstamming van David is en omdat Hij voor eeuwig op de troon van David zal zitten en over Israël en alle heidenvolken zal regeren tijdens het duizendjarig vrederijk.

3. Jezus zal wonen onder de mensen in de stad Jeruzalem. Hij zal doen wat een goede Koning doet: Hij zal verstandig handelen, recht en gerechtigheid doen, Zijn vijanden onderwerpen, Zijn volk beschermen, zegenen, onderwijzen, etc.

4. Het betekent dat Hij de eerste is die uit de dood is opgestaan en die een onvergankelijk lichaam heeft ontvangen. Hij is ook het voorbeeld en de garantie voor de opstanding van Zijn volgelingen. Daarnaast ontving Jezus alle macht en Hij heeft ook Zijn volgelingen alle macht gegeven. Dit geldt zowel voor vandaag op de aarde, als in de toekomst tijdens het duizendjarig vrederijk.

5. De heiligen van de Allerhoogste zullen het koningschap ontvangen. Dit zijn de gelovigen. Ze zullen samen met Jezus regeren over de aarde.

6. Niet waar. (Sommige) mensen zullen nog steeds zondigen en sommigen zullen onrecht doen, maar ze zullen snel geoordeeld worden door God. Het scheelt natuurlijk wel dat de misleider, de duivel, is opgesloten.

7. Het Loofhutzenfeest is een van de grote feesten die God aan Israël heeft geboden. Het wordt gevierd in de zevende maand van het jaar, na de oogst. Het betekent dat God Zijn volk heeft bevrijd uit Egypte. Dat Hij bij hen heeft gewoond in de woestijn. Dat Hij hen heeft gebracht naar het beloofde land. Dat Hij hen zegent met Zijn voorziening. Dat Hij hen zal verlossen van hun vijanden. En dat Hij bij hen zal wonen in het vrederijk.

8. Niet waar. Veel mensen zullen dankbaar zijn dat Jezus Koning is, maar velen willen dit eigenlijk niet. Zij gehoorzamen Jezus, maar doen dit niet van harte. Dit lezen we in Psalm 18:44-45.

9. Voorbeeld: 1. Mensen worden ouder. Ze zullen zijn als de dagen van een boom.

2. De mensen zullen Jezus (geveinsd) gehoorzamen.

3. De mensen trekken naar Jeruzalem op om onderwezen te worden en feest te vieren.

4. Mensen zullen geen oorlog meer voeren.

5. Mensen zullen geen afgoden meer aanbidden.

6. Mensen zullen gedenktekens zien van de grote verdrukking.

7. Mensen zullen soms nog wel verdrietig zijn.

10. Omdat Jezus alle vijanden zal onderwerpen en Hij vrede en gerechtigheid zal brengen. Daarnaast zal Jezus alle wapens vernietigen en zal Hij de mensen onderwijzen dat oorlog voeren niet goed is. Tot slot zullen de volkeren naar Jezus opgaan als ze een vraag hebben en Jezus zal rechtvaardig rechtspreken.

11. Nee, er zullen geen afgoden of afgodsbeelden meer zijn. Iedereen zal Jezus aanschouwen en alle altaren, afgodsbeelden, etc. worden stukgeslagen.

12. Omdat er nog zonde, ongehoorzaamheid en de dood zullen plaatsvinden tijdens het vreedrijk. Mensen kunnen ook verdrietig zijn door alle herinneringen aan de grote verdrukking. God zelf zal de mensen troosten en de tranen van hun ogen afwissen.

13. Jeruzalem wordt vergeleken als de hof van Eden en als de hof van de Heere.

14. God zal Zich ontfermen over Israël. Hij vergeeft het volk, herstelt het volk, zegent het volk en beschermt hen. Israël zal herbouwd worden en God zal vanuit Israël gaan regeren over de wereld. Het land Israël en de stad Jeruzalem zullen de belangrijkste plekken zijn op de wereld en de heidenvolken zullen hun bezitten aan Israël als geschenk geven.

15. De tempel in de grote verdrukking is een door mensen gebouwde tempel die ontheilgd wordt door de antichrist, die zichzelf daar als god laat aanbidden. De tempel in het duizendjarig vreedrijk is een door God opgedragen tempel waar Jezus zelf woont en aanbeden wordt. Terwijl in de tempel tijdens de grote verdrukking grote godslasteringen hebben plaatsgevonden, zal in de nieuwe tempel Jezus de tempel heiligen en verheerlijken.

16. De ark van het verbond is een houten kist die de stenen tafelen met de tien geboden, een kruik met manna en de staf van Aäron bevatte. Mozes moest dit van God maken tijdens de woestijnperiode van Israël in het Oude Testament. De ark was het symbool van Gods aanwezigheid en genade voor Israël. De ark zal niet meer nodig zijn in het duizendjarig vreedrijk omdat Jezus zelf bij Zijn volk zal wonen en omdat Hij de vervulling is van de wet, het brood des levens en de hogepriester.

17. God zal de klimaatcrisis oplossen door de woestijn en de dorre plaatsen vruchtbaar te maken, door rivieren, bronnen en waterpoelen te laten ontspringen, en door bomen en planten te laten groeien en bloeien. God heeft hier geen duizend jarenplan voor nodig.

18. God had alles geschapen in zeven dagen. Zes dagen werkte God aan de schepping en de zevende dag rustte Hij. Dit was de sabbatdag. Als we naar de wereld kijken, dan leeft de mens nu ongeveer 6000 jaar. Wanneer Jezus terugkomt, zal de 'werkweek' met alle (verschrikkelijke) drukte en moeite op de aarde voorbij zijn en zal de aarde voor duizend jaar herstellen en rust hebben. Oftewel, het duizendjarig vrede-rijk is de sabbatdag, de rustperiode die komt na zesduizend jaar ellende en moeite.

19. God laat de duivel los na het vrede-rijk om de mensen die in het vrede-rijk zijn geboren en opgegroeid een keuze te geven: kiezen ze voor God of voor de duivel? God wil geen gedwongen gehoorzaamheid, maar vrijwillige liefde. De mensen in het vrede-rijk kennen alleen de goedheid van God en hebben geen keuze kunnen maken. Daarom laat God een andere keuze zien en vreemd genoeg kiezen velen voor de duivel.

20. Tijdens het eindoordeel zal God alle doden veroordelen. Dit laat de rechtvaardigheid van God zien, die elke zonde zal straffen. Dit moet na het duizendjarig vrede-rijk gebeuren, want God zal iedereen veroordelen die ooit heeft geleefd en niet in Jezus Christus gelooft. Tijdens het vrede-rijk zullen veel mensen leven en ook zij worden gerechtvaardigd door hun geloof in Jezus of veroordeeld als ze Jezus hebben verloochend.